

Het Kontaktblad



Vrijheid kun je niet zien
maar wel voelen

mei 2025
Jaargang 53 – nummer 8

Diensten

Mei is een maand waarin een aantal bijzondere vieringen op het programma staan. Dat begint al op 4 mei – die dag staat altijd in het teken van herdenking van gevallen in de oorlog en valt dit jaar op een zondag. Er zijn die dag 3 vieringen waarvoor we u uitnodigen. Omdat wij ons schikken naar de oecumenische viering die de Oorlogsgravenstichting organiseert op het Nationaal Ereveld zal onze eigen viering van 10.00 uur een korte viering zijn van maximaal een half uur.



Diensten



Rond 10.30 uur maken we ons op om naar het Nationaal Ereveld te kunnen vertrekken waar dan alreeds om 11.00 uur de oecumenische dienst plaats zal vinden in het herdenkingscentrum. Voor degenen die niet meegaan is er koffiedrinken in de kerk.

In de dienst op het Ereveld verleent het gospelkoor G-roots medewerking.

's Avonds is er de 5-jaarlijkse herdenking georganiseerd door de NFHV. Deze start om 19.00 uur bij de RK kerk met een kranslegging bij de gevallen, waarna we onder begeleiding van OLTO al wandelend de tocht maken naar de protestantse kerk. Na de kranslegging aldaar en 'The last post', geblazen door OLTO, is er om 20.00 uur 2 minuten stilte.

Tot slot volgt er een korte herdenkingsbijeenkomst in de protestantse kerk. In deze bijeenkomst verleent 'The 4 of us' zingend haar stemmige medewerking.

In alle 3 de bijeenkomsten op 4 mei gaat pastor Jan-Martin Berghuis voor; in de viering van 11.00 uur doet hij dat samen met Anneke van der Werff van de RK parochie.

Op 11 mei verwelkomen we ds. Jan Ek uit Brummen in ons midden als gastpredikant.

Een week later, op 18 mei, vieren wij het Heilig Avondmaal in de dienst waarin ds. Hans van Driel als vertrouwd gezicht voorgaat. Nog voordat we ons richting Hemelvaart en Pinksteren bewegen zal mevrouw ds. Regina Lafeber uit Ugchelen bij ons voorgaan op 25 mei.

Diaconie

Op zondag 11 mei is de diaconale collecte bestemd voor Noodhulp in Myanmar.

Kerk in Actie helpt met haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood en nu dus ook in Myanmar. Een land dat zwaar getroffen is door een aardbeving. Door de burgeroorlog zijn al veel mensen op de vlucht geslagen en nu heeft de aardebeving hen nog heftiger getroffen. Kerk in Actie werkt nauw samen met partnerorganisaties ter plekke die zorg dragen voor hulp bij de eerste levensbehoeften zoals onderdak, eten en schoon drinkwater. Helpt u mee?



De avondmaal collecte op zondag 18 mei is bestemd voor Vakantiegeld Samen Delen.

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn.

Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

4 mei: Voor het kerkhof

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud van het kerkhof.

25 mei: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud en verdere kosten voor het dagelijks gebruik van ons kerkgebouw.

Financiële info maart 2025

Kerkelijke bijdragen maand mrt € 11.465,51. T/m de maand maart € 25.336,02.
Toegezegd 2025 € 52.830,00.



Collectes in maart tbv Kerkrentmeesters € 151,80.
(Plaatselijk kerkenwerk) t/m de maand maart € 593,10.

Giften

We hebben afgelopen periode een gift ontvangen van € 20,- (NN) waarvoor onze dank!



Solidariteitskas 2025: Samen Sterk - Uw Bijdrage Maakt het Verschil!

We zijn ontzettend dankbaar voor de inzet van onze fantastische vrijwilligers, die het mogelijk maken om samen inspirerende activiteiten te organiseren. Helaas is dit niet voor alle gemeenten vanzelfsprekend. Naast goede ideeën en inzet is er namelijk ook financiële steun nodig, en dat ontbreekt soms.

Gelukkig kunnen deze gemeenten rekenen op de Solidariteitskas, een speciaal fonds dat is opgericht om projecten te ondersteunen. De Solidariteitskas is gebaseerd op het principe dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen, zodat we samen een bron van geloof, hoop en liefde kunnen zijn.

Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij aan deze kas. Daarom vragen we ook uw steun. Met een gift van slechts € 10 helpt u niet alleen uw eigen gemeente, maar ook andere gemeenten die het hard nodig hebben. Van dit bedrag gaat € 5 naar de Solidariteitskas, terwijl de andere € 5 bestemd is voor onze eigen gemeente.

In mei ontvangen alle belijdende leden een uitnodiging om bij te dragen. Doet u mee? Samen kunnen we zoveel meer bereiken. Uw bijdrage maakt echt het verschil. We zijn er voor elkaar!

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op protestantsekerk.nl/fondsen/solidariteitskas. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

ZOA – Opbrengst collecte

Het huis-aan-huis collecte van ZOA in Loenen heeft dit jaar een bedrag van € 1.277,- opgebracht. Dit is hetzelfde bedrag als in 2024.

Hiermee zijn de collectanten er in geslaagd de collecte opnieuw tot een succes te maken. ZOA wil zowel de collectanten als de gevers hartelijk bedanken.



Vakantiegeld Samen Delen 2025: geloven in samen delen!



Ieder mens is kostbaar in Gods ogen

De actie Vakantiegeld Samen Delen is een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn. We geloven dat ieder mens even kostbaar is in Gods ogen en dat ieder mens recht heeft op een waardig bestaan. Tegelijk is er in onze samenleving een groeiende kloof tussen mensen "die hebben" en zij "die niet hebben".

Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschraapt. Wie van weinig leeft, krijgt het steeds moeilijker. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden. Op vakantie gaan is er voor veel mensen niet bij. Het is al een opluchting als het lukt de vaste lasten en de nodige boodschappen te betalen. Daarom is er de actie Vakantiegeld Samen Delen, een initiatief van de kerken in de gemeente Apeldoorn waaraan Loenen ook graag meedoet.

Samen delen verbindt

Mensen met een goed inkomen ontvangen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks ontvangen om van te leven. Geldzorgen hebben een negatieve impact op het welzijn van mensen. Maar samen delen maakt rijker, financieel en in verbinding met elkaar. Met de actie willen we de verbondenheid tussen mensen in de gemeente Apeldoorn versterken.

Geven:

U kunt uw gift overmaken via de QR code die te vinden is op het bijgevoegde inlegvel, of door een bedrag te storten op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Ontvangen:

Dit jaar ligt de inkomensnorm per maand voor een gezin op netto € 1.916,57 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.354,47. Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder dit normbedrag, kan een aanvraag doen om een bijdrage te ontvangen. Zie de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

De actie loopt tot en met 8 juni 2025.

Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

De Herberg

Themadag 'Leven met verlies' voor jongvolwassenen

Het is enorm heftig om een vriend, vriendin, broer, zus of ouder te verliezen als je nog jong bent. Alsof een van de ankers van je leven is weggefallen. Speciaal voor jongvolwassenen organiseert de Herberg daarom op 14 juni een themadag 'Leven met verlies'. Je krijgt waardevolle tips, inzichten uit de Bijbel en verdieping rond de thema's verdriet en rouw. Er is ruimte voor ontmoeting met lotgenoten en we zullen ook op een creatieve manier het verlies zichtbaar en voelbaar maken. De dag wordt geleid door professionele medewerkers van de Herberg.

Ben jij (ongeveer) tussen de 18-30 jaar en voel je je hierdoor aangesproken? Dan nodigen we je van harte uit! Ken je iemand voor wie dit een waardevolle dag zou zijn? Stuur deze informatie dan gerust door. Voor meer informatie en aanmelden, ga naar www.pdcdeherberg.nl.

PASTORAAL DIACONAAL CENTRUM

de Herberg



Verjaardagen

Op 24 mei hoop mevr. WH Harmsen-Reinders 97 jaar te worden.
Zij woont: Bergakkerweg 16, 7371 CV Loenen Gld.
Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Huwelijksjubileum:

Op 15 mei hopen de heer en mevr. Bart en Christien Jurriens-Klein Lebbink 50 jaar getrouwd te zijn. Zij wonen: Horstweg 19A, 7371 BN Loenen Gld.
Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Kopy volgende nummer

Voor het juni nummer 2025 dient de kopij binnen te zijn:



- In de postbus uiterlijk donderdag **15 mei** bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
- Per e-mail uiterlijk vrijdag **16 mei** kontaktbladloenen@gmail.com in een Word bestand, **zonder** tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank. De redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente te Loenen Veluwe
Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen
Pastor: Jan-Martin Berghuis
Email: jmberghuis@getijde119.nl Tel. 06 37335484
Scriba: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 055-5052072
e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
Website: www.pknloenenveluwe.nl
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234
Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961
Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek
H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.
Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com
Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen.

Bankrekeningnummers RK Kerk:
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336 754 566
Kerkbestuur: NL 10 RABO 0336 761 953
Kerkhoffonds: NL 24 RABO 0336 762 283

Locatieraad Loenen/Eerbeek:
A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com
tel. 06-14511842
W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313-655886
W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl tel. 06-27625837
Pastoraatsgroep
Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055-5053234
Joep van Aggelen tel: 06-5134395
Locatie secretariaat: Tel. 055-5051263
1^e en 3^e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur
Voor zeer dringende berichten: 06-23434900
e-mail: loenen-erbeek@franciscusparochie.com

Ik vind het een mooi moment. Wanneer de eerste tonen van het Wilhelmus klinken. Je ziet het gebeuren, die ene beweging van arm en hand. Zeker in deze periode met Koningsdag en 4-5 mei doen we het tegelijkertijd: de rechterhand leggen we op of over ons hart. Ons volkslied. Vooral: ons. Een volkslied maakt je ook tot een 'ons'. Het is een soort taal van de ziel die je in beweging zet en samenbindt. Het roept iets diep van binnen wakker – "Ik ben trots als ik mijn volkslied hoor", zegt menig sporter bij aanvang van een internationale wedstrijd. Zingen is niet zomaar een droge mix van woorden en melodie. Zingen doet iets met je. In het hart van de bijbel vinden we de psalmen, de meeste geschreven door koning David. Da's zo'n 3.000 jaar geleden, maar ze spreken nog steeds. Elke dag zing ik er eentje (in mijn eentje). Soms brengen ze onder woorden hoe op die dag mijn leven is. Soms confronteren ze mij of roepen ze weerstand of juist tot actie op – het lied maakt mij bewust van iets. Op een ander moment benoemen ze een verlangen of een vaste zekerheid van Gods aanwezigheid. Ook als ik Hem even niet beleeft. Hoe dan ook, zingen en muziek doet iets binnenin je. Het is taal van de ziel. Henk Jongerius, de vorig jaar overleden Dominicaan en liedschrijver, zei het ooit zo mooi: "Het gezang vormt ons, niet andersom".



Je zingt niet alleen iets uit (je binnenste), je zingt ook iets te binnen. Je ontvangt er ook iets mee. Nieuwe moed. Relativering. "God is er bij". Een nieuwe bewustwording om iets te doen, te laten of te veranderen. Er gebeurt iets in mijn ziel dat niet met een pen is te schrijven – en daarom zing ik dagelijks.

Nog mooier is het om samen te zingen. Het bemoedigt mij om in zondagse vieringen (en waar mogelijk ook daarbuiten) samen een loflied te zingen en te merken: we zingen dezelfde kant op, we benoemen in een lied dezelfde zekerheid of geloofsweg. Het is ook een stukje geloofsbelijdenis, een soort 'volkslied'. Je zo te voegen in een groter koor verruimt mijn hart nog meer. Samenzang draagt je door moeizame perioden of uitdagingen heen, ook als je het zelf niet kunt opbrengen (geven anderen stem aan ook jouw hoop en verlangen).

Ik ben heel nieuwsgierig naar het 'lievelingslied' van mensen. Daar ga ik op de huisbezoeken die ik ga doen ook naar vragen. Welk lied zing of hoor je graag? En waarom? Welke betekenis heeft dit lied voor jou, welke verhaal zit eraan vast? Ik ga het horen en zien. Het is een kijkje in elkanders ziel. Zo mogen we elkaars hart en leven ook vasthouden. Daarvoor zijn we kerk. Jan-Martin Berghuis, pastor Protestantse Gemeente

Marialof in de H. Antonius Abt kerk.

Op zondag 18 mei om 15.00 uur zal er weer het "Marialof" gehouden worden in de RK-kerk van Loenen als afsluiting van de meimaand. Maria, de vertrooster en luisterende moeder van Christus wordt tijdens dit lof geëerd. Het "Marialof" is geen viering zoals dat op zondagmorgen plaatsvindt, maar een speciaal eerbetoon aan Maria met muziek en gebed. Even stilstaan in ons onrustige bestaan. Alle parochianen en andere christenen uit Loenen, Eerbeek en andere parochielocaties worden van harte uitgenodigd om deel te nemen. De voorganger is pastoor Henri ten Have.



Vrijwilligersavond



Op zaterdagavond 24 mei zal er weer een vrijwilligersavond worden georganiseerd in het parochiehuis voor de vele vrijwilligers van onze RK-kerk (locatie Loenen-Eerbeek) en het parochiehuis. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en op deze avond willen we jullie bedanken voor de geweldige inzet. Ook uw eventuele partner is natuurlijk van harte welkom.

Aanvang: na de eucharistieviering die begint om 18.30 uur.
Voor de inwendige mens zal worden gezorgd. Voor de organisatie is het van belang dat u zich hiervoor even aanmeldt, bij voorkeur per e-mail. Dit kan bij:

Wilma en Gerard Klomp, e-mail: gerardklomp@upcmail.nl
Antoon Streppel, e-mail: antoon.streppel@gmail.com
Tot ziens op 24 mei!

Telefoon: 06-12402537
Telefoon: 06-14511842

Klussenmorgen

Vrijdag 2 mei is er weer de maandelijkse klussenmorgen voor de vrijwilligers op het R.K. kerkhof en de terreinen rondom de kerk. Verzamelen om 8.00 uur.
Misschien dienen zich nog nieuwe krachten aan?
Namens de werkgroep: Willem Klomp



Misintenties

- Za. 03 mei 2025 Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian
Intenties: xxx
- Za. 10 mei 2025 Eucharistieviering, voorganger P. ten Have
Intenties: xxx
- Za. 17 mei 2025 Eucharistieviering, voorganger P. Dashorst
Intenties: Annie Reusken-Peters
- Zo. 18 mei 2025 Maria Lof, voorganger P. Sebastian
- Za. 24 mei 2025 Eucharistieviering, voorganger P. ten Have
Intenties: xxx
- Za. 31 mei 2025 Eucharistieviering, voorganger P. ten Have
Intenties: xxx



Protestantse gemeente

Zondag	4 mei	10.00 uur	Pastor Jan-Martin Berghuis (korte dienst) Koffie na de dienst Coll: Voor het kerkhof
Zondag	4 mei	11.00 uur	Pastor Jan-Martin Berghuis/lekenvoorganger Anneke van der Werff Oecumenische viering in de aula van het educatiecentrum op het Ereveld m.m.v. gospelkoor G-Roots
Zondag	4 mei	19.00 uur	5-jaarlijkse herdenking van de NFHV Loenen (Zie onder "Diensten" voorin)
Zondag	11 mei	10.00 uur	Ds. J. Ek – Brummen Kerk in Actie: Noodhulp in Myanmar
Zondag	18 mei	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel – Loenen Heilig Avondmaal Coll: Vakantiegeld Samen Delen
Zondag	25 mei	10.00 uur	Mevr. ds. R. Lafeber – Ugchelen Coll: Voor de kerk

See You Again

18 mei See You Again met ontbijt, 10.00 uur in de Bruisbeek

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag	3 mei	18.30 uur	Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian m.m.v. Con Spirito
Zaterdag	10 mei	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have m.m.v. Con Spirito
Zaterdag	17 mei	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Dashorst m.m.v. Con Spirito
Zondag	18 mei	15.00 uur	Maria Lof, voorganger P. Sebastian
Zaterdag	24 mei	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have m.m.v. Con Spirito
Zaterdag	31 mei	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have m.m.v. Con Spirito

