

HET KONTAKTBLAD



Je weet nooit wat morgen je geeft,
dus geef jezelf vandaag
Same_geek

oktober 2024
Jaargang 53 - nummer 1

Diensten

In de maand oktober hebben we vier diensten.



Op 6 oktober zal dominee Jan Lammers bij ons voorgaan, een oude bekende uit Beekbergen.

We drinken na afloop koffie met elkaar.

Op 13 oktober mogen we nogmaals ds. B. Fockens uit Klarenbeek begroeten die ook in september bij ons voorging.

Op 20 oktober zal dominee Hans van Driel bij ons voorgaan en het Avondmaal met ons vieren.

De 27e oktober, de laatste van deze maand, komt ds. Bert Bomer uit Doesburg naar Loenen.

Die zondag zal ook het "Gelegenheidskoor" o.l.v. Maarten Willers haar medewerking verlenen.

We zullen dan kunnen luisteren naar Lied 256 (Bleib mit deiner Gnade bei uns) en dit zal 4-stemmig gezongen worden. Verder kunnen we luisteren naar Jesus bleibet meine Freude (uit Cantate 147: J.S. Bach).

De repetitie-avonden voor het koor zijn op 16 en 23 oktober om 19.30 uur in de kerk.



Op woensdagavond 6 november hebben we om 20.00 uur onze Contactavond in de kerk.

Op de flyer in dit Kontaktblad kunt u alle informatie hierover lezen. Wees welkom!!

Diaconie

De diaconale collectes in oktober hebben de volgende bestemmingen:

De collecte is op zondag 6 oktober bestemd voor noodhulp in Soedan.

Het Afrikaanse land wordt al anderhalf jaar geteisterd door een burgeroorlog met tienduizenden doden en nog veel meer vluchtelingen tot gevolg. Er is honger en nu is er ook nog een dam doorgebroken waardoor er een watertekort voor een half miljoen mensen dreigt.

Zoveel nood vraagt om actie. Met het noodhulpprogramma helpt Kerk in Actie wereldwijd op plekken van ontredde en wanhoop, zoals in Soedan.

We zorgen voor water en middelen waarmee gezinnen in hun levensonderhoud kunnen voorzien. We doen dit via een internationaal hulpnetwerk. We doen dit via een internationaal netwerk van kerken en organisaties waarmee Kerk in Actie samenwerkt.



Op 20 oktober is er Heilig Avondmaal. De avondmaalscollecte is bestemd voor Stichting Hart voor Kinderen.

Hart voor Kinderen is een christelijk, internationaal kinderfonds, in 2008 opgericht in Nederland. Hart voor Kinderen wil het verschil maken tussen niets en iets. Een betere toekomst voor kinderen in armoede, hun familie en daardoor hun hele omgeving. Het gaat om snelle effectieve hulp, hulp bij zelfredzaamheid en samenwerking met lokale gescreende organisaties.

Actie Voedselbank



De diaconie van de PKN kerk zamelt in oktober voedsel in voor de voedselbank. Op **zaterdag 12 oktober** zal de kerk (Beekbergerweg) tussen 10-11 uur open zijn. Wij willen u oproepen producten in te leveren ten behoeve van de voedselbank.

Wat is er nodig: olie (zonnebloemolie/olijfolie), groenteconserven, soep (in blik of zak), zilvervliesrijst, volkorenpasta, lang houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie, thee, couscous, haverhout.

Zo hopen wij eraan bij te dragen dat de voedselbanken voldoende producten hebben. De voedselbanken delen deze producten uit aan de gezinnen die het zo hard nodig hebben. Het is namelijk voor voedselbanken een probleem dat er te weinig producten binnen komen terwijl het aantal afnemers stijgt.

De diaconie hoopt op zaterdagmorgen 12 oktober in de PKN kerk veel producten in te kunnen zamelen. Helpt u mee?

Kerkrentmeesters



Collecte 13 oktober: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren.

Collecte 27 oktober: Kerk in actie

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar jongeren zélf zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

Met uw gift in de collecte steunt u het missionaire werk van de Protestantse Kerk, zoals het optrekken met jonge zinzoekers.

Oud IJzer

Hoewel de oud ijzer actie formeel is gestopt is er nog wel wat ijzer verzameld en weggebracht. Ook hebben we de uitbetaling ontvangen van de laatste grote container die is opgehaald door Van Gerrevink. De opbrengst is € 2.158,40 en wordt zoals gebruikelijk verdeeld over beide kerken in Loenen.

Kerk TV

Zoals in het vorige Kontaktblad is geschreven hebben we inmiddels de mogelijkheid om kerkdiensten rechtstreeks uit te zenden. Ook is er de optie om kerkdiensten op een later moment terug te kijken. Meer informatie, inclusief een instructie, vindt u op www.pknloenenveluwe.nl/kerk-tv

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers, die zo nu en dan de uitzending op zondagochtend willen starten en afhankelijk van de dienst de camera willen bedienen. Aanmelden hiervoor kan bij Marcel de Croon via kerktv@pknloenenveluwe.nl

Financiële info augustus 2024

Kerkelijke bijdragen maand augustus € 2.291,63. Tot nu toe ontvangen € 45.322,25.

Toegezegd: € 55.193,50.

Collectes in augustus tbv Kerkrentmeesters € 165,60. Tot nu toe ontvangen € 2.656,14.



Feestelijke afsluiting kliederkerk

Op **zondag 13 oktober** is alweer de 10de Kliederkerk van 11.00 uur tot 13.00 uur in basisschool "De Waterval" aan de Hoofdweg 53.

Het thema is

"Oud en nieuw"

Oud en nieuw in oktober dat is best vroeg. Na er samen over gesproken te hebben lijkt het dat het tijd is voor wat nieuws. Op 13 oktober is dus de laatste Kliederkerk en dus gaan we feestelijk afsluiten. Vandaar "Oud én Nieuw". Welke nieuwe activiteiten dat zullen zijn daar hopen we tijdens de Kliederkerk samen achter te komen. Wat we nu al wel weten is dat er hele leuke activiteiten zijn bedacht die allemaal te maken hebben met oud en nieuw. Kom dus samen met je ouders of een vriendje, vriendinnetje, opa, oma, de buurvrouw of buurman of wie je maar mee wilt nemen om samen de laatste Kliederkerk spetterend af te sluiten. We starten om 11.00 uur met de activiteiten, daarna is er een korte viering en rond 13.00 uur ronden we na een gezamenlijke lunch af. Hopelijk tot dan! Voor meer informatie mail naar: Kliederkerk@pknloenenveluwe.nl

Oogst dankdienst

Op **zaterdag 2 november** as van 10.30 tot 11.30 uur kun protestantse kerk, die dan in tasjes later naar zieken en gemeente gaan. Zo kijken wij samen naar elkaar om en dankbaarheid laten zien.

Op de zaterdag en zondag na de kerkdienst kunnen de worden. Ook dat doen we samen. Fijn als je mee kunt helpen !



je fruit brengen in de
ouderen in en rond de
kun je je

tasjes rondgebracht

Kopij volgend nummer

Voor het november nummer 2024 dient de kopij binnen te zijn:



In de postbus uiterlijk donderdag 10 oktober bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).

Of

Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 oktober 2024.

kontaktbladloenen@gmail.com in een Word bestand,

zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!



Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Dorpsklooster

31 oktober is er tussen 19.00-20.00 uur weer een Lectio Divina in de Protestanste kerk in Loenen.

Lectio divina (letterlijk vertaald goddelijke lezing) is een manier van Bijbel-lezen waarbij je een korte Bijbeltekst op je in laat werken in een sfeer van rust en stilte. Het is Bijbellezen met je hart met als doel tot rust te komen (bij God) en vrede en rust te ervaren.



Dorpsklooster

In memoriam

Op 29 juni overleed Klazina Petronella (Sientje) Schut-Jurriëns. Zij is 87 jaar geworden. Bijna 63 jaar is zij gelukkig getrouwd geweest met haar Jan. Altijd heeft zij in Loenen gewoond, in haar jeugd aan de overkant van de Eerbeekseweg en met Jan op hun vertrouwde stek aan de andere kant van diezelfde weg. Dit huis was haar thuis, de achterdeur stond altijd open. Zij was een familiemens en een 'thuismens', waar zij met gastvrijheid en gezelligheid mensen ontving. Dat creëerde zij ook voor haar gezin: als huisvrouw in de ondersteuning van Jan en in de levenslange trouwe zorg voor hun dochter Anita. En niet te vergeten: de hond Amber hoorde er ook bij - wekelijks werden de lange haren gekamd, ze was gek met deze hond. Sientje genoot van bloemschikken, de kaartclub in de Bruisbeek, het dagelijkse potje jokeren met Anita, en van het werken en zitten in de tuin. Aan het samenzijn van dit gezin kwam plots een eind toen zij halverwege juni problemen kreeg met haar aorta; 2 weken later overleed zij.

Boven de rouwkaart stond de tekst: "Jouw leven moesten wij loslaten, in ons leven houden we je altijd vast".

Ds. Jan-Martin Berghuis, ambulans predikant

Verjaardagen



Op **8** oktober hoopt mevr. Dinie Plant-Diezeraad 85 jaar te worden.
Zij woont: Watermolen 11, 7371 SP Loenen Gld.

Op **17** oktober hoopt mevr. Trijn Holdijk-Dolman 91 jaar te worden.
Zij woont Loenerdrift 118, 7371 CN Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

"Gered gereedschap" gezocht

Gered Gereedschap steunt al 40 jaar vakmensen in ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en kunde. Hun hulp is praktisch en concreet.

Bij de fam. Uiterweerd aan de Vrijenbergweg 9 is een inzamelpunt van gereedschap.

Naaimachines zijn ook welkom.

Het gereedschap wordt regelmatig door Willem naar Twello gebracht, waar een werkplaats is en de gereedschappen nagekeken worden en zonodig gerepareerd.

Kijk voor meer informatie op de website: www.geredgereedschap.nl



Klussenmorgen

Op vrijdagmorgen 4 oktober de eerste klussenmorgen in de herfst voor de vrijwilligers van het kerkhof.

Inloop vanaf 8.00 uur.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Colofon

Protestantse gemeente te Loenen Veluwe
Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen
Ambulant Predikant: Jan Martin Berghuis
Email: jmberghuis@getijde119.nl
Scriba: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 055-5052072
e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
Website: www.pknloenenveluwe.nl
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234
Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961
Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek
H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatieraad Loenen/Eerbeek:
A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com
tel. 06-14511842
W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886
W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl
tel. 0627625837
Locatie secretariaat: Tel. 055-505 12 63
1^e en 3^e donderdag v.d. maand van 10.00-12.00 uur.
Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00
e-mail: loenen-erbeek@franciscusparochie.com
Pastoraatsgroep
Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234
Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.
Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com
Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen.

Filmavond Mrs. Harris Goes to Paris op 17 oktober

Donderdagavond 17 oktober 2024 is er een filmavond in het parochiehuis aan de Hoofdweg 47 in Loenen.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de film start om 20.00 uur.

Mrs. Harris Goes to Paris is het betoverende verhaal van een ogenschijnlijk gewone Britse huishoudster wiens droom om een couture-jurk van Christian Dior te bezitten haar meeneemt op een bijzonder avontuur naar Parijs.
Wij nodigen u allen van harte uit voor een gezellige avond!

Entree: gratis

Voor een drankje en iets lekkers wordt gezorgd.
Een vrijblijvende gift aan het eind van de avond zullen wij gebruiken voor de onkosten van de filmavond.

De Pastoraatsgroep Loenen/Eerbeek van de Sint Franciscusparochie



Ook dit jaar wordt er weer een kerstwandeling gehouden en wel op **zaterdag 21 december**. Zet het in uw agenda! De start is bij de PKN-kerk tussen 17.00 en 18.00 uur en de wandeling eindigt rond 18.30 uur bij de RK-kerk. Het thema is: "Samen vinden we de weg". Onderweg is er muziek, zijn er herders te zien, wijzen, etc. en door het licht te volgen komt u uiteindelijk bij de RK-kerk waar de kerststal kan worden bezichtigd.

Aansluitend kan een beker chocolademelk of glühwein worden gedronken en gezellig worden nagepraat. Wilt u meedoen als figurant of in de organisatie, geef u dan op via de e-mail: antoon.streppel@gmail.com.



Viering van het 175 jarig kerkjubileum zeer geslaagd.

Op 8 september was het zover, de viering dat 175 jaar geleden onze kerk werd ingewijd.



Om 10 uur werd de dag begonnen met een eucharistieviering met een goed gevulde kerk. Met de voorgangers pastoor Henri ten Have en diaken Ronald Dashorst, het koor Con Spirito, dat mooie liederen zong in een fraai versierde kerk, was het een schitterende viering.

Ook het gedenken van de overleden parochianen middels een kranslegging op het kerkhof onder begeleiding van OLTO was indrukwekkend en gaf een goed gevoel.



We hebben veel positieve reacties ontvangen op de fotopresentatie in de kerk, waar we terug gingen in de tijd, beginnend in het jaar 1902. Tijdens de presentatie werd het grote orgel bespeeld. Wilt u een bepaalde foto graag hebben stuur dan even een e-mail met een korte omschrijving naar antoon.streppel@gmail.com.

Alle vrijwilligers heel hartelijk dank voor het helpen met de organisatie. Ook OLTO bedankt voor de mooie muziek en dank aan alle aanwezigen voor de belangstelling en leuke reacties en degene die ons spullen hebben geleend zoals vlaggen, masten en linten.

We kunnen hier nog lang met plezier op terugkijken.

Heilige Gerardus Majella bedevaart Overdinkel 2024.

Op **zondag 20 oktober** 2024 zal de 112e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de komende bedevaart is "VERBONDENHEID IN LIEFDE" Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de plechtige Eucharistieviering is. De Hoofdcelebrant is pastor W. Rekveld. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk, voorganger is pastor W. Rekveld.

Enige achtergrondinformatie.

Gerardus Majella:

Gerardus Majella, oorspronkelijk Gerardo Maiella, werd in 1726 in Muro Lucano nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In 1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder. Hier vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen, bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam. Gerardus overleed op 16 oktober 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië, 16 oktober is zijn naamdag. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.



De Gerardus Bedevaart:

De Gerardus Bedevaart, in het leven geroepen door Pastoor Van Laak, is het feest van de patroonheilige H. Gerardus Majella, de patroonheilige van onze kerk. De processie wordt gehouden op de sterfdag van Gerardus Majella (16 oktober) of de eerste zondag erna. In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella in Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het dorp tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte.

De processie trok altijd heel veel bedevaartgangers. In 1937 waren er tussen de 16.000 en 20.000 pelgrims. In de jaren 50 en 60 wel 30.000. De mensen kwamen met de trein die in Losser en Glane stopte en gingen vanaf daar lopend. Later kwam men met de bus. Maar ook heel veel mensen uit de omgeving kwamen op de fiets. Thans verwelkomen wij vele honderden pelgrims.

Het programma van het Triduüm.

Donderdag 17 oktober 2024, 19.00 uur: Opening van het Triduüm met een Eucharistieviering in de kerk. We sluiten de 1^e dag van het Triduüm af met een kop koffie/thee.

Vrijdag 18 oktober 2024: Geen viering. Wel is de kerk open voor stil gebed en kan er een kaars worden opgestoken.

Zaterdag 19 oktober 2024, 19.00 uur: Gebedsviering in de kerk, verzorgd door Dynamique, geheel in het teken van Oktoberfest. Iedereen is van harte welkom. Ook voor een kop koffie/thee na de viering.

Zondag 20 oktober 2024, 11.00 uur: Plechtige Eucharistieviering, aansluitend de processie door het Gerardus Majella Park.

Zondag 20 oktober 2024, 15.00 uur: Sluitingslof in de kerk.

We hopen dat er veel pelgrims naar Overdinkel komen om samen met ons het feest van onze patroonheilige te vieren. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het bestuur van de Gerardus Bedevaart Groep, gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl.

Graag tot ziens!

Gerardus Bedevaart

Groep Locatieraad H. Gerardus Majella

Zoals reeds eerder aangekondigd zal het secretariaat per 1 oktober nog slechts twee maal per maand open zijn, op de eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.
Per e-mail is het secretariaat wel altijd bereikbaar.

Overdenking

Bemide gelovigen, zullen we maar weer zeggen. Zo was in de katholieke kerk meestal de aanhef van de preek. De oktobermaand is aangebroken en dat is in de R.K. kerk de 2e Mariamaand. Daar is al veel over geschreven. Ik wil hier beginnen met een ander fenomeen in de liturgie: de engelbewaarders. De kerk viert dit feest op 2 oktober. De kerk wijst ons op de bediening van de engelen, die in de hemel onophoudelijk Gods lof zingen en op aarde de afgezanten zijn van de Goddelijke Voorzienigheid. Deze engelen waken over ons vanaf het begin van ons leven. Zij dragen onze gebeden en goede werken aan God op en beschermen ons in de gevaren, vooral in de bekoringen en in het uur van onze dood. Nu hopen we dat onze engelbewaarders het uur van onze dood wat uit willen stellen. Wanneer iemand aan een fataal ongeluk ontsnapt is zeggen we vaak: "Die had een engeltje op zijn schouder". Het echte doel van deze engelen is ons begeleiden naar het hemelse geluk.

Oktober Mariamaand. Op 7 oktober viert de kerk het feest van Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans. Dit is een kralenkrans waarbij herhaaldelijk "onze vaders en wees gegroeten" worden gebeden. Dit feest heeft een historische oorsprong en daar zal president Erdogan van Turkije niet blij mee zijn en mogelijk onze medelanders van Turkse oorsprong ook niet: Wat was het geval? Het Turkse rijk was enorm gegroeid en dreigde grote delen van het



christelijke Europa te veroveren. Dat gevaar moest gekeerd worden. De paus gelastte alle christenen te bidden voor de overwinning van de christelijke legers. Hij beval alle kerken om de veertig-uren devotie te houden met publieke processies en het bidden van de rozenkrans. Kennelijk gaf dit de doorslag. Op 7 september 1571 werd het Ottomaanse (Turkse) leger verslagen in de zeeslag bij Lepanto door de legers van

Venetië, Genoa en Spanje, aangevoerd door Don Juan van Oostenrijk. Daarom is vanaf dat moment op 7 oktober het feest van O.L. Vrouw van de rozenkrans ingevoerd.



En als afsluiting een paar regels van het "Angelusgebed":

De engel des heren heeft aan Maria geboodschapt,
En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest
Heer, wij hebben door de boodschap van de Engel
De menswording van Christus, uw zoon leren
kennen.

Wij bidden U: Stort uw genade in onze harten,
Opdat wij, op voorspraak van de heilige Maagd
Maria,
Door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de
heerlijkheid van de verrijzenis.

Willem Klomp

Protestantse gemeente

Zondag 6 oktober	10.00 uur	Ds. J. Lammers - Beekbergen Koffie na de dienst Coll: noodhulp in Soedan
Zondag 13 oktober	10.00 uur	Ds. B. Fockens - Klarenbeek Coll: Voor de kerk
Zondag 20 oktober	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel - Loenen Heilig Avondmaal Coll: Stichting Hart voor Kinderen
Zondag 27 oktober	10.00 uur	Ds. Bert Bomer - Doesburg m.m.v. "Gelegenheidskoor" o.l.v. Maarten Willers Coll: Kerk in actie

See you again

Zondag 6 oktober	10.00 uur	Beginnen we met een ontbijt in de Bruisbeek
------------------	-----------	---

Kliederkerk

Zondag 13 oktober	11.00 uur	In basisschool De Waterval
-------------------	-----------	----------------------------

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 5 oktober	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian
Zondag 13 oktober	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian <i>Na afloop van deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken in het Parochiehuis</i>
Zaterdag 19 oktober	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have
Zondag 27 oktober	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian