

HET KONTAKTBLAD



Blijf niet te veel staren naar de gehele trap,
zet gewoon je eerste stap.

september 2024
Jaargang 52 - nummer 12

Diensten

De maanden juli en augustus liggen al weer achter ons en het koffie drinken na elke kerkdienst is ook weer afgelopen. Nogmaals dank aan alle koffiedames die hier aan mee hebben gewerkt!!

Vanaf nu hebben we weer koffie na de dienst op de eerste zondag van de maand en natuurlijk bij bijzonder gelegenheden.

De eerste zondag in september is op 1 september en dan komt ds. B. Fockens uit Klarenbeek naar Loenen, dat is voor de eerste maal.

Op 8 september komt wel een bekende uit de naaste omgeving. Pastor mw. Jolanda Aantjes uit Hall zal dan bij ons voorgaan.

Op zondag 15 september hebben we ds. B. Stigter uit Ugchelen die ook nog niet eerder bij ons is geweest.

Zondag 22 september houden we onze jaarlijkse startzondag, deze zal door Jan-Martin Berghuis en anderen voorbereid worden en er is dan koffie na de dienst.

Meer informatie kunt u in dit Kontaktblad vinden.

De laatste zondag van september gaat Swenne Bijzet uit Zutphen bij ons voor, zij is al een aantal keren eerder in Loenen geweest.



N.B. Om alvast te noteren: Op woensdag 6 november 2024: Contactavond om 20.00 uur.

In het Kontaktblad van oktober meer info.

De scriba is de maand september afwezig.

U kunt zo nodig contact opnemen met onze ambulante predikant

Jan-Martin Berghuis, tel. 06-37335484 E-mail: jmberghuis@getijde119.nl of met

Dea van Milligen, tel. 06-53504888, E-mail: Deavanmilligen@hotmail.com



Diaconie

De diaconale collectes zijn in de maand september bestemd voor de volgende doelen:

1 september is de collecte voor Missionair Werk binnen de Protestantse Kerk

Nieuwe vormen van kerk-zijn

Elk jaar starten er nieuwe pioniersplekken en andere vormen van kerk-zijn, nieuwe plekken waar mensen de liefde van God kunnen ervaren. De Protestantse Kerk ondersteunt initiatieven die zich richten op doelgroepen die niet of nauwelijks meer in bestaande kerken komen, of die zich richten op regio's waar de kerk kwetsbaar is. Veel van deze nieuwe gemeenschappen slagen erin om jongere generaties of mensen met een multiculturele achtergrond te betrekken bij activiteiten.

8 september is de collecte bestemd voor de Zonnebloem

De Zonnebloem richt zich op mensen met een lichamelijke beperking die zich al dan niet in een sociaal isolement bevinden. De Zonnebloem probeert het leven van de fysiek gehandicapte medemens te verrijken door het aanbieden van een combinatie van persoonlijke bezoeken, individuele activiteiten en groepsactiviteiten.

Op 29 september collecteren we voor Missionair Werk voor jongeren binnen de Protestantse Kerk

De kerk zoekt jongeren op

Een van de speerpunten van een toekomstgerichte Protestantse Kerk is samen met de jongere generaties optrekken op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat zij een kerk binnenstappen, maar door daar te zijn waar zij



zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.

Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

15 september: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren.

22 september: Voor See You Again

Het collectedoel van See You Again is "De Liedjesfabriek". Bij de Liedjesfabriek voelen zieke kinderen zich even beter. Met de mobiele studio die zij gebruiken zoeken ze kinderen op, aan hun bed. Samen schrijven ze een lied en nemen dit op. Ook maken ze er nog een videoclip bij. Op dit moment is de liedjesfabriek actief met liedjes schrijven in negen kinderziekenhuizen en in Villa Pardoës (een vakantieverblijf voor ernstig zieke kinderen). Maar ze hebben grote plannen om nog veel meer kinderen blij te maken met muziek.



Giften

We hebben giften mogen ontvangen van € 50,- (NN) t.b.v. het restauratiefonds en nogmaals € 50,- (NN) voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Oud IJzer

Er is nog oud ijzer weggebracht met een opbrengst van € 1.045,- De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.



Kerk TV

We vinden het belangrijk dat de kerk in contact kan blijven met gemeenteleden, die niet fysiek meer aanwezig kunnen zijn bij een kerkdienst. Vanaf medio september is het mogelijk om onze kerkdiensten vanuit huis 'live' mee te kijken of de opname op een ander moment terug te kijken. U kunt de kerkdienst met beeld en geluid volgen via internet met behulp van smartphone, tablet, computer/laptop of TV met internet. In het volgende Kontaktblad daarover meer.

Begin augustus is de kerk voorbereid met onder meer de installatie van een camera. De komende periode gebruiken we om ons hier verder op voor te bereiden. In ieder geval zijn we op zoek naar vrijwilligers, die zo nu en dan de uitzending op zondagochtend willen starten en afhankelijk van de dienst de camera willen bedienen. Aanmelden hiervoor kan bij Marcel de Croon via kerktv@pknloenenveluwe.nl

Financiële info

Kerkelijke bijdragen maand juli € 1.915,30. Tot nu toe ontvangen € 43.030,62. Toegezegd: € 55.193,50. Collectes in juli tbv Kerkrentmeesters € 166,10. Tot nu toe ontvangen € 2.490,54.

Ben je op zoek naar rust en stilte, naar verdieping in je leven, naar verbondenheid met God of ben je op zoek naar inspiratie voor je spiritualiteit, dan ben je van harte welkom bij de activiteiten van het Dorpsklooster. In de rust en ruimte van de kloosteractiviteiten gaan we op zoek naar stilte. Kan de stilte je dichter bij je bron brengen? Hoe kun je deze stilte bewaren in het leven van alledag?

Tijdens diverse maandelijkse activiteiten helpen we elkaar daarmee op weg.

Je kunt daarbij denken aan Lectio Divina (Bijbellezen met je hart), stiltewandelingen, interessante lezingen en een inspirerende leestafel.

Elke activiteit is kleinschalig, kortdurend en wordt gehouden in een mooie en sfeervolle kerk, zoals de protestantse kerk van Loenen Veluwe.

Eerstvolgende activiteit: Lectio Divina

Wanneer: zaterdag 31 augustus a.s.

Hoe laat: van 10.00 tot 11.00 uur, inloop vanaf 9.45 uur

Waar: protestantse Kerk van Loenen Veluwe, Beekbergerweg 7

Kosten: een vrije gift na afloop

Meer informatie: www.hetdorpsklooster.nl

In September:

Wanneer: donderdag 26 september a.s.

Hoe laat: van 19.00 tot 20.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur

Loense Moandag

Loense Moandag 5 augustus 2024

's Morgens na de koffie kreeg ik het voorstel van m'n ega om even naar Loenen te fietsen. Wat is er dan in Loenen vroeg ik, wel het is vandaag Loense Moandag en Nella staat met een kraampje voor de Kerk met gedecoreerde Jacobs-schelpen.

De opbrengst uit de verkoop hiervan is bestemd voor "meer muziek in de Kerk".

Een drukte van jewelste daar in Loenen en het is me al snel duidelijk, mijn wederhelft wil naar die braderie! Het liep anders deze dag.

Ik vond een schaduwrijke plek in de Kerktuin en de dames babbelden met bezoekers aan de kraam. Er kwamen steeds meer fietsers die hun fiets plaatsten op het kerkterrein en Ah, ha!

Christien en Nella zagen al snel het verdienmodel en met een grote glimlach werd er één euro per fiets voor de bewaakte stalling gevraagd.

De euro's stroomden binnen en bovendien ontstonden er leuke gesprekjes.

Zo werd het een gezellig dagje Kerktuin in plaats van Braderie.

Hans de Jager



Startzondag wordt een kerkproeverij

Op 22 september gaan we het nieuwe seizoen beginnen met een Startzondag. Een gezinsdienst (kinderen, tieners ook zeer welkom!) waarin we alle zintuigen willen bedienen. Ogen, oren, neus, gevoel en niet te vergeten: de tong! Het gaat over de smaak van God. Die uitdrukking klinkt misschien een beetje vreemd. Ze gaat over: waar en hoe kan je iets proeven van God? En wat gebeurt er met je als je daar eenmaal aan geproefd hebt? Wie weet word je dan zelf een smaakmaker!

In een ontspannen, feestelijke en verrassende kerkdienst willen we samen proeven aan het hart van de kerk.

Na afloop van de dienst hebben we een gezellig samenzijn, waarbij we ook jou oproepen om een smaakmaker te zijn.

Hoe? Door de tong van de andere bezoekers die ochtend te verblijden. Neem iets mee of maak iets lekkers waarvan jij het de moeite waard vindt dat die ander dat moet proeven.

Bij voorbeeld een typisch streekproduct of iets dat jij lekker kunt bakken of koken of ... (vul zelf maar in!). Als

geboren & getogen Groninger zou ik u dolgraag willen laten proeven aan Groningse eierballen, heel praktisch zal ik mij toch maar beperken tot het meenemen van Arnhemse meisjes...

Kort samengevat:

- Startzondag 22 september, aanvang 10.00 uur.
Gezinsdienst, dus kinderen en tieners van harte welkom.

Wat voor lekkers wil jij de ander laten proeven? Neem het mee voor bij de koffie na afloop.

Jan-Martin Berghuis, ambulante predikant Protestantse Gemeente



kerkproeverij

Kopij volgend nummer

Voor het oktober nummer 2024 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 september bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 september 2024.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie



In memoriam

Op 5 augustus overleed Lammert Wouter Reinders. Geboren op 22 december 1930 in Klarenbeek bereikte hij de leeftijd van 93 jaar. De laatste jaren leed hij onder zijn bijna-blindheid en de toenemende fysieke beperkingen. Het maakte dat hij zijn favoriete vaardigheid niet kon beoefenen: orgelspel. In diverse kerken, waaronder de onze, heeft hij meer dan 30 jaar als organist gediend op zondagen en bij huwelijken en uitvaarten. In de paar bezoeken die ik aan hem heb mogen afleggen zag ik zijn 'ogen' oplichten als hij er met enthousiasme over sprak. Hij was nieuwsgierig naar de hemel: "Geen idee hoe het er daar uitziet, maar de ziel van een mens is zo uniek, die blijft bestaan".
In de zondagse dienst van 18 augustus hebben wij Lammert in het bijzonder herdacht met Lied (Psalm) 150a het 3^e couplet:



"Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt".

Ds. Jan-Martin Berghuis, ambulans predikant

Verjaardagen

Op 13 september hoopt mevr. Jannie Dorland - Garagoski 80 jaar te worden. Hackfortweg 42, 7371 BM Loenen Gld.

Op 18 september hoopt de heer Teun Sangers 85 jaar te worden.
Wolff Gabriëlsweg 42, 7371 BJ Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Huwelijksjubilea

Op 27 september hopen de heer en mevr. B.A. Bleijswijk/M.H. van Zeumeren hun 40 jarig huwelijksfeest te vieren. Hameinde 9, 7371 CS Loenen Gld.
Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.
Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Kerstwandeling

Ook dit jaar gaan de PKN- en RK-kerk weer een kerstwandeling organiseren en wel op zaterdag 21 december. De eerste voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Zet het in uw agenda! De start is bij de PKN-kerk tussen 17.00 en 18.00 uur en de wandeling eindigt uiterlijk om 18.30 uur bij de RK-kerk. Het thema is: "Samen vinden we de weg". Onderweg is er muziek,



zijn er herders te zien, wijzen, etc. en door het licht te volgen komt u uiteindelijk bij de RK-kerk waar de kerststal kan worden bezichtigd. Buiten of in het parochiehuis (afhankelijk van het weer) kan een beker chocolademelk of glühwein worden gedronken en gezellig worden nagepraat.

Wilt u meedoen als figurant of in de organisatie geef u dan op via de e-mail: antoon.streppel@gmail.com.

We proberen de activiteiten t.o.v. vorig jaar verder uit te breiden, ook met meer jongeren.

Colofon

Protestantse gemeente:

Ambulant predikant Jan-Martin Berghuis: E-mail: jmberghuis@getijde119.nl

Scriba: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuwe.nl.

Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,

6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 06-14511842

lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886

Lid Wim Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl tel. 06-27625837

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van

10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Overdenking ZING

Daar zaten we dan op 31 juli, op de derde avond van 4 zomeravondkringen. Met z'n twintigen rond de piano van Maarten Willers geschaard. "Wie heeft een lied?". We zongen het samen. En het dééd wat met ons. Wat is dat toch, zingen?

Zingen is veel meer dan het verplaatsen van lucht langs je stembanden. De dokter zal je het zingen van harte aanbevelen: het maakt je hersens en lichaam actief, laat gelukstofjes vrij komen (zoals oxytocine en dopamine) en daar word je blij van. En als je, bij voorbeeld in een koor, samen zingt wordt die vreugde en het gevoel van verbondenheid vermenigvuldigd.

Waar zingen we tegenwoordig nog? Op een koor, aanmoedigend in het voetbalstadion, in de kerk. Zelf is helaas mij het talent in zang & muziek niet zo gegeven, in tegenstelling tot mijn voorganger in Loenen Marcel



Oostenbrink. Heerlijk lijkt mij dat. Want zingen is een uiting van wat er in je hart speelt of ... wat je tot je ziel wilt toelaten. De onlangs overleden Dominicaan en lieddichter Henk Jongerius zei daarover: "Het gezang vormt òns. Niet andersom!".

Zingen zet iets in jouw leven in beweging. Aan de ene kant: je zingt iets uit - het is een uiting van je geloof of wat je bezighoudt. Dat kan in vreugde zijn, maar ook in zorgen of verdriet. Kijk naar de Psalmen, die kennen ook die rijke variatie in stemmingen (een derde van de Psalmen zijn klaagpsalmen). Ze zijn een verwoording van je binnenste. Maar zingen heeft ook een andere kant. Henk Jongerius noemt dat: luisterend zingen, 'je te binnen zingen'. Je zingt als het ware je eigen ziel toe met de woorden van een lied. Het brengt je een boodschap te binnen over wie God is, hoe Hij met mensen omgaat en wij met Hem. Zo (be)trek je God als het ware in je leven.

Dàt is de reden waarom ik toch elke dag zing, al kan ik geen noot lezen en wijs houden. Ik zing omdat het God te binnen brengt. Ik zing omdat het mij draagt. Dat feest ervaar ik wekelijks in de zondagse dienst en ook op de zomeravond in de kerk op 31 juli. Een feest? Ja, een feest. Omdat zingen ook gaat over 'ons'. Omdat je het samen doet. Het draagt je als gemeenschap, het vormt je als gemeenschap (één stem, één tekst, één melodie). Het zingen in de gemeenschap draagt mij ook persoonlijk op momenten dat ik geen stem heb omdat ik stuk zit of het even niet meer weet. Ik laat me in zo'n geval maar meevoeren op de golven van het gezang van anderen. Hun stem is dan ook mijn stem - het is een weldaad. Andersom mag je het als zingende kerk ook weer voor een ander doen. Zo draag en bemoedig je elkaar. Een goede vriend en collega-predikant gebruikt zingen ook in zijn pastoraat: op bezoek zingt hij een lied bij de mensen en soms ook mét hen. Het is de taal van het hart. En het is de taal die God verstaat. Niet voor niets wordt in de Psalmen zo vaak opgeroepen om te zingen! "Alles wat adem heeft, love de Here!" (Psalm 150:6).

Jan-Martin Berghuis, ambulans predikant Protestantse Gemeente

Ontmoetingsavond

Ontmoetingsavond met het pastoraal team en het parochiebestuur in het parochiehuus in Loenen op 5 september om 20.00 uur.

Het pastoraal team en het parochiebestuur nodigt alle parochianen uit voor een ontmoetingsavond. Het team en bestuur vinden het belangrijk om te weten wat er leeft in de parochie en de mogelijkheid te bieden om ideeën uit te wisselen. Er is voor deze avond geen strakke agenda, iedereen mag inbrengen wat zij of hij wil. Als u hele specifieke vragen hebt is het wellicht beter deze van tevoren in te dienen bij het secretariaat (centraalsecretariaat@franciscusparochie.com) zodat het onderwerp beter voorbereid kan worden. Daarnaast is het ook een kans om elkaar beter te leren kennen en we hopen dan ook op een grote opkomst. Op deze avond zal een aantal leden van het pastoraal team en het bestuur aanwezig zijn.

U bent van harte welkom!



Jubileum RK kerk.

Op 8 september bestaat onze kerk 175 jaar. De dag begint met een eucharistieviering om 10.00 uur in een feestelijk versierde kerk, gevolgd door een kranslegging op ons kerkhof ter nagedachtenis aan onze overleden parochianen. Aansluitend is er een receptie in het parochiehuus.

In de kerk zal er na de viering een presentatie zijn van oude foto's. Ook is er een maquette te zien van onze kerk met het oude kostershuis en pastorie.

U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De leden van de PKN-kerk zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Openingstijden secretariaat.

Doordat er tijdens de dagen dat het secretariaat open is nog nauwelijks bezoekers komen, is besloten dat het secretariaat per 1 oktober nog slechts twee maal per maand open zal zijn, op de eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur.

Per e-mail is het secretariaat wel altijd bereikbaar.

Koffiedrinken na een RK- kerkdienst.



In het contactblad staat niet altijd vermeld wanneer er koffie kan worden gedronken na een kerkdienst. Ter verduidelijking, er is één keer per maand koffiedrinken in het parochiehuus na de viering, op de eerste zondag van de maand dat er een viering is.

Klussenmorgen

Vrijdag 6 september om 8.00 uur is de maandelijkse klussenmorgen voor vrijwilligers van kerkhof en terreinen. In oktober hebben we al meer sessies gehad, maar deze morgen leggen we de laatste hand aan de werkzaamheden om zo de directe omgeving van de kerk er piekfijn uit te laten zien voor het 175 jarig bestaan van de kerk.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Filmavond in parochiehuus

Mrs. Harris Goes to Paris

Donderdagavond 17 oktober in het parochiehuus Loenen. Zaal is open om 19.30 en de film start om 20.00.

Entree is gratis. Voor een drankje en iets lekkers wordt gezorgd. Een vrijblijvende gift aan het eind van de avond wordt gebruikt voor de onkosten van de filmavond.

In het contactblad van oktober meer gegevens.

Namens de Pastoraatsgroep Loenen/Eerbeek van de Sint Franciscusparochie



Misintenties

Zo. 8 sept. '24 Eucharistieviering - voorgangers P. Ten Have en P. Dashorst
Intenties: Annie Reusken-Peters, Jan Aartsen

Zo. 29 sept. '24 Woord- en Communieviering - voorganger P. Dashorst
Intenties: Bertus Havekes



Protestantse gemeente

Zondag	1 september	10.00 uur	Ds. B. Fockens - Klarenbeek Koffie na de dienst Coll: Missionair Werk binnen de Protestantse Kerk
Zondag	8 september	10.00 uur	Pastor mw. J. Aantjes - Hall Coll: Zonnebloem
Zondag	15 september	10.00 uur	Ds. B. Stigter - Ugchelen Coll: Voor de kerk
Zondag	22 september	10.00 uur	Ds. Jan-Martin Berghuis - Wolfheze Startzondag Koffie na de dienst Coll: Voor See You Again
Zondag	29 september	10.00 uur	Mw. Swenne Bijzet - Zutphen Coll: Missionair Werk voor jongeren

See you again

8 september om 10.00 uur beginnen we met een ontbijt in de Bruisbeek
22 september om 10.00 uur Startzondag in de kerk.

Rooms Katholieke parochie

Zondag	1 september	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian Na afloop van deze viering is er gezamenlijk koffiedrinken in het Parochiehuis
Zondag	8 september	10.00 uur	Eucharistieviering, voorgangers P. Ten Have en P. Dashorst, viering 175-jarig bestaan van onze kerk, H. Antonius Abt

Weekend 14/15 september

GEEN VIERING IN DEZE KERK

Zaterdag	21 september	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian
Zondag	29 september	10.00 uur	Woord- en Communieviering, voorganger P. Dashorst