

HET KONTAKTBLAD



Laten we goed leven,
dan worden de tijden vanzelf goed.
Want wij zijn de tijden.
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.
Augustines van Hippo

Juli 2024
Jaargang 52 - nummer 10

Diensten

De komende twee maanden drinken we na afloop van de diensten weer koffie.
Hopelijk gaat het wat mooier weer worden zodat we dat ook heerlijk buiten kunnen doen.



De eerste zondag van de maand is 7 juli en mogen we met elkaar het avondmaal vieren.
Dominee M. Valk uit Twello is dan onze voorganger.

Op 14 juli is mevr. P.A. Eigenhuis-de Kool uit Lemele, onze gastpredikant. Ze is de dochter van Theo en Corrie de Kool en is al vaker in Loenen voorgegaan.

Op 21 juli komt ds. K. Bakker uit Doetinchem naar Loenen en

Op de 28e juli mogen we ds. A. Roodenburg uit Apeldoorn hier begroeten.

Veel mensen zullen er op uit trekken de komende maanden en we wensen hen dan ook een mooie periode toe maar voor de thuisblijvers worden er dit jaar ook zomerbijeekomsten door Jan-
kunt u meer over lezen op de



wees **WELKOM!**

Voel u vrij om daar wel dan niet aan deel te nemen:
Wij wensen u allen mooie zomermaanden toe.

De kerkenraad

Diaconie

De actie VSD Vakantiegeld Samen Delen is weer ten einde. Er zijn weer meerdere gezinnen in Loenen die vakantiegeld uit de actie hebben ontvangen. De diaconie wil iedereen die aan de actie heeft bijgedragen van harte bedanken.

In juli zijn de **diaconale collectes**:

Op 7 juli collecteren we voor "Stichting VakantieKind"

VakantieKind vindt dat ieder kind na de vakantie een enthousiast verhaal vertellen. Op school en aan vrienden en familie! Het kan in onze ogen niet zo kind doordat geen geld is (of andere problemen zijn) geen herinneringen of maakt. Niet voor ieder kind is vakantie vanzelfsprekend. Er leven veel

een situatie waarin op vakantie gaan niet mogelijk is. Terwijl vakantie zo enorm belangrijk is! Stichting VakantieKind is een non-profit organisatie die volledig draait op vrijwilligers. Ieder jaar organiseert VakantieKind 10 vakantieweken voor verschillende leeftijdsgroepen.



moet kunnen zijn dat een verhalen kinderen in

21 juli is de collecte bestemd voor
In Zuid-Afrika groeien nog altijd uitsluiting, geweld en verwaarlozing.
sterke Zuid-Afrikaanse vrouwen



"Kinderfonds MAMAS in Zuid-Afrika"
miljoenen kinderen op in een keiharde realiteit van honger, Dat moet veranderen vinden de MAMAS! De MAMAS zijn die niet kunnen aanzien hoe kinderen lijden onder armoede.
Zij kijken niet weg maar komen in actie. De MAMAS organiseren dagelijkse zorg, van een boterham tot een schooluniform. Zij lopen met de kinderen mee, tot ze op eigen benen kunnen staan.

Zin in de zomer? Ja! De ene gaat op vakantie, de andere blijft thuis. Ook thuis in Loenen kan je deze zomer bij de kerk in Loenen terecht voor een stukje re-creatie: zinvolle invulling en ook ontspanning. Niet alleen op zondagochtend, ook doordeweeks. In de zomer organiseren wij 4 avonden met een speciale zomeravondkring: elke avond heeft een andere invulling.



Voor wie? Voor wie zin en gelegenheid heeft!

Wanneer? Het zijn 4 woensdagavonden: 3, 17 en 31 juli en 14 augustus.

Aanvang is telkens 19.00 uur. De activiteit duurt maximaal 1-1½ uur.

Wat? Elke keer anders. Binnen en buiten, leuk en leerzaam, creatief en ontspannen, volop ontmoeting.

Waar? 3x bij de kerk, 1x in de Bruisbeek (zaal See You Again).

Aanmelding? Aanmelding hoeft niet, maar is wel handig op 3 juli (boswandeling).

Organisatie en info (en eventueel aanmelding)? bij ds. Jan-Martin Berghuis,

tel/app 06-37335484 en/of email jmberghuis@getijde119.nl

Woensdag 3 juli: Heerlijke boswandeling



Zin in een lekkere boswandeling in de avond, samen met anderen? Wandel mee, twee aan twee, in je eigen tempo. Halverwege is er een tussenstop bij de kleine waterval. Samen koffie/thee met wat lekkers en even uitrusten bij de picknickbank.

Jan-Martin zorgt voor leuke gesprekstof onderweg.

Startpunt: 19.00 uur bij de kerk. Tijdsduur: maximaal 1½ uur (incl. tussenstop). Voor de catering is het handig dat je je tevoren aanmeldt bij Jan-Martin (zie hierboven).

Bij regenachtig weer is er een Plan B.

Woensdag 17 juli: Verhalen vertellen: 'Ik heb (iets van) God gezien!'

We geloven in het bestaan van God. Maar wat zien en merken we daarvan? Op een open gespreksavond gaan we dat eens bekijken en vertellen. Verhalen over "Ik heb (iets van) God gezien!". In alle nuchterheid, eenvoud, ontspannenheid en ook geloof. Kom, luister en als je wilt: durf te delen. We doen de Paaskaars aan als teken van... Gods aanwezigheid.

Plaats en tijd: in de kerk, 19.00-20.00 uur.



Woensdag 31 juli: Zangavond in de kerk



Heb je zin om samen te zingen? Kom en verhef je stem op deze zangavond.

Zingen verheugt het hart (en ook de Heer). Maarten Willers zit achter de piano. In een kring rondom die piano geschaard zingen we verzoekliederen uit onze liedbundel(s). Wil je een lied zingen, geef het maar op! Je kunt een lied t/m maandag 29 juli van te voren al aanmelden (dan wordt 'ie zeker gezongen!), het opgeven kan ook spontaan ter plekke in dit zanguurtje.

Plaats en tijd: in de kerk van 19.00-20.00 uur.

Woensdag 14 augustus: Help de dominee een handje (met zijn preek!)

Je kunt meedoen en meepraten in de preekvoorbereiding. Jan-Martin preekt op 18 augustus. Op 14 augustus gaat hij samen met de deelnemers het bijbelgedeelte lezen en kort bespreken. Wat wordt er bedoeld? Wat lees jij erin? Hoe beleef jij dat? De beleving en inzichten van die avond verwerkt hij dan zondags in de preek. Je draagt dus bij aan de preek!

Plaats en tijd: woensdag 14 augustus van 19.00-20.00 uur in de Bruisbeek (zaal See You Again)
zondag 18 augustus om 10.00 uur is de kerkdienst in de PKN kerk.

Kerkvoogdij collectes

14 juli: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we en ontmoetingen blijven organiseren.

28 juli: Voor de kerk

Onze ruimte in "De Bruisbeek" wordt regelmatig gebruikt. De jeugd van See You Again heeft daar hun eigen plek, elke dinsdagmiddag komen een aantal 'kwetsbare' ouderen daar samen en er vinden diverse vergaderingen plaats.

Met de opbrengst van deze collecte kunnen we gebruik blijven maken van deze ruimte in "De Bruisbeek".



onze gemeente en voor het inspirerende bijeenkomsten



Giften

We hebben een gift mogen ontvangen van € 100,- (NN) voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Jaarrekening Kerk

De jaarrekening van de Kerk is goedgekeurd door de Kerkenraad. Het negatieve resultaat van de kerk, € 53.094, is geboekt ten laste van de bestemmingsreserve exploitatietekorten.

Financiële info april/mei 2024

Kerkelijke bijdragen maanden april en mei € 11.085,93. Tot nu toe ontvangen € 37.582,19.

Toegezegd: € 55.193,50.

Collectes in april/mei tbv Kerkrentmeesters € 1.454,95. (waaronder collecte Muziek in de kerk € 907,70)

Wie weet een geschikte locatie voor het oud ijzer?



29 Juni is de laatste keer dat u uw voor uw 'oud ijzer' terecht kunt op het bouwterrein terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! Er is en wordt nog steeds druk gezocht naar een nieuwe locatie. Denkt u met ons mee?

Mocht u een geschikte locatie weten waar een ijzercontainer en wat kleinere containers geplaatst kunnen worden met wat ruimte er om heen bel of app dan met één van onderstaande telefoonnummers!

Het zou toch jammer zijn als zo'n goed lopend succes geen vervolg kan krijgen, want ook afgelopen maand is er weer oud ijzer weggebracht wat het mooie bedrag van € 1.348,20 heeft opgeleverd. Dit komt te gunste aan de beide kerken in Loenen waarvan o.a. ook dit Kontaktblad onderdeel uitmaakt.

Dus mocht u een plekje weten, bel of app één van onderstaande vrijwilligers.

Harrie Hebben	06-51034533
Jan Nijhof	06-25440286
Henk Kok	06-24411190
Tonnie Wansink	06-46477717
Chris van Oorspronk	06-21271999
Bart Slief	06-22207055



We hopen dat we in het Kontaktblad van augustus kunnen melden waar de nieuwe inzamellocatie is.

Kruudmoes en spek

Elk jaar staan, namens de Protestantse Gemeente, de pannenkoekenbakkers op het Schaapscheerdersfeest. Het is u vast niet ontgaan dat in verband met de conditie van het veld en de weersvoorspelling het dit jaar is afgelast. Heel erg jammer voor organisatie, standhouders en bezoekers.

Voor het bakken van de pannenkoeken waren er al inkopen gedaan en er was kruutmoes gemaakt. Na een oproepje werd de kruutmoes (en spek) binnen korte tijd alsnog verkocht. Het meel kon gelukkig weer terug naar de Spar (hartelijk dank daarvoor) en werd als aanbieding in de winkel gezet. Diverse mensen zullen het weekend vast alsnog pannenkoeken hebben gegeten. We willen de vrijwilligers betrokken bij het maken van de kruutmoes en het treffen van de andere voorbereiden van harte bedanken! Helaas kon het dit jaar niet doorgaan, maar we hopen volgend jaar alsnog weer op u te mogen rekenen, zoals we al vele jaren doen.

Bij deze alvast de uitnodiging om volgend jaar, op **7 juni 2025**, een pannenkoek te komen eten op het Schaapscheerdersfeest.

De kerkrentmeesters

Lectio Divina met Het Dorpsklooster

Ben je op zoek naar rust en stilte, naar verdieping in je leven, naar verbondenheid met God of ben je op zoek naar inspiratie voor je spiritualiteit, dan ben je van harte welkom bij de activiteiten van het Dorpsklooster. In de rust en ruimte van de kloosteractiviteiten gaan we op zoek naar stilte. Kan de stilte je dichter bij je bron brengen? Hoe kun je deze stilte bewaren in het leven van alledag?

Tijdens diverse maandelijkse activiteiten helpen we elkaar daarmee op weg.

Je kunt daarbij denken aan Lectio Divina (Bijbellezen met je hart), stiltewandelingen, interessante lezingen en een inspirerende leestafel. Elke activiteit is kleinschalig, kortdurend en wordt gehouden in een mooie en sfeervolle kerk, zoals in onze protestantse kerk te Loenen.

Eerstvolgende activiteiten: Lectio Divina

Wanneer: donderdag 27 juni a.s. en donderdag 25 juli a.s.

Hoe laat: van 19.00 tot 20.00 uur, inloop vanaf 18.45 uur

Waar: protestantse Kerk van Loenen Veluwe, Beekbergerweg 7

Kosten: een vrije gift na afloop

Meer informatie: www.hetdorpsklooster.nl



Over re-creatie, aardappelen, groente en vlees

Ik gloei nog een beetje na van de vakantie. Ben naar Griekenland geweest, veel gewandeld in de volle zon, prachtige uitzichten en er even helemaal uit. Velen van ons hebben een tocht naar zonniger oorden nog in het vooruitzicht. We zijn de regen een beetje zat. Weg van huis! Even lekker erop uit. Vakantie is re-creatie, hernieuwd worden.

Gek toch dat er op vakantie opeens iets met ons gebeurt. Die paar weken weg staan we opeens open voor al het nieuwe. We zijn nieuwsgierig naar andere streken en culturen. We ondernemen activiteiten die we thuis nooit doen en gaan helemaal los. Op terrasjes en in restaurants eten we wat we niet eerder geproefd hebben.

In ieder geval niet het vertrouwde aardappels-groente-vlees. Thuis kunnen we enthousiast in geuren en kleuren vertellen over wat we in den vreemde hebben gedaan. We waren even uit onze comfort-zone. Eenmaal thuis duurt het maar even en dan kruipen we weer in onze schulp, met de vertrouwde gewoonten van ons stulpje en dorpje: met de gewoonten zoals het anders altijd ging. Nee, liever



géén vreemd gedoe. Hou het maar bij zoals het altijd was!

Ik gloei nog een beetje na van Pinksteren. Pinksteren was ook een soort buitenlandervaring. Toen de Geest van God op mensen werd uitgestort hoorden de aanwezigen in Jeruzalem (een internationale stad toentertijd) hen elk in hun eigen taal spreken. Vreemde talen! Petrus, Johannes en de discipelen spraken met vrijmoedigheid over Jezus. Ze traden uit de vertrouwde 'schaduw' van Jezus. Immers, zij werden altijd gezien als "jullie zijn leerlingen van rabbi Jezus". En nu stonden zij opeens *zelf* met vrijmoedigheid te spreken (Handelingen 4: 13). Na de hemelvaart van Jezus kropen zij niet *in* hun schulp maar juist *eruit*! De Joodse leiders van het Sanhedrin stonden versteld dat deze eenvoudige, ongeletterde mensen zo vol vuur over God en Jezus spraken. Het was aanstekelijk, hier werd de kerk geboren. De discipelen stonden in vuur en vlam voor het evangelie - dat was wat de Heilige Geest van God in hen deed. Zonder angst of schaamte spraken ze over Jezus en hadden zij een aandeel in wonderen. En dat is wat de Geest van God in ons wil doen. Ook in Loenen. Door gewone mensen van aardappels-groente-vlees. Zij blijken opeens nog veel meer smaken in huis te hebben.



Laatst hield ik in een andere kerk een preek over de enorme veerkracht van Jozef toen hij zich openbaarde aan zijn broers: geen wrok of wraak, maar omarming onder tranen en een onvoorwaardelijk "kom snel hier, ik zorg voor jullie" (Genesis 45 en 50). Aan het eind van de preek kwam een van de leden in die kerk naar voren en vertelde hoe zij na een scheiding en een periode van diepe ellende net als Jozef heeft kunnen vergeven en een soort 'wederopstanding' beleefde. Een kwetsbaar verhaal, in alle vrijmoedigheid verteld. De aanwezigen in de kerk wisten niet wat zij hoorden uit de mond van een 'gewoon mens zoals wij' die *blijvend* veranderd was: een re-creatie door God. Onder de koffie werd nog lang met haar nagepraat. *De hele kerk gloeide nog lang na* van deze vrijmoedigheid. Niemand had het meer over de preek, ze spraken over het getuigenis wat God in haar leven had gedaan.

Wat zou jij willen vertellen of delen? Of wat zou je verlangen zijn te horen van anderen? Kom ook op de zomeravondkring van woensdagavond 17 juli: een Verhalenavond over "Ik heb (iets van) God gezien!" (zie ook pagina 3).



Jan-Martin Berghuis

Klussenmorgen R.K. Kerkhof en terrein rondom

De volgende klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen zal zijn op vrijdagmorgen 5 juli om 8.00 uur. De nattigheid van de laatste maanden heeft gras en onkruid laten groeien als kool. Vele handen zullen licht werk maken.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Misintenties

Zaterdag 13 juli

Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian
Intenties: Wim Brugman, Annie Reusken-Peters

Zondag 21 juli

Eucharistieviering - voorganger P. ten Have
Intenties: Henk Derickx, Overleden ouders Brenninkmeyer-Schmutte,
Overleden ouders Van der Pas-van Mil



Verjaardagen



Op 7 juli hoopt mevr. Geertje Modderkolk-Hendriks 94 jaar te worden.
Zij woont: Hattinkerf 10, 7371 AZ Loenen Gld.
Op 23 juli hoopt mevr. H. Scholten-Alberts 91 jaar te worden.
Zij woont: Loenenseweg 39, kamer 207, 7361 GB Beekbergen.
Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.
Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

Kopij volgend nummers



Voor het nummer in augustus 2024 dient de kopij binnen te zijn:
In de postbus uiterlijk **donderdag 11 juli 2024**
bij het parochiesecretariaat Hoofdweg 51 (kontaktblad).
Per e-mail uiterlijk **vrijdag 12 juli 2024**.
kontaktbladloenen@gmail.com in een Word bestand, zonder tekst
opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp.



Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente te Loenen Veluwe
Beekbergerweg 7, 7371 ET Loenen
Ambulant Predikant: Jan Martin Berghuis
Email: jmberghuis@getijde119.nl
Scriba: Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 055-5052072
e-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
Website: www.pknloenenveluwe.nl
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234
Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961
Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Sint Franciscus parochielocatie Loenen-Eerbeek
H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatieraad Loenen/Eerbeek:
A. Streppel, antoon.streppel@gmail.com
tel. 06-14511842
W. Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886
W. Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl
tel. 0627625837
Locatie secretariaat: Tel. 055-505 12 63
donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.
Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00
e-mail: loenen-erbeek@franciscusparochie.com
Pastoraatsgroep
Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234
Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.
Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com
Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen.

Protestantse gemeente

Zondag 7 juli	10.00 uur	Ds. M. Valk uit Twello Heilig Avondmaal Collecte: Stichting vakantiekind Koffie na de dienst
Zondag 14 juli	10.00 uur	Ds. mevr. P.A. Eigenhuis - de Kool uit Lemele Collecte: Voor de kerk Koffie na de dienst
Zondag 21 juli	10.00 uur	Ds. K. Bakker uit Doetinchem Collecte: Kinderfonds Mamas in Zuid-Afrika Koffie na de dienst
Zondag 28 juli	10.00 uur	Ds. A. Roodenburg uit Apeldoorn Collecte: Voor de kerk Koffie na de dienst

See you again

VAKANTIE

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 6 juli	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have
Zaterdag 13 juli	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have
Zondag 21 juli	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have
Zondag 28 juli	10.00 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian

