

HET KONTAKTBLAD



In een groot hart passen veel
mensen die even willen schuilen.

maart 2023
Jaargang 51 - nummer 6

Diensten

Zondag 5 maart is er weer koffiedrinken na de kerkdienst, altijd fijn even elkaar beter te kunnen spreken. We lezen Mattheüs 16:13-28, hoe Petrus Jezus belijdt als de Messias en het kruis ter sprake komt in de gesprekken tussen Jezus en zijn leerlingen. We zijn in de tijd voor Pasen, 40-dagentijd, lijdenstijd aan belandt. We beginnen ons in de kerk al voor te bereiden op het Paasfeest. Zondag 12 maart lezen we over een genezing en de kracht van geloof in Mattheus 17:14-23. Deze zondag ook aandacht voor biddag voor gewas en arbeid. Zondag 19 maart is een dienst voor iedereen. Een nieuw kinderkoor uit Brummen komt zingen, met liedjes die zo uit de top40 komen. En we maken daar met het thema: Geef kleur aan je leven! een kerkdienst van, bestemd voor iedereen, maar dit keer de kinderen ook extra welkom. Op 26 maart is ds Hans van Driel de voorganger.



Op zondag 5 februari hebben we in de kerkdienst Marcel de Croon bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. In deze dienst werden ook Dea van Millegen en Dinie Nieuwenhuis-van Oorspronk herbevestigd als ouderling. We zijn blij dat ze deze stap weer gemaakt hebben.

Opwarmmorgen

We gaan nog een nieuwe naam bedenken, want hopelijk schijnt de zon al weer een beetje en wordt het ook wat warmer, maar op woensdagmorgen 8 maart hebben we weer een opwarmmorgen in de Bruisbeek. Al wat meer aanloop, maar altijd leuk als u/jij ook een keer komt kijken. Vanaf 10 uur wordt er koffie en thee geschonken en hebben we tijd elkaar te ontmoeten. Om 11 uur gaat de bijbel open en hebben we een gesprek over hoe dat ons leven raakt. Van harte welkom.



Dienst voor iedereen

Zondag 19 maart komt het kinderkoor Vox Tunes uit Brummen bij ons in de kerk, de jongere versie van Vox, met kinderen tot 13 jaar. Ze zingen een repertoire met liedjes van bijvoorbeeld Snelle of Suzan en Freek. Het thema wordt; geef je leven kleur! De kinderen van SeeYouAgain konden uitzoeken wat er gezongen wordt en met de voorbereidingscommissie hebben we teksten en ideeën uitgezocht om er een vrolijke dienst van te maken. Kinderen welkom, ouderen net zo goed, want kleur willen we allemaal in ons leven. Zondag 19 maart 10.00 uur in de Protestantse Kerk Loenen.

Diaconie

In maart zijn de diaconale collectes voor:

Op 12 maart collecteren we voor de Voedselbank Zutphen

Ook inwoners uit Loenen kunnen terecht bij de Voedselbank Zutphen, het uitgiftepunt in Eerbeek. Wekelijks geeft de voedselbank voedselpakketten uit aan steeds meer mensen die dit hard nodig hebben.

Op 26 maart willen we collecteren voor Bangladesh

Kansen creëren voor jongeren

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een



groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

5 maart: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud van onze gemeente en voor (onder andere het verwarmen van) ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we vernieuwende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren.

19 maart: Moving Forward (project Eye For Others), collectiedoel 2023 van See You Again

Deze stichting verzorgt voor (jonge) kinderen in een benarde thuissituatie. Ze krijgen een warme maaltijd, gaan vanaf 6 jaar naar school, worden opgevangen waarbij ze liefde mogen ervaren. Leren met respect, waarden en normen op te groeien tot een persoon die zelfvertrouwen heeft, liefde kan ontvangen en geven.

Giften

In januari ontvingen we € 40,- tbv energiekosten voor de Kerk (collectebonnen, N.N.). Hartelijk dank voor uw gift!

Oud IJzer

Ook in 2023 gaan de IJzervreters door met hun werk! Begin januari is oud ijzer weggebracht. Dit leverde € 851,55,- op. Een mooie opbrengst! Zoals u ziet blijft de inbreng van uw oud ijzer de moeite waard! U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben 06-51034533

Jan Nijhof 06-31492042

Henk Kok 06-24411190

Tonnie Wansink 06-46477717

Chris van Oorspronk 06-21271999

Bart Slief 06-22207055



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Gezocht: schoffelaars voor het kerkhof van de Protestantse gemeente

Iedere eerste donderdagmorgen van de maand zijn we met een groep enthousiaste vrijwilligers aan het schoffelen op het kerkhof. De groep is divers samengesteld en bestaat uit mannen tussen de 65 en 85 jaar. Een hoogtepunt in de morgen is het gezamenlijk koffiedrinken, een bijkomend voordeel hierbij is dat je op de hoogte blijft van wat er zoal speelt in Loenen. Heb je nog tijd over of spreekt het bovenstaande je aan kom langs, je bent



van harte welkom. Zoals vermeld bestaat de groep momenteel alleen uit mannen, ook vrouwelijke schoffelaars worden hierbij van harte uitgenodigd. De eerste dondermorgen dat er weer geschoffeld wordt is 2 maart. Voor nadere informatie kun je bellen met Joop Efdé, beheerder kerkhof, tel.06-13444735

Kerkbalans 2023

Al een aantal jaren is het thema van de actie Kerkbalans 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Blijkbaar een pakkend thema want al een aantal jaren op rij is het toegezegde bedrag weer hoger dan het jaar daarvoor. Erg fijn maar ook bijzonder, vooral omdat het aantal leden en het aantal leden dat daadwerkelijk een toezegging doet al jaren langzaam afneemt.



Voor Kerkbalans is € 57.384,16 toegezegd. Dit is € 1.422,- meer vergeleken met vorig jaar.

Voor het Kontaktblad is € 3.951,- toegezegd. Dit is iets minder (€ 375,-) vergeleken met vorig jaar.

We zijn erg blij met dit resultaat! Het betekent voor ons dat u de kerk een warm hart toedraagt en we daarmee onze rol in Loenen kunnen blijven vervullen! Hierbij willen we ook alle vrijwilligers die hebben geholpen met deze actie danken voor hun inzet!

Bestemmingsplan Beekbergerweg 14-16

Eind december is het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat de pastorie en de 3 kavels de bestemming wonen hebben gekregen. Het Jeugdhuis is inmiddels ook afgebroken. Er zal binnenkort nader archeologisch onderzoek plaats vinden op de plaats van de nieuwe woningen. Hieronder een overzicht van het plan met een impressie van de woningen die gebouwd mogen worden.



Dit betekent dat we de stap kunnen zetten naar verkoop van de pastorie en naastliggende percelen. Als eerste wordt de pastorie te koop aangeboden en enkele weken later de drie kavels. De verkoop wordt verzorgd door makelaars Best Living (Kees Beltman).

Energiekosten

Het is alom bekend dat de energieprijzen zijn gestegen, ook voor het verwarmen van de kerk (en de Bruisbeek). We hebben een variabel contract, dus de kosten wisselen. De kerk blijft open omdat we het belangrijk vinden om kerkdiensten te houden en elkaar te blijven ontmoeten. Vergelijken van de kosten met 2020 en 2021 is lastig, omdat de kerk toen nog dicht was vanwege Corona. In de begroting 2023 hebben we rekening gehouden met hogere prijzen. En we houden de vinger aan de pols. Sinds de verbouwing van een aantal jaren geleden is het energiegebruik flink afgenomen. Daar hebben we nu profijt van. Er wordt geëxperimenteerd met een lagere temperatuur tijdens de diensten en toch een comfortabele warmte. Tot nu toe zijn de kosten voor energie acceptabel en kunnen we doorgaan met de huidige werkwijze.

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
Januari	6.769,13	6.769,13	

<u>Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof)</u>		
Januari	159,25	159,25

Sobermaaltijd



Woensdag 22 maart houden we weer een oecumenische sobermaaltijd. Het is een maaltijd met soep (zonder vlees) en brood, waarbij we aandacht hebben voor een goed doel. Een gezamenlijke maaltijd van Katholiek en Protestant en wie er verder nog maar bij wil zijn. Een moment in de vastentijd/40dagentijd om samen te beleven dat je door eenvoudig te eten ook kunt winnen. Het collecte doel is de stichting Raja, een project voor straatkinderen in India. Petra Nieuwenhuis-Jurriëns zal vanuit de stichting daar iets ver vertellen. Vanaf 17.45 welkom, om 18.00 uur begint de maaltijd. Aanmelden kan middels lijsten in de kerken, maar je kunt ook een mail sturen naar Jozien Evers jggevers@planet.nl of Nella van der Hoop: nellavanderhoop@hotmail.com of hen even aanspreken.

Jozien Evers 06 3056 0411 of Nella van der Hoop 06 5233 1047

Weet je welkom!

Actie voedselbank

Campagne "samen tegen armoede" op 4 en 18 maart. De diaconie werkt van harte mee aan de oproep van Kerk in Actie om als kerk inleverpunt te zijn voor de voedselbank. **Op de zaterdagen 4 en 18 maart zal de kerk tussen 10-11 uur open zijn** zodat een ieder producten kan inleveren ten behoeve van de voedselbank.

Wat is er nodig: olie (zonnebloemolie/olijfolie), groenteconserven, soep (in blik of zak), zilvervliesrijst, volkorenpasta, lang houdbare halfvolle melk, vis in blik, koffie, thee, couscous, havermost.

Op deze wijze hopen wij eraan bij te dragen dat de voedselbanken voldoende producten hebben om uit te delen aan de gezinnen die het zo hard nodig hebben. Het blijkt namelijk dat het voor voedselbanken een probleem is dat er te weinig producten binnen komen en dat het aantal afnemers stijgt. Kerk in Actie is nu een samenwerkingsverband opgestart met de voedselbanken en met Schulphulpmaatje Nederland om een bijdrage te leveren tegen de groeiende armoede in Nederland.

De diaconie hoopt op zaterdagmorgen 4 en 18 maart in de PKN kerk veel producten in te kunnen zamelen.

Mazzelschuur

In de maand februari was de opbrengst €478,-

Gezellig dat u er ook was, heeft u ook een mooi mazzeltje gevonden? Velen van u gingen met leuke spullen tevreden naar huis.

Op zaterdag 4 maart is de Mazzelschuur open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.

Er kunnen er dan ook weer bruikbare goederen gebracht worden.



Voor het april nummer 2023 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 maart 2023 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 maart 2023.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:
Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130
Email: predikant@pknloenenveluwe.nl
p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen
Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072
Bankrekeningnummers:
Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234
Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961
Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242
Website: www.pknloenenveluwe.nl

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-
Eerbeek.
H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283
Locatie secretariaat
Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.
Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00
e-mail: loenen-erbeek@franciscusenclara.com
Pastoraatsgroep
Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234
Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 0614511842;
lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886
Lid Ans Brom Buysman, a.brom53@outlook.com tel. 0313 653767

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.
Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.
Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen



In Memoriam

Op 20 januari overleed Riet Evers-Beumkes in het ziekenhuis in Apeldoorn. 74 jaar oud werd ze en woonde met Garrit aan de Hendrick Berndtsweg 51. Een gemis voor Garrit en voor de kinderen en kleinkinderen, die in hun midden ook al Lydia eerder moesten missen. Hij zal de tranen van hun ogen kennen, klonk er bij het afscheid. We wensen de familie alle steun en troost toe.



Op 91 jarige leeftijd overleed Eefje Reuvekamp-Berends op 30 januari in de Beekwal. Daar woonde ze de laatste jaren, ook bij haar was het verdriet om het overlijden van haar dochter eerder groot. Eerder woonde ze met haar man aan de Kempe. Bijna zou ze overgrootmoeder geworden zijn, daar zag ze al naar uit. In alle rust is ze ontslapen. Ook hier de troost voor de familie toegewenst.

Op 83-jarige leeftijd is thuis -Hoofdweg 94, overleden Herman Bos, op 6 februari. In Loenen bekend vanwege Bosoord, dat hij met zijn vrouw jarenlang gerund heeft. Hun 60 jarig huwelijk hebben ze nog samen kunnen beleven. We wensen Ineke, kinderen en kleinkinderen troost toe.

Verjaardagen

Op 19 maart hoopt Mevr. Aartje van de Hel-Hertgers 80 jaar te worden. Reuweg 23, 7371 BX Loenen Gld.

Op 30 maart hoopt mevr. Grada Bello-Willems 90 jaar te worden. Hattinkerf 22, 7371 AZ Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Huwelijk Henk en Marianne Bastiaans - Vink

Onze oude plaatsgenoot en oud redactielid kontaktblad Henk Bastiaans is maandag 16 januari jl in het huwelijk getreden met Marianne Vink.



Op zondag 22 januari werd het huwelijk ingezegend tijdens de reguliere kerkdienst. De dienst is te vinden op You Tube: Assen zoekt - 22 januari, einde van de dienst, vijf minuten.

Vanuit Loenen en van de redactie kontaktblad van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk.



Geef je leven kleur!

Het voorjaar zal in maart vast z'n kleuren weer laten zien. En het maakt eigenlijk niet uit of we een strenge of een zachte winter hebben gehad, maar na het grijs en donker van de winter, ben ik altijd blij dat het weer lente wordt. Ietsje warmer, ietsje lichter en dat heeft vanzelf ook effect op hoe je je voelt, een beetje blijer al gauw. Het is in de lente dat het ook Pasen wordt, feest van de opstanding, feest van het licht. In april dit jaar, dus nog even wachten, maar het kondigt zich aan. In de kerk hebben we dan eerst de lijdenstijd, 40-dagen tijd, of de vasten zo je wilt. Dagen en weken om het lijden van Christus te doordenken, mee te beleven. Om met elke zondag dichter op Pasen dat kruis dat Hij droeg, naast je eigen leven te leggen. Christus is het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Oude zinnen, die toch meer kunnen betekenen als je ze echt tot je neemt. Het donker van je onmacht, het grijs van de compromissen van ons leven, de zwartheid van ons verdriet, de sombere tinten van het onrecht in deze wereld. Het zijn de dingen waar we altijd wel mee geconfronteerd blijven. Je ontgaat het niet als je leeft in deze wereld. Daar staat het kruis naast, of misschien wel middenin. Jezus die ons leed kent en draagt. De zegenende handen van Eën die meer is



dan ons hart. En dan wordt het Pasen, daar gaat het zeker naar toe. Dag van opstanding, van grijs, somber en zwart dat voorbijgaat, licht dat overwint. In de kleurenpracht van het voorjaar, het zonlicht dat sterker wordt, zien we al zo de opstanding van Jezus Christus verkondigt. En wij mogen als mensen van hier ons erdoor laten meenemen. Op 19 maart hebben we een buitengewoon opgewekte kerkdienst met het kinderkoor uit Brummen. Het thema is dan: Geef je leven kleur! En naast het liedje Kleur van Snelle, klinkt ook een paasliedje, alvast.

Van donker naar licht, van zwart naar

heel veel kleuren.

Met Pasen kun je verder gaan, wan Jezus is opgestaan, de dood voorbij.

Het leven krijgt weer kleur, voor jou en mij.

Ik kom best mensen tegen met veel tegenslag en alle reden om somber te zijn. Maar ik wens hen en ons allemaal toe, dat we in staat zijn om kleur te geven aan ons leven. Kleur te ontdekken. Als je dat weer kunt, is dat een gave van God. Een cadeautje van de Geest.

Marcel Oostenbrink predikant Loenen

Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom.

Maart alweer, het begin van de meteorologische lente. Ook de klussenmorgen begint weer en wel op vrijdag 3 maart. Aanvang 8.00 uur. Mochten er mensen voor de eerste keer willen komen, schroom niet.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp





*Geprezen zij de God en
Vader van onze Heer
Jezus Christus, de Vader
die zich over ons ontfermt,
de God die ons altijd
troost en ons in al onze
ellende moed geeft, zodat
wij door de troost die
wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende
moed kunnen geven.*

2 Korintiërs 1:3-4 | DagelijkseBroodkrumels.nl

Misintenties

- | | | |
|-----|-------------|---|
| Za. | 4 mrt. '23 | Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian |
| | Intenties: | Bertus Havekes |
| Zo. | 12 mrt. '23 | Eucharistieviering, voorganger P. ten Have |
| | Intenties: | ---- |
| Za. | 18 mrt '23 | Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian |
| | Intenties: | ---- |
| Zo | 26 mrt '23 | Eucharistieviering, voorganger P. ten Have |
| | Intenties: | Jan Aartsen, overl. Ouders Beekman-Tiedink |



Protestantse gemeente

Zondag 5 maart	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Koffie na de dienst Coll: Voor de kerk
Zondag 12 maart	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Voedselbank Zutphen
Zondag 19 maart	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Dienst voor iedereen m.m.v. Vox Tunes - Brummen Coll: Moving Forward (Eye for others) Koffie na de dienst
Zondag 26 maart	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel - Loenen Coll: Bangladesh: opleidingen voor jongeren

See you again

5 maart See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek
19 maart Dienst voor iedereen 10.00 uur in de kerk.

Rooms Katholieke parochie

Za. 4 maart 2023	18.30u	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian
Zo 12 maart 2023	10.00u	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have
Za. 18 maart 2023	18.30u	Eucharistieviering, voorganger P. Sebastian
Zo. 26 maart 2023	10.00u	Eucharistieviering, voorganger P. ten Have