

HET KONTAKTBLAD



Waar geen vertrouwen is in de toekomst, is
vooruitgang onmogelijk.

januari 2023
Jaargang 51 - nummer 4

Op oudejaarsdag komt de Protestantse Kerk in Loenen op de televisie. Om ongeveer 17.00 komt op NPO2 de uitzending van 'Petrus in het land' geheel gewijd aan onze kerk. Allerlei gemeenteleden in beeld en de predikant met een meditatie over de boom geplant aan levend water. De opnamedagen liggen al weer een paar weken achter de rug en we zijn enorm benieuwd wat er op de televisie van te zien is. Oudejaarsavond valt op een zaterdag, we houden de kerkdienst dat weekend alleen op de oudejaarsavond, dus zondagmorgen 1 januari geen kerkdienst. De kerkdienst op de oudejaarsavond begint om 19.00. We zullen in de dienst ongetwijfeld stilstaan bij het jaar dat achter



ons ligt en met hoop het nieuwe jaar ingaan. Het thema is: de deur van hoop.

8 januari hebben we na de kerkdienst koffiedrinken met de bekende oliebol. De gelegenheid om elkaar het goede voor het nieuwe jaar te wensen. 15 januari lezen we uit het evangelie naar Mattheus over de doop van Jezus en wat heeft dat met onze doop te maken, zouden wij ook nieuw kunnen beginnen? 22 januari is de Oecumenische dienst in de Protestantse Kerk.

Met Joke van Aggelen als lector en ds Marcel Oostenbrink als predikant vieren we deze gebedsdienst voor de eenheid. Con Spirito, nu geleid door Ans Brom verleent medewerking en na de dienst worden de bloemetjes weer verspreid naar ouderen van de beide kerken. Doe goed, zoek recht, klinkt vanuit Jesaja 1:17 als een wegwijzer voor kerk en samenleving.

De kerkenraad is blij om te kunnen medelen dat Marcel de Croon zijn benoeming tot ouderling-kerkrentmeester aanvaard heeft. 5 februari hopen we tot zijn bevestiging in het ambt over te gaan. Van 1 tot 8 januari hou ik vrij van werkzaamheden. Mocht u in die tijd een predikant nodig hebben, graag contact opnemen met de scriba Dinie Nieuwenhuis. De diverse kringen op maandag, dinsdag en woensdagavond gaan/zijn in volle gang deze maanden. Op woensdagmorgen hielden we in November in de Bruisbeek de opwarmmorgens. Voor de kou hadden we dat nog niet hoeven doen. Maar er kwam wel een kleine kring al bij elkaar, vanaf 10 uur de koffie en vanaf 11 uur de bijbel open voor een goed gesprek rond het evangelie. Daar zouden nog wel een paar mensen bij kunnen, dus welkom. Woensdag 1 februari vanaf 10 uur in de Bruisbeek in het zaaltje van SeeYouAgain, rechts na de ingang.



Diaconie

Vanuit de diaconie

Dank voor uw bijdrage aan de solidariteitsactie energiekosten!

De diaconie wil een ieder die een gift heeft gegeven in het kader van de solidariteitsactie energiekosten van harte danken. De diaconie is blij verrast met het bedrag dat we in totaal hebben ontvangen en het grote aantal mensen dat aan de oproep gehoor heeft gegeven. Fijn dat we binnen het dorp Loenen zo solidair met elkaar kunnen zijn! Het ingezamelde bedrag delen we nu binnenkort uit aan de mensen die het hard nodig hebben.

Het collectiedoel in januari:

Op 8 januari collecteren we graag voor noodhulp voor Java

Door de aardbeving van eind november 2022 zijn onder meer 5 ziekenhuizen, 20 scholen en 24.000 huizen verwoest. Bijna 60.000 mensen wonen noodgedwongen op straat in zelfgemaakte, gammele onderkomens. Ze zijn doodsbang voor nieuwe bevingen. Vaak zitten meerdere gezinnen dicht op elkaar gepakt. De kans op uitbraak van ziekten is groot. Er is dringend behoefte aan tenten, schoon drinkwater en hygiëne-



en verzorgingsproducten. Samen met de kerk op West-Java, zelf ook getroffen, en andere partners in Indonesië bieden we hulp. Zo delen we pakketten uit met materialen voor tijdelijk onderdak, waaronder tentdoeken. Om meer mensen te kunnen helpen, vragen we uw steun!

Wat hebben collectes opgebracht in de afgelopen maanden?

11-9-2022	Zonnebloemcollecte	117,16
25-9	Voedselbank Zutphen	90,85
9-10	Noodhulp Pakistan	76,80
23-10	Javaanse boeren	76,60
6-11	Werelddiaconaat	
	De Golfstaten	179,29
27-11	Myanmar	119,90
4-12	Solidariteitsactie	
	Energiecompensatie	227,95



Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

15 januari: Voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor het onderhoud van onze gemeente en voor ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we verwarmende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven organiseren.

29 januari: Sirkelslag Nederland speelt Sirkelslag

Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongerengroepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.



Giften

In november en begin december ontvingen we € 80,- (collectebonnen) Voor de kerk (N.N.) en € 25,- voor See You Again. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Oud IJzer

In november is nogmaals oud ijzer weggebracht. Dit leverde € 1.330,80 op. Een mooie opbrengst! Zoals u ziet blijft de inbreng van uw oud ijzer de moeite waard! U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben 06-51034533
 Jan Nijhof 06-31492042
 Henk Kok 06-24411190
 Tonnie Wansink 06-46477717
 Chris van Oorspronk 06-21271999
 Bart Slief 06-22207055



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Begroting 2023

De begroting voor 2023 is in de kerkenraadsvergadering van 14 november jl. goedgekeurd en vastgesteld. Wilt u de begroting inzien? Dan kunt u contact opnemen met Jerrick van Brussel via jerrickvanbrussel@gmail.com.

De begroting is tevens in meer detail in te zien via onze website:

<https://www.pknloenenveluwe.nl/financieel/anbi/college-van-kerkrentmeesters>

Begroting Kerk

Inkomsten		Uitgaven	
Kerkbalans	€ 58.000	Diverse Lasten (o.a kerk & andere kerkelijke gebouwen en eigendommen, pastoraat, kerkdiensten, quotum, solidariteitskas, beheer en administratiekosten)	€ 151.256
Overige inkomsten (oa. verhuur, pacht, rente, collectes, giften, subsidies)	€ 41.774		
Totaal	€ 99.774	Totaal	€ 151.256
Resultaat (negatief)	€ 51.482		

Begroting Begraafplaats

Inkomsten		Uitgaven	
Diverse baten (oa. vrijval grafrecht / nieuw graven)	€ 42.364	Diverse lasten (oa. afschrijvingen, verzekeringen)	€ 19.162
Resultaat (positief)	€ 23.202		

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2023 gaat van start!

Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open. Daar zijn we dankbaar voor! Het is ook het moment dat we weer op volle kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven. Tussen 14 januari en 28 januari ontvangt u een brief, als u digitaal geeft een uitnodiging per mail, met het verzoek om bij te dragen.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Financiële info november 2022

Kerkelijke bijdragen	Maand:	T/m maand:	Toegezegd:
November	2.826,07	53.394,50	55.951,76

Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof)			
November	367,30	2.3435,79	

Opbrengst kerstverkoop 2022



Op donderdag 15 en vrijdag 16 december zijn de vrijwilligers weer aan de slag gegaan om de door u bestelde graftakken en kerststukjes te maken.

De graftakken zijn op donderdag en vrijdag bezorgd en de kerststukken konden op zaterdag 17 december in de kerk worden opgehaald. Men had dan de keuze uit de stukken die daar nog stonden opgesteld.

De opbrengst bedroeg dit jaar - onder aftrek van de kosten - : € 1.336,65.

Via deze weg willen we iedereen bedanken die in enigerlei vorm (het beschikbaar stellen van groen, het gebruik mogen maken van de schuur, het maken van de stukken en het bezorgen van deze producten) aan deze verkoop heeft meegewerkt.

Verder kunnen we meedelen dat - bijzondere omstandigheden voorbehouden- deze actie **ook in 2023 weer** gehouden zal worden!

De groep kerstverkoop vrijwilligers.

Verslag Generale Synode 11 en 12 november 2022

De eerste dag in Lunteren begon met een viering in het kader van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Begeleid door een klein combo kregen we door deze viering een idee van de internationale vieringen op de Assemblee in Karlsruhe. Zo ervaaarden we iets van de wereldkerk.

Dat ook onze eigen kerk veelkleurig is kwam naar voren in de presentatie van een nieuwe kerngemeente vanuit Betondorp. Een mooi inkijkje in hoe zo'n nieuwe kerkplek tot stand komt.

Tussendoor was er ook een grondig gesprek met de Raad van Toezicht van de PThU. Zo'n gesprek heeft tijd nodig. Juist omdat het gaat om de zorgvuldigheid waarmee de kerk om wil gaan met de opleidingen van nieuwe professionals. Daarna een presentatie van de nota 'Speelruimte gezocht - Protestantse visie op kerkgebouwen'. We kregen diverse voorbeelden te horen van hoe gemeentes omgaan met hun gebouwen. Dit kan verrassend uitpakken



en ook aan de kerkelijke gemeenschap weer nieuwe inspiratie geven. Zeker voor veel gemeenten die te maken krijgen met krimp en zorgen hebben over hun gebouw. De Nota kan een mooi aanzet zijn om ook plaatselijk weer opnieuw te kijken naar de waarde van onze kerkgebouwen.

In de avond was er een Avondmaalsviering. Deze werd gehouden in de Gereformeerde Kerk van Lunteren. We werden gastvrij ontvangen door de ambtsdragers van de plaatselijke gemeente. Zo vierden we echt in het midden van de kerk.

Op de tweede dag kwam het rapport 'Werk aan de Schuilplaats' opnieuw aan de orde. Er was eerder al gesproken over bijvoorbeeld de invoering van de VOG voor werkers in de kerk. Ook de aanstelling van vertrouwenspersonen in de gemeente kreeg opnieuw aandacht. Maar bovenal ging het gesprek over hoe ook in de kerk blijkt dat slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag tekort gedaan wordt. We hebben het te snel over de daders en wat zij kunnen of moeten doen. Daarom sprak de synode onder andere uit: Berouw te hebben over het feit dat we als kerk tekortschieten in de wijze waarop we met slachtoffers van seksueel en geestelijk misbruik binnen onze kerk zijn omgegaan en niet in staat geweest zijn de slachtoffers te beschermen.

De Synode wil hiermee uitspreken dat we als kerk geroepen zijn naar slachtoffers om te zien. In het vervolggelbesprek werd duidelijk dat daders waard nodig ook de toegang tot het ambt ontzegt kan worden.

Na een aantal kerkordelijke wijzigingen kwam het gesprek op de vraag of de kerk zich uit dient te spreken over relaties. Er werd besloten aan het begin van volgend jaar aan de slag te gaan met relevante vraagstukken rondom dit thema. Juist om plaatselijk gemeenten te kunnen helpen om hierover in gesprek te gaan. Zo sloten we de twee dagen in een goede onderlinge sfeer af.

Dit was voor mij de laatste synode, aangezien mijn termijn er op zit. Een waardevolle en leerzame tijd waarin ik het gevoel kreeg mee te mogen draaien in de 'keuken van de kerk'. Inmiddels is vanuit de Classis Veluwe een nieuwe afgevaardigde gekozen. Vanaf deze plek wens ik de afgevaardigden een zegenrijke toe in de Synode.

Ds. Marrit Bassa - Heerde

Werken en vieren

Het kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse gemeente was de plaats waar de classicale vergadering op 14 november bijeen kwam. We hebben speciaal hiervoor gekozen omdat we afscheid hebben genomen van Daan van Doorne, scriba van deze gemeente, en afgevaardigde naar onze vergadering. Gelukkig heeft de kerkenraad in zijn plaats Arau Vermeer benoemd zodat deze stoel bezet blijft. We hebben afscheid genomen van ds. Marrit Bassa omdat zij predikant is geworden in Heerde en ook haar termijn als afgevaardigde naar de synode verstrijkt dit jaar. Met het verstrijken van die termijn, verstrijkt voor ds. Leendert Plug ook zijn termijn als secundus. De rij is nog niet compleet want Harry Westerink uit Nunspeet heeft te kennen gegeven af te willen treden en ds. Gerben Westra gaat met emeritaat en daarmee neemt ook hij afscheid als afgevaardigde. Hij blijft echter als boventallig lid deel uitmaken van de vergadering omdat hij assessor is. Daarmee zijn er vacatures ontstaan voor afgevaardigde vanuit de ringen Apeldoorn, Ede (nu twee), Harderwijk en Hattem

(bestond al). We hebben ook Coert Wolswinkel (Barneveld) uitgezwaaid als voorzitter van onze classicale financiële commissie. Henk van de Bunt (Barneveld) was in de vorige vergadering al benoemd als zijn opvolger.

Verheugend nieuws is dat de vergadering onze classispredikant dr. Wilbert van Iperen en de voorzitter van het college voor de visitatie Veluwe ds. Erik Schuitemaker heeft herbenoemd voor een nieuwe termijn.

Verheugd ook dat ouderling-kerkrentmeester Jan Smit uit Wapenveld bereid is afgevaardigde te worden naar de generale synode. Verder zijn benoemd voor een nieuwe termijn Cees Hovius (Apeldoorn), voorzitter; Jan de Lange (Putten), secretaris en Thomas Kool (Voorthuizen) binnen het college voor behandeling van beheerszaken. Lucas Blom (Harderwijk) is benoemd als lid en Driesje Hardonk-Prins (Oldebroek) is benoemd als juridisch adviseur bij het classicaal college voor het opzicht.



Nog meer verheugend nieuws is dat de vergadering heeft besloten de proponent Arjan van Hees werkzaam bij Atlant Zorggroep, ds. Egbertina Tessemaker-Bolt werkzaam bij Viattence in Epe en Heerde en ds. Gerda Silvis-Andringa werkzaam bij 's Heeren Loo de Hartenberg te beroepen als predikant met bijzondere opdracht geestelijk verzorger bij genoemde instellingen.

Vieren

Na al deze benoemingen hebben we de vergadering voortgezet in de kerk. Arau Vermeer vertelde ons eerst iets over de Lutherse traditie. De basis is de Augsburgse confessie als gezamenlijk belijden van de wereldwijde Lutherse gemeenschap. Geen gesloten formuleringen maar een theologische tekst met een bijna liturgisch karakter. Het geloof wordt van binnenuit belicht en daarom zijn de formuleringen open en niet afgesloten voor de toekomst. Met een avondgebed waaraan de cantor en de cantorijs ook meewerkten, hebben we deze bijeenkomst besloten.

Gerrit Bok, scribe classicale vergadering Veluwe

Mazzelschuur

In de maand december was de opbrengst €126,50. Het was alweer de laatste verkoopochtend van 2022. Weet u trouwens hoe 'De Mazzelschuur' aan zijn naam komt? Het komt van de Jiddische formule, Mazzel en Brooche waarmee elke Joodse koop wordt besloten. Het betekent geluk en zegen voor de familie. En dat willen wij u wensen voor het komende jaar!

Hopelijk komt u ook weer in het nieuwe jaar op zoek naar dat ene mazzeltje bij ons. Op zaterdag 7 januari 2023 is De Mazzelschuur open, van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie Van Ee.



Kopij volgend nummer

Voor het februari nummer 2023 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 januari 2023 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 januari 2023.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Verjaardagen

Op 27 januari hoopt de heer Andries Alberts 80 jaar te worden. Veldhuizen 34, 7371 GH Loenen Gld.



Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben. Moge hij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl

p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-erbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 0614511842;

lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886

Lid Ans Brom Buysman, a.brom53@outlook.com tel. 0313 653767

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Overdenking

Christus, stille vaste ster (lied 919 vers 4) Wie zou er zich aan willen wagen de gebeurtenissen van het komende jaar te voorspellen. Zou de wereld eindelijk tot rust komen? We hebben jaren van corona en Oekraïneoorlog achter de rug, beide onvoorspelbaar, op een enkele profeet na, die het bij nader inzien allemaal al lang voorspeld had. En naast de rampen die we nu nog niet kennen, worden

we ook ieder keer in beweging gebracht door hypes. Ineens gaat het over een presentator die, een schandaal van een politicus, natuurlijk weer een uitspraak aan de tafel van VI of een 'politicus' van weer een nieuwe partij, het gaat allemaal maar om de aandacht, onze aandacht te trekken. Want we tuinen er iedere keer wel weer in. En vind je het dan gek dat we maar geen rust vinden. Dat we ons opgejaagd voelen. Het gebeurt ons, met alles wat

er in de wereld aan de hand is, maar we doen het ook onszelf aan.

In lied 919 uit het Nieuwe Liedboek lezen we: Gij, die alle sterren houdt in uw hand gevangen. Het beeld van God als Schepper geeft gelijk al een enorme relativering ten opzichte van alles wat wij doen en bedenken. En het gebed dat er in dat lied bij komt: Ach ons hart, is verward, leer het op uw lichte, hoge rijk zich richten. Het zegt ons om ons niet in de war te laten brengen. Er is een God, die meer is dan onze angsten, onze woede of ons ongemak. En in het laatste couplet wordt Jezus genoemd. Christus, stille vaste ster.

Daar wordt verwezen naar de ster die de wijzen uit het Oosten, de drie Koningen zo je wilt, zochten in het geboorteverhaal van de geschenken. In hun zoektocht bleven ze haken bij die ene ster. En bij het kind dat bij die ster hoort, Jezus. En ook al zijn we zoveel eeuwen verder, Jezus Christus is nog steeds die ster met zijn liefde, vrede en wijsheid. Met zijn opoffering aan het kruis. Met



zijn leven dat Hij gaf en dat Hij terugwon. Met de vrede van de Geest, die Hij ons geeft en zal blijven geven.

Een stille vaste ster, Christus. Wie maar steeds heel druk de waan van iedere dag en week blijft najagen, zal er vermoedelijk geen acht op slaan, het niet in de gaten hebben. Je gaat te snel, de wereld gaat te snel. Maar Christus blijft, ook als je moe geworden bent, steeds dezelfde. Natuurlijk hoop ik op een jaar met minder rampen. En dat er ook eens een crisis opgelost wordt. Maar ik hoop vooral dat we een jaar krijgen met minder verwarring. Daar kunnen we zelf wat aan doen. Vaker tot 10

tellen en als het moet tot 100. Even op de rem trappen van al te vlugge woede en verontwaardiging. En oog en oor hebben voor de waarden van het evangelie, die ons innerlijk rust geven en een manier van leven die de wereld in een ander licht zetten. Oog houden voor Christus, de stille vaste ster.

Ds Marcel Oostenbrink, predikant Loenen

Mission Possible

Geroepen om te dienen.

Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare collega's in Odessa, Oekraïne. Gelukkig lukt het nog steeds om wekelijks berichten te ontvangen en elkaar te spreken. In heel het land zijn er dagelijks meerdere stroomonderbrekingen als gevolg van de aanvallen op de energiefaciliteiten. Er is soms maar één of twee uur stroom per dag. Je kunt je voorstellen dat dit een grote impact heeft op ieders leven - vooral nu het weer koud wordt.

Maar', schrijft Liliya, 'we staan op, we trekken meer kleren aan en gaan door met onze opdracht: hulp verdelen in de dorpen, voedsel- en brandstofprijzen monitoren en inkopen doen. We proberen foto's, verhalen en rapporten te sturen als er internet is.

Gisteren zijn we naar een supermarkt geweest die elektriciteit krijgt van een generator. Er zijn weinig klanten in de winkel, maar mensen zitten op de grond naast elkaar met een laptop of telefoon, in een poging hun werk gedaan te krijgen of online te gaan. Het was stil in de supermarkt, totdat er een moeder binnenkwam met een baby die onophoudelijk huilde. Het bijzondere is dat niemand ongeduldig werd, in plaats daarvan probeerden mensen de moeder te helpen.

Ik denk dat de oorlog mensen meer medelevend maakt. Luchtsirenes loeien voor iedereen, iedereen heeft een donker huis, iedereen heeft iemand, een geliefde, aan het oorlogsfront. De omstandigheden zijn voor iedereen hetzelfde, maar mensen reageren er op verschillende manieren op. Sommige mensen worden overmand door

angst of depressie. Zij weten zich geen raad. Dankzij God kunnen wij, gelovigen, onze toevlucht tot Hem nemen. Wij mogen zonder angst door moeilijkheden heen wandelen. We zijn geroepen om mensen in alle situaties te helpen en hen ertoe te brengen Jezus te leren kennen.

We vervullen deze oproep samen. Sommigen van ons zijn in staat om financieel te helpen, anderen gebruiken deze fondsen om mensen in nood te dienen. We werken allemaal in Gods Koninkrijk. Moge de Heer iedereen zegenen die deze roeping om te dienen heeft aanvaard!

Dit zijn krachtige en inspirerende woorden van Liliya. Dit raakt ook ons, we zijn geroepen om te dienen. Met de mogelijkheden die God ons geeft.



Op dit moment zijn we bezig een generator te kopen voor het kantoor van Mission Possible in Odessa. Daarnaast loopt ons winterprogramma door, daar schreven we eerder over. We kopen met name brandhout en voedsel.

In contact met een Nederlands fonds hebben we een partij van 5000 Oekraïense Bijbels gekregen, 2500 gewone Bijbels en 2500 kinderbijbels met kleurpotloden. We zijn het transport voor deze Bijbels nu aan het regelen.

We zijn ontzettend dankbaar voor de gebeden en de financiële hulp die we vanuit Nederland mogen ontvangen. Wat een bemoediging om zo samen te kunnen dienen! We blijven bidden voor Liliya en haar teamleden. Dat zij een Licht van Hoop mogen zijn in de duisternis van deze oorlog.

Meedoen met onze acties kan nog steeds. Maak uw gift over op NL07 RABO 0158 0454 24 o.v.v. Oekraïne Winter of geef via een tikkie. www.missionpossible.nl. In Christus verbonden, Bert Dokter en Gerande Sikkema, Team Mission Possible Nederland.

Nieuwjaarsreceptie en kennismaking met pastoor Henri ten Have.

Per 1 januari start onze nieuwe pastoor drs. Henri ten Have in onze parochie.

Hij is 54 jaar oud, is 26 jaar priester en heeft gewerkt in de Heilige Titus Brandsma Parochie te Wageningen en omgeving.

Op 14 januari zal hij voorgaan in de eucharistieviering in Loenen die begint om 18.30 uur.

Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis zodat we met hem kennis kunnen maken. U bent van harte uitgenodigd!

Welkom!



Nieuwe website.



Er is de laatste maanden hard gewerkt om een nieuwe website te bouwen en deze is sinds begin december live gegaan. De website <https://franciscusenclara.com> is vervangen door <https://sintfranciscusparochie.com>.

De oude website wordt niet meer bijgewerkt maar is tijdelijk nog wel te raadplegen.

Bezorging kontaktblad in Eerbeek.

Aan de parochianen uit Eerbeek.

Zoals u weet krijgt u iedere maand het kontaktblad van Loenen in de bus. Deze wordt bezorgd door een 12-tal vrijwilligers uit de parochie. Door de hoger wordende leeftijd van de bezorgers en de hoge kosten is besloten te stoppen met het rondbrengen van dit kontaktblad.

Het kontaktblad zal na publicatie op de nieuwe website <https://sintfranciscusparochie.com> worden gezet. Klik op "Gemeenschappen" en daarna op "Loenen-Eerbeek". Daar komt een link naar het kontaktblad te staan.

Minder kerkdiensten i.v.m. de hoge stookkosten.

Doordat alle kerklocaties in onze parochie een variabel energiecontract hebben, zijn de stookkosten haast niet meer te betalen. Om de kosten te beperken heeft het kerkbestuur besloten in de kerken van Loenen en Vaassen in de maanden januari en februari geen reguliere vieringen te houden, met uitzondering van 14 januari in Loenen.

Voor diensten kunt u dan terecht in Apeldoorn of Twello. Aanvangstijden ect. Vindt u in het rooster van de Clara of op de website. Ook het secretariaat in Loenen is in deze periode gesloten behalve op 12 januari voor evt. misintenties. De Mariakapel blijft wel elke dag open voor een bezoekje.

Voor vragen kunt u bellen met een van de leden van de locatieraad welke u vindt in het kontaktblad.

Postbezorgers gevraagd in Eerbeek.



We hebben een tekort aan postbezorgers in Eerbeek.

Wie wil ons helpen om af en toe wat post rond te brengen? Meldt u aan bij Ans Brom.

(e-mail: a.brom53@outlook.com)

Openstelling kerk voor bezoek aan de kerk en kerststal.

Op 1 januari is de kerk opengesteld van 14.00 tot 16.00 uur om een bezoek te brengen aan de mooie kerststal. Ook kan er een kaarsje worden aangestoken.

Nieuwjaarswens redactie kontaktblad



Protestantse gemeente

Zondag 1 januari	10.00 uur	GEEN DIENST
Zondag 8 januari	10.00 uur	Ds. J.P.E. Breure - Rhenen Koffie na de dienst met oliebolletjes Coll: Noodhulp Java
Zondag 15 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Voor de kerk
Zondag 22 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/Mevr. J. van Aggelen Oecumenische gebedsdienst Coll: Beraad van Kerken Koffie na de dienst
Zondag 29 januari	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel - Loenen Coll: Sirkelslag

See you again

15 januari See You Again 10.00 uur gezamenlijk ontbijt in de Bruisbeek.
29 januari See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 14 januari	18.30 uur	Eucharistieviering. Celebrant pastoor ten Have
Zondag 22 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/Mevr. J. van Aggelen Oecumenische gebedsdienst In de PKN kerk