

# HET KONTAKTBLAD



Succes is niet de sleutel tot geluk,  
geluk is de sleutel tot succes.

*november 2022*  
Jaargang 51 - nummer 2

6 November hebben we onze oogst/dankdienst. Het thema is: danken in de crisis. 'Ons koor' uit Beekbergen zal zingen, met het genre popmuziek waar we mooie liederen hebben uitgekozen. We hebben een heuse Dankometer in de kerk om te meten hoe dankbaar we nu eigenlijk zijn. Vanzelfsprekend ook toegankelijk voor kinderen en jongeren. Met de tekst van Paulus, dankt onder alles, proberen we uit te vinden hoe je dankbaar kunt blijven of worden, ook als het flink tegenzit.



20 november is de laatste zondag van het kerkelijke jaar, we lezen dan de namen van hen die zijn overleden in het afgelopen kerkelijk jaar. De betrokken families krijgen daar in een brief bericht van en zijn net als iedereen welkom in deze dienst om hun geliefde te gedenken. OLTO zal na twee coronajaren weer kunnen spelen. Uit de bijbel staan we stil bij de tekst uit Romeinen 8: Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. De lijst met namen ziet u verderop in het Kontaktblad. Mocht er een naam, niet bij staan waarvan u het wel van belang vindt dat hij gelezen wordt, neem dan gerust contact op.

27 november op de eerste Advent vieren we het Avondmaal en staan we stil bij de hoop, die ons gegeven wordt, Romeinen 5. Eén dezer dagen zullen ook opnamen van Petrus in het land gemaakt worden, leden van de kerk en onze kerk op televisie, nog niet helemaal precies gepland, maar als we de uitzenddatum weten berichten we dat natuurlijk. En niet te hard schrikken als er ergens in November een televisiecamera in uw buurt verschijnt. Ik zou zeggen, beter Petrus in het Land dan opsporing verzocht of de rijdende rechter. Op 9 oktober hebben we Jerrick van Brussel bevestigd als Kerkrentmeester. Hij is dat dan niet meer als lid van de kerkenraad, maar wel als lid van het college van Kerkrentmeesters. We zijn blij dat hij deze nieuwe periode weer dit werk wil doen en wensen hem daar bij energie en zegen.

De kerstwandeling hadden we gepland op 18 december, maar na publicatie kwamen we er achter dat dit de dag en tijdstip is van de finale van het WK voetbal. Het is niet gezegd dat Nederland daarin meespeelt, maar de kans is er. En ook bij andere finalisten zal er het toch lastig zijn een en ander georganiseerd te krijgen. Ondanks ook aanmeldingen om mee te helpen, zullen we het een jaar moeten uitstellen. Dus dit jaar geen kerstwandeling.

In het vorige Kontaktblad stonden de vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente vermeld. Daar was een naam en telefoonnummer verkeerd vermeld. Hierbij alsnog de twee correcte: het gaat om Dhr. Berend Diekerhof, 06-30137290 en mevrouw Lida Ruiten, 06-41841927. Op de website vindt u meer informatie over de veilige kerk en het werk van vertrouwenspersonen om waar het niet goed gelopen is een luisterend oor te vinden.



Opwarmen in de Bruisbeek. Op woensdagmorgens in November en misschien ook December houden we van 10 tot 12 opwarmmorgens in zaal van de kerk in de Bruisbeek. We hebben de koffie of thee klaar en iedereen die de thermostaat nog even uit wil houden, is welkom om in het zaaltje die u aan de rechterhand in de Bruisbeek vindt, waar anders de kinderen hun SeeYouAgain hebben, even binnen te lopen. Het is de gelegenheid voor een goed of gezellig gesprek, je verhaal kwijt kunnen. Om 11 uur doen we de bijbel open bij een verhaal uit het evangelie.

Opwarmen bij de koffie en opwarmen bij het evangelie. Je kunt ook een deel van de morgen aanwezig zijn, als het één of het ander je meer trekt. We proberen het uit. 2, 9, 16, 23 en 30 november.

De diaconale collectes in november hebben de volgende bestemmingen:

Op 6 november is de dankdienstcollecte voor het werelddiaconaat ten behoeve van de Golfstaten. In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van de arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in storytelling: een vertelmethodede waarbij bijbel verhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten. De Bijbel geeft moed en kracht.

Op 27 november collecteren we voor Myanmar, een volwaardige plek voor mensen met een beperking. Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.



Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

13 november: Samen gedenken in dorp of stadswijk

De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.



20 november: Onderhoud kerkhof

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar collecteren we voor het onderhoud van het kerkhof. Voor velen van ons is het kerkhof een betekenisvolle plek die de moeite waard is om in stand te houden. Dankzij de vrijwilligers ligt het kerkhof er netjes bij. Dit najaar wordt een oud deel van het kerkhof met onherkenbare graven geruimd zodat er plek komt om nieuwe graven uit te geven. Ook worden het centrale pad en het pad naar de linker achterzijde van het kerkhof verhard zodat ook minder mobiele bezoekers makkelijker over de paden kunnen lopen. Tevens wordt er verharding aangebracht vanaf de parkeerplaats naar het kerkhof, en als het technisch mogelijk is, naar de achteringang van de kerk.

**Giften**

In september en begin oktober mochten we drie giften ontvangen: € 100,- (N.N.), € 75,- (N.N.) beide n.a.v. doopdienst, en € 25,- gift tijdens concert (N.N.). Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage!

Financiële info september 2022

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
September	2.034,92	48.441,34	55.951,76
<u>Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof)</u>			
Aug tm sept (vanaf 14-08)	561,65	1.791,74	

Lijst namen overledenen

Jan van Gijtenbeek,	22 december 2021 ,	85 jaar
Hannie Besarís-Alberts,	27 december 2021,	76 jaar
Henk Jurriëns,	9 januari 2022,	78 jaar
Henk Witteveen,	14 maart 2022,	88 jaar
Arie Reuvekamp,	4 mei 2022,	88 jaar
Marietje van de Steeg,	26 mei 2022,	85 jaar
Gerrie van Haarlem-Kroon,	1 juni 2022,	74 jaar
Waander ter Velde,	25 juni 2022,	87 jaar
Annemieke Wilbrink-Bruil,	14 augustus 2022	72 jaar
Roelie Beltman,	21 augustus 2022	66 jaar
Hans Plant,	5 september 2022,	53 jaar
Manna Berends-Metselaar,	8 oktober 2022,	85 jaar
Gretha Wilbrink-Smit,	11 oktober 2022,	78 jaar



Hoop en troost

Als ik het lijstje dit jaar zo maar langer zie worden, het lijstje van de mensen die overleden zijn, dan treft je natuurlijk het verdriet dat er achter schuil gaat. Soms heftig, want onverwacht en veel te jong. Soms ook een wat kalmer verdriet, het moest wel een keer gebeuren, maar nog steeds met gemis. Verdriet om het missen, verdriet om alles wat niet af was of verdriet om een moeilijke laatste levensfase.

In de lijst tref ik verschillende mensen aan die in hun leven verdriet, groot verdriet hebben meegemaakt, maar die toch een levenskracht, een optimisme bleven volhouden. Een mooi christelijk woord is de hoop. Wat er ook gebeurt, ik hou hoop. Het is die hoop die we als samenleving als geheel ook hard nodig hebben, de levenskunst om tegen de verdrukking in positief te blijven. Hoop op betere tijden, of misschien ook wel hoop als levenshouding. Dat de hoop juist zo'n christelijk geladen woord is, een geloofswoord, is omdat het in de bijbel altijd verbonden wordt met de komst van Gods Koninkrijk, de komst van de Messias. Richt je hoofd op, Hij komt. Er is altijd een toekomst te verwachten, van samen, van liefde, van geen tranen meer. De toekomst van God, Zijn Koninkrijk, die soms ook hemel genoemd wordt.

Met dat in gedachten noem ik naast het woord Hoop ook Troost als ander steunwoord voor mensen in moeilijke omstandigheden. Troost is er in vele maten te krijgen. Soms zegt iemand: het kon nog veel erger. Soms benoemt iemand met verdriet: tot zover hebben we het in elk geval gered. Of: gelukkig is hem een lijden bespaard gebleven. Sommige troost gaat ook te makkelijk, zeker als een ander het je voorzegt, terwijl je zelf nog niet zover bent. Maar vaak weten mensen met verdriet zelf troost te vinden. Het duurt soms even, maar je hebt een kracht, die je zelf niet kende. En troost heeft onze samenleving in deze tijden van crisis ook nodig. We zullen onder ogen moeten zien dat we soms verlies lijden en samen op zoek moeten naar wat ons kan troosten.

De Heilige Geest wordt de Trooster genoemd. Het kan natuurlijk zijn, dat je een bijzonder troostmoment meemaakt, een droom, een engel die voorbijkomt, een woord dat je te binnenschiet, een regenboog op het goede moment. Dan kijk je al gauw naar boven, dank U Heer dat U mijn Trooster bent. Maar dat zelfde kun je ook zeggen als je merkt dat je je verdriet kunt delen, als er echt luisterende oren zijn, mensen zonder heel veel mening, maar met des te meer begrip.

Ik wens ons Hoop en Troost toe, dat ze op je weg komen, als twee trouwe vrienden, die je soms de hand kunnen vasthouden.

Ds Marcel Oostenbrink

## Contactavond 9 november

Woensdagavond 9 november om 19.30 hebben we in de Protestantse Kerk onze contactavond. U wordt van harte uitgenodigd om de achtergronden te horen van het wandbord dat recent in onze kerk is opgehangen. Wie het nog niet gezien heeft is natuurlijk helemaal welkom om deze avond mee te maken. Corrie de Kool zal ons meenemen in de geschiedenis en betekenis van het wandbord. Aan het eind van de avond zullen we ook enkele zaken uit ons gemeentelven kort bespreken. Ieder van harte welkom



## Oogst - dankdienst

Op zaterdag 5 november van 10.30 tot 11.30 kun je fruit brengen in de kerk, die dan in tasjes later naar zieken en ouderen in en rond de gemeente gaan. Zo kijken we samen naar elkaar om en kun je je dankbaarheid laten zien. Op de zaterdag en zondag na de kerkdienst kunnen de tasjes rondgebracht worden. Ook dat doen we samen. Fijn als je mee kunt helpen!

## Mazzelschuur

In de maand oktober was de opbrengst € 294,65.



Het was weer een oergezellige ochtend waar weer vele spulletjes naar een nieuwe eigenaar gingen en dat op de dag van de Kringloop.

Jammer dat u er niet was, maar op zaterdag 5 november is de Mazzelschuur weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.

Kom een spannend of romantische boek uitzoeken of gezellige decoratie voor in huis nu de dagen weer korter worden. Er zijn al kerstspullen verkocht maar er is nog genoeg.

## Kerstverkoop 2022



Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer een kerstverkoop houden van graftakken en kerststukken. Iedereen kan weer een bestelling doorgeven.

We verzoeken u om zo snel mogelijk het hieronder afgedrukte bestelformulier in te leveren. Aan de hand daarvan kunnen we dan bepalen hoe we een en ander kunnen organiseren.

In principe is het de bedoeling dat u dan op 17 december over uw bestelling kunt beschikken.

Mocht u groen uit uw tuin beschikbaar willen stellen, dan kunt u dat bij onderstaand telefoonnummer of emailadres doorgeven.

Als het u leuk lijkt om ook te helpen op 15 en 16 december om graftakken of kerststukjes te maken dan kunt u zich ook opgeven via de telefoon of email.

Meer informatie volgt in het volgende kontaktblad.

## De groep kerstverkoop vrijwilligers

Ondergetekende:

Naam : .....

Adres : .....

Telefoon:.....

wenst te bestellen:

..... X graftakken a € 17,--

..... X kerststukken a € 15,--.

Handtekening:

.....

Formulier s.v.p. inleveren bij Christien Jurriens, Horstweg 19a, 7371 BN Loenen  
(Tel. 055 - 505 17 82).

Of : gegevens van de bestelling mailen naar : [christienjurriens@gmail.com](mailto:christienjurriens@gmail.com).

### Kerstengel project

Dit jaar gaan de kinderen van See You Again voor het derde jaar meedoen aan het kerstengelproject. Op de vraag of ze dit jaar ook weer mee willen helpen, kwam een volmondig ja. Er werd gelijk aan de nieuwe kinderen uitgelegd hoe spannend het wel niet is om ongezien wat door de brievenbus te stoppen of wat bij de deur te zetten. Zo hopen we ook dit jaar samen de wereld weer een klein beetje mooier te maken. In de donkere dagen voor kerst zijn er heel veel mensen die behoefte hebben aan licht en troost, daarbij de nabijheid van anderen moeten missen kan een groot gemis zijn. In dit project draait het om het omkijken naar elkaar. In de vier weken voor kerst stoppen de kinderen op elke adventzondag, anoniem men weet dus niet wie de "kerstengel" is, een kaart, gedicht of een kleine attentie door de brievenbus bij iemand die om wat voor reden dan ook extra kerstengelaandacht kan gebruiken. De eerste keer doet de kerstengel een briefje met uitleg bij de kaart / attentie zodat de ontvanger weet waar dit vandaan komt. We willen er voor elkaar zijn.

**U als dorpsgenoot kunt zelf ook een kerstengel zijn.** Kent u iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken? Doe dan op 27 november, 4, 11 en 18 december uw bijdrage bij deze persoon in de brievenbus (of zet het bij de deur).

U mag ook een naam en adres van een dorpsgenoot opvragen via [kerstengel@pknloenenuwe.nl](mailto:kerstengel@pknloenenuwe.nl)

Op dit adres kunt u ook een iemand doorgeven waar de kinderen een kerstengel voor zouden kunnen zijn.

[Dit is een actie van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe.](#)



In november bestaat het Loenens Buurtkastje alweer één jaar. Het Buurtkastje heeft als doel om samen te delen en om voedselverspilling tegengaan. Kinderen van See You Again vullen door een bijdrage van de Diaconie wekelijks het Buurtkastje aan met door hun zelf uitgezochte producten. We zijn dankbaar voor hun hulp en dat er daarnaast ook nog andere mensen zijn die het Buurtkastje bijvullen! Met alle prijsstijgingen waar iedereen mee te maken krijgt, merken we dat het gebruik toenam. Hierdoor zagen we ons genoodzaakt om een maximum van 3 producten per week per huishouden in te stellen. Zo blijft er ook wat over voor iemand anders. Door samen te delen maken we Loenen een beetje mooier!



Mocht u ondanks de hulp van het Buurtkastje niet rondkomen in de eerste levensbehoeften, dan kunt u contact opnemen met de Diaconie. U kunt dan mailen naar: [Diaconie@pknloenenuwe.nl](mailto:Diaconie@pknloenenuwe.nl)

Zij kunnen samen met u kijken waar u hulp bij kunt gebruiken. Wanneer de verhouding van je inkomsten en uitgaven zo is dat je niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, dan is er wellicht ook recht op een voedselpakket van de voedselbank. De voedselbank heeft recent de drempel voor het krijgen van een voedselpakket verlaagd. Mocht u vragen of opmerkingen hebben omtrent het Buurtkastje kunt u mailen naar: [Loenensbuurtkastje@pknloenenuwe.nl](mailto:Loenensbuurtkastje@pknloenenuwe.nl)

## Kerkbalans digitaal

In 2021 zijn we gestart met de mogelijkheid om toezeggingen via het internet in te vullen. Voordelen zijn dat het veel werk scheelt voor de vrijwilligers en het invoeren van de toezegging is erg eenvoudig en staat direct geregistreerd. Inmiddels maken al zo'n 100 leden gebruik van deze mogelijkheid.

Maakt u hier nog geen gebruik van, dan willen we vragen om daar toch eens over na te denken. Wilt u ook digitaal toezeggen dan is het nodig om uw e-mailadres te registreren. Dit kan door een account aan te maken.

1. Ga naar de website [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl)
2. Kies aan de linkerkant in het menu voor de optie **Kerkbalans**
3. Maak uw account aan onder het kopje **Nieuwe bezoeker**



Tijdens de start van Kerkbalans 2023 krijgt u vervolgens een e-mail met daarin de benodigde instructies.

### **Moet ik hieraan mee doen?**

Nee, zeker niet. De mogelijkheid om op papier een toezegging in te vullen zoals u gewend bent blijft gewoon bestaan. Dus doet u niet digitaal mee, dan krijgt u zoals gebruikelijk in januari een envelop in de bus en wordt het antwoord weer opgehaald.

### **Vragen?**

Heeft u nog vragen over het digitaal toezeggen, stuurt u dan een e-mail naar [kerkbalans@pknloenenuwe.nl](mailto:kerkbalans@pknloenenuwe.nl)

### **Actie Solidariteit Energiekosten**

In de maanden november en december van dit jaar ontvangen alle huishoudens een compensatie van 190 euro voor de hoge energierekening. Niet iedereen heeft deze compensatie echter even hard nodig. Op vele plekken in het land worden dan ook acties opgezet om dit geld in te zamelen en uit te delen aan die mensen die steeds meer moeite hebben om rond te komen in deze tijd waarin zoveel prijzen, ook die van de noodzakelijke levensbehoeften, zo hard stijgen.

Ook de diaconie wil graag een oproep doen aan iedereen die de energiekosten-compensatie zelf niet nodig heeft. De diaconie stelt zijn rekening open om deze compensatie te schenken. Wij zullen het geld dat binnenkomt delen met de gezinnen en mensen in Loenen die het geld heel goed kunnen gebruiken. U kunt uw schenking storten op de rekening van de diaconie: NL22RABO 0373738234 o.v.v. energiecompensatie. Wij zorgen dat het goed terecht gaat komen. Alvast hartelijk dank!

### Kopij volgend nummer

Voor het december nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 10 november 2022 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 november 2022.

[kontaktbladloenen@gmail.com](mailto:kontaktbladloenen@gmail.com) in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

### Colofon

Protestantse gemeente:  
Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130  
Email: [predikant@pknloenenveluwe.nl](mailto:predikant@pknloenenveluwe.nl)  
p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen  
Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072  
Bankrekeningnummers:  
Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234  
Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961  
Restauratiefonds : NL85RABO0336761961  
Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242  
Website: [www.pknloenenveluwe.nl](http://www.pknloenenveluwe.nl).

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.  
H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:  
Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566  
Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953  
Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283  
Locatie secretariaat  
Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  
10.00-12.00 uur.  
Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00  
e-mail: [loenen-eerbeek@franciscusenclara.com](mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com)  
Pastoraatsgroep  
Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234  
Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, [antoon.streppel@gmail.com](mailto:antoon.streppel@gmail.com) tel. 0614511842;  
lid Wim Roelofs, [roelofsw@hetnet.nl](mailto:roelofsw@hetnet.nl) tel. 0313 655886  
Lid Ans Brom Buysman, [a.brom53@outlook.com](mailto:a.brom53@outlook.com) tel. 0313 653767

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: [janneke.chris@gmail.com](mailto:janneke.chris@gmail.com) of tel. 06-17399507.  
Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie [www.pknloenenveluwe.nl](http://www.pknloenenveluwe.nl) of [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com).  
Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen



## In Memoriam

Op 5 september overleed in het ziekenhuis in Zwolle Hans Plant, 53 jaar oud. Hij woonde aan de Hoenderikken 12 in Loenen. Een schok voor velen, omdat Hans bekend en geliefd was bij vooral vv de Loenermark en ook bij OLTO. Maar het allermeest voor zijn vrouw Miranda, kinderen en de familie. Rots in de branding, toeverlaat zijn de woorden waarmee hij beschreven wordt. Wij wensen ieder kracht en troost in dit niet te bevatten verlies.



Maandag 5 september is overleden Wilhelmus Johannes Maria Klomp in de leeftijd van 77 jaar. Hij woonde aan de Mensinkweg in Eerbeek. Zijn Afscheidsviering was op 13 september in het Pater Dekkerhuis te Eerbeek. Aansluitend vond zijn crematie plaats te Dieren. Namens onze geloofsgemeenschap Loenen-Eerbeek wensen wij zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie Kracht en Troost toe met zijn verlies.

Op 29 september is overleden Bernardus Johannes Gabriël in de leeftijd van 80 jaar. Hij woonde aan de Hoofdweg in Loenen. Zijn Afscheidsviering was donderdag 6 oktober in de H. Antonius Abt Kerk te Loenen. Aansluitend was zijn crematie te Dieren in besloten kring.

Namens onze geloofsgemeenschap Loenen-Eerbeek wensen wij zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie Kracht en Troost toe in deze en de komende tijd.



8 oktober overleed Manna Berends-Metselaar op 85-jarige leeftijd. Zij woonde in de 4 dorpen. Met een al jaren afnemende gezondheid en het nodige verdriet in haar leven, bleef ze altijd optimistisch, warm en positief. Troost wensen we haar man Ab toe en de kring van familie.

11 oktober overleed in het hospice Gretha Wilbrink -Smit. In de laatste weken dat ze sterven zou, was ze steeds in de nabijheid van die haar zo lief waren. De liefde was voor haar heel belangrijk. Vanuit de kerk hebben we afscheid van haar genomen. Ze werd 78 jaar. We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen kracht en troost toe om verder te kunnen.

## Verjaardagen

Op 2 november hoopt mevr. Dinie ter Velde-Oosterman 85 jaar te worden. Watermolen 9, 7371 SP Loenen Gld.

Op 2 november hoopt mevr. Riek van Dijk-Tolsma 90 jaar te worden. Molenallee 31, 7371 EA Loenen Gld.

Op 3 november hoopt mevr. Eef Reuvekamp-Berends 91 jaar te worden. Derickxkamp 27, kamer 123, 6961 DZ Eerbeek

Op 15 november hoopt mevr. Hennie-Wansink-Hols 85 jaar te worden. Hackfortweg 40, 7371 BM Loenen Gld.

Op 19 november hoopt mevr. Jo Holtslag-Berends 92 jaar te worden. Hameinde 23, 7371 CS Loenen Gld. Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

Happy  
Birthday

## Huwelijksjubileum

Op 2 november hopende heer en mevr. Jaap en Lydia Bruil-Klomp hun 50-jarig huwelijk te vieren. Bergakkerweg 14, 7371 CV Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



## Allerzielen

Woensdag 2 november a.s. op "Allerzielen" herdenken wij onze overledenen.

Ook binnen onze geloofsgemeenschap willen wij, met name de overledenen van het afgelopen jaar herdenken.

Tijdens de viering, die om 19.00 uur begint in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, wordt bij het noemen van hun namen een kaars aangestoken en het gedachteniskruisje de familie aan gereikt.

U bent van harte uitgenodigd.

Na afloop gaan we gezamenlijk naar het kerkhof, hier wordt de dienst afgesloten en er wordt U een lichtje aangeboden om op de plek waar uw dierbare ligt, te plaatsen.

Na de viering is er gelegenheid om samen in het parochiehuis een kopje koffie/thee te drinken.

### Overleden:

10-11-2021	Antonia Johanna Wilhelmina de Croon- de Valk	79 jaar
18-11-2021	Johannes Gerardus Brom	83 jaar
27-11-2021	Dante Coccureddu	90 jaar
30-11-2021	Wilhelmus Johannes Brugman	82 jaar
01-12-2021	Lambertha Johanna Beekman-Tiedink	87 jaar
02-12-2021	Henk Goedkoop	92 jaar
09-12-2021	Elisabethe Maria Di Vita- Dille	93 jaar
20-02-2022	Albertus Wilhelmus Kobussen	78 jaar
06-03-2022	Francesco Piga	75 jaar
08-04-1945	Gerardus Wilhelmus Antonius Maria van de Ven	23 jaar
05-04-2022	herbegraven op Ereveld	
11-04-2022	Christina Theodora Maria Visseren-van Heck	87 jaar
01-05-2022	Bernhardus Gradus Johannes Nijhof	92 jaar
14-05-2022	Egberdina Geertruida Maria Pijnappel-Boerhof	94 jaar
15-05-2022	Wilhelmina Josephina van Ark-Weijn	78 jaar
17-07-2022	Johannes Albertus Aartsen	74 jaar
29-07-2022	Mevrouw Starink-Aarnink	97 jaar
08-08-2022	Maria Geertrudis Meijman-Mulders	102 jaar
05-09-2022	Wilhelmus Johannes Maria Klomp	77 jaar
29-09-2022	Bernardus Johannes Maria Gabriël	80 jaar



## Vertrek van pastoor Hans Hermens.

Op 23 september werd de locatieraad geïnformeerd dat na 4 jaar pastoor Hermens onze parochie helaas gaat verlaten. Per 1 november gaat hij werken in de St. Pancratiusparochie in Tubbergen. Op zaterdag 29 oktober is hij voor het laatst als voorganger in Loenen aanwezig. In deze dienst zullen we afscheid van hem nemen. Op zondag 30 oktober is er, na de eucharistie in de OL Vrouwekerk Apeldoorn, ook gelegenheid om afscheid van hem te nemen. Het is nog niet bekend wie zijn opvolger zal worden.



## Nieuw communicatiesysteem in de parochie.

Momenteel is het kerkbestuur bezig een centraal communicatiesysteem in gebruik te nemen. In de Clara van december zal worden uitgelegd wat er precies gaat veranderen.

- De website wordt volledig vernieuwd en gemoderniseerd.
- Er zal 4 maal per jaar een magazine worden uitgegeven. Dit wordt de vervanger van de Clara.
- Wekelijks komt er vanaf december een nieuwsbrief uit met zeer actuele informatie. Deze zal per e-mail worden verspreid.

Om deze nieuwsbrief te kunnen uitsturen moeten we weten wie deze brief wekelijks wil ontvangen. In de Clara van december zullen we een inlegvel toevoegen waarmee u zich kunt opgeven met vermelding van uw e-mail adres. Achter in de kerk zullen ook formulieren worden neergelegd.

De formulieren kunnen bij voorkeur bij het parochiesecretariaat in Twello worden ingeleverd, of anders bij het locatiesecretariaat in Loenen.

De locatieraad.

## Liturgische vieringen

Woensdag 2 november

Intenties:

Gebedsdienst Allerzielen, voorganger P.Dashorst, m.m.v. Con Spirito

Ben Nijhof, overl ouders Mulder-Beyer,

overl. Ouders Kruitbosch-Jansen, Amy Wansink, Wilhelmus Johannes Brugman,

overl. Fam. Tiedink-Streppel, Henk Derickx

Zondag 6 november

Intenties:

Eucharistieviering, voorganger P.Sebastian, m.m.v. Con Spirito

Tiny Visseren-van Heck

Zondag 20 november

Intenties:

Eucharistieviering, voorganger P.Sebastian, m.m.v. Con Spirito

Tiny Visseren-van Heck, Gradus Biezeman

Kerkdiensten november 2022

**Protestantse gemeente**

Zondag 6 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Dankdienst/Dienst voor iedereen m.m.v. "Ons koor" uit Beekbergen Koffie na de dienst Coll: Collecte vanuit diaconie
Zondag 13 november	10.00 uur	Ds. A.A.A. Schiebaan - Beekbergen Coll: Samen gedenken in dorp of stadswijk
Zondag 20 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Laatste zondag kerkelijk jaar m.m.v. "Olto" Koffie na de dienst Coll: Onderhoud kerkhof
Zondag 27 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Heilig Avondmaal Coll: Collecte vanuit diaconie

**See you again**

6 november 10.00 uur in de kerk.  
13, 20 en 27 november 10.00 uur in de Bruisbeek.

**Rooms Katholieke parochie**

Woensdag 2 november	19.00 uur	Gebedsdienst, Allerzielen voorganger P. Dashorst m.m.v. Con Spirito
Za/Zo. 5/6 nov. '22		<b>GEEN VIERING IN DEZE KERK</b>
Zondag 13 november	11.00 uur	Dienst verzorgt door Epe
Za/Zo. 19/20 nov. '22		<b>GEEN VIERING IN DEZE KERK</b>
Zondag 27 november	10.00 uur	Cecillia feest m.m.v. Con Spirito