

HET KONTAKTBLAD



In een groot hart
passen veel mensen die willen schuilen

oktober 2022
Jaargang 52 - nummer 1

Op 23 oktober is in Basisschool de Poort de kliederkerk om 11.30 uur. Het thema daarvan is 'Precies genoeg'. Daar klinkt het verhaal van Israël in de woestijn door, Exodus 16, over het Manna, dat genoeg is voor iedere dag. Daar gaan we net als de kinderen ook in de morgendienst om 10.00 uur in de kerk over spreken. Een uitdagend thema, want hebben we in deze tijden van schaarste en hoge prijzen wel "precies genoeg"? Of ligt dat altijd ook een beetje aan wie we voor elkaar willen zijn?



Zondag 2 oktober maken we een begin met preken uit Exodus, dan gaat het over Exodus 2:23 en verder, het volk roept in de ellende tot God en God gaat zijn Naam openbaren aan Mozes in de brandende braamstruik. Zondag 9 oktober gaat het over Exodus 7:26 - 8:11, over één van de plagen in Egypte, de kikkers. Ik denk zo maar dat we dat gevoel van de plagen ook in onze tijd wel eens kunnen hebben. Maar horen we ook iets te leren in tijden van tegenspoed?

16 oktober gaat ds. Bert Faassen voor en 30 oktober ds. Hans van Driel uit Loenen, beide van harte welkom. Van 24 oktober tot 30 oktober houd ik vakantie, mocht u in die tijd een predikant nodig hebben, graag contact opnemen met de scriba.

Verder met Inspiratie

We hadden een prachtige start met de kerkdienst rond Inspiratie en de expositie in de kerk. Op de film op de website is een en ander ook terug te zien. We gaan verder met Inspiratie met een open avond op de woensdag, het is de start van de woensdagavondkring, maar ook als je een keertje mee wil doen om meer op het onderwerp in te gaan. Het gaat daar mee te maken? Wie of wat is Woensdag 5 oktober is deze avond de kerk. Laat het maar weten als je (predikant@pknloenenveluwe.nl). over Inspiratie, wat heeft de Heilige Geest de Heilige Geest en wat doet deze? om 19.30 in de Bruisbeek, in het zaaltje van komt via de mail Voor sommige mensen is de kerk op zondagmorgen net een stap te ver, wie weet durf je op zo'n avond eens binnen te stappen. De maandagavondkring en de dinsdagavondkring openen met hetzelfde programma.



Kliederkerk



Op **23 oktober** vindt er weer een Kliederkerk plaats. Wil je op een vrolijke manier samen met je (klein) kinderen bezig zijn op zondag? Ben je nieuwsgierig naar Bijbelverhalen? Vind je het leuk om anderen te ontmoeten?

Kliederkerk is een initiatief waarbij samen knutselen, spelen en elkaar ontmoeten centraal staat. Het is voor iedereen van 0 tot 100+, of je nu kerkelijk bent of helemaal niet. Dus neem gerust je burens of vrienden mee. Groot en klein helpen elkaar bij het knutselen, er is alle ruimte om te spelen en anderen te ontmoeten. Daarna wordt er een verhaal verteld en eten en drinken we samen.

De Kliederkerk wordt gehouden in basisschool **De Poort**, Hoofdweg 53 in Loenen. Het thema is deze keer "**Precies genoeg**".

Wij beginnen om 11.30 uur en om 13.30 uur, wanneer we samen hebben geluncht weten we of het precies genoeg was. Deze keer geen vrijwillige bijdrage, of tóch? ... Je kunt iets meenemen voor in het Loenens Buurtkastje. Hopelijk tot dan! Voor meer informatie mail naar: kliederkerk@pknloenenveluwe.nl

Vertrouwenspersoon



We komen er in de maatschappij achter dat het goed is dat je ergens je verhaal kwijt kunt als je niet goed bejegend bent, bij grensoverschrijdend gedrag. De Protestantse Kerk Loenen heeft twee vertrouwenspersonen Mw. Lida Ruiter 06-41841927 en dhr. Berend Diekerhof 06-30137290. Ze zijn beide geen lid van onze gemeente, wonen in Loenen en zijn voor dit werk beschikbaar. Een vermelding van de vertrouwenspersonen doen we in dit ontakblad een keer zodat we niet vergeten dat die mogelijkheid er is. Op de website pkloenenveluwe.nl staat alles nog beter uitgelegd en wordt ook een landelijk aanspreekpunt genoemd.

Diaconie



9 oktober is de collecte bestemd voor Noodhulp in Pakistan. Maar liefst 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in

Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften.

Op 23 oktober collecteren we voor een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië. Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

2 oktober: Israëlzondag - Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden

Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping. Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust.

16 oktober: Pioniersplekken: nieuwe vormen van kerk zijn

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo'n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld



wordt op een manier waarin mensen zich herkennen.

30 oktober: Collecte voor de Kerk

Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw; bijvoorbeeld om verschillende activiteiten te blijven organiseren.

Oud IJzer

Ook in augustus is oud ijzer weggebracht. Dit leverde € 1989,65 op. Een prachtig bedrag! Zoals u ziet blijft de inbreng van uw oud ijzer de moeite waard! U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben 06-51034533

Jan Nijhof 06-31492042

Henk Kok 06-24411190

Tonnie Wansink 06-46477717

Chris van Oorspronk 06-21271999

Bart Slief 06-22207055



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Financiële info augustus 2022

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
Augustus	2.357,10	46.773,08	55.951,76



<u>Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/kerkhof)</u>			
Augustus (tm 7-08)	307,35	1.230,19	

"Weer thuis"

Weer thuis

Het wapenbord van Elisabeth Maria Hackfort is weer terug in Loenen. De vrouwe van Ter Horst overleed in 1711 en het zwarte bord was gemaakt om dat droevige bericht aan anderen mee te delen, vergelijkbaar met de rouwkaart in onze tijd. Haar rouwbord hangt weer op de plaats waarvoor het was gemaakt: in de Protestantse kerk, dicht bij haar graf. In de dienst op zondagmorgen 28 augustus wist ds. Marcel Oostenbrink verhalen en teksten in de bijbel te verbinden met elementen van de voorstelling op het bord. Zoals bijvoorbeeld teksten over de liefde uit de brief van Paulus aan de mensen in Corinthe, met het sierlijke liefdeskoord om de twee grote Hackfortwapens op het bord, als symbool van de liefde die de overleden weduwe had verbonden met

haar eerder overleden echtgenoot. Zo werden we stapje voor stapje geleid naar de feestelijke onthulling van het bord na de dienst.

Een enkeling vroeg: moet dat nu, dat bord in de kerk? Het lied dat we zongen bij het begin van de dienst geeft antwoord op die vraag.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

Dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Onthul ons dan uw aangezicht,
Uw naam, die mét ons gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat.

lied 280 : 2, 3, en 5 in *Liedboek 2013*



Het wapenbord is zo'n spoor en herinnert ons aan al die mensen die hier vóór ons in deze kerk hebben gestaan en geknield en gezeten. Zij hebben hier gebeden, gezongen, gelachen en gehuild. Indrukwekkend zijn de doop- en trouw- en begraafboeken van onze kerk met al die namen van onze voorouders. Zij hebben gehoopt en geloofd: hier in dit gebouw laat God zich vinden.

Juist die historische gebondenheid van het wapenbord aan de Loenense samenleving was een reden voor de Brantsen van der Zyp stichting om het aan de Protestantse gemeente van Loenen in bruikleen te geven.

Gelders erfgoed

Een ander belang van het wapenbord is, dat we het kunnen verbinden met twee van ouds aanwezige monumentale stukken in de kerk: de grote bronzen klok in de toren en de zerk op de grafkelder van de familie Hackfort. Als erfholtrichter liet Olivier Hackfort (1602-1665) zijn naam zetten op de klok uit 1651. Met zijn vrouw ligt hij begraven onder de grote zerk, die hun wapens weergeeft. Een zoon van deze Olivier, Alard Hackfort (1638-1700), trouwde met Elisabeth Maria Hackfort. Zij was de dochter van een jongere broer van Olivier, Jacob Hackfort. Dit huwelijk van neef en nicht verklaart de twee Hackfortwapens naast elkaar op het wapenbord (of rouwbord). Hun zoon Olivier liet het maken na de dood van zijn moeder in 1711.

Door de terugkomst van het rouwbord is weer een stukje oude geschiedenis van de hele Loenense dorpsgemeenschap zichtbaar geworden.

Er ligt een belofte om in een aparte bijeenkomst uitleg te geven over de voorstelling op het bord. Daarover hoort u later meer. Corrie De Kool.



Mazzelschuur

In de maand september was de opbrengst €184,-.

Op zaterdag 1 oktober is de Mazzelschuur weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee. De laatste 3 maanden van het jaar gaan beginnen, vaak een dure periode maar in de Mazzelschuur niet! Een cadeau nodig voor in de zak of onder de boom: kom eerst bij ons kijken. De kerstspullen zijn weer uit gepakt en veel mooie spullen die voor gezelligheid in huis zorgen liggen weer op u te wachten. Hopelijk zien we u gauw een keer in de Mazzelschuur. Er kunnen tijdens de opening ook weer bruikbare goederen gebracht worden.



Classicale vergadering

Geacht gemeentelid,

De classicale vergadering Veluwe heeft het voornemen om een avond te beleggen rond het thema *samen kerken*. Twee woorden die ook twee kanten in zich hebben waarin het gaat om plaatselijk en lokaal kerk te zijn. Deze twee woorden zijn ook de twee onderdelen van het programma op deze avond.



Kerken is het eerste onderwerp waarbij het dan gaat over hoe de basiskenmerken van het kerk-zijn functioneren in de eigen gemeente. Er is gelegenheid om met elkaar in kleinere groepjes de vreugde en de zorg te delen wat er in de gemeenten beleefd wordt rond de eredienst, in het pastoraat en diaconaat, bij vorming en toerusting en de uitstraling naar buiten. Mogelijk dat hier al ideeën worden opgedaan waarvoor in het tweede deel van de avond de aandacht gevraagd wordt.

Samen is het tweede onderwerp waarbij we stil willen staan. Samen als gemeenten elkaar bijstaan om het bestaan naar de toekomst mogelijk te maken. Samen kan in velerlei vorm. Het werk van kerkelijke bureaus, de kennis van de kerkrentmeesters, een gezamenlijk college van diakenen, samen delen van een voorganger. Er is veel mogelijk en het begint bij de verkenning wat gemeenten onderling voor elkaar kunnen betekenen. We constateren namelijk dat er gemeenten zijn die moeilijker aan ambtsdragers kunnen komen, het aantal gemeenteleden loopt terug, de financiën staan onder druk. Andere gemeenten laten een stabiel beeld zien of groeien. Wat we niet willen is dat krimp kramp wordt. Dan gaat het pijn doen en verliezen de betrokkenen de moed. Door met elkaar kerk te zijn, bemoedig je elkaar en deel je de zorg en de vreugde en wat het voor je betekent om in Naam van God kerk te zijn.

Samen kerken doen we omdat we geloven dat de kerk toekomst heeft omdat het koninkrijk van God komende is en gekomen is. We bidden om de eer van Zijn Naam, de komst van Zijn rijk en het welzijn van de medemens. Daarom sluiten we de avond af met een avondgebed.

Plaats: Beekbergen, het Hoogepad, Papenberg 5, 7361 BR
Datum: 4 oktober
Aanvang: 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Van harte welkom: We vinden het fijn te weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen en daarom het verzoek om voor 30 september dat door te geven aan:
scriba@hervormdegemeentebekbergen.nl

Van welkom om met elkaar na te denken over de toekomst van de gemeente(n).
Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe.

Voor het november nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 13 oktober 2022 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 oktober 2022.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl

p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 0614511842;

lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886

Lid Ans Brom Buysman, a.brom53@outlook.com tel. 0313 653767

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen



In Memoriam



Op 14 augustus overleed op 72-jarige leeftijd Annemieke Wilbrink-Bruil. Ze woonde de laatste jaren in het Zonnehuis vanwege ziekte waar ze natuurlijk onder te lijden had. Toch bleven er ook de momenten van plezier en van genieten, ook in de herinnering van bijvoorbeeld van een dagje uitgaan naar de zee. Na een afscheidsdienst in de Bruisbeek werd ze op de begraafplaats bij de kerk begraven. We wensen de familie, kinderen en kleinkinderen troost toe.



Op 21 augustus overleed plotseling Roelie Beltman-Linde, 66 jaar geworden, Voorsterweg 43. Een schok voor Gerrit en voor de kinderen en kleinkinderen. Het afscheid was in Zutphen in de omarming. En omarming wensen wij Gerrit en familie ook toe om met dit verdriet te kunnen leven. Dat je merkt dat je er niet alleen voor staat.

Huwelijksjubilea

Correctie:

In het kontaktblad van september stond per abuis vermeld, dat Rutger en Rikie van Binsbergen-Ilbrink op 20 september **50** jaar getrouwd zouden zijn. Dat moet zijn **25** jaar! **Sorry**. We hopen dat zij die 50 jaar ook mogen beleven (over 25 jaar).

Op 18 oktober hopen Herman en Ineke Bos-Bosh hun 60 jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen : Hoofdweg 94, 7371 AK Loenen Gld.

Op 23 oktober hopen Wouter en Nella Korteweg-van der Hoop hun 40 jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: Hameinde 18, 7371 CS Loenen Gld.

Op 25 oktober hopen Jan en Rinie Harmsen-Slijkhuis hun 50 jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: J. Sprinckmeijerweg 5, 7371 BD Loenen Gld.



Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe. Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.

Opzoek naar Ubuntu



Op dinsdagavond 20 september komt Annette Nobuntu Mul in de bibliotheek van Twello spreken over Opzoek naar Ubuntu. Ubuntu is een Zuluwoord, maar een universeel concept en betekent: Een mens is een mens omdat er andere mensen zijn. Oftewel: Ik ben omdat wij zijn! Dit is de basis van de Ubuntu-filosofie.

De avond wordt georganiseerd door de werkgroep Bezinning en Inspiratie Twello. De aanvang is 20:00 uur en het adres Marktplein 11 in Twello. De toegang is € 8. Om deel te kunnen nemen wordt u verzocht zich vooraf op te geven op het mail adres: bi.twello@gmail.com. Meer informatie over deze en volgende lezingen dit seizoen vindt u op hun website <https://bezingingeninspiratietwello.nl>

Wat kan Ubuntu voor jou en mij, voor ons betekenen? Voor de westerse wereld die de afgelopen eeuwen enorme technologische realisaties heeft neergezet en voor grote materiële welvaart heeft gezorgd, maar die

nu schreeuwt om aandacht voor immateriële vraagstukken. Voor onze omgang met de aarde en met elkaar; een omwenteling van ratio naar relatie: een fundamenteel inter-zijn.

Annette Nobuntu Mul neemt ons op persoonlijke wijze mee in haar zoektocht naar wat Ubuntu is en kan betekenen. Naar Zuid-Afrika, het land dat na apartheid oude wonden tracht te helen en dat, met de kracht van diversiteit, met recht en trots een regenboognatie wil zijn. Ze gaat op zoek naar Ubuntu in het contact met dierbare Zuid-Afrikanen die op haar levenspad zijn gekomen. Vaak met een bijzondere levensles. Voor haar en voor ons. Wat kunnen wij van Afrika, van Ubuntu leren?

Met haar zoektocht naar menselijkheid in de omgang - in alle facetten van het leven - met medemensen draagt Annette een belangrijk steentje bij aan het pad van gedeelde menselijkheid in onze samenleving. Dit betekent in haar ogen dat we in elke persoonlijke, professionele, organisatorische, religieuze en politieke ontmoeting of discussie elkaar, boven alles, als mens kunnen zien en onze gemeenschappelijke menselijkheid erkennen: Ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is!

Annette Nobuntu Mul is oprichter van Ubuntu Society, vertrouwenspersoon integriteit, auteur, spreker, hoofdopleider van 'Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap' aan de Internationale School voor Wijsbegeerte (IsvW), columnist voor The Optimist, lid adviesraad TvC en voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland.

Overdenking

Oktober alweer en maar eens zien waar we het over gaan hebben. In dit digitale tijdperk kunnen we van alles binnenhalen, ook spirituele teksten. Vaak moet je dan cookies instellen, zodat je automatisch soortgelijke teksten binnenkrijgt. Cookies van eigen deeg noemt men dat. Soms levert dat verrassende ideeën op waarop je verder kunt mijmeren. Zo kreeg ik een bericht binnen van het Ludgerpad dat loopt van Zutphen tot Aalten. Ik dacht de naam Ludger klinkt me bekend in de oren. Ludger is een rondreizende monnik die de mensen in Oost-Nederland tot het Christendom probeerde te bekeren. Vooral in de IJsselvallei is hij bekend. De kerk in Hall is naar hem vernoemd. Hij is een van de opvolgers van Willibrord die met hetzelfde doel in deze streken rondtrok. In opdracht van Karel de Grote en de paus was het de bedoeling iedereen tot het Christendom te brengen. Op den duur lukte dat ook. Er is een origineel document bekend van 1400 jaar geleden waarin de tekst staat die een dopeling moest uitspreken. Hij of zij moest afstand doen



van de Germaanse goden die wij ook wel kennen uit de geschiedenisboekjes: Wodan, Donar, Freija. De tekst was als volgt en zal ons heden ten dage nog wel bekend in de oren klinken: "Ik zweer de duivel af, en alle duivelsoffers, en ik verzaak alle werken en woorden van de duivel, Donar, Wodan, Saxnot en de afgoden die hun gezellen zijn. Ik geloof in God de almachtige vader, in Christus Gods zoon en in de Heilige Geest.

Ludger(us) en Hall Ludger (742 - 809) was de kleinzoon van een Friese edelman. Hij trok rond in onze streek en bouwde rond 794 in Hall op een heidense offerplaats een bedehuis van hout en stro. In 1395 werd de huidige dorpskerk gebouwd. Het kerkgebouw heeft door de eeuwen heen een voorname positie ingenomen in de streek. De parochie reikte van Coldenhoven tot Voorstonden. In de kerk waren uitbundige plafondschilderingen aangebracht evenals de vier evangelisten met hun symbolen: de engel, de os, de leeuw en de adelaar. Na de Reformatie werden in 1624 de afbeeldingen witgekalkt. Het uitbundige katholicisme maakte

plaats voor een sober protestants interieur. Het altaar werd vervangen door de preekstoel en daar rondom heen kwamen banken. Het "woord" stond centraal in de geloofsbeleving. Op dit moment is de kerk in de oorspronkelijke vorm gerestaureerd: Alle plafond- en muurschilderingen kwamen weer tevoorschijn. Voor het eerst in de geschiedenis ontstond in een oogopslag een boeiend samenspel

van klassiek protestantisme en middeleeuws katholicisme. "Een calvinistisch huis onder een weelderige paapse hemel", zei iemand. Dat lijkt met een goede oecumenische gedachte om mee af te sluiten. De kerk in Hall heet heel toepasselijk de Ludgeruskerk.

Willem Klomp

Klussenmorgen

Oktober alweer. De klussenmorgen op het R.K. kerkhof voor vrijwilligers op de eerste vrijdag van de maand zal zijn op 7 oktober. Mochten de muren op je af komen dan is dit een mogelijkheid om even uit te breken. Aanvang werkbepreking: 8.00 uur.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2022

Op zondag **16 oktober 2022** zal voor de 110^{de} keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel plaatsvinden, met als thema: "Vrede geef ik U". Om 11.00 uur is er een Plechtige Eucharistieviering met aansluitend de processie in het Gerardus Majella park (achter de Gerardus Majella kerk). Voorganger is pastor W. Rekveld. Tijdens de viering worden er kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de GM kerk.



De vieringen tijdens het Triduum zullen plaatsvinden in de kerk op donderdag 13 oktober en zaterdag 15 oktober om 19.00 uur. Op vrijdag 14 oktober zal er geen viering zijn, wel is de kerk dan open voor stil gebed. Verder kunt u net als andere jaren misintenties opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl en de kosten van de intentie: vrije gift of misintentie: € 5,- over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimisdorp Overdinkel, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Ook kunt u op 16 oktober een kaars laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars € 0,50 voor een offerkaars en €5,- voor een novenekaars over te maken naar Rek. nr: NL 26 RBRB 0929925955 t.n.v. Pelgrimisdorp Overdinkel, o.v.v. "Kaars" en daarnaast uw keuze voor de kaars en uw intentie. Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van "Vriend van de bedevaart" uw gift overmaken naar bovenstaande banknummer. Bij voorbaat hartelijk dank. Tijdens de openingstijden van het parochiecentrum naast de kerk is vanaf nu de St. Gerardus kalender met schild 2022 te koop. Kosten 9,00 euro. Voor informatie kunt u contact opnemen met het parochiecentrum van de Gerardus Majella kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur) telnr: 053-5381304 adres: Hoofdstraat 76, 7586 BV Overdinkel. Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Gerardus Bedevaart groep: i.westenbroek@gmail.com.

Graag tot ziens, Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

Op 8 september start de nieuwe cyclus Bijbel lezen in Eerbeek. Eenmaal per maand komen we bij elkaar op donderdagmiddag in het Cultuurhuis Pater Dekker. Een groep Christenen (RK en Protestant), die geïnteresseerd zijn in de Bijbel. Samen lezen we de teksten en proberen te doorgronden wat die eeuwenoude teksten hier en nu voor ons kunnen betekenen. Elk jaar kiezen we een thema en zoeken teksten daarbij. Het thema voor 2022-2023 is : **Vrees niet**..



"Vrees niet" is een veelvoorkomend woord in de Bijbel. Een oude wijsheid zegt dat het 365 maal voorkomt in de Bijbel. Voor elke dag van het jaar een keer... We hebben teksten gezocht waar het woord 'Vrees niet!' uitdrukkelijk te horen is. In wat voor situaties klinkt het? Wat wordt er (daar) mee bedoeld? Heb ik dergelijke situaties in mijn leven meegemaakt, en kan ik die - achteraf - als een Bijbelse situatie in mijn leven ontdekken? Spreekt het bovenstaande je aan, voel je welkom om ons te vergezellen.

2022	13 oktober 10 november 8 december	9 februari 9 maart 20 april (3 ^{de} donderdag van de maand!) 11 mei
2023	12 januari	

Steeds van 13.30-15.30u in het Cultuurhuis Pater Dekker, H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek.
Voor info en aanmelden: avdwerffverbraak@gmail.com.

Mede namens het pastorale team, Anneke van der Werff-Verbraak

Liturgische vieringen

Zo.	2 okt. '22	Franciscusdag in Apeldoorn
Zo.	9 okt. '22	Gebedsdienst, voorganger mevr. A. van der Werff Tiny Visseren- van Heck
	Intenties:	
Za.	15 okt. '22	Woord- en Communieviering, voorganger P. Sebastian
	Intenties:	xxx
Zo.	23 okt. '22	Woord- en Communieviering, voorganger P. Sebastian
	Intenties:	xxx
Za.	29 okt. '22	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
	Intenties:	xxx

Protestantse gemeente

Zondag 2 oktober	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Koffie na de dienst Coll: Israëlzondag
Zondag 9 oktober	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Noodhulp in Pakistan
Zondag 16 oktober Coll: Pioniersplekken	10.00 uur	Ds. H.W.J. Faassen - Oldebroek
Zondag 23 oktober	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Javaanse boeren in Indonesië
Zondag 30 oktober	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel - Loenen Coll: Voor de kerk

See you again

2 oktober 10.00 uur in de Bruisbeek.
23 oktober 11.30 uur start Kliederkerk De Poort

Rooms Katholieke parochie

Zo.	2 okt. '22	11.00 uur	FRANCISCUS DAG IN APELDOORN
Zo.	9 okt. '22	10.00 uur	Gebedsdienst, voorganger mevr. A. van der Werff
Za.	15 okt. '22	18.30 uur	Woord- en Communieviering, voorganger P. Sebastian
Zo.	23 okt. '22	10.00 uur	Woord- en Communieviering, voorganger P. Sebastian
Za.	29 okt. '22	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
Wo.	02 nov. '22	19.00 uur	ALLERZIELEN , voorganger P. Dashorst