

HET KONTAKTBLAD



Liefde is niet te koop maar
toch het kostbaarste dat er is.

september 2022
Jaargang 51 - nummer 12

Diensten

inspiratie

In het weekend van 3 en 4 september maken we de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Het thema van de kerkdienst is 'Inspiratie'. Het leek ons mooi om kunstenaars uit te nodigen om een werk te laten zien en hen te vragen wie of wat hen inspireert, om zo samen wat meer te leren over inspiratie, geestkracht en creativiteit, die voor ons geloof ook belangrijk zijn. Op het spoor komen van de Geest.

We hebben de samenwerking gezocht met Mieke Diekmann, bekend van galerie 't Arthuus aan de Eerbeekseweg om zo op zaterdag 3 september van 2 tot 5 uur de kerk open te hebben met een aantal kunstwerken om te bekijken en dat bij elk kunstwerk de kunstenaar iets schrijft over wie of wat hem/haar inspireert. Op zondag 4 september zullen enkele werken ook nog te zien zijn, maar de complete expositie alleen op de zaterdagmiddag.

Dus: Zaterdag 3 september van 2 tot 5 uur Kerk Open voor een expositie van kunst uit ons dorp. Zondag 4 september de kerkdienst om 10.00 met als thema 'Inspiratie' met medewerking van de Young Church Singers uit Apeldoorn. We lezen uit 1 Koningen 19, over God die zich aan Elia in het zachte suizen van de wind openbaart. Inspiratie.

Zondag 11 september is er de doopdienst, waar Lennard Elia Ligt wordt gedoopt, de zoon van Vincent en Sietske Ligt-Bulens. Kleinkind van Cees Bulens, die vaak bij ons voorging, en dat geeft ook gelijk de band met onze kerk aan voor de ouders. Elia is zijn tweede naam. Een bijbelse naam. We zullen in de maand september deze profeet ook volgen. En op de zondagmiddag een prachtig concert in onze kerk, als je daar geen inspiratie van krijgt.

Zondag 18 september gaat ds. Bochanen uit Deventer voor. Zondag 25 september vieren we het Heilig Avondmaal en lezen we het eerste stuk van 1 Koningen 19 met die bekende tekst: sta op en eet, want de reis zou u te ver zijn. Over hoe je als je moedeloos bent, toch weer de kracht kunt vinden



Gesprekskring



Begin oktober beginnen we de kringen weer. De eerste avond zal over de Heilige Geest gaan en wat die met inspiratie te maken heeft. Dat geldt voor de maandag, dinsdag en de woensdagavondkring. Op de woensdag plannen we een open avond in de Bruisbeek, waar je ook zo eens een avond over dit onderwerp kunt meemaken. Informatie volgt in het volgende Kontaktblad.

Diaconie

Ook in september zijn de diaconale collectes voor een aantal doelen dichtbij huis:

11 september is de collecte bestemd voor de Zonnebloem

De Zonnebloem richt zich op mensen met een lichamelijke beperking die zich al dan niet in een sociaal isolement bevinden. De Zonnebloem probeert het leven van de fysiek gehandicapte medemens te verrijken door het aanbieden van een combinatie van persoonlijke bezoeken, individuele activiteiten en groepsactiviteiten.

Op 25 september collecteren we voor de Voedselbank Zutphen

Ook inwoners uit Loenen kunnen terecht bij de Voedselbank Zutphen, het uitgiftepunt in Eerbeek. Wekelijks geeft de voedselbank voedselpakketten uit aan steeds meer mensen die dit hard nodig hebben.



Kerkvoogdij collectes

4 september: De kerk: een thuis voor jongeren

Jongeren zijn de toekomst van de kerk! Des te belangrijker dat zij zich er thuis voelen, dat ze serieus worden genomen en dat ze een volwaardig stem hebben.

Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar kinderen en jongeren zich gezien en geliefd voelen.



18 juli: Collecte voor de Kerk

Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw; bijvoorbeeld om verschillende activiteiten te blijven organiseren.

Giften

In juli en begin augustus mochten we drie giften ontvangen: via ds. Oostenbrink € 50,- (N.N.), € 50,- (N.N.) en € 50,- voor verharding van paden op het kerkhof (N.N.). Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage!

Oud IJzer

In juli is opnieuw oud ijzer weggebracht. Dit leverde € 674,98 op. Een mooie opbrengst! Zoals u ziet blijft de inbreng van uw oud ijzer de moeite waard! U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben 06-51034533

Jan Nijhof 06-31492042

Henk Kok 06-24411190

Tonnie Wansink 06-46477717

Chris van Oorspronk 06-21271999

Bart Slief 06-22207055

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.



Mazzelschuur

In de maand augustus was de opbrengst € 209,70

Op zaterdag 3 september is de Mazzelschuur open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee.

Ga je op kamers kom dan gezellig bij ons shoppen genoeg borden, glazen, pannen bestek en decoratie, ben je ook lekker duurzaam bezig 👍



Mocht u nog lekker op vakantie gaan en nog paar leesboeken mee willen hebben of alvast een collectie willen aanleggen voor de winter? Wij hebben een enorme collectie staan.

De Mazzelschuur heeft ook een ruime keuze in lp's, cd's, dvd's, huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed, dus voor ieder wat wils.

Er kunnen er dan ook weer bruikbare goederen gebracht worden.

Muziek in de protestantse kerk

Op zondag 11 september a.s. om 15.00 uur zal er in de Protestantse kerk een high tea concert gegeven worden met medewerking van het Consonanten kwartet.

Margot Leger viool
Willem Bijleveld viool
Suus Bijleveld altviool
Mirjam Daalmans cello

Een leuke bijkomstigheid : Willem en Suus komen uit Loenen.
Mirjam is eigenaar van de Cello winkel in Dieren

Zij zullen op die middag muziek van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) en Antonín Dvorak (1841-1904) ten gehore brengen.



U kunt zich tot uiterlijk 5 september 2022 per mail opgeven :
muziekprotestantsekerkloenen@gmail.com

Een vrijblijvende gift voor de kerk is zeer welkom.
Anneke & Lucas Greep-van Brero
Nella & Wouter Korteweg-van der Hoop

Bericht van de zonnebloem

Graag vraag ik uw aandacht voor de Nationale Ziekendag met als thema dit jaar, "Hé ga je mee".



Maar eerst nog even dit.....

Wat hebben we niet alleen tijdens, maar ook weer na de corona-tijd veel voor onze gasten kunnen organiseren en ik mag wel zeggen dat velen van u hiervan hebben genoten: Paasbloemstuk maken - bezoek Park Hoge Veluwe - High Tea - Rolstoelwandelen - de BBQ en vergeet vooral niet de vele bezoeken aan onze gasten.

En dan nog de jaarlijkse loten verkoop, een groot succes! Dit jaar weer huis aan huis en de laatste lootjes bij de Spar.

Langs deze weg willen we graag onze dank uitspreken dat u hieraan hebt meegewerkt. Dankzij de opbrengst kunnen we doorgaan met het organiseren van de vele activiteiten en ons bezoekwerk.

Thema Nationale Ziekendag "Hé ga je mee". Onze vrijwilligers gaan zeker mee!
Ze zullen in dat weekend velen een extra bezoekje brengen met een verrassing. Ook beide kerken gaan mee, er zal aandacht aan de Ziekendag gegeven worden. Graag wil ik u aanbevelen, dat er na afloop een collecte is voor de Zonnebloem. Het thema brengt u misschien op het idee ook mee te gaan? Iemand eens extra te bezoeken, gezellig samen op stap, een terrasje pakken, duo fietsen, ijsje eten, op de koffie uitnodigen, samen eten?

Laten we gaan!

Wilt u meer informatie over ons Zonnebloemwerk, dan kunt u zich melden bij de secretaresse van de Zonnebloem Loenen; Heidy Tiemessen 0613750699.

hartelijke zonnebloemgroeten namens alle vrijwilligers, Stefie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: predikant@pknloenenuwe.nl

p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-erbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 0614511842;

lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886

Lid Ans Brom Buysman, a.brom53@outlook.com tel. 0313 653767

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen



In Memoriam



In de ochtend van 17 juli 2022 is overleden Johannes Albertus Aartsen. Hij was 74 jaar en woonde aan de Loenerdrift in Loenen.

De uitvaartviering was op 23 juli in de H. Antonius Abt kerk, waarna de begrafenis plaats vond op het parochiële kerkhof.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods troostende zegen en kracht toe.

Verjaardagen

Op 13 september hoopt mevr. N. Viergever 80 jaar te worden. J. Sprinckmeierweg 8, 7371 BN Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben.

Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Huwelijksjubilea

Op 20 september hopen Rutger en Riekie van Binsbergen-Ilbrink 25 jaar getrouwd te zijn. Hameinde 10, 7371 CS Loenen Gld.



Op 26 september hopen Ilja en Albert Waszink-Schoneveld 25 jaar getrouwd te zijn. Leeuwenbergweg 16, 7371 AL Loenen Gld.

Op 26 september hopen de heer en mevr. G.J. Wilbrink-Martens 25 jaar getrouwd te zijn. Hoofdweg 22B, 7371 AH Loenen Gld.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.

Kopij volgend nummer

Voor het september nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 8 september 2022 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 9 september 2022.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Dit is niet anders dan het huis van God, dit moet de poort naar de hemel zijn (Genesis 28:17)

De tekst uit de bijbel, uit het boek Genesis, is een uitroep van Jakob, als hij wakker wordt na een droom. Een bijzondere droom van een ladder naar de hemel en de engelen die daarop omhoog en omlaag gaan. Hij heeft de droom op de plaats Luz, maar noemt het daarna Bethel en zet er een steen neer. Hij noemt de plek Bethel, huis van God.

Wie op vakantie een kerk hier of daar bezocht heeft, kan maar zo de latijnse spreuk gezien hebben boven de ingang: Haec est domus Dei et porta coeli. Dit is het huis van God en de poort naar de hemel. En ik denk dat elke kerk dat op de een of andere manier wel wat wil verbeelden. Hier is God te vinden. Dit is zijn huis. In de kerk wordt gezongen. Er wordt verteld, gesproken, woorden die over een Koninkrijk gaan. Er wordt gebeden. Maar er is altijd ook wat te zien. In een Protestantse Kerk vaak wat minder als in de Katholieke. Maar alleen al de stijl van het gebouw, de hoogte soms, de toren erbij, ze maken samen dat er iets als eerbied ontstaat. Een besef van iets groters, iets dat verder reikt dan je eigen leven en begrip. Wat Jakob daar begint door een steen neer te zetten op een plek waar hij gedroomd heeft is het begin van vele tempels en kerken en er waren vast voor hem al tempels ook.



Onze kleine kerk aan de Beekbergerweg heeft sinds kort nog wat meer te zien. Een wapenbord, rouwbord van de familie Hackfort heeft zijn weg weer teruggevonden naar onze kerk. Er is ietsje meer te zien. Je moet er wel echt de kerk voor binnenlopen om er even naar te kunnen kijken. Het is een wandbord dat onze kerk nog meer in de

geschiedenis zet, van wat er ooit in Loenen geweest en gebeurd is. We worden nog een keer meer verbonden met het voorgeslacht. Wij zijn niet de eersten die leven en geloven. Heel bijzonder ook dat we ons kerkelijke seizoen openen met Loenense kunst in de kerk. Er is nog meer te zien, geïnspireerde mensen laten hun blik op de werkelijkheid

zien. Inspiratie. Dat is ook een verbinding met het heden, met wat mensen nu zien en beleven.

En hopelijk vind je tussen de oude en nieuwe kunst ook de rust in onze kerk, de beleving om je eigen gebed daar te zeggen. Een lied mee te zingen. De zegen te ontvangen. Een liefdevolle blik te geven of te ontvangen. Dat als je geweest bent, je ook kunt zeggen: ja dit is echt een huis van God, dit is de deur naar de hemel.

Dat staat in mooie woorden ook in een gedichtje dat we bij de ingang van de kerk onder de toren hebben opgehangen op zondag 21 augustus. Lees het daar een keer en weet je vooral welkom.

Ds Marcel Oostenbrink
Loenen/Amersfoort

Klussenmorgen R.K. kerkhof en terreinen rondom

De meteorologische herfst is alweer begonnen. De klussenmorgen in deze herfst zal zijn vrijdagmorgen 2 september. Om 8 uur staat de koffie klaar.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

Za.	24 sept. '22	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
	Intenties:	Wilhelmus Johannes Brugman, overleden familie Tiedink-Streppel, Jan Brom m.m.v. Con Spirito

Protestantse gemeente:

Zondag 4 september	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Startzondag m.m.v. The Young Church Singers Koffie na de dienst Coll: De Kerk: een thuis voor jongeren (JOP)
Zondag 11 september	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Doopdienst Koffie na de dienst Coll: de Zonnebloem
Zondag 18 september	10.00 uur	Ds. C. Bochanen - Deventer Coll: Voor de kerk
Zondag 25 september	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Heilig Avondmaal Coll: Voedselbank Zutphen

See you again

4 september Startzondag 10.00 uur in de kerk.
11 september See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie:

Zo.	4 sept. '22	10.00 uur	Open Kerk m.m.v. Con Spirito
Za.	10 sept. '22	18.30 uur	Viering onder voorbehoud
Za./zo.	17-18 sept. '22		GEEN VIERING IN DEZE KERK
Za.	24 sept. '22	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens m.m.v. Con Spirito