

HET KONTAKTBLAD



Een boom groeit niet door aan de takken te trekken... maar door de wortels water te geven.

(Carl van Velde)

augustus 2022
Jaargang 51 - nummer 11

Ook in de maand Augustus beginnen de kerkdiensten gewoon om 10.00 uur en hebben we na de dienst koffiedrinken. Als het even kan, doen we dat buiten en beleven we de zomer zo rond de kerk. In de augustus preek ik drie keer over plaatsen met een bijzondere naam. De plaatsen uit de bijbel zijn in ons land veel vernoemd in kerken, scholen en gebouwen, maar wat betekenen ze eigenlijk?



7 augustus gaat het over Rehoboth, Genesis 26:22, uit de geschiedenis van Izaak. 21 augustus over Pniël, het gevecht van Jakob aan de rivier, Genesis 32:23-33. En 28 augustus, als het wapenbord in de kerk onthuld wordt over Bethel in Genesis 28, over de ladder naar de hemel, de droom van Jakob. Op de 21 augustus gaat onder leiding van Maarten Willers weer het gelegenheidskoor zingen, aan wie eerder meedeed wordt een mail gestuurd voor de repetitie. Wil je ook een keertje meedoen, geef je dan op bij Diny Nieuwenhuis. Op 4 september, nu alvast vermeld, is de startdienst waar het koor Young Church Singers uit Apeldoorn medewerking zal verlenen.

28 augustus wordt het wapenbord in de kerk onthuld. Waar gaat het om? De familie Hackfort had wapenborden, wandborden met de familiewapens erop van de voorouders. Elk van één persoon, en lange tijd werd gedacht dat ze verloren waren gegaan. Maar er blijken nog verschillende ervan bewaard gebleven. Het wapenbord van Elisabeth Maria Hackfort uit de 17^e eeuw, bleek onder beheer van Geldersch Landschap & Kastelen in kasteel Cannenburch te hangen, in Vaassen. Mede op initiatief van Corrie de Kool en met de royale medewerking van Geldersch Landschap en Kasteelen heeft het wapenbord de weg terug gevonden naar Loenen. Daar zijn we heel blij mee, het geeft nog meer de historische waarde van ons kerkgebouw aan en past ook bij de grafsteen die in onze kerk ligt. Zoals gezegd gaan we het wapenbord zondag 28 augustus onthullen en zal het daarna natuurlijk ook te zien zijn in onze kerk, want daar hebben we een leenovereenkomst voor getekend, dat het in onze kerk mag blijven.

In het weekend van 3 en 4 september maken we de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Het thema van de kerkdienst is 'Inspiratie'. Het leek ons mooi om kunstenaars uit te nodigen om een werk te laten zien en hen te vragen wie of wat hen inspireert, om zo samen wat meer te leren over inspiratie, geestkracht en creativiteit, die voor ons geloof ook belangrijk zijn. Op het spoor komen van de Geest.

inspiratie

We hebben de samenwerking gezocht met Mieke Diekmann, bekend van galerie 't Arthuus aan de Eerbeekseweg om zo op zaterdag 3 september van 2 tot 5 uur de kerk open te hebben met een aantal kunstwerken om te bekijken en dat bij elk kunstwerk de kunstenaar iets schrijft over wie of wat hem/haar inspireert. We hebben zelf al aan ons bekende kunstenaars uit ons dorp een uitnodiging gedaan om iets te laten zien, maar mocht u zelf ook een werk graag willen laten zien met de beschrijving van wat inspireert, dan is daar mogelijk ook nog plaats voor. Daarvoor graag een mail naar info@arthuus.nl. Op zondag 4 september zullen enkele werken ook nog te zien zijn, maar de complete expositie alleen op de zaterdagmiddag.

Diaconie

In augustus zijn de diaconale collectes voor een aantal doelen dichtbij huis:

In augustus collecteren we voor **het Christelijk Noodfonds Apeldoorn**

Het christelijk noodfonds in Apeldoorn wil bijdragen aan een structurele verbetering van de leefomstandigheden van inwoners van Apeldoorn. Kerken en geloofsgemeenschappen nemen deel om in

praktische zin en eensgezind vorm te geven aan de diaconale opdracht. Ook mensen in Loenen weren dit fonds inmiddels te vinden.

In augustus is de diaconale collecte bestemd voor **Stichting De Herberg in Apeldoorn**

De Herberg is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen die behoefte heeft aan aandacht, gezelligheid of een gesprek met een kop koffie, een kom soep of een maaltijd. Vanuit een christelijke inspiratie is De Herberg present in Apeldoorn ten behoeve van iedereen die daaraan behoefte heeft en in het bijzonder dak- en thuislozen.

Actie Vakantiegeld Samen Delen

De actie Vakantiegeld Samen Delen is ook dit jaar weer een enorm succes. Door 31 samenwerkende kerken in de gemeente Apeldoorn zijn mensen uitgenodigd om iets van het eigen vakantiegeld te delen of een aanvraag in te dienen. De opbrengst van de actie laat zien dat er een groot vertrouwen is om aan te vragen en grote bereidheid om te delen.

Dat de nood onder mensen hoog is, werd zeer duidelijk. Dit jaar zijn er ruim 400 meer aanvragen binnengekomen dan vorig jaar! Er zijn in totaal 1125 aanvragen goedgekeurd. Zo bereiken we dit jaar ruim 2500 mensen (waaronder ruim duizend kinderen). Er zijn ruim 1000 giften gegeven, en dat heeft een nieuwe recordopbrengst opgeleverd van: € 191.124,08. Daar zijn we stil van.

Dat is ongeveer 35.000 euro meer dan vorig jaar. Het gemiddelde bedrag dat een huishouden ontvangt, is ruim 170 euro. Dat is een groot bedrag als je gewend bent van weinig te moeten rondkomen. Dat maakt echt een verschil voor mensen.

Vakantiegeld Samen Delen wenst u een fijne zomer!

Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

7 augustus: Kerkhof

Binnenkort wordt het centrale pad en het pad naar de linker achterzijde van het kerkhof verhard zodat ook minder mobiele bezoekers makkelijker over de paden kunnen lopen.

Ook wordt er verharding aangebracht vanaf de parkeerplaats naar het kerkhof, en als het technisch mogelijk is, naar de achteringang van de kerk.

21 augustus: Collecte voor de Kerk

Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw; bijvoorbeeld om verschillende activiteiten te blijven organiseren.



Giften

In mei mochten we een gift ontvangen die nog niet in dit blad was vermeld: € 50,- (N.N.) In juni ontvingen we € 10,- (N.N.). Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Oud IJzer

Ook tijdens de zomermaanden gaat het inzamelen van oud ijzer door! Voor de inbreng van uw oud ijzer bent u op de laatste zaterdag van elke maand van 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood,

leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben 06-51034533
Jan Nijhof 06-31492042
Henk Kok 06-24411190
Tonnie Wansink 06-46477717
Chris van Oorspronk 06-21271999
Bart Slief 06-22207055



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Financiële info juni 2022

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
Juni	4.086,40	42.154,39	55.951,76

Collectes (tbv KRM)

Juni	79,95	662,63
------	-------	--------



Mazzelschuur



Op zaterdag 6 augustus is de Mazzelschuur open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn de vrijwilligers aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee. Wilt u nog boeken mee op vakantie? Wij hebben een enorme collectie staan. En kijk dan ook even tussen onze lp's, cd's, dvd's, huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed. Er kunnen er dan ook goederen gebracht worden. In de maand juli was de opbrengst €221-.

Classicale vergadering 14 juni

Samen kerken

We hebben met elkaar gesproken over samen kerken. Dat zijn twee delen van het plaatselijke kerk zijn. In groepjes spraken we over de vijf basistaken van een gemeenten: eredienst, pastoraat, diaconaat, missionair en vorming ne toerusting. Wat kun je daarvan vertellen uit je eigen gemeente? Dat bleek genoeg te zijn maar ook het tweede deel vraagt toch enige ruimte. Daarin gaat het over het samen kerk zijn en dat richt zich op samenwerking. Dat kan op verschillende manieren en daarmee kunnen gemeenten elkaar helpen om vitaal te blijven, om de vierplek in stand te houden. Dit deden we als opmaat naar de ringbijeenkomsten in het najaar waarin we dit aan de orde willen stellen.

Lang zal hij leven

In april is zijn proefvoorstellingen geweest rond het thema lang zal hij leven. Een levensecht gespeeld verhaal over een demente man die niet meer thuis kan zijn en zelf heeft te kennen gegeven dat als dat gaat gebeuren euthanasie toegepast moet worden. Er ontstaat onder de gezinsleden een intense discussie. Ook de deelnemers hebben tijdens de voorstelling de ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Het voornemen is dat in het najaar verspreid in het land deze voorstelling gehouden wordt. Er is al met de organisatie

overlegd dat we graag ook mee willen werken aan een middagbijeenkomst voor alle voorgangers en een avondbijeenkomst voor kerkenraads- en gemeenteleden. Het voorstel is dat we dat dan ook financieel zullen steunen.

Huisgemeente

De gemeenten zijn volop in beweging. Eén van de mogelijkheden is dat een gemeente huisgemeente kan worden. Dat kan onder de verantwoordelijkheid van een buurgemeente of van de classicale vergadering. We hebben hier al een keer over gesproken. Nu was aan de orde wat het voor de classicale vergadering betekent om een huisgemeente om zijn hoede te nemen. De vergadering is huiverig om dat te doen en heeft daarvoor een aantal voorwaarden opgesteld. De vergadering heeft de voorkeur uitgesproken dat een huisgemeente aansluiting zoekt bij een buurgemeente. Alleen als dat echt niet kan, dan kan onder voorwaarden aansluiting bij de classicale vergadering besproken worden.



Besturenoverleg

Er is al geruime tijd een overleg tussen het moderamen van de synode, de directie van Dienstenorganisatie en de voorzitters van de classicale vergaderingen. Dat overleg heeft zich in de loop van de tijd steeds meer ontwikkeld tot een platform waarop de voorbereiding en uitvoering van het beleid besproken wordt. Dit wordt met name veroorzaakt door de grotere classicale vergaderingen en de brede moderamina die sterker inzetten op beleid en meer doen voor en met de gemeenten. Vanuit de classicale vergadering Veluwe steunen we deze koerswijziging met de kanttekening dat het geen schaduw-overleg-structuur wordt naast de kerkordelijke structuur van gemeente, classicale vergadering en synode.

Vierjaarlijks verslag

Onze classispredikant heeft het vierjaarlijks verslag opgesteld over hoe het kerkelijk leven zich heeft ontwikkeld. Het bestaat uit inzage in de rol van de kerk in de samenleving en gemeenteopbouw. Beiden zijn weer onderverdeeld en geven inzicht wat van belang is en hoe de kerk ervoor staat. De verslagen van alle classicale vergaderingen worden samengevat in een landelijk verslag en dat wordt aangeboden aan de generale synode.

En verder

We hebben gesproken over een nieuwe voorzitter voor onze financiële commissie. Henk van de Bunt uit Barneveld is daarvoor voorgedragen. Hij volgt Coert Wolswinkel op die benoemd is tot lid van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken.

Omdat de landelijke kerk de bijdrage aan de classicale vergaderingen heeft verhoogd, vervalt de bijdrage die aan de gemeenten wordt gevraagd.

Ds. Marrit Bassa uit Klarenbeek-Voorst-Wilp is aan het einde van het jaar aftredend als afgevaardigde naar de synode. Daarmee is ook haar secundus ds. Leendert Plug uit Barneveld aftredend. Volgens het rooster moet een ouderling-kerkrentmeester benoemd worden. Ook bij de afgevaardigden naar de classicale vergadering is er wisseling van de wacht. De kerkenraden zullen eind juni daarvoor benaderd worden om namen in te dienen.

Met het avondgebed naar Maarten Luther werd deze vergadering gesloten.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe



In memoriam

Rectificatie

Op 15 mei 2022 is overleden mevrouw Wilhelmina Josephina Van Ark-Weijn, zij was 78 oud en woonde aan de Corn. Hendrixstraat te Loenen. Op donderdag 19 mei is zij begraven op het parochiële kerkhof te Loenen. Wij wensen haar kinderen Gods nabijheid en troostende zegen toe.



Op 25 juni overleed thuis aan de Watermolen Waander ter Velde, hij was 87 jaar. In zijn werk mooie jaren beleefd als chauffeur door heel Europa. En met liefde verzorgd door zijn vrouw Diny, waarmee hij 66 jaar getrouwd geweest is. Te midden van kinderen en kleinkinderen vond het afscheid plaats in Dieren. De muziek bracht onze herinneringen terug bij OLTO. En psalm 42 over verlangen en weemoed en de hoop op God werd gelezen.

Verjaardagen

Op 7 augustus hoopt mevr. G. Steenkist 91 jaar te worden. Watermolen 17, 7371 SP Loenen Gld.

Op 7 augustus hoopt Teun Hennink 90 jaar te worden. Watermolen 12, 7371 SR Loenen Gld.

Op 18 augustus hoopt Manna Berends-Metselaar 85 jaar te worden. Loenenseweg 17, 7361 GB Beekbergen.

Op 18 augustus hoopt de heer B. Hoekman 90 jaar te worden. Hoofdweg 185, 7371 GH Loenen Gld.

Op 19 augustus hoopt Mevr. E.C. van Osch-van Doorn 97 jaar te worden. Hameinde 19, 7371 CS Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Huwelijksjubilea

Op 16 augustus hopen de heer en mevr. Jan en Gretha Jochems-Groot Roesink hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Corn. Hendrixstraat 21, 7371 AP Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Muziek in de protestantse kerk Loenen

Op zondag 11 september a.s. om 15.00 uur zal er in de Protestantse kerk een high tea concert gegeven worden met medewerking van het Consonanten kwartet.

Margot Leger viool, Willem Bijleveld viool, Suus Bijleveld altviool, Mirjam Daalmans cello

Een leuke bijkomstigheid : Willem en Suus komen uit Loenen. Mirjam is eigenaar van de Cello winkel in Dieren
Zij zullen op die middag muziek van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) en Antonín Dvorak
(1841-1904) ten gehore brengen.

U kunt zich tot uiterlijk 5 september 2022 per mail opgeven : muziekprotestantsekerkloenen@gmail.com

Een vrijblijvende gift voor de kerk is zeer welkom.

Anneke & Lucas Greep-van Brero en Nella & Wouter Korteweg-van der Hoop

Kopij volgend nummer

Voor het september nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 augustus 2022 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 augustus 2022.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: predikant@pknloenenveluwe.nl

p/a Beekbergerweg 7 7371 ET Loenen

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Locatieraad Loenen/Eerbeek: Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com tel. 0614511842;

lid Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl tel. 0313 655886

Lid Ans Brom Buysman, a.brom53@outlook.com tel. 0313 653767

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Oecumenische boerderijdienst

3 juli hielden we een oecumenische boerderijdienst in de Veldhuizen bij de familie van Gurp. Het thema was "Kansen te over".

We werden verwelkomd door het bandje "Bullets" dat stemmige muziek speelde. Het weer was stralend en de opkomst geweldig. Vlak voor het begin van de viering moesten er nog stoelen aangesleept worden. Dominee Oostenbrink en Anneke van der Werff leidden de dienst en raken steeds beter op elkaar ingespeeld! De aanwezige kinderen mochten de bel luiden en het licht ontsteken en daarna met Patricia een mooie kleurplaat maken. Afwisselend zongen we met zijn allen of het oecumenisch gelegenheidskoor (wat een samenwerking!). Ook de koeien lieten zich niet onbetuigd en zongen speciaal het HalleLOEIA. De dominee hield de overdenking en daaruit leerden we een paar dingen. Op de eerste plaats dat de dominee niet van vijgen houdt! Maar ook dat na drie jaar de dorre vijgenboom weer een nieuwe kans krijgt. Zoals ook wij altijd van God een nieuwe kans krijgen. God die van ieder van ons houdt. Juist als wij in deze roerige tijd zowel met ongeruste boeren als met een beschadigd klimaat te maken hebben en als christenen met een oplossing moeten zien te komen. Na afloop was er koffie en een koekje en vooral veel oecumenische gezelligheid, wederom met ondersteuning van "Bullets". Zo vormen we een levende gemeenschap die vast vaker gaat samenkomen. Met speciale dank aan de familie van Gurp, de "Bullets" en alle andere helpende handen.

Bruno van der Werff



Vakantie secretariaat



Vanwege de vakantie is het secretariaat gesloten op donderdag 4 augustus, 11 augustus en 18 augustus 2022.

Per mail is het secretariaat wel bereikbaar. We wensen u allen een goede zomer toe.

Omzien naar elkaar

Vroeger had je in sommige streken, maar vooral in het oosten van het land, het Noaberschap. Dat betekende zoveel als omzien naar elkaar. In kleinere dorpen bestaat er nog wel iets van omzien naar elkaar. Je kent je dorp, je kent je burens. Maar in de grotere dorpen gaat dit vaak minder goed. Je kent veel bewoners vaak niet of nauwelijks. Veel inwoners komen van buitenaf vanuit alle windstreken naar het dorp voor een relatie, voor werk of om in een rustiger omgeving te wonen. Maar in een land waar steeds meer een beroep wordt gedaan op kinderen, burens en familie is het nog belangrijker ook als dorpsbewoners om naar elkaar om te zien in geval van

b.v. ziekte of overlijden. Daarom onze oproep; laat de mensen in uw omgeving in geval van nood niet in de kou staan.

Namens de locatieraad.

Overdenking - Willem Klomp

Augustus alweer en het is een hete zomer op veel fronten: Onrustige tijden. Op de eerste plaats natuurlijk de oorlog in Oekraïne die veel vluchtelingen onze kant op stuurt. Wie dacht dat geopolitiek (landjepik) wel zo'n beetje uitgestorven was, kwam bedrogen uit. Bovendien heeft Poetin bedacht dat hij de Europese christelijke waarden moet verdedigen, aangemoedigd door de hoogste patriarch van Moskou, de leider van de Russisch Orthodoxe kerk. Dat is dan steden en dorpen in de poeier schieten, mensen vermoorden en deporteren. Dit is geen reclame voor het christendom. Daar hebben wij ook last van. Nu hebben we het zelf vroeger ook niet altijd goed gedaan. De Nederlandse elite verdiende ook aan slaven en zaten ook vooraan in de kerk. Verder hebben we last van enorme droogte, niet alleen in Europa, maar vooral in streken rond de evenaar. Wanneer mensen niet meer te eten en te drinken hebben, gaan ze zwerven en dan komen ze onze kant op. In noordelijke streken schijnt het ook warmer te worden, je hebt kans dat daar meer mensen kunnen wonen, zou je zeggen. Mogelijk is Nova Zembla over 50 jaar een welvarende landbouwstreek. Dan heb je nog de oorlogsvluchtelingen die ook ergens naar toe moeten. En hier in Nederland hebben we ook woningnood, kortom het loopt aan alle kanten vast. Daar komt nog bij dat energie duurder wordt en alle producten die we dagelijks nodig hebben. Dat



zal irritatie veroorzaken in de samenleving, misschien ook wel in Loenen en Eerbeek.. In noodgevallen zullen de kerken in Loenen en Eerbeek wel bijspringen, denk ik. Doen ze nu ook al wel. Christelijke naastenliefde betuigen waar de nood het hoogst is. En hier in Nederland hebben we de boerenopstand. De veeboeren moeten inkrimpen om de stikstofuitstoot te verminderen. Hoe het allemaal moet, ik weet het ook niet. In 1971 zijn er ook massale protesten geweest omdat de bedrijven groter moesten worden. Kleine bedrijven konden van de sanering gebruik maken. En dat is zo goed uitgepakt dat er op een gegeven moment teveel geproduceerd werd. Op zondag 3 juli is er in de boerderijdienst in de Veldhuizen ook aandacht geweest voor wat boerengezinnen mogelijk boven het hoofd hangt. Laten we hopen en bidden dat dit probleem zich zal oplossen. Hier de laatste regel van het gebed van Ds. Batenburg, voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland:

Gebed van de schepping
Help ons te luisteren naar U en elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons de wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Klussenmorgen



We zitten midden in de zomer en ook het onkruid groeit. Of zou het daarvoor ook te droog zijn? De klussenmorgen op het kerkhof en verdere terreinen zal zijn op vrijdagmorgen 5 augustus. Inloop om 8.00 uur.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp

Protestantse gemeente

Zondag 7 augustus	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Kerkhof: verharding paden Koffie na de dienst
Zondag 14 augustus	10.00 uur	Mevr. J. Aantjes - Hall Coll: Christelijk noodfonds Apeldoorn Koffie na de dienst
Zondag 21 augustus	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Voor de kerk Koffie na de dienst
Zondag 28 augustus	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Stichting De Herberg Apeldoorn Koffie na de dienst

Rooms Katholieke parochie

Za. 6 augustus '22	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
Weekend 13/14 augustus '22		GEEN VIERING IN DEZE KERK
Za. 20 augustus '22	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens m.m.v. Con Spirito
Za. 27 augustus '22	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens m.m.v. Con Spirito

Geen misintenties opgegeven voor Augustus