

HET KONTAKTBLAD



--Ik geloof in God zoals een blinde gelooft in de zon, niet omdat hij haar ziet, maar omdat hij haar voelt--

juni 2022
Jaargang 51 - nummer 9

Elkaar begrijpen, is het thema van de oecumenische Pinksterviering op 5 juni. Het lijkt niet het meest spectaculaire pinksterwonder, dat de mensen de discipelen verstaan in hun eigen taal. De windvlaag of het vuur op de hoofden, lijkt toch wat bijzonderder. Maar in onze tijd is het zo ongeveer wel een wonder als mensen elkaar gaan begrijpen. Daar gaat deze pinksterdienst over, in de RK AntoniusAbt kerk aan de Hoofdweg. Con Spirito zingt olv Corne de Haan en Anneke van de Werff en ikzelf mogen de dienst leiden. Mooi stukje samen kerk zijn. 12 juni vieren we het heilig Avondmaal, we houden ons nog maar even aan het drinken uit de kleine bekertjes, we staan wel weer in de kring. De verbondenheid met elkaar in Christus en vrede met God, om samen te ervaren.



© Can Stock Photo - csp6299063

19 juni is de protestantse kerk dicht, omdat we een viering/bijeenkomst hebben in de Katholieke kerk. Het koor Con Spirito en anderen organiseren samen deze morgen die begint om 10.00 waar ook protestantse gemeenteleden hun medewerking aan verlenen. Geen pastoor of dominee, maar wel een manier van kerkzijn.

26 juni is de dienst met de kinderen van See You Again. Over schapen gaat het die er in allerlei soorten zijn, in de kudde en zeker ook in en rond de kerk. Wie ben jij? is het thema. Heel toepasselijk dat we bij deze dienst ook een kindje mogen dopen. Amy Möss heet ze, schaapje van de kudde, kind in Gods hand.

En alvast, maar voor die tijd komt er nog wel een nieuw Kontaktblad: op 3 juli houden we een boerderijdienst. Niet in de kerken van Loenen maar samen op een boerderij, Veldhuizen 28, de boerderij van van Gurp. Meer informatie volgt, maar dan weet je het vast. Na de schaapskooi en de Modderkolk, weer een andere manier om kerk te houden. Het is toch net weer anders om daar de woorden van de bijbel te horen en te zingen en elkaar te ontmoeten. Het drukt ook uit: God is overal.



Op zaterdag 11 juni is de Protestantse Kerk van 10.00 tot 16.00 uur de hele dag open om te bezichtigen. Die dag is er een fietstocht tussen 6 kerken in de regio, Eerbeek, Laag-Soeren, Hall en Brummen. Ook in onze kerk is er die dag een route af te halen en staat de koffie klaar en zorgen we voor een kleine rondleiding met wetenswaardigheden van onze oude kerk. Je bent ook welkom als je niet gaat fietsen maar alleen in Loenen even binnen wilt kijken. We zijn er toch. Verderop in het blad vindt u de volledige aankondiging.

Diaconie

Vakantiegeld Samen Delen

Bij sommige kontaktbladen van het mei nr. is de VSD-folder door het gladde papier er helaas uit gegleden. Het belangrijkste samengevat: (zie ook elders in dit blad)

Geven: t/m 6 juni 2022 overmaken op rek. nr. NL69RABO0373740298 tnv de Diaconie Prot. Gem. Apeldoorn (PKN) o/v Vakantiegeld Samen Delen

Aanvragen: uiterlijk 6 juni bij voorkeur via de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl of via Loenen Veluwe Gld (PKN) Diaconie Loenen p/a Bruisbeek, Loenerdrift 74, 7371CM Loenen mail:

loenen@vsdapeldoorn.nl

Er zijn een aantal voorwaarden, zie website, bijlagen vereist

Collectes Zie elders in dit blad

Vertrek Henk Bastiaans:

Ik ga vanaf 1 juni wonen bij mijn Marianne in Assen, wij sluiten ons ws aan bij de Zendingsgemeente van de Christelijk Gereformeerde Kerken: "Assen Zoekt"

Zij hebben een ander standpunt over onderwerpen als vrouw in het ambt, homoseksualiteit, samenwonen, volwassen doop dan hun synode vd CGK aangeeft, we nemen aan dat we ons daar thuis zullen voelen.

Een gestructureerde diaconie buiten hun eigen huiskringen bestaat nog niet, misschien kan ik daar nog een rol in spelen. Met veel dankbaarheid kijk ik terug op mijn 21-jarig verblijf in Loenen, ook voor alle contacten binnen de PKN en de werkzaamheden die ik voor de diaconie mocht doen.

Opbrengsten: Daarachter tot welke bedragen de diaconie het verhoogd heeft:

zondag 13 februari 2022	Nepal: werkgelegenheid voor jongeren	133,00=200
zondag 27 februari 2022	Oeganda Kerk in actie	123,40=200
zondag 6 maart 2022	Indonesië, beter leven	120,15=200
zondag 13 maart 2022	Noodhulp Oekraïne	838,25=1000
zondag 20 maart 2022	40-dagentijdcoll. Kerk in Actie Binnenlands diaconaat	80,25=100
zondag 3 april 2022	Moldavië	159,60=200
donderdag 14 april 2022	Libanon, kansen voor jongeren	71,50=100
zondag 17 april 2022	Dem. Rep. Congo-La Tulipe	323,70=400

Kerkrentmeesters

Kerkvoogdij collectes

5 juni: Oecumenische Pinksterdienst (R.K. Kerk)

Zoals gebruikelijk wordt de opbrengst van de collecte gelijk verdeeld voor Zending (PKN) en Missie (R.K.)

12 juni: Collecte voor de Kerk

Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw; bijvoorbeeld onderhoud van het kerkgebouw en van de ruimtes in de Bruisbeek. We kunnen hierdoor in contact blijven met elkaar door verschillende activiteiten te blijven organiseren.

26 juni: Collecte voor Kinderhulp (collectedoel 2022 See You Again).

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Deze kinderen tot 21 jaar hebben een verre van zorgeloze jeugd; zij merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Wanneer andere instanties niet kunnen helpen is Kinderhulp er. Zij helpt met waar een kind behoefte aan heeft; bijvoorbeeld een warme jas, een fiets, een opleiding.

Giften

In april/begin mei mochten we twee giften ontvangen: € 25,- (N.N.) en € 1.000,- (N.N.). Hartelijk dank voor uw bijdrage!



Oud IJzer

In april en begin mei is twee maal oud ijzer weggebracht. Dit leverde respectievelijk € 1.793,20 en € 1.561,77 op. Een prachtige opbrengst! Voor de inbreng van uw oud ijzer bent u op de laatste zaterdag van elke maand van 10.00 - 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg! U kunt

het terrein weer bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhelmen, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u voortaan contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Harrie Hebben 06-51034533

Jan Nijhof 06-31492042

Henk Kok 06-24411190

Tonnie Wansink 06-46477717

Chris van Oorspronk 06-21271999

Bart Slief 06-22207055



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Financiële info april 2022

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
April	3.358,10	31.222,86	55.951,76

Collectes

April	208,86	470,58
-------	--------	--------

Kliederkerk

Wat voelde het goed dat we in maart de 5de Kliederkerk samen konden vieren. Het was een zeer mooie bijeenkomst, waarin weer volop werd geknutseld, gebouwd, geklommen en de prachtigste borden werden beschilderd. Door middel van de codezin "Wat fijn dat jij er bent" werd er naar geld voor Zacheüs gezocht. Omdat de kinderen niet wisten wie er bij het spel hoorden, werd er tegen iedereen heel vaak "wat fijn dat jij er bent" gezegd.

Daarna volgde een bijna te mooi om op te eten lekkere lunch die ook helemaal in het thema was opgemaakt. Tijdens de viering werd in het verhaal van Zacheüs troebel water weer helder, wat veel verbaasde gezichten opleverde. Dit diende als metafoor, Zacheüs werd door Jezus ook weer een goed mens. En de kinderen werden op het laatst onder de parachute toegezongen. Word jij ook helemaal enthousiast na het lezen van bovenstaande? Op **23 oktober** staat de volgende Kliederkerk weer gepland en hulp daarvoor is erg welkom!

Begin september zitten we bij elkaar om weer zo'n mooie Kliederkerk neer te kunnen zetten. Aanmelden kan via kliederkerk@pknloenenueluwe.nl of via Ilja Waszink of Erna de Croon.



Impressie generale synode Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 21 en 22 april 2022

Op 21 en 22 april 2022 was er een vergadering van de generale synode in de vertrouwde omgeving van congrescentrum De Werelt in Lunteren. Deze impressie geeft een beeld van de belangrijkste agendapunten.

Het doel van de impressie is om het werk van de generale synode dichterbij de kerkenraden en gemeenten te brengen.

De vijf vertegenwoordigers vanuit de classis Veluwe naar de generale synode proberen de belangen van diverse gemeenten en diaconieën zo goed mogelijk te behartigen. Voor mij is het nu het derde jaar. Dat betekent dat als God het mij geeft ik nog drie jaar naar de generale synode afgevaardigd mag zijn. Daarnaast mag ik al acht jaar lid zijn van het CCBB Gelderland en dat hoop ik nog vier jaar te doen. Eigenlijk wel een mooie combinatie om ouderling te zijn in de Hervormde gemeente Voorthuizen en daarnaast bezig te zijn voor de generale synode en het CCBB. Het CCBB staat voor classicaal college behandeling beheerszaken en bestaat voor mij vooral uit het beoordelen van jaarrekeningen en begrotingen in de ringen Hattem, Harderwijk en Nijkerk.

De generale synode is een mooie gelegenheid om een beter beeld te krijgen van de breedte van de Protestantse Kerk. Er zijn veel mensen met passie en gedrevenheid bezig om invulling te geven aan het kerkzijn voor de komende jaren. Wat ons gezamenlijk bindt is het één zijn in Christus. Dankbaar zijn voor wat God ons geeft en vertrouwen hebben dat God ons helpt om naar zijn wil te leven en handelen.

Het is ook goed om te weten dat deze impressie geplaatst wordt op de website van de classis en toegezonden aan de kerkbladen.



Werkwijze generale synode

Periodiek denkt de generale synode na over haar eigen werkwijze. Bereiken we wat we willen bereiken? Het gaat vooral om de ondersteunende taak naar de gemeenten. Daarvoor is er een woud van kerkelijke organen die adviseren en/of meedenken. Aan de ene kant is er het gevaar dat we als generale synode teveel met onszelf bezig zijn en te weinig met gemeenten. Aan de andere kant zien we ook dat er gemeenten zijn die onvoldoende visie op de toekomst hebben en daarmee hun zelfstandigheid dreigen te verliezen. Het is een verantwoordelijkheid van de generale synode om richting te geven. Richting die kan bestaan uit (dikke) rapporten en notities, maar naar mijn mening meer uit het bezoeken van gemeenten. Als afgevaardigden naar de generale synode hebben we al een voorgestelde verandering opgepakt. Het is gebruikelijk dat vooraf aan de vergadering van de generale synode de primi (1^e) afgevaardigden een vooroverleg houden. Deze keer zijn ook de secundi (reserve) afgevaardigden uitgenodigd voor het vooroverleg. Het bevordert de betrokkenheid en verbreedt de ervaring en kennis van de landelijke en classicale organen van de Protestantse Kerk.

Vestigingsplaats Protestants Theologische Universiteit (PThU)

Op de agenda stond het voorstel om de PThU te verplaatsen van Amsterdam (Vrije Universiteit) en Groningen (Universiteit Groningen) naar Utrecht (Universiteit Utrecht). Na veel uitleg en discussie is besloten dat het Utrecht wordt. De gedachte er achter is, dat op deze wijze de opleidingen voor de komende jaren het beste gewaarborgd worden. Het ging niet alleen om een keuze voor een plaats, maar ook om het grote belang van goede opleidingen. Zeker nu er zorgen zijn over de toeloop van studenten voor een predikantenopleiding. Nu al is het soms moeilijk om vacatures van predikanten vervuld te krijgen. Er zijn eigenlijk te weinig predikanten.

Jolanda Aantjes is benoemd tot lid van het moderamen van de generale synode

Jolanda Aantjes is benoemd tot lid van het moderamen en voor ons geen onbekende. Zij is afgevaardigde van de classis Veluwe en nu benoemd tot lid van het moderamen. Ze was al lid van de classis Veluwe. Jolanda is als

kerkelijk werker en pastor werkzaam in de Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden. We wensen Jolanda Gods zegen bij het werk in het moderamen.

Vanuit de classis Veluwe hebben we nu een tweede lid in het moderamen. Het andere lid is Carel de Vries. Carel is ouderling-kerkrentmeester in de Hervormde wijkgemeente Oude kerk te Ede.

Geroepen om te dienen

Het rapport *Geroepen om te dienen* is een onderzoek naar de praktijk van kerkelijk werkers en, in mindere mate, naar predikanten in de kerk. Het rapport is een onderdeel van een brede bezinning op het ambt en de toekomst van ons kerkzijn. Voor 2 juli a.s. staat er een extra vergadering van de synode gepland om te spreken over de meer theologische visie op het ambt. Uit het rapport blijkt o.m. het volgende:



Ongeveer de helft van de kerkelijk werkers is in dienst van het pastoraat. De andere helft is werkzaam in missionair werk, jeugdwerk, diaconaat en meer ondersteunende taken. De verwachting is dat het aantal beroepbare gemeentepredikanten en kerkelijk werkers de komende jaren afneemt. Deze verwachting benadrukt de noodzaak om na te denken over de positie van beroepskrachten voor het kerkzijn de komende jaren. De samenwerking tussen predikanten en kerkelijk werkers loopt van goed naar niet zo goed. Om verbeteringen te realiseren is een goede taakafbakening, transparante communicatie en aandacht voor samenwerking bij de kerkelijke opleidingen erg belangrijk. Ook de kerkenraad moet zorgen voor een goede relatie met haar kerkelijk werkers. Een ander punt is de regelgeving rond bijvoorbeeld het preekconsent. De praktijk botst met de regelgeving. Er zijn diverse kerkelijk werkers die taken uitvoeren die zij conform de regelgeving niet mogen doen. Reparatie van de regelgeving is noodzakelijk.

Kerkordezaken

In de kerk zijn er veel regelingen om de arbeidsvoorwaarden van predikanten, kerkelijk werkers en andere betaalde krachten goed op orde te hebben. Eén van de punten die op de agenda stond was de consulentenregeling. Kort samengevat betekent het dat er een vergoeding gegeven moet worden voor een consulent. Wanneer er een vacature ontstaat is het noodzakelijk dat er een consulent wordt benoemd. De belangrijkste rol van een consulent is het begeleiden van het beroepingswerk. Tijdens het gesprek bleek dat er behoefte is aan een heldere communicatie over de taak en vergoeding van een consulent.

Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen, afgevaardigde van de classis Veluwe.

Impressie classicale vergaderingen

proeverij van de seidermaaltijd

Op 5 april hadden we een bijzondere avond want het was een proeverij van de seidermaaltijd. Leden van de classicale commissie Kerk & Israël Veluwe hadden voor ons de tafels gedekt met kleden, borden, schotels en vier bekertjes wijn en een bekertje zout water. Op een mooie schotel stonden de verschillende gerechten die bij de seidermaaltijd worden gegeten en een symbolische waarde hebben. Met uitleg wat er te eten is en wanneer er gedronken mag worden en de vragen die we met elkaar aan tafel besproken over ingrijpende en mooie voorvallen uit het leven, zijn we vol indrukken naar huis gegaan. We hebben de scheidende voorzitter, ds. Beatrice Jongkind uit Ermelo, uitgezwaaid en de nieuwe voorzitter, ds. Davy Hoolwerf uit Ede, hartelijk welkom geheten.

werk aan de winkel

Op 19 april lagen twee wijzigingsvoorstellen van de ordinanties op tafel. Het ene voorstel is dat de preses van de synode gekozen kan worden uit alle ambtsdragers van de kerk. Aangezien niet bekend is hoe deze verkiezing zal gaan, hebben we daarom gevraagd en daarbij aangegeven dat eerst binnen de synode gekeken

moet worden naar een geschikte kandidaat. De preses is naast de scribe toch het gezicht van de kerk en dan mag je verwachten dat deze persoon ook over de juiste kwaliteiten beschikt en op een passende manier wordt gekozen.

Het andere voorstel is dat uit het categoriale pastoraat twee leden aan de synode worden toegevoegd. Het categoriale pastoraat zijn predikanten die werkzaam zijn in het leger, bij justitie, de politie en brandweer en in de zorg. Dat zijn ongeveer 500 predikanten. De classicale vergadering steunt het voorstel maar heeft er grote vragen bij omdat er geen voorstel is ingediend om de romeinse artikelen hierop aan te passen. Nu nemen al twee predikanten deel aan de vergaderingen in de rol van adviseur. Eén van hen is ds. Marthijn Barth, legerpredikant, uit Barneveld.

Het financieel jaaroverzicht is vastgesteld. In overleg met de Dienstenorganisatie is het budget van de classicale vergaderingen m.i.v. 2022 verhoogd en daarmee vervalt de bijdrage van de gemeenten.

We hebben gesproken over de ringavonden in het najaar. Het idee is dan om in alle ringen met elkaar te spreken over het mooie van kerk-zijn en waar zorgen zijn vanuit de vijf basisprincipes: eredienst, pastoraat, diaconaat, missionaire inzet en geestelijke vorming. En dat te vervolgen met de mogelijkheden van samenwerking op allerlei gebied. Dat allemaal om zoveel mogelijk als gemeenten vitaal te blijven

benoemingen

Ds. Kees Visser uit Kootwijkerbroek is benoemd tot voorzitter van het classicaal college voor het opzicht in Gelderland en Overijssel / Flevoland. Hij was al lid van het college. Hij neemt de plaats in van ds. Louisa Vos uit Zwolle.

Ds. Marrit Bassa uit Voorst is benoemd tot lid van het classicaal college voor de visitatie Veluwe.

Henk Kamstra uit 't Harde is benoemd in de controlecommissie en hij neemt de plaats in van Wim Witteveen uit Beekbergen.

extra vergadering

Tijdens de vergadering van 19 april was het quorum, de meerderheid van de afgevaardigden, niet aanwezig. Dat hield in dat er geen besluiten genomen konden worden. Daarom is er op 3 mei een schriftelijke vergadering uitgeschreven met dezelfde agenda. In deze vergadering zijn alle voorgenomen besluiten bekrachtigd.

mooi nieuws

Het heeft zijne majesteit koning Willem-Alexander behaagt dat... het klonk 22 maal uit de mond van de burgemeester van Barneveld en één van deze betrof onze preses Martin Morsink die vanwege zijn langdurige inzet voor de kerk in Barneveld en in classicaal verband is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De generale synode heeft pastor Jolanda Aantjes-Lubbersen uit Hall en Voorstonden benoemd in het moderamen. Jolanda was al lid van de synode.

We feliciteren beide met hun benoeming en zijn God dankbaar dat zij met hun gaven de kerk dienen.

Gerrit Bok, scribe classicale vergadering Veluwe



Mazzelschuur

Op zaterdag 4 juni zijn wij weer open. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn wij aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee. Kom vooral eens kijken tussen onze boeken, lp's, cd's, dvd's, huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed. Tevens kunnen er dan ook goederen gebracht worden.

In de maand mei was de opbrengst € 304,05.



Nog een laatste keer brengt de Diaconie u graag de Actie Vakantiegeld Samen Delen onder de aandacht. Wij nodigen u uit om van uw vakantiegeld te delen met mensen voor wie vakantie niet vanzelfsprekend is. Op vakantie gaan is voor veel mensen iets om naar uit te kijken. Maar wist u dat er ook veel mensen zijn voor wie dat nooit vanzelfsprekend is? Voor hen is een vakantie of zelfs maar een dagje uit simpelweg onbetaalbaar. Denk aan mensen zonder betaald werk, werkenden met een laag inkomen, verlies van inkomen door corona, mensen met een beperking of mensen die in de schulden zijn geraakt. U kunt uw gift nog tot en met 6 juni overmaken op rekeningnummer NL 69 RABO 0373740298 tnv Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen.

11 juni a.s. openen 6 kerken in de regio hun deuren, wees welkom

In onze regio wordt veel gefietst en gewandeld. De meeste mensen die een kerkgebouw passeren hebben geen idee hoe de kerk er van binnen uit ziet en dat er veel meer gebeurt dan alleen het houden van kerkdiensten. Daarom openen op 11 juni 6 kerken hun deuren voor iedereen. Het zijn 6 heel verschillende kerken, ieder met hun eigen verhaal. Kom kijken naar bijvoorbeeld de gebrandschilderde ramen van een beroemde glazeniersfamilie in de Kruiskerk Eerbeek of naar een tentoonstelling over de Molukse geschiedenis en cultuur in de Molukse kerk Silo of naar de Vrijzinnigenkerk in Brummen op het voormalige landgoed De Zegerij. Drie kerkgebouwen hebben de status van rijksmonument, de Ludgeruskerk in Hall met uitbundige plafondschilderingen en zijn ronde banken, de Petruskerk in Spankeren met een eeuwenoude toren van tufsteen en de Protestantse kerk Loenen met een Westfaals orgel en een mooie begraafplaats. Er is een prachtige fietstocht uitgestippeld die de kerkgebouwen met elkaar verbindt. Wees welkom!



De fietsroute met informatie is o.a. te verkrijgen bij de VVV in Eerbeek, de bibliotheken in Brummen en Eerbeek, vakantiepark Coldenhove en de deelnemende kerken.

Voor het juli nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 juni 2022 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 juni 2022.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

In Memoriam

Op zondag 1 mei is overleden Ben Nijhof, echtgenoot van Gradje Nijhof-Blom, woonachtig Harderwijkerweg 1 te Eerbeek. Op donderdagavond 5 mei hebben we de gelegenheid gehad afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren. Op zaterdag 6 mei hebben we voor hem een plechtige uitvaart gehouden en hem begraven op het kerkhof van de locatie Heilige Antonius Abt te Loenen.



Op 4 mei overleed op 88-jarige leeftijd onze markante dorpsgenoot Arie Reuvekamp. Bekend als groenteman, maar dat niet alleen. Ik kom u even een hand geven, was een zin waarmee hij vaak zieken en rouwenden opzocht in zijn leven. Daarmee kwam toch tot uitdrukking wat hij graag gewild had in zijn leven, dominee zijn. Velen hebben steun aan hem gehad. Zijn vrouw Truus Reuvekamp, in de Beekwal woonachtig, zal hem het meeste missen natuurlijk. Haar wensen we Gods troost toe, net als beide kinderen Henk en Irma en hun partners en kleinkinderen. Vanuit de kerk hebben we hem begraven, waar psalm 121 gelezen is met: 'Hij waakt voor mijn ziel' en we gezongen hebben: Mij geleidt des Heren hand.

Verjaardagen

Op 7 juni hoopt mevr. Siny Put-Holdijk 91 jaar te worden. Hoofdweg 29, 7371 AD Loenen Gld.

Op 18 juni hoopt Coby Limpers-te Bokkel 80 jaar te worden. Koedijk 9, 7371 ED Loenen Gld.

Op 19 juni hoopt de heer Teun Plant 90 jaar te worden. p/a Zonnehuis, afd. Hamermolen, Dorpstraat 49, 7361 AR Beekbergen.

Op 29 juni hoopt de heer W. Tuinhout 92 jaar te worden. Engelenweg 8, 7371 AM Loenen Gld.



Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

Huwelijksjubilea

Op 6 juni hopen Stefan en Marion Willems-Plant hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Corn. Hendrixstraat 71, 7371 AS Loenen Gld.

Op 6 juni hopen Freddie en Esther Wilbrink-van Petersen hun 25 jarig huwelijksfeest te vieren. Molenbeek 9, 7371 ST Loenen Gld.

Op 30 juni hopen Jan en Linie Onstenk-Dolman hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren Burggraaf 22, 7371 CW Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Geboorte

Op 4 april werd geboren Amy Maria Hermine Möss, dochter van Moniek en Reiner Möss-van der Zanden en zusje van Sebastian. Adres Boerboom 12. Dankbaar voor dit nieuwe leven. Veel geluk samen. Op 26 juni hopen we haar de doop te mogen bedienen



Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: predikant@pknloenenuwe.nl

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Lid Ans Brom Buijsman 0313 653767

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-erbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Overdenking

Pasen en Pinksteren vallen nooit op een dag, volgens het gezegde. Dat wil zeggen dat zoiets nooit gebeurt. In Loenen vallen Hemelvaartsdag en Kermis wel op een dag. Het eerste duidt op het christelijk geloof, het tweede is een wereldse aangelegenheid. Hoewel, in de middeleeuwen werd de kermis (kerkmisse) altijd begonnen met een eredienst. Eerst naar God en daarna het feest. De kermissen ontspoorde in de loop der jaren, hetgeen tegen het zere been van de notabelen en deftige inwoners van een plaats of stad was. Iets voor 1900 beijverden pastoors en dominees in de

gemeente Apeldoorn zich voor het afschaffen van de kermis, hetgeen ook lukte, maar na een paar jaar werd het besluit van de gemeenteraad weer teruggedraaid. Op dit moment zitten we in een van de interessantste perioden van het kerkelijk jaar. Dit blad rolt iets na hemelvaart in de bussen. Met Hemelvaart wordt herdacht dat Jezus is opgestegen naar zijn vader in de hemel, God. Dit gebeurde op de 40^e dag van zijn verrijzenis en 10 dagen voor Pinksteren. In de Handelingen van de apostelen staat het als volgt omschreven: Jezus hield een korte toespraak die eindigde met de

woorden: " Wanneer de Heilige Geest over u komt zult gij kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jerusalem, in heel Judea en Samaria en tot het einde der aarde. Na deze woorden werd hij voor hun ogen opgenomen en een wolk onttrok Hem aan hun blikken. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: "Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan". Jezus laat zijn volgelingen als wezen achter, staat er ergens geschreven. Maar met Pinksteren stuurt hij de Heilige Geest over ons. Wat er met Pinksteren gebeurde in Jerusalem staat ook verhaald in de



handelingen der apostelen: "Toen de dag van Pinksteren aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een windvlaag, dat het huis waar ze zich in bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vurige tongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. En dit Pinksterfeest vieren we op zondag 5 juni in een oecumenische dienst om 10.00 uur in de R.K. kerk in Loenen. Dat de Geest over ons moge komen. Hopelijk gebeurt dat ook bij de verantwoordelijke wereldleiders, dat verwoestende oorlogen en conflicten gestopt zullen worden.

Willem Klomp

Vrijwilligersavond Locatie Loenen/Eerbeek

Eindelijk kon er weer een avond voor de vrijwilligers van onze locatie Loenen/Eerbeek plaats vinden. We hadden heel wat bij te praten. Ongeveer 50 van de meer dan 100! vrijwilligers zaten bij elkaar in het Parochiehuis. We werden welkom geheten door de nieuwe voorzitter van de lokatieraad. Antoon Streppel benadrukte hoe belangrijk het is dat we met zoveel vrijwilligers zijn, en dat er altijd plaats is voor nieuwkomers! Onder het genot van koffie en drankjes werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld waarna er ook nog een heerlijk buffet (van de slager in Klarenbeek) werd aangeboden. Een zeer geslaagde avond! En een reden om ook de koffiemomenten na de vieringen weer op te pakken. Kerk zijn doe je samen in de kerk, maar ook in de persoonlijke ontmoetingen daarbuiten.

Klussenmorgen

Op vrijdagmorgen 3 juni is er weer de maandelijkse klussenmorgen voor de kerkhofvrijwilligers. Werkoverleg begint om 8.00 uur. Wie iets later komt wordt zo ingepast. Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

Zo.	5 juni '22	Oecumenische Pinsterviering in RK Kerk
	Intenties	Geen intenties opgegeven - Mmv Con Spirito
Za.	11 juni '22	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
	Intenties	overleden ouders Beekman-Tiedink
Zo.	19 juni '22	Open Kerk
	Intenties	geen intenties opgegeven - Mmv Con Spirito

Kerkdiensten juni 2022

Protestantse gemeente

Zondag 5 juni	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/mevr. A.v.d. Werff Oecumenische Pinksterdienst in de RK kerk Koffie na de dienst Coll: Zending en Missie
Zondag 12 juni	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Heilig Avondmaal Coll: Voor de kerk
Zondag 19 juni	10.00 uur	GEEN DIENST Bijeenkomst in de RK kerk
Zondag 26 juni	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Dienst voor iedereen/Doopdienst Koffie na de dienst Coll: Kinderhulp (collectiedoel See You Again)

See you again

12 juni See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.

26 juni Doopdienst en afsluitingsdienst van See You Again, 10.00 uur in de kerk.

Rooms Katholieke parochie

Zondag 5 juni	10.00	Oecumenische Pinsterviering in RK Kerk Mmv Con Spirito
Zaterdag 11 juni	18.30 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
Zondag 19 juni	10.00 uur	Open Kerk Mmv Con Spirito
Zaterdag 25 juni		Geen viering
zondag 26 juni		Geen viering