

# HET KONTAKTBLAD



Geduld hebben betekent dat we niet toelaten  
dat de liefde ingehaald wordt door ergernis.

*januari 2022*  
Jaargang 51 - nummer 4

Met de kans dat het contactblad nog net voor kerst in de brievenbus valt eerst nog de afgelastingen van december. Op 24 december kerstavond is de kerk gesloten, geen diensten daar. Wel zijn er films op onze website [www.pknloenenveluwe.nl](http://www.pknloenenveluwe.nl) met daarin een film van de musical van de kinderen van SeeYouAgain. En een film van een kerstavonddienst met medewerking van de jongeren van VOX Brummen. U kunt thuis kerst meebeleven met de PKN Loenen. En dat kan ook nog daarna, ze blijven beschikbaar om terug te kijken. Oudejaarsdienst gaat niet door, de kerstwandeling hebben we moeten afzeggen net als de kerstmiddag voor de ouderen. Volgend jaar beter, hopelijk.



In Januari beginnen we op 2 januari met een gewone kerkdienst, zonder koffiedrinken. Ik zal preken uit Jeremia 29:11, daarvan al een voorproefje in de meditatie in dit contactblad. 9 januari gaat het over Johannes de Doper, de wind die door de wereld gaat, uit Mattheus 3: 11 en 12, waar ook de doop met de Heilige Geest genoemd wordt. 16 januari zal ds Hans van Driel voorgaan in ons midden. 23 januari is de oecumenische dienst in de Protestantse Kerk. Dan zullen Anneke van der Werff en ikzelf voorgaan, in de dienst die gezamenlijk is voorbereid. Het koor Con Spirito zingt. Het thema dat landelijk door de gebedsweek voor de eenheid wordt aangereikt is 'Licht in het duister'. Voor wie kerst gemist heeft, hebben we deze zondag een herkansing, het gaat over de drie koningen. Dat is omdat de kerken uit het Midden-Oosten, met hun latere kerstdatum, de inspiratie waren voor deze dienst. U hoeft zich niet aan te melden, we hopen voor iedereen een plaatsje te vinden. Wel graag een mondkapje op bij het verplaatsen in en uit de kerk. 30 januari bevestigen we Marit Stam, Beekbergerweg 19 in het ambt van diaken. Uit de Bergrede lezen we dan Mattheus 6, de eerste verzen, om onze aandacht te richten op wat diaconaat en barmhartigheid mag betekenen.

De diverse kringen hebben we in november afgezegd. We gaan kijken wat er in januari weer kan, om wellicht toch weer samen te komen.

Sommigen komen naar de kerk, anderen zien we op bezoek of op een kring of vergadering, soms zien we elkaar ook niet. Dat is de tol die we samen betalen van de langdurige pandemie. Maar ook zonder elkaar te zien, kunnen we elkaar een goed nieuw jaar toewensen. En als predikant zeg ik er dan bij: een gezegend nieuw jaar!

### See You again

Afgelopen jaar hebben we gecollecteerd voor "Stichting Ubuntu". Dit heeft het bedrag opgeleverd van € 915,58!

Voor komend jaar is ons nieuwe doel "Kinderhulp" 1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat zijn ruim 300.000 kinderen tot 21 jaar die een verre van zorgeloze jeugd hebben. Ze maken er het beste van, maar merken altijd en overal dat er thuis niet genoeg geld is. Vrienden thuis uitnodigen is spannend, want er is zo weinig. Voor een warme winterjas als het écht koud begint te worden, is niet altijd genoeg geld. Ook een fiets, om met vrienden mee naar school te kunnen fietsen, is niet vanzelfsprekend. Laat staan verder kunnen studeren na de middelbare school. Kinderhulp helpt met iets groots, of iets kleins. Iets dat ze de kracht geeft om mee te doen. Bijvoorbeeld een dagje uit, fiets, opleiding, leesboek, warme winterjas of een cadeautje van de Sint. Dingen die heel gewoon lijken, maar toch het verschil maken voor de kinderen. Nu en in hun toekomst. Wanneer andere instanties niet kunnen helpen, is Kinderhulp er. Onvoorwaardelijk. Ze helpen met waar een kind behoefte aan heeft. En altijd via maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker,



bewindvoerder, wijkteam van de gemeente of jeugdhulpverlener. We hebben de kerstmusical eerder opgenomen en tijdens deze dienst is er gecollecteerd voor "Kinderhulp".

Ook dit jaar zijn we doorgedaan met plastic doppen sparen voor de KNFG blinde geleidehonden nu genaamd D-Dog. Dit jaar zijn er heel veel doppen gespaard. De volle zakken zijn niet handig te wegen dus we zijn gaan tellen. We hebben 50 volle vuilniszakken weggebracht. In Nederland is er in 2021 tot november meer dan 350.000 kilo aan plastic doppen opgehaald. Dat is goed voor het opleiden van 9 blinde geleide honden. Graag de doppen schoon en zonder stickers aanleveren.

## Diaconie

### Rectificatie:

Voedselbank Zutphen uitgiftepunt in Eerbeek, Tjark Rikscentrum, Derickxkamp 2a in Eerbeek (tegenover "De Beekwal"), **elke** vrijdagmiddag **12.00-12.45 uur !!!**

### Collectes:

2 januari: Poolse vluchtelingen in de Poolse Grensstreek

Extreme kou, uitputting en honger. In die realiteit zitten duizenden vluchtelingen uit het Midden-Oosten nu al wekenlang vast bij de grensovergang tussen Wit-Rusland en Polen. Er zijn inmiddels zeker twaalf mensen omgekomen, onder wie een jongetje van één jaar. "Ik zie mensonterende beelden en krijg berichten van kinderen die zonder ouders bij de grens aankomen", zegt Jurjen de Groot, directeur van Kerk in Actie.

Samen met de Pools-Lutherse kerk helpt Kerk in Actie de vluchtelingen met hulpgoederen zoals water, voedsel, hygiëneartikelen, dekens en pyjama's. Migrantenkampen bij grens zijn ontruimd en de vluchtelingen zijn naar een loods gebracht. Daar krijgen ze de hulpgoederen en zo nodig ook medicijnen, maar de loods is overvol en er is geen plaats voor iedereen.

"Als christenen zijn we geroepen om barmhartigheid te tonen aan mensen in nood en voor hen te zorgen. We kunnen niet onverschillig blijven voor het lot van hen die een nieuw leven zonder conflict, vervolging en ongelijkheid willen beginnen", aldus Jurjen de Groot. Daarom aan u de vraag: wilt u de vluchtelingen in Wit-Rusland/Polen helpen?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'vluchtelingen Wit-Rusland/Polen'.



16 januari: voedselbank Zutphen

Inwoners van Loenen mogen nu naar het uitgiftepunt in Eerbeek, als zij voor een voedselpakket in aanmerking komen, diaconie-leden hebben al geholpen met het slepen van zware tassen, echt heel veel! Ook "Graag Gedaan" helpt mee met het vervoer.

### Opbrengst collectes:

De collecte voor noodhulp aan Haïti op 10 oktober heeft € 174,90 opgebracht, de collecte voor Kameroen op 17 oktober € 138,65.

In november ontving de Diaconie van diverse personen giften voor de actie "Lichtje in december": € 100, 2x € 50, € 25 en € 20. Waarvoor hartelijk dank!

### Kerkbalans 2022 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tussen 15 januari en 29 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Een gezonde financiële situatie is belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk; niet alleen nu, maar ook voor de kerk van morgen! We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.



### Kerkbalans gaat digitaal

Al een aantal keer heeft u kunnen lezen dat actie Kerkbalans 2022, naast de huidige manier, digitaal aangeboden gaat worden net als vorig jaar. Er zijn al veel aanmeldingen, maar we hopen dat er nog meer leden zijn die hieraan mee willen doen.

Nog even kort op een rij:

Om hieraan mee te doen is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden.

Aanmelden kan via de website: ga naar [www.pknloenenveluwe.nl](http://www.pknloenenveluwe.nl) en kies aan

de linkerkant in het menu voor de optie Kerkbalans. Via de pagina die dan opent kunt u uw account aanmaken.

Tijdens de start van de landelijke actie krijgt u een bericht via de mail met verdere instructies.

Toezeggen via het internet is veilig. We werken met een beveiligde verbinding.

Het is niet verplicht om hieraan mee te doen. De mogelijkheid om op papier uw toezegging in te vullen blijft natuurlijk bestaan.

Indien u zich nog niet heeft aangemeld hopen we dat u dat alsnog wilt overwegen. Dit verlicht de druk op de vele vrijwilligers aanzienlijk.

In verband met de voorbereidingen kunt u zich nog tot 6 januari 2022 aanmelden voor de actie Kerkbalans 2022. Daarna kunt u zich nog steeds aanmelden, maar doet u pas mee vanaf de actie in 2023.

NB heeft u zich al aangemeld, maar is uw e-mailadres in de tussentijd aangepast, neem dan contact op met [kerkbalans@pknloenenveluwe.nl](mailto:kerkbalans@pknloenenveluwe.nl)

Heeft u nog vragen over het digitaal toezeggen, stuurt u dan een e-mail naar [kerkbalans@pknloenenveluwe.nl](mailto:kerkbalans@pknloenenveluwe.nl)

### Begroting 2022

De begroting voor 2022 is in de kerkenraadsvergadering van 22 november jl. goedgekeurd en vastgesteld.

Wilt u de begroting inzien? Dan kunt u contact opnemen met Jerrick van Brussel via

[jerrickvanbrussel@gmail.com](mailto:jerrickvanbrussel@gmail.com). De begroting is tevens in meer detail in te zien via onze website:

[www.pknloenenveluwe.nl/financieel/anbi/college-van-kerkrentmeesters](http://www.pknloenenveluwe.nl/financieel/anbi/college-van-kerkrentmeesters).

### Begroting Kerk

Inkomsten		Uitgaven	
Kerkbalans	€ 55.000	Diverse Lasten (o.a kerk & andere kerkelijke gebouwen en eigendommen, pastoraat, kerkdiensten, quotum, solidariteitskas, beheer en administratiekosten)	€ 141.659

Overige inkomsten (oa. verhuur, pacht, rente, collectes, giften, subsidies)	€ 37.835		
Totaal	€ 92.835	Totaal	€ 141.659,00
Resultaat (negatief)	€ 48.824		



### Begroting Begraafplaats

Inkomsten		Uitgaven	
Diverse baten (oa. vrijval grafrecht / nieuw graven)	€ 33.708	Diverse lasten (oa. afschrijvingen, verzekeringen)	€ 14.885
Resultaat (positief)	€ 18.823		

### Giften door middel van een overeenkomst periodieke gift

Graag willen wij u op de mogelijkheid wijzen uw giften via een overeenkomst periodieke gift te regelen. Uw bijdragen voor de Kerkbalans kunnen dan in z'n totaal worden afgetrokken van het belastbare bedrag voor de Inkomstenbelasting. Anders geldt eerst een drempel van uw inkomen. Bij deze overeenkomst verplicht men zich om gedurende vijf jaren een vast bedrag te schenken (deze verplichting vervalt bij overlijden). Dat kan nu via een gewone overeenkomst. (U hoeft dus niet naar de notaris). U kunt tevens de andere giften (zoals collectebonnen, solidariteitskas etc.) via deze regeling laten lopen. Meer informatie hierover vindt u in de Kerkbalans envelop, die in januari 2022 bij u wordt bezorgd.



### Collectebonnen

Collectebonnen kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk voor zowel de Diaconie als ook voor het plaatselijk kerkenwerk. Ook voor de extra collectes kunt u deze bonnen gebruiken; wij maken het over naar het doel waarvoor gecollecteerd wordt. U kunt bonnen bestellen van € 0,50, van € 1,00 en van € 2,00. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 85 RABO 0336761961 t.n.v. de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe, onder vermelding van uw adres en het aantal bonnen van € 0,50 en € 1,00 en € 2,00. Zodra het bedrag binnen is ontvangt u de bonnen.

### Kerkvoogdij: collectes

9 januari: Collecte voor de kerk.

Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw.

30 januari: Interactief aan de slag met de Bijbel

Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag, een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een bijbelverhaal en vaak ook diaconale thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden.



Meer lezen: [kerkinactie.nl/collecterooster](http://kerkinactie.nl/collecterooster)

## Giften

Specificatie vermelding gift in Kontaktblad december 2021: In november mochten we € 50,- ontvangen (N.N.). Deze gift is ontvangen tijdens huisbezoek.

Begin december ontvingen we € 15,- (collectebonnen) voor het kerkgebouw.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

## Oud IJzer

In de afgelopen weken heeft u opnieuw uw oud ijzer ingebracht. Dit leverde het respectabele bedrag van € 2738,47 op! Dankzij u en zeker ook dankzij de vrijwilligers blijft deze actie al jaren een succes!

In het Kontaktblad van december stond een verkeerde datum (31 december) vermeld; vanwege de feestdagen op zaterdag is er geen inzameling in december. De eerstvolgende keer dat u uw oud ijzer kunt brengen is op zaterdag 29 januari 2022. U bent dan welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg. De oud-ijzervreters zullen u ter plekke uitleg geven over de benodigde maatregelen rondom Corona.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhelken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999
Harrie Hebben	06-51034533
Jan Brugman	055-5051458



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

## Verduidelijking verlengen grafrechten bij inlage

In het Kontaktblad van november 2021 kon u lezen over de veranderingen rondom de termijnen voor (verlengen van) grafrecht. Het onderscheid tussen het verlengen van grafrechten bij inlage en verlengen na afloop van de afgesproken graftermijn kwam daarin niet duidelijk naar voren. Hieronder een verduidelijking, om mogelijke misverstanden te voorkomen:

Bij een inlage: De uitgifteduur bij een 1e inlage of 1e urnbijzetting is 20 jaar. Indien er nog een graftermijn loopt wordt bij een volgende inlage of urnbijzetting de termijn alleen verlengd wanneer de wettelijke minimale grafrusttermijn van 10 jaar niet gewaarborgd is. In deze situatie wordt de termijn verlengd tot 20 jaar. (Dus de resterende tijd aanvullen tot 20 jaar tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden).

Bij afloop van graftermijn: Bij verlenging kan gekozen worden voor een periode van 10 of 20 jaren.

## Financiële info november 2021

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
November	2.240,15	51.4022,68	55.165,00

## Collectes

November	318,88	1.841,52
----------	--------	----------

## Koster gezocht m/v

Het lijkt zo gewoon; de kerk die op zondag / tijdens een dienst open is als je aan komt lopen en de klokken hoort luiden, eenmaal binnen een lekkere temperatuur. De beeldschermen laten de liturgie van de dienst zien, met op de achtergrond een mooie afbeelding. Waar nodig helpt de koster je een plek te vinden waar je je op je gemak voelt om te gaan zitten. En nog meer dingen die vanzelfsprekend zijn maar die wel door iemand worden gedaan: het glaasje water voor de predikant, lichten gedimd tijdens de preek. Werk dat vrijwel onopvallend door de koster wordt gedaan, maar wel essentieel is voor een dienst die prettig verloopt.

**GEZOCHT**

Er zijn meerdere kosteren die onderling de diensten verdelen. Door vertrek van één van hen zijn we op zoek naar iemand die dit ongeveer eens per maand wil doen. Daarvoor kunnen we belangstellenden benaderen, maar wellicht denk je: 'Dat lijkt me wel wat'. Daarom deze oproep: ben je gastvrij, een beetje handig met een computer en vind je het leuk om af en toe koster te zijn, laat het dan weten en benader ons! Er wordt van tevoren een rooster gemaakt dus er wordt rekening gehouden met je mogelijkheden. En bij bijzonderheden is ruilen altijd mogelijk. We zoeken een koster voor de diensten op zondag. Mocht je belangstelling hebben dan horen we het graag! En wanneer je eerst een keer mee wilt lopen om te zien of het wat voor je is, laat het dan weten. Je kunt contact opnemen met Bert Nieuwenhuis, tel. 055-5052072. Of mailen naar [krmloenen@gmail.com](mailto:krmloenen@gmail.com).  
College van Kerkrentmeesters.

## Mazzelschuur



Op zaterdag **8 januari** zijn wij weer open, dit is een week later dan normaal. Van 10.00 uur tot 12.00 uur zijn wij aanwezig aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee. Kom eens kijken tussen onze boeken, lp's, cd's, dvd's, huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed en neem gezellig iemand mee! In de maand december was de opbrengst € 253,10.

## Verslag Generale Synode

### **Impressie generale synode Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 11 en 12 november 2021**

Op 11 en 12 november 2021 was er een vergadering van de generale synode in de Jaarbeurs in Utrecht. Het waren inspirerende, hartverwarmende en boeiende dagen. Niet zo zeer over allerlei besluiten die genomen moesten worden. Dat kan wel effectiever, maar juist om de ruimte om met elkaar van hart tot hart ervaringen te delen. Samen met luthersen, gereformeerden en hervormden. Niet opgesloten zitten in je eigen bubbel. Omdat het weer mogelijk was om twee dagen bij elkaar te komen, was er ook voldoende ruimte voor inhoudelijke zaken.

### **Lezing Theo Boer "Eind goed, een protestantse kijk op euthanasie"**

Op de eerste dag was er een lezing van Theo Boer over "Eind goed, een protestantse kijk op euthanasie". Theo Boer, als deskundige van de praktijk van de euthanasie, is hoogleraar ethiek van de gezondheidszorg aan de Protestantse Theologische Universiteit. In zijn lezing kwam naar voren hoe belangrijk het is om na te denken over ons levenseinde en een verbinding te maken met de tijd en cultuur waarin we leven. Het zesde gebod "Gij zult niet doodslaan" geldt niet alleen voor christenen, maar ook voor niet-religieus. Maar wat doen we als het lijden niet meer draaglijk is? De vraag is dan weer, wanneer is lijden niet meer draaglijk? Eigenlijk is dat niet zo zeer een vraag voor de kerk, maar voor eenieder persoonlijk.

Zeker in morele kwesties moet de kerk voorzichtig zijn met bindende uitspraken. Probeer te luisteren naar Gods stem. Probeer naast elkaar te staan wanneer verdriet (naderen van het levenseinde) in je leven komt. En niet tegenover elkaar met een koud hart. Toon liefde naar de ander. Liefde die God ons wil schenken. Al met al een boeiende en inspirerende lezing. De lezing is ook te vinden op de website van de PKN (zoekwoord: generale synode-lezing Theo Boer)

### Jaarverslag GCBB

GCBB staat voor het *Generaal College Behandeling Beheerszaken*. Het GCBB heeft een verslag opgesteld over haar bevindingen in verband met het financieel beheer van diaconieën en gemeenten (kerkrentmeesters). Binnen en buiten de kerk zijn er steeds ontwikkelingen die vragen om een goed financieel beheer. Voor een goed financieel beheer zijn heldere richtlijnen en goede informatiesystemen noodzakelijk. We kennen sinds enkele jaren Fris (Financieel rapportage en informatiesysteem) als systeem om jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenramingen op te stellen. Fris is nog in ontwikkeling en kan in de toekomst ook kengetallen bieden die een hulpmiddel zijn voor toekomstgericht beleid. Beleid wat aansluit bij de (missionaire) opdracht van de kerk en een context van een krimpende kerk als gevolg van secularisatie. Mede om niet in een situatie van kramp te komen is het noodzakelijk dat er regelmatig nagedacht wordt over de toekomst van het kerk-zijn. Niet alleen landelijk, maar ook plaatselijk en misschien wat meer regionaal. Hoe kan een rijke gemeente een "arme" (buur)gemeente helpen? Vragen die de komende tijd meer gaan spelen.



Naast het GCBB zijn er ook *Classicale Colleges Behandeling Beheerszaken* (CCBB's). De classis Veluwe en de classis Gelderland Zuid en Oost vormen samen het CCBB Gelderland. Het CCBB heeft vooral een rol bij de beoordeling van jaarrekeningen, begrotingen en aanvragen voor een solvabiliteitsverklaring. Een solvabiliteitsverklaring van het CCBB is noodzakelijk wanneer gemeenten een predikant beroepen. In de kerk gaat het in de eerste plaats om de viering, woordverkondiging en de bediening van de sacramenten, maar het is ook een opdracht om de financiële huishouding en organisatie goed op orde te hebben.

### Liturgische overdenkingen

Er waren meerdere liturgische overdenkingen. Een liturgische overdenking die in het teken stond van Romeinen 12 vers 3-11 (NBV21) *"3 Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. U moet verstandig over uzelf denken, in overeenstemming met het geloof, de maatstaf die God ieder van u geschonken heeft. 4 Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, 5 zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 6 We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. 7 Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. 8 Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. 9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer"*.

Het is een rijkdom dat we samen, luthersen, gereformeerden en hervormden, mochten luisteren, zingen en avondmaal vieren. Het is bijzonder en een teken van verbondenheid om het brood uitgereikt te krijgen door een predikant uit Emden.





Een tweede liturgische overdenking stond in het teken van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21). Er is veel werk verzet om de Bijbelvertaling van 2004 (NBV) dichter bij de bron (grondtalen) te brengen en aan te sluiten bij de Nederlandse taal die we nu gebruiken. Taal is steeds in ontwikkeling. Vertalen is steeds weer keuzes maken. Je kan dus niet zeggen de Statenvertaling of de Willibrordvertaling is de beste. Beide kunnen belangrijk zijn om

steeds meer zicht te krijgen op de heilsboodschap die God in Zijn Woord aan generatie op generatie door wil geven. Hieronder noemen we 1 Kor. 13 vers 13 uit de NBV21 en de Herziene Statenvertaling (HSV).

(NBV21) *"Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde".*

(HSV) *"En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde".*

We noemden al dat het om de heilsboodschap gaat. Een boodschap van geloof, hoop en liefde. Ga op zoek naar woorden die goed nieuws voor je zijn. Dus niet onze eigen woorden, maar het Woord van God. Aan het einde van de vergadering van de generale synode hebben we allemaal een Bijbel NBV21 gekregen. Een rijk cadeau.

### **Symposium Emden 1571 bracht eenheid in de gelederen**

Zoals wellicht bekend is het dit jaar 450 jaar geleden dat de presbyteriaal-synodale kerkstructuur van de Nederlandse gereformeerde kerken geboren werd in Emden. Een structuur die we ook nu nog terugzien in de huidige structuur van de Protestantse Kerk. Een structuur die van "onderaf" -de gemeenten- gestructureerd is. Kort gezegd. Het begint bij de kerkenraad. Vervolgens vormen leden uit kerkenraden een classicale vergadering en besluit de classicale vergadering over de afvaardigingen naar de generale synode. De regering van de kerk vindt plaats door de ambtelijke vergaderingen. Tijdens het symposium werd er teruggeblikt hoe het presbyteriaal stelsel is ontstaan. Een tijd van onderdrukking. Maar ook vooruitgeblikt naar de toekomst. Onze presbyteriale synodale kerkstructuur staat niet ter discussie, maar de invulling ervan (het kerk-zijn) is wel voortdurend in beweging. De besluiten van synodevergaderingen worden niet altijd (in 1571 niet en nu ook niet) met open armen ontvangen. Het vraagt veel wijsheid en gebed om geestelijk leiding te geven. Dat geldt niet alleen voor de generale synode, maar ook voor de classis, gemeenten en de vele andere gremia die we binnen de kerk kennen.

### **Huishoudelijke regeling en kerkorde**

In de huishoudelijke regeling gaat het vooral om interne afspraken die er bestaan om de generale synode goed te laten functioneren. Communicatie is een punt dat steeds weer aan de orde is. Bijvoorbeeld het op tijd beschikbaar zijn van goed leesbare stukken. Een ander punt is: Waar behandelen we wat? Jaarrekeningen en begrotingen van de landelijke kerk worden besproken in de kleine synode, maar het jaarverslag van het GCBB was geagendeerd voor de generale synode. De één wil alles in detail regelen. Bijvoorbeeld: stukken moeten vier weken voor de vergadering bij de leden van de generale synode zijn. Een ander heeft als mening: stukken moeten **in de regel** vier weken voor de vergadering bij de leden van de generale synode zijn. U begrijpt dat in de tweede versie wat meer flexibiliteit zit. Gelukkig komen in de kerkelijke regelgeving (kerkorde en diverse regelingen) steeds meer de woorden "in de regel" voor. We moeten ons niet op laten sluiten in een oerwoud van (onuitvoerbare) regelgeving. Op zich is het wel boeiend (en soms vermoeiend) om met elkaar over kerkelijke regelgeving te communiceren. Soms ontdek je in de details van communicatie mooie dingen. Het waren boeiende dagen, maar gelukkig komt er weer een zondag dat we naar de eredienst mogen. Misschien fysiek en anders hebben we inmiddels veel ervaring met schermen.

*Hans Kiel, diaken Protestantse Gemeente Apeldoorn en Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen, afgevaardigden van de classis Veluwe.*

## Kopij volgend nummer

Voor het februari nummer 2022 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 13 januari 2022 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 januari 2022.

[kontaktbladloenen@gmail.com](mailto:kontaktbladloenen@gmail.com) in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

## Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: [predikant@pknloenenveluwe.nl](mailto:predikant@pknloenenveluwe.nl)

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: [www.pknloenenveluwe.nl](http://www.pknloenenveluwe.nl).

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,  
6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Lid Ans Brom Buijsman 0313 653767

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: [loenen-eerbeek@franciscusenclara.com](mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com)

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: [janneke.chris@gmail.com](mailto:janneke.chris@gmail.com) of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie [www.pknloenenveluwe.nl](http://www.pknloenenveluwe.nl) of [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com).

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen



## In Memoriam

Donderdag 18 november is overleden Johannes Gerhardus (Jan) Brom in de leeftijd van 83 jaar  
Hij woonde in Eerbeek

Zijn afscheidsdienst en crematie hebben in besloten kring plaatsgevonden.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie namens onze geloofsgemeenschap kracht en sterkte toe voor nu en de komende tijd.



Op zaterdag 27 november 2021 is overleden de heer Dante Coccureddu. Hij woonde aan de Schubertstraat in Eerbeek en was 90 jaar.

De plechtige uitvaartviering werd gehouden op 1 december 2021, waarna hij werd begraven op het parochiële kerkhof te Loenen.

Wij wensen zijn familie Gods zegen en troostende kracht toe.

Op 30 november is overleden Wilhelmus Johannes (Wim) Brugman in de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde aan de Kosterweg te Loenen.

Dinsdag 7 december was de afscheidsdienst en crematie te Dieren.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie veel kracht en sterkte toe met zijn verlies.

Op woensdag 1 december is overleden Lambertha Johanna (Bartje) Beekman-Tiedink  
Zij woonde aan de C. Hendrixstraat te Loenen.

Haar uitvaartdienst was op donderdag 9 december in de H.Ant.Abt. kerk in Loenen.

Aansluitend vond haar begrafenis plaats op het parochiële Kerkhof.

Namens onze geloofsgemeenschap wensen wij haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Sterkte en kracht voor nu en de komende tijd.

## Verjaardagen

Op 21 januari 2022 hoopt Gerrit Berends 85 jaar te worden. Groeneweg 18, 6961 JB Eerbeek.

Op 29 januari 2022 hoopt mevr. D.C. Nijhof-Schotpoort 80 jaar te worden. Zij verblijft op Randerode, Zr. Meyboomlaan 10, 7334 DV Apeldoorn.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



## Huwelijksjubilea

Rectificatie Datum Huwelijksjubileum:

In het Kontaktblad van december stond de datum van het 50-jarig huwelijk van Gerrit en Riekie Waanders-Reuvekamp verkeerd vermeld. Dat is 8 december i.p.v. 22 december. Onze excuses!

Zondag 14 november was een bijzondere dag voor het R.K. Koor Con Spirito uit Loenen en Eerbeek. Het koor vierde het feest van St. Caecilia. Maar het was ook een feestelijke dag, omdat het koor in hun midden drie jubilarissen had, te weten Hans Wilms, die 25 jaar lid van het koor was en nog twee jubilarissen, die 55 jaar lid zijn, Diny Brom en Tonnie Hurenkamp.

Na een viering in de H. Antonius Abtkerk te Loenen, geleid door pastor Wim Vroom, werden de jubilarissen, te midden van de parochianen, in het zonnetje gezet door de voorzitter van het koor, Harry Hoekstra. Hij memoreerde, dat, als gevolg van corona veel verenigingen en clubs zijn opgeheven. Maar de voorzitter toonde zich trots en dankbaar, dat niemand van Con Spirito is afgehaakt.

Namens het aartsbisdom Utrecht mocht Harry Hoekstra aan de drie jubilarissen onderscheidingen uitreiken. Om te beginnen bij Diny Brom, 55 jaar geleden het eerste vrouwelijke lid van het koor!

Diny heeft als sopraan al die jaren meerdere functies vervuld binnen het koor en is nu nog steeds musicaris.

Tonny Hurenkamp was de volgende jubilaris. Ook maar liefst 55 "dienstjaren" erop zitten. Vóór de fusie van de koren is Tonny voorzitter van het Caeciliakoor uit Loenen geweest. Ook bij Con Spirito is hij bestuurslid en musicaris geweest. Al is het met pijn in het hart, toch heeft hij besloten afscheid te nemen van het koor. Het bestuur van het koor heeft hem benoemd tot erelid, wat onderstreept werd met een ingelijste oorkonde.

Tot slot Hans Wilms, ook al weer 25 jaar lid van het koor. Maar muziek zit al langer in zijn genen. Hij heeft jaren bij bandjes gespeeld. Hij kan dus niet alleen goed zingen, maar ook drummen en saxofoon spelen. Door die ervaring is hij goed in noten lezen.

Alle jubilarissen kregen onderscheidingen, oorkondes en werden uiteraard in de bloemetjes gezet.

Specifiek voor Hans Wilms, geboren in Duitsland, had het koor nog een leuke verrassing. Hij werd door het hele koor uit volle borst toegezongen met het lied "Röslein auf der Heide".

Niet alleen Hans, maar alle parochianen vonden het super!

Het Caeciliafeest werd in informele sfeer voortgezet in het Cultuurhuis in Eerbeek. Daarbij was het geserveerde buffet één van de hoogtepunten. Een jaarlijks terugkerend feest, waar we dit jaar weer met voldoening op kunnen terugkijken.

Harry Hoekstra



## Overdenking

Jeremia 29:11

Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER :  
Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Heb je nog plannen voor het nieuwe jaar? Nou, misschien, als het kan, dan gaan we..... Zo zal het toch wel gaan bij het ingaan van het nieuwe jaar

2022. Of je hebt geen plannen omdat je niet weet hoe het allemaal loopt. Of je hebt wel plannen, maar allerlei slagen om de arm. Want je weet toch niet wat het wordt dit jaar. Voor ons welzijn, onze mentale gezondheid is dat wel gevaarlijk. Natuurlijk we moeten bij de dag leven, in het nu zijn, dat wordt ons geleerd door mental coaches, mindfulness gaat daar van uit. En ook in het woord

van Jezus over geen zorg voor de dag van morgen klinkt dat door. Maar voor een gelukkig leven, voor het optimisme te behouden en een beetje energie, hebben we als mens het ook nodig om even in de toekomst te kijken. Iets in het vooruitzicht te hebben. Dat kan heel eenvoudig, het vieren van een verjaardag zijn. Op vakantie gaan. Een feestje, een verbouwing, een verhuizing misschien. Maar je hebt iets nodig in de nabije of verdere toekomst om naar toe te kunnen leven. Dat geeft je een open perspectief, zin aan het leven, het gaat er van stromen in je gedachten, in je dagelijkse doen. We hebben een 'straks' nodig. En dat maakt zo'n nieuw jaar, waarin je maar moeilijk plannen kunt maken, soms wat somber. Het is al het derde jaar van plannen die maar soms doorgaan, we hebben al twee keer kerst op een laag pitje gevierd, onbekommerd hopen dat het ergste geweest is, kunnen we niet meer zo goed. Heb je nog plannen voor het nieuwe jaar? We zuchten wat. Het is daarom dat ik met een belofte uit Jeremia aankom. Typisch wel, Jeremia staat bekend als de klaagprofeet. Altijd wat donkers, heeft hij voor je in petto. Naar verluid zijn de Klaagliederen ook van hem. Maar het is toch niet alleen klagen. En misschien moet je voor echte hoop bij een zwartkijker zijn. Als die het weer ziet



zitten, dan kun je er ook op vertrouwen, dan is het meer dan lichtzinnigheid.

Ik kom bij die tekst uit Jeremia uit een serie op Netflix, Coming Out Colton. De footballspeler komt met zijn levensverhaal in een zesdelige serie op Netflix en heeft Jeremia 29:11 op zijn arm getatoeëerd. Een herinnering voor hem, dat niet zijn plannen zijn leven maken. Maar dat Gods plan er meer toe doet.

Dat plan wil ik ons in dit kontaktblad ook meegeven. Er is een plan met jou, met ons, voor geluk, een hoopvolle toekomst. Wij weten niet of we zo verder gaan leven als we ooit deden. Maar is desondanks een hoopvolle toekomst. De Schepper zal zijn wereld niet loslaten, de God van Israël zal de zijnen altijd kennen, Hij houdt zich aan zijn verbond. Er is een hoopvolle toekomst. Hoe dat is? Daar hebben we geen planning van. Misschien wel door het buitengewone aanpassingsvermogen dat Hij ons mensen gegeven heeft, misschien wel omdat de zoektocht naar geluk voor ons zelf en de ander naast ons ons in het bloed is meegegeven. Of toch door een onverwachte draai in de loop van de geschiedenis en het verloop van de pandemie. Maar ons is een hoopvolle toekomst beloofd. Als je geen plannen meer kunt maken, hou je vast aan Zijn Plan. Ds Marcel Oostenbrink, Loenen

### Liturgische vieringen

Zo.	9 jan. '22	<b>Open Kerk</b>
Za.	15 jan. '22	<b>Woord- en Communieviering - P. Vroom</b>
	Intenties	Henk Derickx, Gerrit Kaufmann, Bertha vd Gouw-Sanders, An Timmen-Stoverinck, Overl ouders Freriks-Uiterweerd, Hendrika Johanna Biezeman-Jansen, Overl echtpaar Reulink-Harmsen, Gerda Schiphorst-Schut
Zo.	23 jan. '22	<b>Oecumenische dienst - Dominee Oostenbrink, Anneke vd Werff</b>
Za.	29 jan. '22	<b>Eucharistieviering - voorganger P. Hermens</b>
		Wim de Haan, Jurgen Buitink, Augusta Gerharda Theresia Maria Mijnten-Wennekes, Gradus Biezeman, overl ouders Uiterweerd-ten Broek

**Protestantse gemeente**

Zondag 2 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Poolse vluchtelingen
Zondag 9 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Voor de Kerk
Zondag 16 januari	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel - Loenen Coll: Voedselbank Zutphen
Zondag 23 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/Mevr. A. v.d. Werff Oecumenische gebedsdienst voor de Eenheid Coll: Beraad van Kerken
Zondag 30 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Bevestigingsdienst Coll: Interactief aan de slag met de Bijbel

**Rooms Katholieke parochie**

Zondag 9 januari	10.00 uur	Open kerk. Zelf gefabriceerde dienst m.m.v. koor Con Spirito.
Zaterdag 15 januari	18.30 uur	Woord/Communiedienst m.m.v. Con Spirito Voorganger: pastor W. Vroom. Tijd en dienst onder voorbehoud. Ligt aan de coronamaatregelen.
Zondag 23 januari	10.00 uur	Oecumenische dienst m.m.v. koor Con Spirito. Voorgangers Ds. Marcel Oostenbrink en Mevr. Anneke der Werff.
Zaterdag 29 januari	18.30 uur	Eucharistieviering m.m.v. Con Spirito. Celebrant pastoor P. Hermens. Tijd en dienst onder voorbehoud, ligt aan de coronamaatregelen.