

HET KONTAKTBLAD



Die kan geven en nemen,
die kan in vrede leven.

oktober 2021
Jaargang 51 - nummer 1

Diensten

Overall vinden we inmiddels wat meer ruimte om samen weer dingen te ondernemen, op school, op het werk, op verenigingen en ook in de kerk. Ik kan mij voorstellen dat het voor sommigen ook nog wel een hele stap is, om weer naar de kerk te gaan. Het zijn ook stappen waar je zelf keuzes in moet maken. We werken in de kerk niet met vaccinatiebewijzen en testen, maar er blijft natuurlijk wel de regel dat je bij ziekteverschijnselen thuis blijft en als je onzeker over je eigen besmettelijkheid bent, kun je natuurlijk altijd zelf de thuistest doen. Dat gezegd hebbende, hopen we natuurlijk weer op een kerk die weer wat voller wordt. Met de startzondag hebben we wat dat betreft een goed begin gemaakt. Jong en oud bij elkaar. Samen een nieuwe vlag gemaakt. Uit de ideeën die binnen kwamen hebben de kinderen gekozen voor de tekst: *Wees vrij, wees blij*. En hebben ze een eigen tekst eraan toegevoegd: *God is mijn superheld*. En dat is allemaal op het spandoek te lezen als je langs de kerk komt. Het leek mij mooi om in de maand oktober te preken over de thema's van het spandoek. Op zondag 3 oktober over de vrijheid van een christen. Op 10 oktober over de blijdschap van het evangelie. En op 24 oktober over *God als superheld*, maar hoe dan? Eén van deze zondagen proberen we ook het gelegenheidskoor weer te starten. 17 oktober ontvangen we Mw van Zanten als voorganger. Zoals u weet bestaat de PKN niet alleen uit hervormd en gereformeerd, maar behoort ook de Lutherse Kerk tot de PKN. Mw van Zanten komt uit deze denominatie. Een andere invalshoek voor de eredienst wellicht, we zijn benieuwd. En 31 oktober komt ds Boter uit Apeldoorn als gastvoorganger. Op 31 oktober is 's middags ook de Kliederkerk, inmiddels een gezamenlijke onderneming van protestant en katholiek en wie maar mee wil doen vanuit zijn of haar geloof. Het thema is dit keer: *de schepping*. Het begint om 14.00 en het is in basisschool de Poort. Kinderen welkom, ook hun ouders of grootouders, maar ook andere belangstellenden kunnen kijken wat er allemaal gebeurt en meevieren. Een nieuwe vorm van kerkzijn, we hopen dat het allemaal weer kan.



Diaconie

Collectes

10 oktober: Diaconie **noodhulp Haïti**

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm, 53.000 huizen vernietigd en 77.000 huizen en 260 scholen beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig! Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater. Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Dat investeren in wederopbouw werkt blijkt uit de hulp na orkaan Matthew in 2016. Na deze orkaan bouwde Kerk in Actie, via ACT, rampbestendige huizen. Deze huizen staan ook in het huidige aardbevingsgebied en staan nog steeds overeind. We hebben via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) direct 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook wordt geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. Voor 43 euro krijgt een gezin een hygiënepakket met zeep, douchegel, tandpasta, tandenborstels, toiletpapier, kam, luiers en wasmiddel. Voor 62 euro krijgt een gezin een noodpakket met dekzeilen, touwen en dekens.

Zie: kerkinactie.protestantsekerk.nl/nieuws/noodhulp-na-aardbeving-in-haiti/



17 oktober: **Kameroen**. Werelddiaconaat (Diaconie)

Kameroen: Samen werken aan een stabiele toekomst In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betreft zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving. "Op 16 oktober was het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we voor boeren in Kameroen". Meer lezen: kerkinactie.nl/kameroen

Opbrengsten:

- 11/7 Oeganda € 178,00
- 25/7 Werelddiaconaat inzake Corona € 284,65
- 1/8 Mensenkinderen inzake Armenië € 89,50
- 15/8 Kerken in Actie zending Pakistan € 82,20

Kerkrentmeesters

3 oktober 2021 - Israëlcollecte Protestantse Kerk - Kerk en Israël

Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten. Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster.



24 oktober: Collecte voor de kerk.

Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw.

31 oktober: Bijbelzondag: Op zoek naar betekenis.

Op 31 oktober is het de jaarlijkse bijbelzondag. Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld. Het NBG wil dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Als mensen de Bijbel niet kunnen lezen in de taal van hun hart, werkt men samen met vertalers ter plaatse aan een vertaling. Het NBG wil voorzien in de wereldwijd groeiende behoefte aan bijbels. Daarom zorgt zij voor gratis bijbels of goedkope edities, of helpt bijvoorbeeld mee aan een audio-versie. Voor miljoenen mensen op de wereld is een eigen bijbel nu nog niet bereikbaar. Omdat de Bijbel voor hen te duur is, of nog niet beschikbaar in de taal van hun hart. Al voor 5 euro kan iemand een bijbel krijgen, want dat is de gemiddelde prijs voor het drukken en verspreiden. In oktober verschijnt ook een nieuwe bijbelvertaling. De NBV21 is deze nieuwe Bijbel voor de 21e eeuw, bedoeld als standaardvertaling van de Bijbel voor Nederland en Vlaanderen. Bij de komst van de Nieuwe Bijbelvertaling

in 2004 beloofde het NBG een revisie omdat dat nodig en waardevol is, en omdat het nog beter kon. De NBV21 heeft veel te danken aan opmerkingen van betrokken lezers. De NBV21 is daardoor de Bijbel vóór en ván de 21e eeuw. Meer informatie vindt u op <https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-bijbelzondag2021/>.



Financiële info augustus 2021

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
Augustus	2.551,54	44.041,95	55.165,00
<u>Collectes</u>			
Juli	100,45		
Augustus (tm 15-08)	97,50		



Mazzel schuur

Op zaterdag 6 november zijn wij weer open, van 10.00 uur tot 12.00 uur aan Voorsterweg 56 bij familie van Ee. Kom vooral een keer gezellig snuffelen tussen onze boeken, lp's, cd's, dvd's, huishoudelijke spullen, gereedschap, puzzels, woondecoratie en speelgoed. In de maand oktober was de opbrengst € 258,10.



Kopij volgend nummer

Voor het november nummer 2021 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 oktober 2021 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie



In Memoriam

Op 13 augustus overleed in de Beekwal Hendrika Christina van Raaij-van de Spreng. Riek werd 84 jaar en was sinds enige tijd weduwe van Wim van Raaij. Samen woonden ze lange tijd aan de Groenendaalse weg. Op de kaart word gesproken over de twinkeling in haar ogen en wordt ze beschreven als humorvol. Ondanks het verdriet van alleen te zijn, wist ze die kracht toch weer terug te vinden, gesteund ook door kinderen en kleinkinderen. Hen wensen we alle troost toe in dit verdriet.



Op 24 augustus overleed in de Beekwal dhr Theodorus Bernardus Otto Cornelis Roelofs. Veel namen, maar hij zal beter bekend zijn als Otto. Hij werd 90 jaar en overleed op de Beekwal, waar hij al enige jaren woonde en kampte met een zwakke gezondheid. Zijn vrouw Riet Roelofs woont op de Cornelis Hendrikstraat 89. Haar wensen we de kracht om verder te gaan. Het is een groot gemis, als 'samen' uit je leven is.

Verjaardagen

Op 2 oktober hoopt Bertus Kraaijenbrink 85 jaar te worden. Derk Mulderweg 17, 7371 AX Loenen Gld.

Op 3 oktober hoopt Mevr. J. Zuetenhorst-Verhoef 85 jaar te worden. Loenerdrift 81, 7371 CN Loenen Gld.

Op 31 oktober hoopt Mevr. F.J. van het Hekke-Jansen 80 jaar te worden. Burggraaf 11, 7371 CW Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Huwelijksjubilea

Op 15 oktober hopen Antoon van Ark en Ans-van Ark-Schut hun 50-jarig huwelijk te vieren.

Zij wonen: Imbosweg 10b, 7371 DC Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Email: predikant@pknloenenuwe.nl

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,

6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Lid Ans Brom Buijsman 0313 653767

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen.

Maria Magdalena

Vrouwen zitten bij officiële gelegenheden voorbeeldig netjes: rechte rug, handen op de schoot en knieën tegen elkaar, alsof ze zo weinig mogelijk ruimte willen nemen. Bij voorbeeld koningin Maxima op Prinsjesdag in de Ridderzaal. Mannen daarentegen zitten meestal wijdbeens en wat onderuitgezakt, met de armen losjes over leuning, en hoge functionarissen vroeger soms nog met een dampende sigaar in de hand. Zoals Churchill. Dat verschil was de jonge kunstschilder Egbert Modderman uit Groningen opgevallen: vrouwen gedragen zich 'klein' en mannen 'groot'. De schilder portretteert graag levensgrote Bijbelse figuren en toen hij Maria Magdalena als onderwerp wilde nemen, stuitte hij op een probleem. Wat voor een vrouw was zij eigenlijk? Een rijke vrouw, een hoer, een ex-bezetene, de vrouw van Jezus, en waarom staat zij vaak zo achteraf, of nederig gekniel? Zijn vraag is ook de vraag van velen van ons: Wie was Maria Magdalena?

Een uitvoerig antwoord op die vraag wordt deze maanden gegeven aan de hand van bijbelfragmenten, schilderijen, beelden en filmpjes in een prachtige tentoonstelling in het museum Catharijneconvent in Utrecht. Deze is tot volgend jaar januari te zien. En ik zeg nu al: een aanrader!



Nooit geleefd

Het begon bij Maria van Magdala. Haar naam en die van Maria Magdalena lijken veel op elkaar. De eerste was een volgeling van Jezus, en de tweede - laat ik maar meteen met de deur in huis vallen - heeft nooit bestaan. En al die boeken en films over haar, zult u misschien denken, is dat allemaal fantasie? Ze was toch getrouwd met Jezus, en hadden ze niet een dochter? Nee en ja. De vrouw Maria Magdalena zoals die ons in de Kerk eeuwenlang is voorgehouden en in de kunst is verbeeld, is niet helemaal fantasie. Ze is een figuur ontstaan uit Bijbelverhalen, denkconstructies en legenden. Zij groeide in het denken van kerkvaders in de eerste eeuwen van de Kerk als een mengeling van verschillende Maria's en een naamloze zondares uit evangelieverhalen. Dat Jezus getrouwd zou zijn en vader van een dochter is niet gegrond op Bijbelse gegevens. Het zijn fantasierijke (winstgevende) gedachten, ontsproten in breinen van schrijvers en filmmakers die ons afleiden van waar het in de verhalen werkelijk om gaat. De tentoonstelling volgt de ontwikkeling van de figuur van Maria Magdalena heel indrukwekkend, vanaf de vrouw uit Magdala tot in onze tijd toe.

Maria van Magdala



Jezus had Maria van Magdala genezen van boze geesten, en daarna was ze een leerlinge van hem geworden. Vanwege de andere Maria's in de kring rond Jezus had ze de bijnaam 'van Magdala' gekregen, een plaatsje in Noord-Israël, waar ze vandaan kwam. Maria van Magdala was op Golgotha bij de kruisiging van Jezus geweest, had hem daarna gezalfd voor zijn graflegging en op de derde dag was zij, een vrouw, in de graftuin de eerste getuige van zijn opstanding. De vier evangelisten vertellen ons van Maria van Magdala als een gelovige, zorgzame en sterke vrouw, die haar eigen weg ging in een door mannen bepaalde samenleving. Later vroegen kerkvaders vroegen zich af: Maria van Magdala, zou zij niet dezelfde kunnen zijn als die naamloze zondares die dure nardusolie over Jezus goot, en zijn voeten droogde met haar haren? Die Maria van Magdala, zou zij ook niet dezelfde zijn als Maria van Bethanië (een dorpje in de buurt van Jeruzalem!), de vrouw die stil aan de voeten van Jezus naar hem zat te luisteren, terwijl haar zuster Martha liep te werken in huis?

Eeuwenlang discussieerden theologen over deze verhalen en probeerden ze tot één verhaal te herleiden. Zo groeide er een nieuwe hoofdpersoon met trekken van alle genoemde vrouwen. De gelovige, zorgzame en sterke Maria van Magdala veranderde in een ex-prostituë, die zich bewust was van haar zonden en daarvoor wilde boeten, een kuis leven leidde en nederig dienstbaar was aan anderen. Paus Gregorius I verklaarde in 591, dat deze Maria Magdalena een voorbeeld moest zijn voor alle vrouwen om na te volgen en als heilige vrouw vereerd diende te worden. Zij kreeg een plaats op de heiligenkalender (22 juli) met achter haar naam 'boetvaardige zondares'. Pas in 1969 liet de Paus deze toevoeging verwijderen.

Al deze aspecten van de gegroeide Maria Magdalena zijn te zien op de tentoonstelling, evenals de uitwerking van dit voorgeschreven rolmodel op de positie van de vrouw in onze samenleving.

Maria Magdalena als rolmodel in Loenen

In de trouwkamer van Ter Horst staan in de schouw de beelden van het echtpaar Wijnand Hackfort en Aleyd Boshoff. De figuur van Aleyd Boshoff toont veel overeenkomst met het grote beeld van de Heilige Maria Magdalena, dat Arndt van Tricht maakte voor een altaar in de St.Nikolaikirche in Xanten. Alsof Wijnand Hackfort de toeschouwer wil zeggen: Zie eens wat een goede echtgenote ik heb. Ze is als de Heilige Maria Magdalena: zorgzaam, deemoedig, gehoorzaam en dienstbaar.

Egbert Modderman schilderde Maria Magdalena niet als een deemoedige in het zwart, maar als een sterke vrouw in het wit. Hoe? Het antwoord hangt in Utrecht. Gaat u kijken?

Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op www.catharijneconvent.nl

Van harte aanbevolen!

Corrie De Kool

Overdenking

Oktober alweer. Je kunt tegenwoordig van alles meemaken als mens, heel onverwachte dingen. Vanmorgen gaat de telefoon en wie heb ik aan de lijn? Een mevrouw, de naam heb ik niet onthouden. Ze zegt: "Mag ik u iets over de bijbel vragen"? Ik zeg: "Dat mag". Ik dacht het zal wel een dame uit Loenen zijn die het Kontaktblad leest en daar een vraag over heeft. "Ze zegt denkt u wel eens aan het feit dat de wereld vergaat en er een nieuwe wereld komt"? Ik zeg "dat doe ik eigenlijk niet". Ze zegt dan wordt het wel eens tijd want je weet niet wanneer dat is. In de bijbel staat "Gij kent dag noch uur". Dat weet ik. Ze heeft het over de zondeval van Adam en Eva en daarna is het met de mensheid de verkeerde kant opgegaan. Ze zegt kijk maar eens op de website jw.org. Dat doe ik. In beeld komt de vraag: "Wanneer is het einde van de wereld"? Dan kun je aanklikken "bekijk het antwoord" met daarnaast een grote klok waarvan de wijzers op 5 voor 12 staan. Het is de site van de Jehova getuigen, een van de weinige kerken die het geloof uitdragen van deur tot deur. Nu kennelijk ook van telefoon tot telefoon. Het geloof verspreiden is een Christelijke opdracht. Ik geloof niet dat de meeste kerkgenootschappen daar ongevraagd nog aan doen. Om het over het einde der tijden te hebben. Toen ik op de lagere school zat (een katholieke, ik weet niet of dat van invloed is) zei meester Trommelen: Als de wereld vergaat gebeurt dat door de mensen



zelf en wel door de atoombom. Dat was nog in de tijd van de koude oorlog en van de vele kernproeven die links en rechts gehouden werden. Dat zou natuurlijk kunnen. Of de mevrouw die mij belde in Loenen woont, weet ik niet. Misschien leest ze dit blad wel. De dame heeft natuurlijk gelijk, in Mattheus 28 staat: Gaat dan heen, onderwijst al de volken, en doopt hen in den naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest en leer hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. De kerken in Loenen en Eerbeek verkondigen het Woord wel in eigen kring, maar ik denk niet dat ze ermee de boer op gaan. En dat doen de beminde gelovigen ook niet. Oktober is in de katholieke kerk een

Mariamaand. Op 7 oktober viert de kerk Onze Lieve Vrouw van de rozenkrans. Tegenwoordig wordt hij in de gewone huisgezinnen niet meer gebeden. Paus Leo 13 voerde het feest in. Hij promoveerde de Mariadevotie. Dit is ook de paus die in 1891 de beroemde encycliek Rerum Novarum uitgaf. Dit als tegenhanger van het opkomend communisme en socialisme. De encycliek pleitte voor een rechtvaardig loon voor de arbeiders, recht op eigendom en solidariteit met de zwakkeren. Als instrumenten om deze doelstellingen na te streven werden zowel overheidsingrijpen als de vorming van vakbonden genoemd. De paus veroordeelde zowel ongebreideld kapitalisme als het marxistisch socialisme.

Filmavond in het Parochiehuis
Hoofdweg 47 in Loenen
Donderdagavond 21 oktober 2021
De zaal is open vanaf 19.30 uur en de film start om 20.00 uur.



La Famille Bélier is een [Frans-Belgische filmkomedie](#) uit [2014](#) onder regie van [Éric Lartigau](#). *La famille Bélier* was de op een na succesrijkste film van 2014 in Frankrijk.

De familie Bélier heeft een boerderij. De zestienjarige Paula is de onmisbare tolk voor haar doofstomme ouders en broer. Haar muziekleraar, Monsieur Tomasson, ontdekt haar muzikale gave en moedigt haar aan om te zingen. Daarna beslist Paula om deel te nemen aan een prestigieuze zangwedstrijd in Parijs voor de *Maîtrise de Radio France*; de koorschool van de Franse publieke omroep. Die beslissing betekent echter dat ze haar familie moet verlaten om haar eerste stappen op weg naar volwassenheid te zetten.

**We nodigen u allen ook dit jaar van harte uit
voor een gezellige avond!**

Entree: gratis

Een eventuele vrijblijvende gift zullen wij schenken aan een goed doel,
welke wij op de filmavond bekend zullen maken.

Namens de Pastoraatsgroep Loenen/Eerbeek van de parochie Franciscus en Clara

Andere plek koor

Zoals u misschien al gezien hebt heeft ons koor Con Spirito een andere plaats in de kerk gekregen. Met de corona maatregelen moest het koor een andere plaats in verband met de vereiste afstand van 1,5 meter. Er is toen uitgeweken naar de zijbeuk bij het Maria altaar.

Het viel toen op dat het mooie altaar meer in beeld kwam en de concentratie meer op de viering op het Priesterkoor viel. Ook op het beeld van de kerk TV was het veel rustiger kijken dan wanneer het koor op het Priesterkoor staat. Het idee is toen ontstaan om het koor permanent in de zijbeuk te laten plaats nemen.

Het geluid komt goed in de kerk en ook op de kerk TV is het koor goed te horen.



Om voldoende plaats te hebben is besloten een aantal kerkbanken te verwijderen en daar de stoelen neer te zetten. Om te zorgen dat de koorleden voldoende licht hebben zijn er 4 LED spots geplaatst en de eerste indruk is dat het een goede oplossing is.

Er zijn al veel positieve reacties van parochianen die het een mooie en goede oplossing vinden.

Om ervoor te zorgen dat het koor niet uit beeld verdwijnt zullen de TV bedieners regelmatig de camera op het koor richten, zeker als er gezongen wordt.

De Locatieraad.

Bijbelleesgroep Eerbeek

In het afgelopen jaar konden wij slechts 2 keer fysiek bij elkaar komen met onze Bijbelgroep. De rest van de bijeenkomsten verliep digitaal. Wij misten onze inspirerende gesprekken en uitwisseling.

In 2021-2022 hopen wij weer als vanouds maandelijks bij elkaar te kunnen komen in het cultuurhuis Pater Dekker.

Als jaarthema kozen wij:

God op het spoor...

De basisvraag is:

'Wat moest er - menselijkerwijs gesproken - gebeuren in het leven van de mensen van de Bijbel, wilden zij (een spoor van) God menen te ontdekken?' We gaan op zoek naar verhalen waarin op de een of andere manier de zin voorkomt: '...En zo ontdekten zij dat God hier aan het werk was...' of iets soortgelijks.

We kiezen 6 teksten uit het Oude Testament en 3 uit het NT. En natuurlijk zoeken we naar parallellen in ons leven hier en nu.



Wil je met ons meedoen, wees van harte welkom. Bijbelkennis is niet vereist, wel belangstelling voor en nieuwsgierigheid naar eeuwenoude teksten. En naar wat de Bijbel ons hier en nu te zeggen heeft.

De bijeenkomsten zijn op donderdagmiddag in het Cultuurhuis Pater Dekker H.A. Lorentzstraat 20, 6961XL, Eerbeek.

Data: 2021: 14 oktober, 11 november,

2022: 20 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, steeds van 13.30-15.30u.

Uiteraard houden wij rekening met de coronabeperkingen.

Voor info en aanmelden: avdwerffverbraak@gmail.com.

Mede namens het pastorale team, Anneke van der Werff-Verbraak

Klussenmorgen RK kerkhof en terreinen rondom

Vrijdagmorgen 1 oktober is het weer zover. Om 8 uur koffiedrinken voor de vrijwilligers en daarna aan het werk op het R.K. kerkhof. Mochten er nieuwe vrijwilligers zijn, graag.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

Za./Zo.	2 en 3 okt. '21	dit weekend geen viering in deze kerk
Za./Zo.	9 en 10 okt. '21	dit weekend geen viering in deze kerk
Za.	16 okt. '21 Intenties:	Eucharistieviering - voorganger P. Hermens Overl. ouders Feriks-Uiterweerd, Wim de Haan overl. echtpaar Reulink-Harmsen, overl. ouders Uiterweerd-ten Broek, An Timmen-Stoverinck,
Zo.	24 okt. '21 Intenties:	Woord en communieviering - voorganger P. Vroom Gerda Schiphorst-Schut, Gerrit Kaufmann, Augusta Gerharda Theresia Maria Mijnen-Wennekes
Zo.	31 okt. '21 Intenties:	Gebedsviering, voorganger Anneke vd Werff xxx



Kerkdiensten oktober 2021

Protestantse gemeente

Zondag 3 oktober	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Koffie na de dienst Coll: Israel zondag
Zondag 10 oktober	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll:Noodhulp Haïti
Zondag 17 oktober	10.00 uur	Mevr. L. van Zanten - Wageningen Coll: Werelddiaconaat: Kameroen
Zondag 24 oktober	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Voor de kerk
Zondag 31 oktober	10.00 uur	Ds. H. Boter - Apeldoorn Coll: Bijbelzondag
Zondag 31 oktober	14.00 uur	Kliederkerk in `KBS de Poort`

See you again

Zondag 3 oktober See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.

Zondag 31 oktober 14.00 uur Kliederkerk in De Poort.

Rooms Katholieke parochie

Weekend 2/3 okt. '21		dit weekend geen viering in deze kerk
Weekend 9/10 okt. '21		dit weekend geen viering in deze kerk
Zaterdag 16 okt. '21	19.00 uur	Eucharistieviering, voorganger P. Hermens
Zondag 24 oktober '21	10.00 uur	Woord en communieviering, voorganger P. Vroom
Zondag 31 oktober. '21	10.00 uur	Gebedsdienst, voorganger mw. A. van de Werff.
Zondag 31 oktober	14.00 uur	Kliederkerk in `KBS de Poort`