

HET KONTAKTBLAD



Wanneer je lijkt te verdrinken in het leven,
wees niet bang, jouw Lijfwacht loopt op het
water

Mei 2021
Jaargang 50 - nummer 8

Diensten

Terugkijken op Pasen. Het was wat gedurfd om met Pasen een open lucht dienst te houden, zeker als je rekent dat de dagen ernaartoe het nog weer winter werd. Maar wat waren we blij met het spel van leden van OLTO voor de kerk. En met de openluchtdienst waar zo'n 50 mensen op afstand van elkaar bij waren. Het was echt wel een hartelijk weerzien. Vanwege de kou en de corona hebben we het tot een half uur beperkt, onder begeleiding van Erik Kersten toch wat gezongen. En na de dienst mocht je nog even de kerk in waar Dinie Scherpenzeel het orgel bespeelde, de nieuwe paaskaars brandde en natuurlijk het mozaïekkruis te bewonderen was. Velen hebben daar hun scherfje neergelegd, een prachtig resultaat, van samen gemeente zijn in een bijzondere tijd. Tot aan Pinksteren zal het kruis nog zeker in de kerk te zien zijn. In deze bewegingen rond de kerk merk je de kracht van het evangelie van de hoop. We houden de blik vooruit. Hopelijk zullen we in de maand mei vormen van zang in de kerk kunnen hebben, maar dat zullen we zeker niet al ver van te voren besluiten. Zoals het er nu voorstaat is de kerk voor 30 personen geopend. Op 2 mei gaat ds Faassen uit Apeldoorn voor, op 16 mei mw vd Leek-Vossemeer. Ik ga voor op 9 mei en op 30 mei, ik zoek in de komende tijd nog naar de thema's van deze diensten. 23 mei is het Pinksteren. Dat is de oecumenische dienst vanuit de Antonius Abtkerk. Verderop ziet u de gezamenlijke aankondiging. Voor deze dienst moet je je van tevoren opgeven en dat kan vanaf 17 mei, via de website van de parochie. Deze dienst is ook rechtstreeks mee te kijken via kerkdienst gemist. Met de filmpjes stoppen we een tijdje, wie weet dat we toch nog een dienst uitzenden, volgt u daarvoor de website of onze facebookpagina.



Diaconie

Zondag 30 mei - Collecte Protestantse Kerk

Jong Protestant en Jong in Actie: kennismaken met diaconaat

Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie! Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze zelf ook diaconaal aan de slag. Ze ontdekken dat de wereld groter is dan hun eigen leven, dat zij op veel plekken van betekenis kunnen zijn en hoe verrijkend dat is. Het project geeft gemeenten handvatten voor hoe ze jongeren en diaconaat structureel kunnen verbinden. Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster



Opbrengsten:

"De collecte van 8 maart voor vrouwen in Ghana bracht een mooi bedrag op: €163.



Voor de aanschaf van voedselpakketten voor mensen die door Corona getroffen zijn ontvingen wij spontaan een gift van € 60 van NN. Waarvoor dank!

Wij zullen zorgen dat het goed terecht komt.

Oud IJzer

In de afgelopen tijd heeft u uw oud ijzer ingebracht en eind maart is de gevulde container opnieuw geleegd. Hierdoor konden we € 799,81 bijschrijven op de gezamenlijke rekening! Een mooi bedrag.

U kunt elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud ijzer afleveren op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg. De oud-ijzervreters zullen u ter plekke uitleg geven over de benodigde maatregelen rondom Corona.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999
Jan Brugman	055-5051458



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Ds. Marcel Oostenbrink 30 jaar predikant

Op 26 mei a.s. is het 30 jaar geleden dat dominee Marcel Oostenbrink predikant werd in de hervormde gemeente Baambrugge. Daarna heeft hij als predikant in Zwolle en in Drunen gestaan. Voordat Marcel naar Loenen kwam was hij geestelijk verzorger bij de Baalderborggroep t.b.v. mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. Hij was daarbij verbonden aan de Prot. Gem. Hardenberg-Heemse als predikant met een bijzondere opdracht. Omdat hij toen geen eigen gemeente had is er geen aandacht besteed aan zijn 25-jarig jubileum als predikant. Via deze weg willen wij Marcel van harte gelukwensen met zijn 30-jarig jubileum. Een mooie mijlpaal! De kerkenraad.



Collectes

2 mei: Kerk als thuisplek voor jongeren

Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun aanwezigheid en talenten impact hebben. Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster



16 mei: Collecte voor de kerk

Op verschillende manieren in en buiten de kerk willen we elkaar inspireren met Gods boodschap. De collecte is bedoeld om dit te kunnen realiseren.

Financiële info maart 2021

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
Maart	11.494,04	28.385,25	55.165,00
Collectes diensten:			
Maart	93,00	206,00	



Solidariteitskas

"En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept." Hebrëeën 13: 16. Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Ons kerkelijk leven wordt hard getroffen door de oronapandemie.

Ondanks alle maatregelen doen we ons best om samen gemeente te zijn via online vieringen, online ontmoetingen, en door elkaar te bemoedigen met een kaartje of een bloemetje. Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en plannen maken om weer volop gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. Om samen een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud. Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen.



Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk. De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per

belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van €10, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en

bijdrage! Binnenkort krijgt u zoals gebruikelijk via de post meer informatie opgestuurd. Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op

www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Classicale vergadering (terugblik vergadering Veluwe 16 maart)

Hoe vitaal is de gemeente

Een vooruitblik van tien jaar doet soms schrikken. Bij het beroepingswerk blijkt dan dat op langere termijn de predikantsplaatsen niet meer te handhaven zijn vanwege de krimp van de gemeente. Het beroepingswerk stagneert want eerst moet er gesproken gaan worden wat het beleid op langere termijn zal zijn, wat van belang is voor het gemeente-zijn en welke formatie daarbij het beste past.

In de classicale vergadering werd een gemeentescan gepresenteerd waarmee een beeld gemaakt kan worden wat er aan gaven en talenten in de gemeente aanwezig is. Deze gemeentescan heet *nieuw kerkelijk peil*, kun je ook zo op internet vinden. De classicale vergadering hoopt dat er gemeenten zijn die bereid zijn hiermee aan het werk te gaan. Voor de classicale vergadering is het van belang dat gemeenten vitaal blijven en dat daarmee het blijven bestaan geborgd is.



Terugblik classispredikant

Onze classispredikant, dr. Wilbert van Iperen, blikte met ons terug op zijn eerste periode. Hij gaat rond in de gemeenten en bezoekt de kerkenraden en de voorgangers. Mooie gesprekken over wat hen beweegt, waar het om gaat in de gemeente en de zorgen en vreugden mogen ook genoemd worden. Hij heeft een ontmoeting gehad met een divers samengestelde groep jongeren en dat smaakte naar meer. Contacten met de burgerlijke overheid laten zien dat dit op prijs wordt gesteld. Het afgelopen jaar was voor het bezoekwerk moeilijk en dat vindt hij heel jammer.

en verder

De broeders Evert van Beek en Dick Bootsman zijn herbenoemd als leden van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken.

Het financieel jaaroverzicht over 2020 is door de vergadering vastgesteld. De classicale vergadering hecht aan het goed functioneren van de werkgemeenschappen en er is voor elke werkgemeenschap een bedrag beschikbaar. Omdat er in 2020 veel niet kon doorgaan, is er een fors overschot.

De classicale vergadering heeft ingestemd met het voorstel om te onderzoeken wat er gedaan moet worden om een huisgemeente onder te brengen bij de classicale vergadering. Het voornemen is dat op de vergadering in juni een voorstel ligt wat er gedaan moet worden en op welke wijze dat ondersteund kan worden.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

Kopij volgend nummer

Voor het juni nummer 2021 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 13 mei 2021 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 mei 2021.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

Verjaardagen en jubilea



Op 22 mei hoopt mevr. W.C. van den Beld-Evers 91 jaar te worden.

Zij woont: Hameinde 16, 7371 CS Loenen Gld.

Op 24 mei hoopt mevr. W.H. Harmsen-Reinders 93 jaar te worden.

Zij woont: Bergakkerweg 16, 7371 CV Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Op 3 mei hopen de heer en mevrouw J. Smeets-de la Rambelje hun 25-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen: D. Mulderweg 52, 7371 AW Loenen Gld.

Op 9 mei hopen de heer en mevrouw W. ter Velde-Oosterman hun 65 -jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Watermolen 9, 7371 SP Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.

23 mei - Pinksteren - Oecumenische dienst in H. Antonius Abt

We gaan proberen om in mei, met Pinksteren, weer een oecumenische dienst te houden. De dienst is in elk geval online te volgen (en ook later in de week nog) via kerkdienst gemist Loenen. Maar u kunt er ook bij zijn! Dat kan door u op te geven via de website van de parochie (mogelijk vanaf 17 mei). Maar indien dit lastig voor u is, kunt u ook Ans Brom bellen en u op die manier aanmelden: Ans Brom 06-46770673. Het koor Con Spirito zal met enkele zangers de zang verzorgen. Tijdens de dienst in de kerk zullen we natuurlijk op 1,5 meter van elkaar af zitten.

Corné de Haan zal op orgel en piano de zang leiden en begeleiden.

Voorgangers zijn Anneke van der Werff en ds Marcel Oostenbrink. Het thema is: De Geest wordt zichtbaar. Dat lezen we onder meer uit Galaten 5 waar de vruchten van de Geest genoemd worden. Als het goed weer is, gaan we na de dienst buiten koffiedrinken. We hopen weer met enthousiasme samen Pinksteren te beleven als we samen komen. Is dat ook niet een teken dat de Heilige Geest onder ons werkt?



Van U is de toekomst

De Protestantse Kerk landelijk heeft een boekje geschreven onder de titel 'van U is de toekomst'.

Dat boekje moet de leidraad zijn van het kerkelijke leven in de komende jaren. Er staat bij:

de grondtoon is genade. En aan dat woord 'Genade' zijn verschillende woorden toegevoegd. Genade bevrijdt, corrigeert, volstaat, motiveert en ontspant. Met zoveel mooie woorden is het wel de vraag wat je daar dan echt mee doet. Hoe bijzonder is het niet als je ervaren hebt dat genade je ontspant. Te weten dat God geen

eisende God is maar een gevende, een God van barmhartigheid en vergeving, en dat je daar dan ontspannen van wordt. Dan is dat ene woord eigenlijk al meer dan genoeg.

De titel is in deze tijd ook wel uitdagend 'Van U is de toekomst'. Het is waarschijnlijk bedacht tegen de achtergrond dat velen zich afvragen of de kerk wel toekomst heeft. Lopen we niet langzaam achteruit met z'n allen? En daartegenover komt deze geloofsuitspraak: Van U is de toekomst. We rekenen wel en we cijferen, maar is God niet een God van wonderen. Kan er niet altijd weer iets



onverwachts gebeuren? Nee, ik houd graag dit geloof van het boekje vast. Dat maakt ons opgewekter in het gemeentelven en ook in je eigen geloofsleven.

Toen het boekje geschreven werd, was Corona nog onbekend. Dat wij leven in deze tijd, waarin de toekomst nog nooit zo onzeker was, vooral voor ons. Wij planden toch alles, we hadden toch idee over hoe het zou gaan in de komende jaren. Velen klaagden, maar velen ging het desondanks ook goed en steeds beter. Ineens heeft Corona een streep door dat vertrouwen in de

toekomst gezet. Je weet helemaal niet of je dit jaar op vakantie gaat en waar naar toe, je weet niet hoe het met je dierbaren zal zijn. En onder wat voor maatregelen we zullen leven. De belijdenis: 'van U is de toekomst' krijgt nu ook betekenis voor ons dagelijkse leven. Ik kan niet uittekenen hoe alles kan gaan. Maar misschien kan ik wel vertrouwen, dat er toekomst is, dat er ook toekomst voor mij is en dat die toekomst ons door de genadige God gegeven wordt.

Ds Marcel Oostenbrink

Liturgische vieringen

Zo.	2 mei '21	dit weekend geen viering in deze kerk
Za.	8 mei '21	Woord- en Communieviering - voorganger P. Vroom
	Intenties:	Alberta Petronella Reints-Aarnink, Johanna Antonia van der Gouw-Hurenkamp, overleden ouders Uiterweerd-Ten Broek, Bertha van der Gouw-Sanders
Do	13 mei '21	Hemelvaart - Geen viering
Za.	15 mei '21	Eucharistieviering - voorganger P. Hermens
	Intenties:	Gradus Biezeman, Theodora Johanna Uiterweerd-Linthorst, Gerda Schiphorst-Schut, overleden familie Klomp-Koers, overleden echtpaar Reulink-Harmsen
Zo.	23 mei '21	Oecumenische viering - RK-kerk
		voorgangers drs. Oostenbrink en mevr. Anneke van der Werff
Zo.	30 mei '21	Gebedsdienst - voorganger mevr. Anneke van der Werff
	Intenties:	---

Protestantse gemeente

Zondag 2 mei	10.00 uur	Ds. H.W.J. Faassen - Apeldoorn Koffie na de dienst ?? Coll: Kerk als thuisplek voor jongeren
Zondag 9 mei	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Diaconie
Zondag 16 mei	10.00 uur	Mevr. ds. C.M. v.d. Leek-Vosmeer - Vaassen Coll: Voor de kerk
Zondag 23 mei	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/Mevr. A.v.d. Werff Oecumenische Pinksterdienst - R.K. kerk Koffie na de dienst Coll: Pinkster zending/missie
Zondag 30 mei	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Jong in Actie: kennismaken met diaconaat

Rooms Katholieke parochie

Zondag 2 mei		dit weekend geen viering in deze kerk
Zaterdag 8 mei	19.00 uur	Woord- en Communieviering Voorganger P. Vroom
Donderdag 13 mei		geen viering in deze kerk
Zaterdag 15 mei	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger P. Hermens
Zondag 23 mei	10.00 uur	Oecumenische viering - RK-kerk Voorgangers drs. Oostenbrink en mevr. A. v/d Werff
Zondag 30 mei	10.00 uur	Gebedsdienst - voorganger mevr. A. v/d Werff