

HET KONTAKTBLAD



God vervult al Zijn beloften,
niet al onze wensen.

April 2021
Jaargang 50 - nummer 7

Nu de maand april begint, het Pasen wordt, beginnen we als Protestantse gemeente weer stappen te zetten om de kerk open te doen. U ziet een heel programma, we houden de maatregelen in de gaten, we moeten in het voren kijken, het is altijd verstandig ook de website in de gaten te houden, want er kan iedere keer nog weer iets niet door gaan of aangepast worden. Maar we maken wel een plan, en hopelijk, kunnen we dat ook samen gaan doen en beleven.



In de stille week gaan we in de kerk een houten kruis met mozaïek tegelstukjes beleggen, we maken samen een mozaïek kruis. Het is de gelegenheid voor iedereen om een moment stil te staan bij het kruis. Op zondag 28 maart, Palmpasen, wordt er voor de kinderen en jongeren de gelegenheid gecreëerd om een begin te maken. En daarna zijn in de loop van de week de andere gemeenteleden of belangstellenden aan de beurt.

Er zijn een paar kerkopeningen waar je zonder afspraak terecht kunt. We doen een mondkmasker op en kijken als je de kerk binnenkomt of er al meer dan 4 mensen binnen zijn, in dat geval wacht je nog even met naar binnen gaan. Dinsdagavond 30 maart van 19.00 tot 20.00 is de kerk open, Witte Donderdag 1 april 15.00 -16.00 en Goede Vrijdag 2 april van 10.00 tot 11.00. Daarnaast is het ook mogelijk een afspraak te maken als je graag er zeker van wilt zijn dat je geen anderen ontmoet, met name voor wie kwetsbaar is of daarvoor zorgt.

Afspraak maken gaat door de predikant te bellen 06-11100130

Samen maken we dit kruis, en je mag er een eigen stukje gekleurde tegel meenemen, er zullen ook stukjes klaarliggen. Het is maar een eenvoudige activiteit, maar het gaat er natuurlijk om wat het kruis voor je betekent. Kun je met dit stukje te leggen ook iets van je verdriet kwijt, of van je dankbaarheid, of van je spijt of van je hoop. Het is heel persoonlijk hoe je de kerk in die week binnenkomt, maar we hopen dat we op deze manier allemaal iets van de zegen van Pasen mee kunnen krijgen.

Er is op Goede Vrijdag een kerkdienst waarin avondmaal gevierd wordt, met kleine bekertjes en blijven zitten op de plaats, 19.00 uur. Zingen doen we nog niet, wel klinkt er muziek. De witte donderdag dienst vervalt, om niet te veel te doen als kerk in deze tijd.

Op de paasmorgen zullen een aantal leden van OLTO voor de dienst voor de kerk paasliederen laten horen. Mooi als zo Pasen door ons dorp klinkt.

Om 10.00 hebben we dan op het plein van de kerk buiten een korte kerkdienst. Enkele paasliederen zullen klinken, het evangelie zal verkondigd worden, in elk geval klinkt het 'U zij de glorie', als het even wil zachtjes meegezongen. We letten buiten op de onderlinge afstand. En na tijd, als de terrassen weer open kunnen, zullen we ook koffiedrinken na de dienst. Er zullen een aantal zitplaatsen zijn, maar staan kan ook heel goed, gezien de lengte van de dienst. Voor deze paasdienst hebben we niet alleen gunstige coronaomstandigheden nodig maar ook goed weer, dat kan alleen maar goed gaan, maar verstandig om toch de website in de gaten te houden.



Met Pasen hebben we ook een film online staan, voor iedereen die (nog) niet naar de kerk gaat, of als je maar wat meer van Pasen wilt beleven, en natuurlijk ook als je wel naar de kerk komt. Enkele leden van het Nieuwsdienstkoor uit Wilp zullen een aantal liederen zingen onder begeleiding van Sandra de Bruin. Op de film wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken. En natuurlijk klinkt de boodschap van hoop, van opstanding, Jezus leeft en wij zullen leven. De film is weer te vinden op www.pknloenenveluwe.nl. We brengen ook een paar gemeenteleden in beeld die vertellen wat zij hopen. Misschien ook een mooie paasopdracht voor thuis: Wat hoop je en vertel dat eens aan elkaar!

In het verdere van de maand april houden we weer diensten in de kerk, met een maximum van 30 personen. Op 11 april lees ik uit Prediker 3:15. God zoekt weer op wat verloren was. Recycling is de toekomst voor een beter klimaat en duurzaam lezen. Maar dat idee is ons al met de opstanding van Christus gegeven, herschepping heet het dan, God die ons leven vernieuwt.



Met Pasen en de zondagen daarna zullen we spreken over de Levende Christus, zijn opstanding en de hoop die we samen koesteren, geloven en uitdragen. Voelt het dit jaar niet extra zo, dat we na alle binnenzitten en beperkt zijn, verlangen naar nieuw leven. Dat Jezus die vrijheid geeft, is innerlijk te beleven, maar zullen we nu meer nog dan anders ook samen ervaren. Natuurlijk, ook met Pasen zijn we er nog niet wat de corona betreft, maar we zijn wel op weg naar vrijheid. Zo is het ook met de opstanding van Christus. Dat is een belangrijke stap in Gods geschiedenis met mensen. Ons wacht vrijheid en opstanding, een nieuw leven. De opstanding van Christus is het teken. Ik wens de lezers van ons blad een gezegend Paasfeest.

See You Again



Een spoor van liefde door Loenen.

In de week van 14 t/m 21 februari heeft See You Again in het kader van Valentijnsdag en de 40 dagentijd een spoor van liefde uitgezet. Het spoor begon met een mooi online filmpje van dominee Marcel op Valentijnsdag. Eerst vanuit zijn tuin. Vanuit daar spoort hij de kinderen aan om het spoor van liefde te

volgen. In het filmpje laat hij zien dat wanneer je een ijskoud hart hebt je deze in de kerk kan verwarmen. Door de warmte die de liefde van God geeft smolt het hart.

De gezinnen kregen een plattegrond met punten waar ze op zoek moesten naar een hart en een QR-code. Bij het scannen van de code kwam er een vraag of opdracht tevoorschijn. Deze week was de week waar de winter en de lente in volle glorie zich lieten zien. Dit gaf dan ook hele bijzondere uitingen van sporen van liefde. Bij de dominee in de tuin was de opdracht om het aantal harten te tellen. Dit leverde fijne gesprekken op. We willen iedereen bedanken waar we een hart en QR-code op mochten hangen.



Diaconie

4 april Paascollecte Kerk in Actie Werelddiaconaat Zuid-Afrika

Een toekomst voor kansarme kinderen

Veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40 procent van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. Kerk in Actie ondersteunt een organisatie die jongeren helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Ze doet dit totdat ze volwassen zijn. Jongeren leren sociale en creatieve vaardigheden waardoor ze weerbaarder worden en kans maken op een beter leven.

Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd

Opbrengsten:

De collecte in februari voor Bangladesh heeft € 83,00 opgebracht.

Nog even dit

Weet u wat er wel es gezegd mag worden? Al die lieve mensen in Loenen die een ander vooruit helpen! Die iemand een fijn weekend bezorgen, die een bejaarde buurvrouw naar het ziekenhuis rijden en weer terug, die even komen vragen hoe het gaat, die gewoon voor de gezelligheid een bakje narcissen brengen, die de kapper toch betalen voor de knipbeurt die door Corona niet door kon gaan, die komen vragen wat ze voor iemand kunnen doen, die bereid zijn een klusje voor iemand op te knappen, die

Teveel om op te noemen! We kennen ze, we horen de verhalen, we zien de dankbaarheid.

En die mensen die dat doen? Ach, gewone mensen, zoals u en ik. Die er niet zo heel erg over nadenken, maar het gewoon doen. Die het niet zo heel bijzonder vinden wat ze doen: dat doe je toch voor elkaar! En die zien hoe blij en dankbaar een ander is voor wat aandacht, wat hulp, een kleine attentie.

Tegen al die lieve mensen in Loenen zeggen we: bedankt! Zo maken we met elkaar het leven waard te leven. Voor iedereen!

Diaconie Protestantse Gemeente.

Kerkrentmeesters

Sloop Jeugdhuis

Zoals u waarschijnlijk weet is het plan om het Jeugdhuis te slopen zodat er ruimte komt voor de bouw van 2 huizen aan de noordkant van de pastorie.



Inmiddels is de procedure zo ver gevorderd dat we kunnen beginnen met de voorbereiding van de sloop. Dat betekent dat het water en gas wordt afgesloten en dat alle spullen uit het Jeugdhuis worden gehaald. Wat we niet meer nodig hebben wordt verkocht. Afhankelijk van reacties op de uitkomst van de laatste vergunning kunnen we hopelijk begin april starten met het stapsgewijs slopen van het dak. Daarna volgt de rest van het gebouw. De oorspronkelijke aanbouw van de pastorie blijft intact en wordt gerenoveerd. Daarmee zijn we weer een stap verder in het plan

Beekbergerweg.

Al werd het Jeugdhuis bijna niet meer gebruikt, het zal best wennen zijn. Velen van u zullen (goede) herinneringen hebben aan het gebouw; bijeenkomsten van diverse (kerkelijke) verenigingen en groepen, koffiedrinken na kerkdiensten, vieren van bijzondere momenten van mensen die betrokken waren bij onze gemeente, catechisatie, kerkenraadsvergaderingen, koffietafel na een (rouw)dienst en) begrafenissen op ons kerkhof. Door Corona werd het Jeugdhuis het afgelopen jaar versneld vrijwel niet meer gebruikt. Vanwege alle maatregelen voelt een speciaal afscheid van het Jeugdhuis nu ook niet meer passend, al zullen velen van u wel wat weemoed voelen als de sloop begint.

Oud IJzer

De inzameling van oud ijzer blijft onverminderd een succes. Begin maart was de opbrengst € 1.743,40.

Opnieuw een mooi bedrag!

U kunt elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud ijzer afleveren op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg. De oud-ijzervreters zullen u ter plekke uitleg geven over de benodigde maatregelen rondom Corona.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Ap Kobussen 055-5051136
Jan Nijhof 055-5051028
Henk Kok 055-5051102
Tonnie Wansink 055-5051873
Chris van Oorspronk 06-21271999
Jan Brugman 055-5051458



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Financiële info februari 2021

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
Februari	11.010,71	16.961,21	55.165,00
Collectes diensten:			
Januari	78,00	113,00	

Vakantiegeld samen delen

Vakantiegeld Samen Delen, doet u mee?

Vorig jaar hebben zevenhonderd huishoudens in de gemeente Apeldoorn een mooie gift ontvangen via **Vakantiegeld Samen Delen**; dat waren honderd huishoudens meer dan het jaar ervoor. Dat was mogelijk dankzij giften (een recordbedrag van 125.000 euro) en de inzet van veel vrijwilligers.

De vanzelfsprekendheid om één of meerdere keren per jaar met vakantie te gaan, is er niet meer vanwege de coronapandemie. Voor de mensen die geld ontvangen uit deze actie, is op vakantie gaan al veel langer niet vanzelfsprekend. Andere dingen gaan voor: een wasmachine, kleding, schoolspullen, een laptop ...

De groeiende kloof tussen rijk en arm in onze samenleving kunnen we met deze actie vanuit de kerken niet dichten. Wel kunnen we een belangrijk gebaar maken. Want geloven in delen schept verbondenheid tussen mensen met een volle en een krappe portemonnee. Mensen weten zich gezien. Daar gaat het om.

Dit jaar wordt de actie Vakantiegeld Samen Delen voor de tiende keer gehouden. Ook onze kerk doet mee, samen met meer dan vijftientig andere kerken in Beekbergen, Apeldoorn, Ugchelen, Beemte Broekland, Wenum Wiesel, Het Loo en Hoog Soeren.

Vanaf **half april** is het mogelijk om een aanvraag in te dienen en is de folder van de actie beschikbaar. Alle informatie over de actie zal dan ook op de website staan. Schroom niet om voor uzelf aan te vragen of anderen te wijzen op deze actie. We gaan heel zorgvuldig om met privacy. **Aanvragen en giften zijn welkom t/m 3 juni.**



Giften kunnen worden overgemaakt op het **centrale** rekeningnummer: **NL69 RABO 037 37 40 298** t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Zie ook de website www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl. Heeft u een vraag, laat het ons weten via diaconie@pknloenenueluwe.nl.

Met vriendelijke groet, Diaconie Protestantse Gemeente Loenen.

Generale synode

Impressie Generale synode 29 januari

Op 29 januari 2021 was er een digitale bijeenkomst tussen het moderamen van de Generale Synode en de leden van de Generale Synode. Formeel was het geen vergadering van de Generale Synode, maar, vanwege corona, een buitengewone vergadering van het moderamen. Maar voor deze impressie maakt het, praktisch gezien, geen verschil. Als ouderling en afgevaardigde van de classis Veluwe was het voor mij de tweede keer om mee te doen met gedachtevorming en voorbereidende besluitvorming. In deze impressie beperk ik mij tot twee agendapunten: Beleidskader Dienstenorganisatie en het rapport Lichter ingevuld.

Beleidskader Dienstenorganisatie

Het beleidskader voor de dienstenorganisatie heeft als titel "De toekomst open tegemoet" en hoort bij de visienota "Van U is de toekomst". De toekomst is niet van ons, maar van God. Het is goed om periodiek na te denken over de toekomst. Niet alleen landelijk en regionaal, maar ook binnen de gemeente. Door het coronavirus worden we er nog extra bij bepaald dat we kwetsbare mensen zijn en we in al ons werk voor de kerk afhankelijk zijn van Gods genade. De dienstenorganisatie ondersteunt gemeenten bij het kerk-zijn en omschrijft haar missie als volgt: *"De dienstenorganisatie draagt bij aan een toekomstgerichte kerk: betrokken op God, elkaar en de wereld. Zij ondersteunt lokale gemeenten, andere kerkplekken, classes en het geheel van de Protestantse Kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde"*.



In samenwerking met de klassicale vergaderingen wordt gezocht naar ondersteuning. Ondersteuning aan predikanten en andere betaalde krachten, maar ook op het terrein van financieel beheer, arbeidsvoorwaarden e.d. De visienota en het beleidskader kunnen, op hoofdlijnen, een nuttig hulpmiddel zijn voor beleidsvorming op lokaal en classicaal niveau.

Lichter ingevuld

De rapportage "Lichter ingevuld" is een vervolg op de rapportage "Lichter verkend" en richt zich vooral op het kerk-zijn van kleinere gemeenten. De rapportage biedt een uitgebreide analyse van knelpunten maar ook van de huidige (kerkordelijke) mogelijkheden die er nu al zijn. Mede door de uitgebreide analyse is de rapportage ook een goed hulpmiddel voor beleidsvorming door grotere gemeenten. Het is wel belangrijk dat de basistaken (prediking, eredienst, doop, avondmaal, gebeden, diaconaat, missionair, herderlijke zorg, geestelijke vorming) zoals genoemd in de kerkorde Artikel IV voldoende ingevuld kunnen worden. In de rapportage komt men tot vier conclusies.

1. Er zijn al veel mogelijkheden.
2. Er is ruimte voor creatieve invulling.
3. Gemeenteleden zonder ambt als stemhebbend lid van de kerkenraad.
4. Ander mogelijkheden voor beheer.

Bij de conclusies 1 en 2 is het volgende op te merken. Er zijn nu al veel mogelijkheden voor gemeenten om op vrijwillige basis met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld op het terrein van het jeugdwerk, diaconaat en missionair. Gemeenten kunnen door samenwerking elkaar versterken. De samenwerking kan een voorbode zijn om met elkaar samen te gaan.

Conclusie 3 verdient nog verdere studie. Om gemeenteleden zonder ambt een stem te geven in de kerkenraad geeft nogal wat vragen. Over conclusie 3 heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. Er wordt gewacht op de resultaten van de werkgroep Ambt. Het betekent dat vooralsnog de huidige situatie dat een kerkenraad uit minimaal zeven ambtsdragers moet bestaan gehandhaafd blijft.

Conclusie 4. Ander mogelijkheden voor beheer. Er wordt bijvoorbeeld aan gedacht om het beheer van diaconale gelden en gelden van kerkrentmeesters onder één college (kerkrentmeesters en diakenen) of de kerkenraad te brengen.

Er blijven dan wel afzonderlijke jaarrekeningen en begrotingen voor diaconale gelden en gelden van kerkrentmeesters bestaan. Het minimum aantal ambtsdragers voor een kerkenraad van nu zeven (één predikant, twee ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters, twee diakenen) zou dan lager kunnen zijn. Er zou, bij het voornemen om tot minder dan zeven ambtsdragers te komen, wel instemming nodig zijn van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken (CCBB) en het breed moderamen classicale vergadering (BMCV). Het CCBB en het BMCV moeten dan vooral beoordelen of nog aan de normen van goed bestuur (good governance) en het op een adequate manier kerk-zijn (invulling basistaken) kan worden voldaan. Normen van goed bestuur (good governance) worden vooral bepaald door de maatschappij waarin we leven. Een voorbeeld is de ANBI-regelgeving. In de ANBI-regelgeving gaat het o.m. om de publicatieplicht van een staat van baten en lasten op een website die voor iedereen toegankelijk is. De gedachten over andere mogelijkheden voor beheer vind ik nog extra interessant omdat ik vanaf 2014 lid en beoordelaar ben van het CCBB Gelderland. Het CCBB Gelderland heeft o.m. tot taak om de jaarrekeningen, begrotingen en meerjarenramingen van de classis Veluwe en de classis Gelderland Zuid en Oost te beoordelen. Mijn beoordelingen beperken zich tot de ringen Hattem, Harderwijk en Nijkerk.



In de rapportage "Lichter ingevuld" is ook een paragraaf opgenomen met de veelzeggende titel "Wie doet het licht uit". Bij gemeenten met een tekort aan ambtsdragers en/of deskundige vrijwilligers kan een "chronische vermoeidheid" ontstaan die het zicht op de toekomst volledig belemmert. Het BMCV Veluwe en het CCBB Gelderland zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te proberen "chronische vermoeidheid" te voorkomen. Gelukkig zijn er in de classis Veluwe veel gemeenten die hun kerk-zijn goed op orde hebben en waar ambtsdragers met blijdschap hun werk doen.

Er zijn ook gemeenten die moeite hebben om toekomstgericht te denken. Mijn advies is dan: stel je open voor hulp. Dat kan een buurgemeente zijn maar ook regionaal (classis, CCBB) of landelijk (dienstenorganisatie).

Tenslotte

Mijn tweede ervaring met de generale synode is ook positief. Corona biedt tijd om na te denken over de toekomst van je leven. Wat betekent geloof voor je? Wat betekent vraag en antwoord 1 (het eigendom zijn van Jezus Christus in leven en sterven) van de Heidelbergse Catechismus voor je? Wat betekent Romeinen 12 vers 6 tot en met 10 (verschillende gaven, elkaar liefhebben) voor je? Laten we met blijdschap geestelijk leiding geven. God is mijn Vader en de kerk (PKN breed) is mijn moeder.

Thomas Kool, ouderling Hervormde Gemeente Voorthuizen

Voor het mei nummer 2021 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 8 april 2021 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 9 april 2021.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen
Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen

tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen

tel: 06-51343951

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Lid Ans Brom Buijsman 0313 653767

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen



In memoriam



Dinsdag 23 februari 2021 is overleden Mevrouw Bertha van der Gouw-Sanders. Zij woonde in het Zonnehuis te Beekbergen (voorheen aan de Voorsterweg in Loenen.) Zij is 92 jaar oud geworden.

De uitvaartviering werd gehouden op zaterdag 27 februari 2021 in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna zij begraven is op het parochiële kerkhof.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie, Gods troostende zegen toe.

Verjaardagen

Op 5 april hoopt de heer J.E. Jochems 80 jaar te worden. Corn. Hendrixstraat 21, 7371 AP Loenen Gld.

Op 10 april hoopt de heer H.L. de Beaufort 90 jaar te worden. De Wiekelaar 6, 7371 AN Loenen Gld.

Op 12 april hoopt mevr. W. de Boer-Vos 80 jaar te worden. Corn. Hendrixstraat 2, 7371 AT Loenen Gld.

Op 26 april hoopt mevr. B.J. Holdijk-Schroven 91 jaar te worden. Loenenseweg 39, Kamer 018, 7361 GB Beekbergen.



Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

Huwelijksjubilea

Op 5 april hopen Jan en Jenny van Gijtenbeek-Gorsseling hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Hackfortweg 33, 7371 BL Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Overdenking

Op vrijdag 5 maart sla ik de krant open en lees daar tot mijn verbazing dat de paus een bezoek gaat brengen aan Irak. Ik dacht dat daar alleen maar gewapende troepen naar toegingen om IS te bevechten en andere strijdende partijen uit elkaar te houden. Maar nee, de paus gaat ernaartoe. Ook om te proberen vrede te stichten tussen de strijdende groeperingen. Dit schijnt al decennia

lang de bedoeling te zijn geweest, maar de politieke situatie is de afgelopen decennia zeer riskant. Dit bezoek geeft ons meteen een inblik in de situatie van de christenen in dat land. En die situatie is zeer bedroevend. Onder Sadam Hoessein waren er nog 1.5 miljoen christenen en op dit moment nog een kleine 500.000. Door toedoen van El Quaida en IS zijn veel christenen naar

Europa en Amerika gegaan. Veel kerken en kloosters zijn verwoest en mensen vermoord. De paus heeft de geboorteplaats van Abraham bezocht: Ur. Joden en christenen beschouwen Abraham als hun voorvader en dat doen de moslims ook. Abraham heet daar Ibrahim. Het was de bedoeling van de paus de nog overgebleven christenen een hart onder de riem te steken en hen te bemoedigen om daar te kunnen blijven wonen. Een plaatselijke priester verwachtte dat er over een aantal jaren geen enkele christen meer in Irak woont.

Abraham blijft ook niet in Ur wonen, het land van de Chaldeëen. God belofde hem en zijn volk, de Israëlieten, het land Kanaän. Hoe de reis naar het beloofde land verliep valt te lezen in het boek Genesis hoofdstuk 12 t/m 23. Dat zijn veel hoofdstukken en de reis duurde bijna een eeuwigheid met veel valkuilen: De Israëlieten verbleven enige honderden jaren na Abraham in Egypte, waar ze na verloop van tijd door de Farao werden onderdrukt, waarop de uittocht uit Egypte volgde, op weg naar het land van de belofte, een land dat overvloedig van melk en honing. Na 40 jaar rondgezworven te hebben in de woestijn, trokken ze onder aanvoering van Jozef Kanaän binnen. In



de loop der eeuwen zouden ze een groot deel van dat land op de daar wonende volken hebben veroverd, als vervulling van Gods belofte: Het beloofde land. Dit land valt volgens de geleerden grotendeels samen met het grondgebied van de huidige staat Israël, plus de Gazastrook, de westelijke Jordanoever, de Golanhoogte en de aangrenzende delen van Syrië en Jordanië.

Wel, beste mensen, het nieuwe jaar is alweer een heel eind gevorderd. Wanneer dit blad uitkomt beginnen we aan de Goede Week, waarin het lijden

en sterven van Christus herdacht wordt. De vastenperiode zit er bijna op. In verband met de Corona zijn we gedwongen enigszins te vasten door minder mensen te ontmoeten dan normaal. Christus vastte 40 dagen in afzondering in de woestijn. Wij hebben er al meer dagen opzitten. Maar er verschijnt licht aan de horizon. Op zondag 4 april vieren we het hoogfeest van Pasen, de opstanding van Christus uit de doden. De eerste christenen begroetten vroeger elkaar met de kreet: Christus is waarlijk opgestaan, alleluja. Iedereen een zalig Pasen toegewenst en enige versoepeling in ons maatschappelijk verkeer.

Willem Klomp

Vertrek Pastoor Sebastian

Helaas is Pastoor Sebastian is door zijn congregatie teruggeroepen naar India. In het weekend 10 - 11 april zal hij afscheid nemen van de parochianen. Het Bisdom heeft nog geen vervanger voorhanden. Dit houdt in dat er een klein team over blijft in de parochie.

Daar is het volgende schema van vieringen uit voort gekomen.

In Twello zal er vanaf 18 april elke zondag om 9.00 uur een Eucharistieviering worden gehouden door Pastoor Hermens, met in Apeldoorn om 11.00 uur een viering.

Daarnaast zal er in Loenen een keer per maand op de zaterdag een Eucharistieviering zijn door P. Hermens. En een keer per maand een woord en Communieviering met als voorganger P. Vroom. Dit houdt in dat er twee weekenden geen vieringen zullen zijn in onze kerk. De locatie raad bezint zich over een evt. invulling van de opengevallen weekenden.

Namens de Locatie raad - Ans Brom



Beste Lezers kontaktblad Loenen/ Eerbeek,

Als redactie hadden we weer het probleem van 3/ 4 blz. te weinig. Vandaar dit stukje.

Afgelopen week werd ik geconfronteerd met een groot leed van een moeder die haar zoon verloren was.

Niet in Loenen/ Eerbeek, niet eens in Gelderland.

De problematiek was nogal..... ingewikkeld, meer voor de politie, een zekere misdaadverslaggever en professionele hulp. Iedereen die mij schrijft krijgt antwoord, ik ben geen lafaard, maar mijn pastorale kwaliteiten zijn niet geweldig zeg ik er maar gelijk bij. Soms vind je de juiste woorden maar dat is alleen maar genade. Aan de andere kant: een agressieve reactie wil niet altijd zeggen dat je het verkeerd hebt gedaan. Ik trek mij dat niet persoonlijk aan, ook niet in mijn werk als vervangende mantelzorgster want hoe zou ik zijn als ik plotseling in een rolstoel zou belanden? Daarmee om te gaan krijgen wij een cursus voor aangeboden, helaas niet verplicht, ik kan het iedereen aanbevelen.

Het is nu voorjaar en in andere jaren doe ik meestal mee aan twee huis-aan-huis collectes, ook voor mensen die door groot leed worden getroffen:

Amnesty International, Vrijlating van [gewetensgevangenen](#). Dit zijn mensen die omwille van hun politieke, religieuze, sociale of seksuele overtuiging en/of geaardheid zijn gevangengezet en die geen geweld hebben gebruikt; en ZOA, hulp aan vluchtelingen in het buitenland door oorlog of rampen. Wegens corona missen deze goede doelen veel inkomsten, wellicht kunt u nog iets missen??!!



Keizersgracht 177 1016 DR Amsterdam

IBAN: NL45 TRIO 0198100000



info@zoa.ngo

IBAN: NL02RABO0387512012

Henk Bastiaans

Liturgische vieringen

Zo.	4 apr. '21	Woord- en Communieviering - voorganger P. Dashorst
	Intenties:	Overl. ouders Klomp-Koers, Overl. ouders Uiterweerd-ten Broek, Fam. Elders-Meulenbeek, Overl. ouders Tiedink-Streppel
Za.	10 apr. '21	Eucharistieviering - voorganger P.Hermens
	Intenties:	Johanna Antonia van der Gouw-Hurenkamp, Theodora Johanna Uiterweerd-Linthorst, Overl. echtpaar Reulink-Harmsen
Zo	18 apr. '21	Woord- en Communieviering - voorganger P. Dashorst
	Intenties:	Alberta Petronella Reints-Aarnink, Overl. ouders Freriks-Uiterweerd

Protestantse gemeente

Vrijdag 2 april	19.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Goede Vrijdag - Heilig Avondmaal
Zondag 4 april	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Paasdienst (buiten) Collecte: Kerk in Actie. Werelddiaconaat Zuid Afrika
Zondag 11 april	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Collecte: Diaconie algemeen
Zondag 18 april	10.00 uur	Drs. K. Bulens - Apeldoorn Collecte: Voor de kerk
Zondag 25 april	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Collecte: Kerk in Actie. Binnenlands diaconaat. Voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra.

Rooms Katholieke parochie

Zondag 4 april	10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorganger P. Dashorst
Zaterdag 10 april	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger P. Hermens
Zondag 18 april	10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorganger P. Dashorst

Ten tijde van opmaak van het april nr. stonden na 18 april nog geen vieringen gepland.
Kijk voor informatie hieromtrent op de website <https://www.franciscusenclara.com/>.