

HET KONTAKTBLAD



Hoe stiller wij zijn, hoe beter wij
de stem van God kunnen horen

februari 2021
Jaargang 50 - nummer 5

Diensten

In de maand februari zal de kerk gesloten zijn voor de zondagse eredienst. Iedere zondag zullen we op de website www.pknloenenuveluwe.nl een film hebben staan vanuit onze kerk. Een half uur met een overdenking en bemoediging, muziek, zang en soms een opname op een bekende locatie in ons dorp. Alleen op zondag 7 februari zal er een rechtstreekse uitzending zijn vanuit de PKN in Terwolde. Ik ga daar die morgen voor en deze dienst wordt uitgezonden. Op onze website staat de link en u kunt ook zelf naar de website van pknterwolde-devecht gaan om de dienst mee te beleven. Ook deze kerkdienst is op een later tijdstip te beluisteren.



Wat betekent deze tijd geestelijk voor ons? Rond de oecumenische dienst kwam de tekst van de wijnstok dichterbij me toe. Daarin wordt ook gezegd dat de Heer snoeit. Heel persoonlijk, zo ervaar ik deze tijd, er gaat een snoeimes door de wereld. Nee niet dat God de bewerker is van ziekte en dood, maar wel dat alles wat we missen, niet kunnen, alles wat ons leven beperkt, ook een proces in gang zet van je realiseren waar er op aankomt, terug naar de kern. En bij de gelijkenis van de wijnstok, betekent dat ook dat je dichterbij Christus toegetrokken wordt. Voor mij geeft dat perspectief, ik mis wel een hoop, maar ik win ook veel in deze tijd, omdat ik meer en meer met Hem verbonden ben. Ieder zal dat op zijn eigen manier ervaren, ook wel als je de winst van deze tijd probeert te ontdekken. Maar ook de winst neemt niet weg, dat ik er naar uit zie dat we stap voor stap ook uit de crisis geraken. Ik wens ons samen de kracht om vol te houden en elkaar niet uit het oog te verliezen.

Diaconie

Nog even dit ...

Woensdagavond 6 januari 2021. Met stijgende verbazing zullen we allen gekeken hebben naar de ontwikkelingen in Washington. Wat gebeurt daar? Wat kan er blijkbaar met mensen gebeuren dat ze hiertoe in staat zijn? Trial by combat ...

Maar gelijk ook de vraag: en hier? Zou het ons ook kunnen gebeuren? Zouden ook wij tot een dergelijke actie in staat zijn? Zijn wij anders, beter? Of zit er ergens diep in ons ook een gevoel van onbehagen, van onvrede? En waar komt dat dan vandaan?

Laten we vooral om ons heen kijken en dan niet alleen beperking en ongemak zien, maar vooral hoe bevoorrecht we zijn om in Nederland te wonen. Waar het doen en laten van "Den Haag" ook wel eens een heftige reactie oproept, maar waar we wel met elkaar in gesprek blijven. Waar gevoelens van onmacht, onvrede en onvrijheid wel eens tot acties leiden, maar waarvan de beelden niet de hele wereld overgaan.

En laten we bij onszelf nagaan hoe we elkaar wereldwijd vooruit kunnen helpen. Elkaar bevechten levert alleen maar verliezers op. Misschien moeten we wat meer over onze eigen schaduw heen stappen. De helpende hand uitsteken naar de ander. En misschien moeten we weer de betekenis en de waarde leren van drie woorden: genoeg, tevreden en barmhartigheid. En er wat mee doen. Het proberen waard!

Diaconie Protestantse Gemeente.

Collecte: 7 februari: "Op 1 februari herdachten we de watersnoodramp. Daarom collecteren we voor de inwoners van Bangladesh die elk jaar te maken hebben met overstromingen."



Bangladesh Beter bestand tegen het water

Bangladesh is vaak in het nieuws vanwege overstromingen. Door de klimaatverandering zullen die helaas steeds vaker voorkomen. De overstromingen spoelen de oogst van de toch al zeer arme bevolking weg. Dit heeft direct gevolgen voor hun levensonderhoud.

Kerk in Actie helpt de inwoners van Bangladesh na een ramp, maar ook bij hoe ze zich zo

goed mogelijk op een overstroming kunnen voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld door gewassen te kiezen die beter bestand zijn tegen storm en regen.

Meer lezen kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh

Opbrengsten:

De collecteopbrengsten van december en tot en met 13 januari bedragen:

- € 157,50 voor Kinderen in de knel, bestemd voor kinderen in Oekraïne;
- € 1.290 voor de vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden; waaronder een gift van € 1.000 van NN;
- € 350 voor St. Ubuntu, ten behoeve van kinderen in Kaapstad, waar See You Again dit jaar geld voor inzamelt.

Alle gevers hartelijk dank!

Kerkrentmeesters

Collectes

14 februari: Collecte voor de kerk

Ook in deze tijd, nu we nog niet kunnen samenkomen in de kerk, vinden we het belangrijk om verbinding met elkaar te houden en elkaar op andere manieren te inspireren met Gods boodschap. De collecte is bedoeld om dit te kunnen realiseren.



21 februari: Voor iedereen een kerk

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het Evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. Pioniersplekken kunnen van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Pioniers vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel Nederland ontstaan, nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij de omgeving. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Meer informatie vindt u op www.protestantsekerk.nl/pionieren.

28 februari: Collecte voor de kerk

Op deze zondag collecteren we voor de instandhouding van onze eigen gemeente en van het kerkgebouw.

Oud IJzer

Ook in de laatste maanden van 2020 heeft u weer uw oud ijzer ingebracht. In december is hierdoor het prachtige bedrag van € 2.243,34 bijgeschreven!

U kunt elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud ijzer afleveren op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg. De oud-ijzervreters zullen u ter plekke uitleg geven over de benodigde maatregelen rondom Corona.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bed spiralen, elektromotoren, lood,

leidingwerk, ijzeren tuinhelken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Ap Kobussen 055-5051136
Jan Nijhof 055-5051028
Henk Kok 055-5051102
Tonnie Wansink 055-5051873
Chris van Oorspronk 06-21271999
Jan Brugman 055-5051458



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.

Financiële info december 2020

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
December	2.975,53	54.070,44	53.583,50
Collectes diensten:			
December	237,80	2.515,82	



See You Again



Afgelopen jaar hebben we gecollecteerd voor "Het Vergeten Kind". Dit heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 754,45 iedereen heel erg bedankt! Voor "Stichting Ubuntu Nederland" het doel waar See You Again dit jaar voor collecteert zijn ook al veel mooie bedragen binnen gekomen. Deze stichting heeft als kerntaak het ontwikkelen en versterken van de talenten van de jeugd in de townships in en rond Kaapstad, met behulp van educatieve en culturele programma's. Dit alles bewust in de uren dat de kinderen uit school komen en de ouders nog niet thuis zijn van hun werk. Dit is vooral om ze een plek te geven waar ze extra onderwijs genieten, sport en/of muziek beoefenen en wegwijs worden gemaakt op het gebied van seksualiteit, aidspreventie, milieu en maatschappij.

Plastic doppen voor stichting D-Dog

Afgelopen jaar zijn we doorgedaan met plastic doppen sparen voor de KNFG blinde geleidehonden. Het sparen van de doppen voor de blindengeleidehonden heeft nu een andere naam:

Stichting D-Dog. Dit jaar hebben we 85,2 kg opgehaald (vorig jaar 85 kg).

In Nederland is er dit jaar voor ruim € 51017,07 opgehaald. Daar kunnen 10 blinde geleidehonden voor worden opgeleid.

Graag sparen wij door met schone stickervrije hard plastic doppen. Aangezien de kerk momenteel dicht is mogen ze afgeleverd worden aan Leeuwenbergweg 16. Graag vooraf mailen als u ze voor de deur zet. Mocht u vragen hebben over welke doppen wel of niet mogen kunt u ook mailen; mail2waszink@gmail.com

Narcissenactie 2021



Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten de traditionele narcissenverkoop dit jaar niet door te laten gaan. De beperkingen als gevolg van alle maatregelen maken, dat het zeer lastig zal zijn om het zodanig te regelen dat het verantwoord kan plaatsvinden. Volgend jaar gaan wij met des te meer plezier de jaarlijkse verkoop graag wel weer organiseren, want wij hebben er vertrouwen in dat het dan op de gebruikelijke wijze mogelijk zal zijn.

Anneke, Lucas, Nella & Wouter

Kopij volgend nummer

Voor het maart nummer 2021 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 februari 2021 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 februari 2021.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen

In Memoriam

Op 12 december overleed Teun Berends op 86-jarige leeftijd in het Zonnehuis te Beekbergen. Moeilijke laatste jaren waarin de gezondheid steeds verder achteruitging, waarin hij van de Beekwal, naar Intermezzo uiteindelijk in het Zonnehuis terecht kwam en dat middenin coronatijd waardoor het bezoek bij tijden tot een minimum beperkt was. Op dezelfde afdeling in het Zonnehuis moet zijn vrouw Jansje dit verlies nu verwerken en we wensen haar troost en liefde toe. Met de wetenschap dat ook voor haar de liefdevolle aandacht van hun kinderen er zal zijn.



Op 16 december overleed in het huis aan de Watermolen 27 - Willie Witteveen-Verbeek. Ze was 68 jaar. Ik heb haar leren kennen als een vrouw met veel levensmoed, er altijd op gericht om het goede van het leven op te zoeken en met heel veel liefde voor haar man, kinderen en kleinkinderen. Lang heeft ze met ziekte moeten leven, zeker ook het laatste jaar. We wensen haar man Henk en het hele gezin alle troost.

Verjaardagen

Op 1 februari hoopt Stientje Willems-van de Spreng 80 jaar te worden. Vondellaan 38, 6961 XG Eerbeek

Op 13 februari hoopt de heer G. Dorland 80 jaar te worden. Hackfortweg 42, 7371 BM Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Overdenking

De maand februari is reeds aangebroken en dat wil zeggen dat we een nieuwe periode van het kerkelijk jaar ingaan: De kerstperiode wordt afgesloten en de voorbereiding op Pasen begint. In de katholieke kerk wordt op 2 februari het feest van Maria Lichtmis gevierd. Waarom op 2 februari? Wel, dat is 40 dagen na Kerstmis. Het getal 40 speelt in de bijbel en het kerkelijk leven een grote rol. In het oude testament lezen we dat het 40 dagen en nachten aan een stuk regende toen Noach in zijn ark zat. En het volk van Israël trok 40 jaar door de woestijn na de bevrijding van de slavernij in Egypte. En Christus trok zich 40 dagen in de woestijn terug om te vasten na zijn doop in de



Jordaan. Maria lichtmis op 2 februari. De kerk herdenkt de opdracht van Christus aan God in de tempel van Jeruzalem door zijn moeder Maria. Het belichaamt de openbaring van Christus als het licht dat alle volkeren toe straalt. Het accent kwam in de loop der tijden steeds meer op Maria te liggen. Waarom heet dit feest Maria Lichtmis? Wel, tijdens de viering werd er in de kerk een processie gehouden met kaarsen. In het tweede hoofdstuk van Lucas staat hoe Maria en Jozef bij de opdracht in de tempel een zekere Simeon aantreffen. Deze vrome en rechtvaardige man had een openbaring van God ontvangen waarin hem beloofd werd dat hij niet zou sterven voordat hij met eigen ogen de Messias zou hebben gezien. Toen hij de veertig dagen oude Jezus zag, besefte

Simeon dat de aan hem gedane belofte werkelijkheid was geworden. Lucas laat hem vervolgens een lied zingen dat in de Christelijke liturgie een voorname rol is gaan spelen:

Laat nu Heer, volgens uw woord
Uw dienaar in vrede heengaan.
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd
Dat Gij hebt bereid voor de volken.
Het licht dat voor alle heidenen straalt,
De glorie van Israël uw volk.

En op 17 februari begint de vastentijd. Veertig dagen later, de zondagen niet meegerekend, is het Pasen. Dat je wel of niet vast kan door ieder persoonlijk worden ingevuld. Oorspronkelijk was

het de bedoeling dat je minder consumeert en je de vasten- en onthoudingsdagen in acht neemt. Dat wil zeggen, geen vlees. Dat was meestal op vrijdag. Vrijdag visdag, was het adagium. Dit jaar hebben we een heel speciale vastentijd, voor ons door de overheid opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Een heel moeilijke tijd omdat de meesten van ons sociale beperkingen worden opgelegd. Vereenzaming ligt op de loer. Binnen de regels van het spel toch maar zoveel mogelijk contact blijven houden met je dierbaren, lijkt me zo.

Willem Klomp

Ready2Helpers

Beste Lezers Kontaktblad Loenen/Eerbeek,

Het Rode Kruis ondersteunt tijdens de corona pandemie diverse organisaties in Nederland. De zorginstellingen staan met name onder druk. Bijvoorbeeld bij Zorggroep Apeldoorn en Klein Geluk. De hulp van Ready2Helpers wordt enorm gewaardeerd!

Het Rode Kruis is gevraagd om de aankomende weken te blijven helpen bij het begeleiden en verzorgen van bewoners op meerdere locaties. Wij brengen de bewoners van de verpleegafdelingen koffie, eten en ruimen op. Natuurlijk maken wij ook een praatje en geven wat extra aandacht. Dit zodat de verzorging / verpleging meer hun handen vrij krijgt om zorg te kunnen bieden. Er zijn ook portier diensten.

U komt niet in aanraking met corona-patiënten (en wordt ook niet gevaccineerd), u bent onder de 70 jaar oud en behoort niet tot een risicogroep, we gebruiken meestal een mondmasker, houden anderhalve meter afstand en desinfecteren handen. Heb je/u geen last van verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en heb je/u tijd en gelegenheid om een handje te helpen?

Dan zien we je/u graag!

Aanmelden via: www.ready2help.rodekruis.nl

Misintenties

Za. 6 februari '21

Eucharistieviering - voorgangers P. Sebastian en mevr.
Anneke van der Werff

Intenties

Zo. 14 februari '21

Woord en communiedienst - Voorganger P. Dashorst
familie Bijvank, familie Bijvank-Vredegoor, familie Hogenkamp,
overleden ouders Klomp-Koers

Intenties:

Protestantse gemeente

7 februari kerkdienst vanuit Terwolde met ds M. Oostenbrink

Via www.pknloenenveluwe.nl

14, 21 en 28 februari Film van ongeveer 30 minuten met een overdenking, gebeden en muziek op zaterdagavond op de website www.pknloenenveluwe.nl vanuit onze eigen kerk.

Collectes voor de maand februari:

7 februari: Inwoners van Bangladesh

14 februari: Voor de kerk

21 februari: Pioniersplekken in Nederland

28 februari: Voor de kerk

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 06 febr. 19.00 uur Eucharistieviering.
Celebrant pastor Sebastian.

Zondag 14 febr. 10.00 uur Woord/Communiedienst
Voorganger: pastor P. Dashorst.

De rest van de vieringen is nu nog niet bekend maar bij de volgende Clara komt er een inlegvel met het overzicht van de komende vieringen.

Voor verdere informatie zie de website.