

HET KONTAKTBLAD



Als God niet uw grootste schat is,
wie of wat anders kan dan die last
dragen?

januari 2021
Jaargang 50 - nummer 4

Op 14 december werden strengere maatregelen afgekondigd waardoor de kerkenraad heeft besloten om de kerkdiensten niet door te laten gaan tot en met 17 januari. We gaan er van uit dat de Oecumenische dienst op 24 januari wel door kan gaan. Op www.pknloenenveluwe.nl en op de poster bij de Spar vindt u de laatste informatie.

Diaconie

Nog even dit

En zo staan we weer aan het begin van een nieuw jaar. Dan is het gewoonte elkaar het allerbeste te wensen en om goede voornemens te hebben. Mooi, de allerbeste wensen en goede voornemens! Maar al gauw gaan we weer



"Heb uw naaste lief als uzelf."

Matteüs 22,39

over tot de orde van de dag en onze dagelijkse bezigheden vragen weer de aandacht. En niet te vergeten: het vaccin! Is het er al, mag het al, wanneer mag ik? Wat komt er dan nog terecht van wensen en voornemens? Misschien mogen we een beetje helpen, een soort geheugensteuntje. De Bijbel leert ons "je naasten lief te hebben als jezelf". Ja, dat weten we wel: arme mensen, hongersnood, oorlog, eenzame buurvrouw, vluchtelingen, zieke collega, ...

Dat klopt, maar er staat meer: "... als jezelf". Dus ook goed voor jezelf zorgen, gezond leven, wat minder "moeten", tijd nemen voor ontspanning, ...

Of is het zelfs voorwaarde? Wie goed voor zichzelf zorgt, is ook in staat goed te zorgen voor een ander? Het een en het ander. Toepassen van een goed voornemen voor jezelf en het uitvoeren van een wens voor een ander. Mooie combinatie! Het proberen waard!

Diaconie Protestantse Gemeente.

24 januari: Beraad van Kerken

Op deze zondag wordt in beide kerken de Oecumenische dienst van gebed voor eenheid van de Christenen gehouden. De collecte is bestemd voor de onkosten van Beraad van Kerken. Dit betreft diverse onkosten; bijvoorbeeld voor de bloemetjes die na de dienst naar de ouderen en zieken van onze beide kerkgemeenschappen gaan. En de onkosten rond de bloemetjes als welkom voor iedereen die nieuw is komen wonen in Loenen.

31 januari: Noodhulp Ethiopië



Collecte Kerk in Actie Noodhulp Ethiopië - Noodhulp & rampenpreventie

Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt. Meer lezen: kerkinactie.nl/ethiopia

Opbrengsten collectes:

- 8/11 Vrouwen in de hoofdrol op Papoea-Nieuw-Guinea € 88,95
- 15/11 Diaconie algemeen € 106,59
- 29/11 School van onze dromen in Oekraïne € 72,30

Kerstpakketten actie

Spontaan kwam het idee op om de zegeltjes van de Spar voor Kerstpakketten in te zamelen. Wat appjes en mailtjes gestuurd naar de diverse gesprekskringen en ook was er flink mond op mond reclame. Er werden veel zegeltjes gebracht maar ook diverse complete pakketten. Het fantastische resultaat is 21 pakketten die we naar mensen hebben gebracht die om wat voor reden dan ook, wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk dank! De diakenen.



Kerkrentmeesters

Oud ijzer

Voor zover de maatregelen het toelaten gaat de inzameling van oud ijzer gewoon door. Kijk op de website voor actuele informatie. www.pknloenenuwe.nl

Mazzelschuur

Ivm de coronamaatregelen zal de Mazzelschuur in de maand januari gesloten worden. Kijk voor informatie op de website www.pknloenenuwe.nl.



Financiële info november 2020

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
November	2.131,80	51.094,91	53.583,50
Collectes diensten:			
November	162,70	2.278,02	

Giften

In de afgelopen maand mochten wij 3 giften ontvangen: € 25,- (N.N.), € 50,- (N.N) en € 100,- (N.N.). Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage!

Kerkbalans 2021 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tussen 16 januari en 30 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.



Begroting 2021

De begroting voor 2021 is in de kerkenraadsvergadering van 16 november jl. goedgekeurd en vastgesteld. Wilt u de begroting inzien? Dan kunt u contact opnemen met Jerrick van Brussel via jerrickvanbrussel@gmail.com.

De begroting is tevens in meer detail in te zien via onze website:

www.pknloenenveluwe.nl/financieel/anbi/college-van-kerkrentmeesters.

Begroting Kerk

Inkomsten		Uitgaven	
Kerkbalans	€ 54.000	Diverse Lasten (o.a kerk & andere kerkelijke gebouwen en eigendommen, pastoraat, kerkdiensten, quotum, solidariteitskas, beheer en administratiekosten)	€ 139.654
Overige inkomsten (oa. verhuur, pacht, rente, collectes, giften, subsidies)	€ 40.539		
Totaal	€ 94.539	Totaal	€ 139.654
Resultaat (negatief)	€ 45.115		



Begroting Begraafplaats

Inkomsten		Uitgaven	
Diverse baten (oa. vrijval grafrecht / nieuw graven)	€ 39.152	Diverse lasten (oa. afschrijvingen, verzekeringen)	€ 23.402
Resultaat (positief)	€ 15.750		

Collectebonnen



Collectebonnen kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk voor zowel de Diaconie als ook voor het plaatselijk kerkenwerk. Ook voor de extra collectes kunt u deze bonnen gebruiken, wij rekenen dat onderling af en maken het over naar het doel waarvoor gecollecteerd wordt. U kunt bonnen bestellen van € 0,50, van € 1,00 en van € 2,00.

U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 85 RABO 0336 7619 61 t.n.v.

De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe, onder vermelding van uw adres en het aantal bonnen van € 0.50 en € 1,00 en € 2,00. Zodra het bedrag binnen ontvangt u de bonnen.

Giften door middel van een overeenkomst 'periodieke gift'

Graag willen wij u op de mogelijkheid wijzen uw giften via een overeenkomst 'periodieke gift' te regelen. Uw bijdragen voor de Kerkbalans kunnen dan in z'n totaal worden afgetrokken van het belastbare bedrag voor de Inkomstenbelasting.

Anders geldt eerst een drempel van uw inkomen. Bij deze overeenkomst verplicht men zich om gedurende vijf jaren een vast bedrag te schenken (deze verplichting vervalt bij overlijden). Dat kan nu via een gewone overeenkomst. (U hoeft dus niet naar de notaris). U kunt tevens de andere giften (zoals collectebonnen, solidariteitskas etc.) via deze regeling laten lopen. Meer informatie hierover vindt u in de Kerkbalans envelop, die in januari 2021 bij u wordt bezorgd.



Kerkbalans gaat digitaal

In het november en december nummer van het Kontaktblad heeft u kunnen lezen dat actie Kerkbalans 2021, naast de huidige manier, digitaal aangeboden gaat worden. Inmiddels zijn er al bijna 50 aanmeldingen, maar we hopen dat er nog meer leden zijn die hieraan mee willen doen.

Nog even kort op een rij:



Vanaf 2021 gaan we actie Kerkbalans digitaal aanbieden. Om hieraan mee te doen is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden. Aanmelden kan via de website: ga naar www.pknloenenveluwe.nl en kies aan de linkerkant in het menu voor de optie Kerkbalans. Via de pagina die dan opent kunt u uw account aanmaken.

Tijdens de start van de landelijke actie krijgt u een bericht via de mail met verdere instructies. Toezeggen via het internet is veilig. We werken met een beveiligde verbinding.

Het is niet verplicht om hieraan mee te doen. De mogelijkheid om op papier uw toezeggen in te vullen blijft natuurlijk bestaan.

Indien u zich nog niet heeft aangemeld hopen we dat u dat alsnog wilt overwegen. Dit verlicht de druk op de vele vrijwilligers aanzienlijk.

In verband met de voorbereidingen kunt u zich nog tot 6 januari 2021 aanmelden voor de actie Kerkbalans 2021. Daarna kunt u zich nog steeds aanmelden, maar doet u pas mee vanaf de actie in 2022.

Heeft u nog vragen over het digitaal toezeggen, stuurt u dan een e-mail naar kerkbalans@pknloenenveluwe.nl

Gered gereedschap

Naar aanleiding van mijn artikel over "Gered Gereedschap" zijn enkele positieve reacties gekomen: o.a. gereedschap van een huisopruiming, 3 naaimachines én een radio-interview met radio Apeldoorn die over Gered Gereedschap ging. Dit laatste heb ik uiteraard doorgespeeld naar de Pr-man van de werkgroep Voorst en omstreken die in Teuge woont. Iedereen die gereageerd heeft hartelijk dank! Henk Bastiaans



Opbrengst Kerstverkoop 2020



Op zaterdag 12 december hebben we dit jaar de kerstverkoop van de graftakken en kerststukjes op bestelling gedaan. Ondanks de coronapandemie hadden we besloten een en ander toch door te laten gaan; uiteraard in een aangepaste vorm.

Konden in andere jaren op die dag ook nog gewoon kerststukjes worden gekocht, dit jaar was dat niet het geval en ging alles op bestelling. Ook konden bezoekers niet van versnaperingen genieten.

Toch waren we blij met ons besluit om de Loenenaren (en ook nog mensen van buiten ons dorp) de gelegenheid te bieden de door hen gewenste graftakken (en kerststukjes) te bestellen. Dit voldoet -zoals blijkt -nog steeds duidelijk aan een behoefte.

Uiteraard is door de omstandigheden de opbrengst minder dan vorige jaren, maar we hebben toch een mooi bedrag voor de kerk weten op te halen. Er was in totaal voor € 1.527,=- besteld. Hiervan gaat nog wel een klein bedrag af i.v.m. inkoop, maar het bedrag stemt ons zeker tevreden!

De mensen die groen uit hun tuin (of het bos) ter beschikking hebben gesteld willen we hartelijk danken. Ook natuurlijk de vrijwilligers die- op welke manier dan ook- geholpen hebben. Hun inzet was weer geweldig groot en hoewel de groepjes klein waren was het echt gezellig. Dankbaar kijken we dan ook terug op een geslaagde week.

We wensen u allen een mooi 2021, met natuurlijk vooral veel gezondheid !!

De groep kerstverkoop vrijwilligers.

Oecumenische dienst op 24 januari



Blijf in mijn liefde, is het thema van de oecumenische dienst in beide kerken op 24 januari om 10.00u. In beide kerken kunnen 30 mensen aanwezig zijn. In de RK kerk gaan ds. Marcel Oostenbrink en Bert Meurs voor, in de protestantse kerk Anneke vd Werff en Jettie Tolman.

In de Katholieke kerk worden we begeleid door Corné de Haan, met enkele zangers van Con Spirito. In de Protestantse kerk zal Maarten Willers een aantal stemmen begeleiden. In beide kerken wordt dezelfde dienst

gehouden. Voor het oecumenische gevoel zou het wel mooi zijn als bij beide diensten ook de kerkgangers uit beide kerken komen, echt samen dus.

Vandaar dat we jullie voorstellen om, als je achternaam begint van A tot L, naar de katholieke kerk te komen, en met de achternaam van M tot Z naar de protestantse kerk te komen. Voor de Katholieke kerk is er een opgave systeem: via de website meevieren.nl kiest u voor Apeldoorn en Twello en wordt u zo naar de H. Antonius Abt Loenen doorgeleid. Opgeven kan 5 dagen van tevoren. Bij de protestantse kerk kunt u zo naar binnen, maar daar is vol ook vol.

Op de zondagmorgen zullen beide kerken met elkaar in contact staan om bij 'te vol' ook naar elkaar door te kunnen verwijzen. Wat een toestand hoor ik u denken, ja inderdaad, een hele kunst om naar de kerk te kunnen. Maar afzeggen en niet door laten gaan, dat willen we toch voorkomen. We hebben elkaar nodig, samen eren en dienen we God en zijn evangelie, samen dienen we de mensen.

Kopij volgend nummer

Voor het februari nummer 2021 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 januari 2021 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 januari 2021.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.nl.

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen



6 december overleed op 95-jarige leeftijd Luitje Bernarda Groen-Geerdink in haar appartement in de Vier Dorpen in Beekbergen. Daarvoor heeft ze lang aan de Hackfortweg 5 gewoond. Moedig tot het einde, staat boven de kaart.

Zo was het ook, ouder worden gaf zeker de laatste jaren ook moeilijkheden; de verhuizing naar Beekbergen, om daar de 95^{ste} verjaardag midden in de lockdown te moeten vieren was zeker niet zoals ze zich dat had voorgesteld. Toch bleef ze moedig, liet ze zich niet uit het veld slaan daardoor.

Bijzonder was voor mij de ontmoeting waar ik voor haar het lied: wat vlied of bezwijkt, getrouw is mijn God, zong. Ze zong dat woordelijk mee, ook het laatste vers, wat nu bij haar sterven ook ontroerend is: Ik zal Hem nog prijzen in t uur van mijn dood. Dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot. We wensen de kinderen Margriet, Miny en Adrie en verdere familie alle troost toe.

Overdenking - Een gelukkig Nieuwjaar

Als we elkaar dit jaar gelukkig nieuwjaar wensen, zal dat best even anders zijn. De mensen vlakbij je, die krijgen vast nog wel een zoen of een omhelzing.

Maar verder is het weer afstandelijk, je moet het doen met de blik in de ogen, een gebaar op afstand en met de woorden 'Gelukkig nieuw jaar'. Maar afgezien van de manier waarop, klinkt denk ik dit keer als je elkaar voor het eerst ziet in het nieuwe jaar ook nog wel wat anders door. In ieder geval bij mijzelf. Ik hoop toch echt dat we er dit jaar uit gaan komen, uit die afstandelijkheid en beperking, dat we ergens in dit jaar de normale gang weer terug vinden. En dan vragen we niks bijzonders, maar gewoon dat normale, weer naar de harmonie kunnen, even op bezoek, uit eten, naar de kerk, zingen op een verjaardag, een leuk concert of festival. Een gelukkig nieuwjaar. In psalm 118 lezen we: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laten we juichen en ons verheugen. Heer geef ons de overwinning, Heer geef ons voorspoed. Het is een uitroep van blijdschap. Waar je misschien niet elke dag aan toe bent en met dit gemankeerde nieuwe jaar al helemaal niet. Maar wel met een vraag op het eind, geef ons voorspoed. Het lijkt wel wat strijdig met elkaar, hoe kun je nou blij juichen terwijl je ook om voorspoed vraagt? Het is een manier van denken, waarin je al van tevoren een overwinning claimt, geloof hebt, je zeker voelt, ook als het nog lang zo ver niet is. Het is zoiets als: in



de overwinning gaan staan. Leven vanuit geloof en zekerheid. Dat wil niet zeggen dat je de narigheid ontkent, maar het wil wel zeggen dat je je er door

niet op de kop laat zitten. Het is een soort van je te weer stellen tegen moedeloosheid. Bidden alsof je het al gekregen hebt. En de psalm komt uit dat eerste deel van de bijbel, maar daar kun je ook zeker naast zetten dat bidden in Jezus Naam, wat je in het tweede deel

van de bijbel vindt. Al wat je de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij zal het je geven.

Ja ik weet het, we zijn er nog lang niet, wie weet wanneer we gevaccineerd worden en hoe goed dat werkt en wie weet wat voor maatregelen en beperkingen we nog samen moeten doorstaan, maar ik zou toch graag het nieuwe jaar met enige kracht en optimisme willen beginnen. Dat als je tegen elkaar zegt: gelukkig nieuw jaar, dat daarin ook het geloof meeklinkt, dat ons dat gegeven zal worden. Geen jaar zonder zorgen of inspanning, dat zal niet zo zijn. Wel een jaar waarin je de zegen van God mag verwachten en waarin we elkaar volop tot zegen mogen zijn. Ik klink in deze Loense meditatie bijna even als een opwekkingsprediker, maar ik denk dat we een beetje power wel kunnen gebruiken. Geloven dat het goed komt, geloven dat we dat samen kunnen, geloven dat het ons gegeven wordt, in Jezus Naam. Een gelukkig Nieuw jaar!
Ds Marcel Oostenbrink

Vrijwillige bijdrage kontaktblad

Dit Kontaktblad is een uitgave van de beide kerken in Loenen en wordt huis-aan-huis bezorgd. De kosten worden betaald door de leden van beide kerken.

Wij horen vaak dat het Kontaktblad het meest gelezen blad is in Loenen en dat ook diegenen, die niet kerkelijk betrokken zijn een bijdrage willen geven voor dit blad.

Dus, als u het gratis ontvangen van het Kontaktblad op prijs stelt en u wilt een bijdrage geven, dan kan dit door een bedrag over te maken op rekening

NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken te Loenen. Dit rekeningnummer is van de gezamenlijke kerken. Het bedrag is uiteraard vrij, maar om u een indicatie te geven: de kosten bedragen ongeveer € 15,-- per adres. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.



Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie op een later tijdstip



De nieuwjaarsreceptie die gewoonlijk plaatsvindt kort na 1 januari in het parochiehuys, kan helaas door de corona-perikelen niet doorgaan. Wij wensten elkaar voor het nieuwe jaar alle goeds en we doen dat dit jaar ook, maar handen schudden en samen een glaasje drinken zit er nu niet in.

Zodra de omstandigheden het toelaten zullen we een samenkomst organiseren en het glas heffen op het nieuwe jaar en we hopen daarbij dat alleen leuke dingen ons ten deel zullen vallen en dat verdrietige zaken ons voorbij gaan. De Locatieraad

Loenen/Eerbeek wenst u een gezegend jaar; blijf gezond en hopelijk snel tot ziens. Bert Meurs voorzitter.

Liturgische vieringen

Do. 31 december '20	Woord en communiedienst - voorganger P. Dashorst
Vrijdag 1 jan. '21	Viering in Twello
Zo. 3 januari '21	Woord en communiedienst - Voorganger P. Dashorst
Intenties:	Overleden ouders Klomp-Koers, overl. ouders Freriks-Uiterweerd, overl. ouders Uiterweerd-ten Broek, Henk Derickx
Za. 9 januari '21	Eucharistieviering - Voorganger P. Sebastian
Intenties:	Overleden echtpaar Reulink-Harmsen, Theodora Johanna Uiterweerd-Linthorst
Zo. 17 januari '21	Gebedsdienst - Voorganger A. vd Werff
Intenties:	Gerda Schiphorst-Schut, Gradus Biezeman, Johanna Antonia vd Gouw-Hurenkamp
Za. 23 januari '21	Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens
Intenties:	xxx
Za. 30 januari '21	Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens
Intenties:	Alberta Petronella Reints-Aarnink, Hendrik Epskamp

Protestantse gemeente

Tot en met 17 januari vervallen alle diensten.

Houd U a.u.b. de website in de gaten voor informatie over de diensten. www.pknloenenuwe.nl

Zondag 24 januari	10.00 uur	Mevr. A.v.d. Werff/Mevr. J. Tolman Oecumenische dienst in beide kerken Coll: Beraad van Kerken
Zondag 31 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Heilig Avondmaal Coll: Noodhulp Ethiopië

See you again



Zondag 24 januari 10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Vanwege de afgekondigde maatregelen op 14 december is het hoogst onzeker of de diensten op 3, 10 en 17 januari door gaan. Of de Oecumenische dienst op 24 januari door gaat is onbekend.

Do. 31 dec.	19.00u	Woord en communiedienst - voorganger P. Dashorst
Vrij 1 jan. '21	10.00u	Viering in Twello
Zo. 3 jan. '21	10.00u	Woord en communiedienst - Voorganger P. Dashorst
Za. 9 jan. '21	19.00u	Eucharistieviering - Voorganger P. Sebastian
Zo. 17 jan. '21	10.00u	Gebedsdienst - Voorganger A. vd Werff
Za. 23 jan. '21	19.00u	Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens
Za. 30 jan. '21	19.00u	Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens