

HET KONTAKTBLAD



"Wij verwachten soms wonderen van
God- terwijl God elke dag wonderen
van Zijn vrienden (ons) verwacht".

November 2020
Jaargang 50 - nummer 2

De kerk blijft op zondagmorgen open, zoals het er nu uitziet. We zijn bij het stijgen van het aantal besmettingen afhankelijk van welke maatregelen de overheid treft. Het spreekt voor zich dat we die opvolgen en daarvan is het dus afhankelijk of diensten doorgaan en met hoeveel we daar kunnen zijn. We merken dat de opkomst van in de diensten



meebeweegt met wat er kan, zodat we iedere keer net geen mensen aan de deur hoeven teleur te stellen.

8 november is de kerkdienst, waar we aandacht besteden aan dankdag. Op zaterdag 7 november kunt u fruit inleveren bij het jeugdhuis tussen 10 en 11 uur. Na de kerkdienst worden de zakjes rondgebracht, door kerkgangers, maar wie weet bent, als u uit voorzorg niet naar de kerk gaat, dat u wellicht wel een paar zakjes wil rondbrengen, ook dan om 11 uur welkom bij de kerk op zondagmorgen.

Met elkaar laten we zo onze dankbaarheid zien. Dankbaar midden in crisistijd, ook wel iets om even bij stil te staan. Tel je zegeningen.

In de maand November vraag ik uw aandacht voor 22 november. Dit is de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Dan worden de namen gelezen van de overledenen. We houden dan, om plaats te bieden aan meer mensen, twee diensten, om 9.30 en om 11.30. In een brief krijgen de nabestaanden de uitnodiging en de gelegenheid zich telefonisch of via internet zich op te geven. Zij kunnen dat tot 15 november doen. Daarna zullen de overgebleven plaatsen beschikbaar zijn voor anderen die willen komen. U kunt zich vanaf 16 november opgeven via de website en als dat lastig voor u is, via de scriba, Diny Nieuwenhuis, per mail of telefoon. Er kan een moment komen dat het vol is, maar laat dat u niet weerhouden om toch op te geven. Het zou ook jammer zijn als de familie zich bij de diensten niet door gemeenteleden gesteund weet. OLTO kan niet lijfelijk aanwezig zijn, we gaan op een repetitie voor die tijd opnamen maken die we in de dienst kunnen gebruiken, op die manier toch samen verbonden. Natuurlijk alles met de nodige slagen om de arm, wat betreft de maatregelen.

Dit zijn de namen, die worden voorgelezen. Mocht u een naam missen die voor u belangrijk is dat deze genoemd wordt, neem dan vooral contact op.

- Wim van Raaij, 83 jaar 27 januari 2020
- Mientje van de Sprengel-van den Berg, 91 jaar, 15 februari 2020
- Loes Peschar-Faber, 83 jaar 18 februari 2020
- Theo Modderkolk, 70 jaar, 24 maart 2020
- Jan Gorsseling, 96 jaar, 1 april 2020
- Gerrie van Oorspronk van Delden, 9 april 2020 91 jaar
- Jannie Oudbier-Roesink, 4 mei 2020, 89 jaar
- Lydia Vrijaldenhove-Evers, 27 juli 2020, 45 jaar
- Bertus Koller, 19 augustus 2020, 88 jaar
- Betsy Bouwmeester-Weenk, 20 augustus 2020 82 jaar
- Frans Wattrin, 25 augustus 2020, 84 jaar
- Jan Thomassen, 19 september 2020, 72 jaar



Nog even dit

Het heerlijk avondje is gekomen! Pakjesavond, gezellig! En december kent nog veel meer heerlijke avondjes: kerst en oud & nieuw. Kaarsjes aan, een extra houtblok in de haard, hapjes & drankjes, blije mensen Fijn he! Daar kijken we nou echt naar uit. Ook al gaat het dit jaar door Corona een beetje anders dan anders, we mogen er toch van genieten. De Bijbel zegt: "Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven" (Prediker 9).

Maar zo makkelijk is dat helaas niet voor iedereen. Er zijn gezinnen waar ze niet zo uitkijken naar de feestdagen. Gezinnen die om wat voor reden dan ook financieel in de verdrukking zijn gekomen. Sommige zelfs al jarenlang. Elk jaar rond deze tijd proberen we als diaconie deze gezinnen vooruit te helpen. Te zorgen dat ze even niet elk dubbeltje moeten omdraaien. En om ze te laten weten dat we aan ze denken, ze een hart onder de riem te steken. Dat ook zij kunnen genieten, ook daar blije mensen en blije kinderen! Wat zou het mooi zijn om dat niet alleen als kerk, maar als dorp voor ze te kunnen doen. Met elkaar, voor elkaar! Doet u mee? Elke bijdrage is welkom op rekening NL22 RABO 0373 7382 34 tnv Diaconie PKN Loenen Veluwe, met de vermelding "december". Dank!



En tegelijk is dit een oproep aan mensen en gezinnen die zo'n extraatje zo goed kunnen gebruiken. Om kinderen of kleinkinderen blij te maken. Of om feestdagen echt feestdagen te maken. En jezelf eens verwennen mag ook. Laat het ons weten. Daarvoor hoeft u geen lid te zijn van onze kerk!

Maar ook als u mensen kent die zo'n extraatje goed kunnen gebruiken, dan mag u ons daarover informeren. Uiteraard wel vooraf met de betreffende persoon overleggen.

Stuur een e-mail naar Diaconie@pknloenenveluwe.nl. Alle gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Diaconie Protestantse Gemeente.

Collectes november:

8 november voor de najaarszending "Kerk met vrouwen in de hoofdrol"

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw najaarszendingscollecte! kerkinactie.nl/vrouwenindonesie



15 november Diaconie Algemeen

29 november voor "Oekraïne school van onze dromen biedt kinderen veiligheid".

In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de

kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen met deze advenstcollecte.
kerkinactie.nl/kinderenoekraine

Opbrengsten:

- 30/8 voor de Stichting Chale € 436,40
- 6/9 voor Syrische vluchtelingen in Libanon € 215,70
- 20/9 voor de diaconie € 111,95

Gift: - gift van € 35 ontvangen van NN;

Kerkrentmeesters

Financiële info september 2020

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
September	2.049,03	46.826,58	53.583,50
Collectes diensten:			
Aug. Sept.	364,30	1.996,02	

Ondanks dat er een rij stond en er gewacht moest worden om naar binnen te gaan, kregen we van velen te horen hoe fijn het was dat de Mazzelschuur op 3 oktober voor het eerst na een half jaar weer open was. Iedereen hield zich goed aan de regels en mondkapjes werden gedragen. Sinds de sluiting zijn er spullen op verschillende manieren verkocht, er was dus al een mooi startbedrag. Aan het einde van de ochtend kwamen we op een totaal van €841,-. Wij hopen u weer te zien op zaterdag 5 november. Mocht er in de tussentijd iets veranderen wat van toepassing is op onze opening kunt u dit vinden op de website www.pknloenenveluwe.nl
Vrijwilligers Mazzelschuur



Redactie bedankt!!

Heeft u ook genoten van het jubileumnummer van het Kontaktblad? Een doorkijk van 50 jaar gezamenlijk uitgeven van nieuws van de R.K. Parochie en Protestantse gemeente. En van iedereen die eraan meewerkt; van schrijven in het blad, het samenstellen, drukken, vouwen en bezorgen. Wat er veranderde aan het blad in al die jaren, welke taal we gebruiken, en wat blijft: de verbinding die zo belangrijk is; verbinding tussen de beide kerken, maar ook verbinding met ons mooie dorp Loenen.

Het jubileumnummer kunt u ook vinden op de websites van onze gemeentes. U kunt het dan downloaden en digitaal bewaren. Hierbij willen we de redactie; Liduin, Ina, Jan, Willem en Henk, en ook alle anderen die meewerken aan dit blad, hartelijk danken voor deze speciale uitgave en hopen we als kerken nog een lange tijd op deze manier de verbinding met elkaar te houden!

Bert Meurs, voorzitter locatieraad RK Parochie Franciscus en Clara

Jettie Tolman, voorzitter Kerkenraad Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe

Gift

Wij mochten € 20,- (N.N.) en € 50,- ontvangen. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bedankt!

Collectes

1 november: NBG

Op 25 oktober was het Bijbelzondag. Omdat er toen een Dienst voor iedereen was en er voor Het vergeten kind werd gecollecteerd, houden we de collecte voor NBG op 1 november. Natuurlijk staat in de kerk elke zondag de Bijbel centraal. Maar op Bijbelzondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben, en dat we er in alle vrijheid uit kunnen lezen. En we staan stil bij mensen voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is. Op Bijbelzondag denken we ook aan mensen die niet de beschikking hebben over een eigen leesbare bijbel. Daarom vragen we steun voor het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap dat samen met andere bijbelgenootschappen in de hele wereld de Bijbel dichtbij mensen wil brengen. Meer informatie over projecten van het NBG vindt u op <https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag/>. Doet u mee?

22 november: onderhoud kerkhof

Het kerkhof is voor velen van u een plek om naar toe te gaan en die herinneringen aan uw dierbare(n) oproept. Dankzij de vrijwilligers ligt het kerkhof er netjes bij. Er worden echter wel kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor vervanging van bomen, onderhoud van machines. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de uitgangscollecte tijdens beide diensten daarom bestemd voor het onderhoud van ons kerkhof.

Kerkbalans gaat digitaal

Tijden veranderen. Of een organisatie wil of niet, zij zal telkens de bakens moeten verzetten. Dit geldt ook voor de administratie van de Protestantse Gemeente. In voorgaande jaren is de ledenregistratie geautomatiseerd. Een volgende stap is Kerkbalans, het jaarlijkse verzoek aan de leden voor het toezeggen van een vrijwillige bijdrage en een bijdrage voor het Kontaktblad.

Tot nu toe werd jaarlijks in januari bij de landelijke 'Actie Kerkbalans' een envelop door vrijwilligers bij u thuis bezorgd en het antwoord opgehaald. Dit geeft veel werk en het wordt steeds moeilijker hiervoor vrijwilligers te vinden.



Het kan anders!

Met ingang van 2021 willen we een begin maken om voortaan uw toezegging via het internet in te vullen. U krijgt dan in januari 2021, tijdens de start van de landelijke actie, een bericht via de mail met instructies hoe u uw toezeggingsformulier kunt invullen en verzenden.

Uw e-mailadres is essentieel!

Aan de gemeenteleden die hieraan mee willen werken het vriendelijke verzoek om vooraf uw e-mailadres te registreren. Dit doet u door het aanmaken van een account op onze website. Later geeft dit account toegang tot uw toezeggingsformulier en de mogelijkheid om deze digitaal te verzenden.



Voor het aanmaken van een account gaat u naar de website www.pknloenenveluwe.nl en kiest u aan de linkerkant in het menu voor de optie **Kerkbalans**. Via de pagina die dan opent kunt u uw account aanmaken.

Is toezeggen via internet veilig?

De verbinding met onze website is een beveiligde verbinding via een certificaat. Dit betekent dat u altijd een privéverbinding heeft met de website. Verder vult u alleen uw toezegging in. Het daadwerkelijk voldoen van uw toezegging verloopt via de gebruikelijke kanalen: automatische incasso, eigen overschrijving of acceptgiro.

Moet ik hieraan mee doen?

Nee, zeker niet. De mogelijkheid om op papier een toezegging in te vullen zoals u gewend bent blijft gewoon bestaan. Dus doet u niet digitaal mee, dan krijgt u zoals gebruikelijk in januari een envelop in de bus en wordt het antwoord weer opgehaald.

Maar om de druk op de vrijwilligers te verlichten hopen we toch dat veel gemeenteleden aan deze oproep gehoor geven.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het digitaal toezeggen, stuurt u dan een e-mail naar kerkbalans@pknloenenveluwe.nl

Vrijwilligersavond

Er gaat van alles niet door in deze coronatijd. Zo moeten we ook al een gemeenteeavond missen. Maar ook een vrijwilligersavond zit er voorlopig nog niet in. Toch blijven de vrijwilligers wel degelijk bezig voor de kerk, het onderhoud van het kerkhof, koffiedrinken na de dienst, oudijzer en Mazzelschuur (net wel/net niet), straks weer kerkbalans, bezoekwerk, autorijden, het kontaktblad en er zijn vast meer dingen waarvoor we vrijwilligers vragen en die dat dan weer belangeloos doen. Een vrijwilligersavond komt er nog niet, maar we willen wel op deze plaats onze waardering uitspreken voor alles wat er zo maar gebeurt door mensen in en rond de kerk. Hartelijk dank en hopelijk ook gauw weer een mooie vrijwilligersavond!

De kerkenraad



See you again - Klimbos uitje

Op zondag 11 oktober zijn we met 7 jongeren van 12 tot 18 naar het Klimbos geweest om de klimtalenten uit te testen. Alleen het aandoen van de klimgordel was al hilarisch en een hele uitdaging. De oefenroute was gelijk al een moment van even slikken; tokkelend aan een kabel 1,5 meter boven de grond. Gelukkig was het buiten en hadden we geen last van al die gillende meiden, met Jelle als rustpunt ertussen. Het was een erg gezellige middag en iedereen heeft elkaar goed aangemoedigd. Dominee Marcel kwam met hond William naar het Klimbos om gezamenlijk af te sluiten met een lekkere beker warme chocomelk en wat lekkers. Deze tocht was voor Dominee Marcel al net zo'n uitdaging als het Klimbos voor de jongeren. Al met al een geslaagde middag. Als afsluiting nog een paar zinnen zoals zij de middag zelf hebben ervaren:



- ❖ Het was heel leuk! Hoogtevrees overwonnen en ontzettend hard gelachen met elkaar.
- ❖ Sommige stukken waren best lastig, maar het was heel leuk!
- ❖ Heel spannend, maar ik heb het gedaan
- ❖ Het was superleuk!

- ❖ Ondanks mijn hoogtevrees, was het heel erg leuk!
- ❖ Het kon mij niet hoog genoeg zijn!
- ❖ Doodeng, maar hartstikke leuk!

Wij hebben genoten. Groet Erna en Ilja

Verlengen grafrechten

Verlengen (vervallen) grafrechten



Voor de kerkelijke begraafplaats van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe geldt dat grafrechten worden verleend voor een bepaalde periode, vrijwel altijd 30 jaar.

Verlenging van deze grafrechten is mogelijk, hieraan zijn wel kosten verbonden. Daarom willen we graag van de rechthebbenden of nabestaanden vernemen of zij de grafrechten willen verlengen met 10 of 20 jaar.

Bij het niet verlengen van het grafrecht vervalt het graf weer aan de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe en kan de grafbedekking verwijderd worden en het graf geruimd. Tot op heden is niet structureel actie ondernomen wanneer grafrechten vervielen. Dit gaan wij nu wel doen en in eerste instantie gaat het hierbij om graven waarvan de rechten (zijn) vervallen in 2019, 2020 en 2021. Rechthebbenden waarvan de (adres) gegevens bij ons bekend zijn ontvangen in november/december van dit jaar een brief.

Daarnaast zullen wij een aantal nabestaanden, die niet als rechthebbende staan geregistreerd, binnenkort persoonlijk benaderen.

Zijn de gegevens van de rechthebbenden niet bekend of niet meer actueel dan zullen er bordjes bij de betreffende graven geplaatst worden. Op deze bordjes wordt o.a. vermeld dat de grafrechten (zijn) vervallen en waar men terecht kan voor nadere informatie.

In 2021 starten wij vervolgens met het benaderen van rechthebbenden van graven waarvan de grafrechten al (ver) vóór 2019 zijn vervallen. Dit proces zal naar verwachting een aantal jaren duren.

Van onderstaande graven waarvan de grafrechten in 2019, 2020 of 2021 (zijn) vervallen zoeken wij (nieuwe) rechthebbenden.

Grafnr.	Overl.	Grafnr.	Overl.
VI-11		VI-42	
Talen K.	24-12-1944	Huiskamp A.W.	13-08-1963
Talen-Bakema J.J.	22-04-1991	Huiskamp-Manuel G.	24-01-1990
3-H18		3-L01	
Taconis S.S.	15-02-1937	Scholten C.	11-03-1974
Taconis A.	14-04-1948	Scholten-Wilbrink C.	20-11-1991
Dooren-Taconis H.A.F.	08-06-1989		
Grafnr.	Overl.	Grafnr.	Overl.
3-L07		3-M04	
Schut J.	27-11-1974	Van de Spreng G.	12-12-1976
Schut-van Beek J.	08-05-1991	Van de Spreng-van Arka.	20-05-1990

3-O05		3-P06	
Van Delden H.J.	15-10-1966	Hinrichs-Geel M.	26-05-1964
Van Delden-van den Enk R.	31-03-1977	Hinrichs G.J.	16-02-1990
Van Delden H.L.	10-02-1991		
3-P14		3-Q04	
Van den Beld G.	12-10-1964	Wilbrink G.J.	01-03-1962
Van den Beld-Weenk M.J.	17-12-1991	Wilbrink-te Winkel M.H.	13-01-1990
3-S06		3-S10	
Hendriks G.J.	22-03-1955	Heijenk A.	15-10-1956
Hendriks-Plant J.H.	26-12-1990	Heijenk-Berends R.	23-02-1991
3-T06		4-B18	
Westhof J.	13-07-1954	Suzenaar-de Jong T.	21-12-1989
Westhof-van den Beld A.	15-05-1963		
Hazelhoff A.M.	06-03-1989		

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Aleman, Ouderling-kerkrentmeester, tel. 055-7852672 (na 18:00 uur) email: krmloenen@gmail.com
College van Kerkrentmeesters.

Kerstverkoop - 2020 ??

Zoals met alles is er ook rond de kerstverkoop - die we al jaren houden in het Jeugdhuis - nogal onduidelijkheid of deze dit jaar wel doorgang kan vinden.

Vroegen wij ons eerst af of het jeugdhuis nog wel beschikbaar zou zijn, nu is het de coronapandemie die roet in het eten dreigt te gooien. Niemand kan op dit moment immers voorspellen hoe de situatie medio december zal zijn.

Het lijkt evenwel duidelijk dat het - zoals het zich nu laat aanzien - onverantwoord is om met allerlei mensen bij elkaar te komen om graftakken en kerststukken te maken. Ook is een samenkomst van mensen zoals bij de verkoop gebruikelijk was niet gewenst.

Omdat we weten dat best veel mensen op deze verkoop rekenen overwegen we om in heel kleine groepjes toch op verschillende dagdelen in de week van 7 tot en met 12 december aan de slag te gaan en **OP BESTELLING** wat te gaan maken.

Vandaar dat we hieronder een bestelformulier afdrukken waarbij u kunt aangeven of u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken. We hopen natuurlijk op een groot aantal bestellingen zodat we ook dit jaar de kerk aan extra inkomsten kunnen helpen.

Voor de goede orde:

Een en ander is **onder voorbehoud** en iedere besteller wordt tijdig geïnformeerd **of en wanneer de bestelling opgehaald kan worden.**

Wij verzoeken u dan ook de bestelformulieren voor 30 november aan te leveren!

Betaling zal bij aflevering contant dienen te gebeuren.



Ondergetekende:

Naam :

Adres :

Telefoon:.....

Wenst te bestellen:

..... X graftakken a € 17,--

..... X kerststukken a € 15,--.



Handtekening:

.....

Formulier s.v.p. inleveren bij Christien Jurriens, Horstweg 19a, 7371 BN Loenen.

Of : gegevens van de bestelling mailen naar : christienjurriens@gmail.com.

Kopij volgend nummer

Voor het december nummer 2020 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 november 2020 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 november 2020.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

In Memoriam

Op 19 september is overleden na een ziekbed Jan Thomassen, 72 jaar is hij geworden. Indrukwekkend hoe op de vrijdag van zijn begrafenis, bij het bedrijf Thomassen aan de Voorsterweg en bij de Brink velen stonden opgesteld om een erehaag te vormen. De dienst vond plaats vanuit de kerk, waarin zijn leven met liefde werd herdacht, de plek van waaruit 9 jaar eerder ook zijn vrouw Cobie werd begraven. Daar deelden we de herinneringen van kinderen, vrienden en ook van Diny, waar Jan zijn laatste jaren mee gedeeld heeft. Wij wensen ieder de troost toe en de kracht om door te gaan. Avontuurlijk en ondernemend, hij zal door velen gemist worden.



Verjaardagen

Op 14 november hoopt mevr. H. Hijwegen-Witteveen 80 jaar te worden. Eerbeekseweg 53, 7371 CC Loenen Gld.

Op 19 november hoopt mevr. J.H. Holtslag-Berends 90 jaar te worden. Hameinde 23, 7371 CS Loenen Gld. Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

Huwelijksjubilea

Op 21 november hopen de heer en mevr. E. Wehrmeijer-Koster hun 40--jarig huwelijksfeest te vieren. Hoofdweg 124D, 7371 GJ Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Pippeloentje

Peuterspeelzaal Pippeloentje is er weer bovenop

Vorig jaar december stond het water bij Peuterspeelzaal Pippeloentje aan de lippen. Doordat de overheid had besloten de peuterspeelzalen qua regels gelijk te stellen aan kinderopvang kwamen er voor de peuterspeelzaal veel nieuwe regels bij. En deze regels betekende veel extra kosten.

Er werden samen met de ouders van de peuters veel ideeën bedacht.

De leidsters hebben een periode voor half geld gewerkt. De media werd ingeschakeld en er werd een crowdfunding actie opgezet. Deze actie heeft uiteindelijk ruim 7.000 Euro bij elkaar verzameld.

Daarnaast zijn er gesprekken met de gemeente Apeldoorn geweest en zijn zij bereid gevonden om tijdelijk voor een deel garant te staan voor de Peuterspeelzaal. Ook heeft het parochiehuis bijgedragen en meegedacht in mogelijke oplossingen. Jeroen Klomp heeft als gift de website weer een complete update gegeven. Bovendien mochten we in zowel de Protestantse



kerk als de Katholieke kerk na afloop van de kerstdiensten collecteren. Deze collectes hebben maar liefst 1000 euro opgebracht.

Peuterspeelzaal Pippeloentje wil dan ook iedereen bedanken voor de gulle giften en het meedenken naar oplossingen. Zonder jullie had de Peuterspeelzaal het niet gered. Enorm bedankt daarvoor namens de leidsters en het hele bestuur.

Hiermee staat peuterspeelzaal Pippeloentje er weer goed voor en hebben de leidsters er met het bestuur weer het volste vertrouwen in. Tevens zitten ze niet stil om mee te gaan met de moderne tijd.

Peuterspeelzaal Pippeloentje wil per 1 november beginnen met nieuwe openingstijden. Hierdoor wordt het mogelijk om uw peuter te brengen vanaf 8.15 tot 8.45 en U kunt uw peuter weer ophalen van 12.30 tot 12.45. Hierbij heeft uw peuter al gegeten als uw hem/haar ophaalt. De peuterspeelzaal hoopt hiermee weer helemaal te voldoen aan de vraag van de huidige maatschappij.

Classicale vergadering

Vergaderen is een kunst

Bij de classicale vergadering Veluwe begint schriftelijk vergaderen ingeburgerd te raken. Op deze manier kunnen we een aantal besluiten nemen. Er is echter één grote maar. We kunnen elkaar niet ontmoeten en ook niet met elkaar spreken over wat er nodig is om kerk te zijn en te blijven. De vergadering heeft besloten dat ds. Gerben Westra namens de ring Ede, ouderling Harry Westerink namens de ring Harderwijk en ds. Leendert Plug namens de ring Nijkerk zijn benoemd voor een nieuwe periode van vijf jaar. Ouderling Wijnand Westerink is benoemd als lid van het breed moderamen voor de ring Harderwijk. Ouderling Wim van de berg heeft zich beschikbaar gesteld voor het breed moderamen voor de ring Hattem. Zijn benoeming vindt plaats op de volgende vergadering. De vergadering heeft ingestemd met het beroepen van ds. Jan Piet Vlasblom als predikant met bijzondere opdracht voor zijn werk als docent geestelijke verzorging bij de Christelijk Hogeschool Ede. Op 14 oktober is het beroep bij hem gebracht en heeft hij dat aangenomen. Hij wordt daarmee aan de classicale vergadering verbonden en heeft voor zijn werk dan een kerkelijke zending. Naast hem zijn er nog vijf predikanten aan de classicale vergadering verbonden. De vergadering heeft een voorstel aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat een kerkelijk werker stemgerechtigd lid is. En als laatste is de begroting voor 2021 vastgesteld. Er zijn woorden aangereikt voor de opening en de sluiting die ieder voor zichzelf kon overdenken. Woorden die ook spreken van vertrouwen en perspectief omdat kerkenwerk werk in Gods wijngaard is.



Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

Studieavond: Zegen door Israël

Studieavond met ds. Oscar Lohuis in Eerbeek over "Zegen door Israël"

Op dinsdag 3 november is er in Eerbeek een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Zegen door Israël. De bijeenkomst vindt plaats in Cultuurhuis Pater Dekker, H.A. Lorentzstraat 20 in Eerbeek. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël. Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl of 033-2458824.

Zegen door Israël

Onder christenen leven er uiteenlopende meningen en gevoelens over Israël. Als we in de Bijbel lezen gaat het op bijna iedere bladzijde over wat God in, voor en door Israël heeft gedaan, om daardoor de hele wereld te zegenen. Ook bijna alles wat wij in het Nieuwe Testament lezen gebeurde in Israël en onder het Joodse volk. Wij leven in een tijd dat het Joodse volk weer woont in het land dat God aan Abraham, Izak en Jacob heeft beloofd. Israël staat weer op de kaart van de wereld. Wat doen wij als christenen daarmee? Wat kunnen wij leren als we kijken naar de moderne ontwikkelingen en deze leggen naast de profetieën uit de Bijbel? Hoe is de wereld gezegend door Israël en geldt die belofte uit Genesis 12:1-3 nu ook nog? Genoeg belangrijke vragen om bij stil te staan.

Achtergrond spreker

Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. Lohuis: "De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld."

Graag gedaan

Graag Gedaan, wat is dat ook alweer? Velen van u zullen Graag Gedaan wel kennen omdat ze er ooit eens een beroep op hebben gedaan om even naar het ziekenhuis te worden gereden, naar de pedicure of naar De Bruisbeek... voor uzelf, de buurvrouw of een familielid. Misschien heeft u zelf ook al eens iets voor Graag Gedaan kunnen doen. Maar we brengen onder de aandacht dat er ook heel andere vragen kunnen leven, je zou misschien wel iemand willen hebben die je af en toe kunt bellen als je er even door heen zit, zou er iemand zijn die op een middag even thee komt drinken, als de week eigenlijk weer veel te lang duurt? Ook voor deze vorm van nabijheid en steun kun je een beroep doen op de vrijwilligers van Graag Gedaan. Daar hoeft je niet per se heel oud voor te zijn of heel ziek, we zijn er graag voor iedereen die behoefte heeft aan contact of steun. Soms merken we dat er een drempel is om ons te bellen als je zelf eigen kinderen hebt, soms ook nog in de buurt. Laat dat je vooral niet weerhouden, wij begrijpen heel goed dat je ook behoefte kunt hebben aan anderen om je heen, dat je hen niet altijd wilt vragen, voelt u zich vrij. Wij zijn er graag voor U.



José Pierik Tel. : 06-55397566 of op werkdagen tussen 18:00 - 19:00 uur: 06- 38061676 of 06- 38061677

Kerstmiddag ouderen

**GEAFGELAST
GEANNULEERD
UITGESTELD**

Het duurt nog even voor het zover is, maar we willen u nu toch alvast mededelen dat de jaarlijkse kerstmiddag voor de ouderen uit Loenen, in verband met de Corona niet kan doorgaan. We weten uiteraard niet hoe het verdere verloop van de Corona en de daarmee gepaard gaande regels zich zullen ontwikkelen, maar voor nu leek ons dit de beste beslissing. Wij als organisatie vinden dit uiteraard erg jammer, maar het is even niet anders. We hopen van harte volgend jaar weer een mooie middag te kunnen organiseren, en u dan weer welkom te mogen heten. Voor nu wensen we u alle goeds en we hopen van harte dat u allen gezond mag blijven.

Een warme groet namens de Diaconie R.K. Parochie en Prot. Gemeente

Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen (Prediker3:4)

Voor alles is er een tijd zegt het bijbelboek Prediker. Een tijd om op te bouwen en een tijd om af te breken, een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Ik vind één van de moeilijkste dingen van deze coronatijd dat we dat laatste nu juist geen van beide voluit kunnen doen. Echt feestvieren wil eigenlijk niet, ja online het glas heffen, hoera roepen in plaats van lang zal ze leven zingen, een virtuele polonaise, 'feest' maar echt vrolijk word je niet. En rouwen, je zou zeggen, dat gaat altijd door, maar het zou zo maar kunnen zijn, dat je wel iemand mist, heel erg mist, maar dat de maatschappij zo verder gaat met maatregelen, zorgen, angsten dat er voor jouw rouw het wel lijkt alsof er geen plaats voor is.

We doen er in de kerk natuurlijk alles aan. Een plek te bieden waar je je rouw mag beleven. De uitvaarten zijn anders, het is niet meer dat massale, met iedereen. Een groot gemis. Wat mis je die handdruk, dat koffiedrinken na tijd, kaal is het. Ja degenen die er wel zijn, daar mag en kun je mee delen en toch is het anders.

De maand november is de terugkijkmaand in de kerken, voor de katholieke kerk begin november met Allerzielen. In de protestantse kerk op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, net voor de Advent begint. Even maken we plaats in de hectiek van alle persconferenties en afzeggingen. Het doet er toe dat je iemand mist, zijn er ergere dingen in de wereld. Misschien voor anderen, maar voor jou niet. Het is even erg als anders om iemand te moeten missen, degene die je mist is geen



onderdeel van een statistiek, nummer zoveel, nee het gaat om een unieke mens, van vlees en bloed, met een naam gekend, door jou bemind, betreurd, geleefd, vastgehouden en nu weer losgelaten. Een mens soms voorzien van het zegel van de Doop, waarin God zegt; Ik ken je, Ik zal er altijd zijn voor jou, zelfs als de dood komt. En ook als die doop er niet geweest is, dan nog dat je mag je vertrouwen dat bij God elk mens gekend is. Die doop is immers meer een teken hoe God over de mens denkt, dan dat het zelf iets in die relatie tot stand brengt.

Met deze meditatie vraag ik in de maand november even aandacht voor iedereen die rouw heeft. We hebben geen tijd om te rouwen, maar we moeten er wel tijd voor maken. Dat geeft ons samen ook rust en bezining.

In het boek prediker staat dat er een tijd is om te rouwen en een tijd om te dansen. Het dansen ligt ook nog niet voor het oprapen. Hoe houden we de vrolijkheid van het leven in het oog. In het lied van de hemel, lied 726, Hoor een heilig koor van stemmen, staat in het eerste couplet: in de hemel is een dans. Dat is op zich een vrolijk vooruitzicht, maar ik hoop toch niet dat we zo lang hoeven te wachten. Laten we niet alleen tijd nemen om te rouwen, als dat in je leven aan de orde is, maar aten we proberen onze feesten ook niet te vergeten. Zeker we stellen uit tot later, maar de kleine momenten van geluk te blijven zien, goede muziek te blijven horen, de humor niet te vergeten. Laten we goed voor onszelf en de mensen om ons heen blijven zorgen, rouw en dans, in balans.

Ds Marcel Oostenbrink

Gered Gereedschap steunt al 35 jaar vakmensen in ontwikkelingslanden met gereedschap, kennis en kunde. Onze hulp is praktisch en concreet. We stellen goed gereedschap en de juiste machines ter beschikking. We zorgen voor gekwalificeerde leraren en bieden begeleiding van o.a. timmermannen, automonteurs en kleermakers naar zelfstandig werk. Met een goede vakopleiding zijn de mensen zelf in staat armoede achter zich te laten. Wij zien dit als de essentie van onze ondersteuning.

Vrijwilligers vormen het hart van Gered Gereedschap.

In de 30 werkplaatsen en op het landelijk bureau in Amsterdam werken zo'n 500 vrijwilligers. Samen zetten zij zich met veel energie en enthousiasme in voor het gezamenlijke doel:
Een zelfstandig bestaan voor vaklieden in Afrika.

WELK GEREEDSCHAP

Gered Gereedschap verzamelt handgereedschap, naaimachines, elektrisch handgereedschap, en (in overleg) werkplaatsmachines voor de volgende vakgebieden:

Houtbewerking Loodgieten Metaal & Constructie Autotechniek Bouwen en metselen

Kleermakerij Elektrotechniek Schoenmakerij

Zie de website voor de inleverpunten, altijd één bij u in de buurt! Loenen: fam. Uiterweerd Vrijenbergweg 9
Misschien heeft u of kent u iemand bij een bedrijf dat tweedehandsmachines (zie website voor alle machines) in de aanbieding heeft, of gereedschap over van een bouwproject, let op: Gered Gereedschap koopt nooit iets, dat gaat dan via een aantal geïnteresseerde Loenenaren.

Misschien heeft u enige vakkennis en nog tijd (en een auto graag) om samen met mij 1 x per jaar wat rommelmarkten in de buurt af te gaan (na de coronatijd uiteraard).

Let op! De volgende materialen zamelt Gered Gereedschap niet in: tuingereedschap, fietsen, gasflessen, computers, huishoudelijke apparaten, ongesorteerde spijkers, bouten, moeren en schroeven,

accuboormachines, muziekinstallaties, doorgeroest gereedschap

De Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap is aangemerkt als algemeen nut beoogde instelling (ANBI). De gegevens die openbaar dienen te zijn op de website

www.geredgereedschap.nl Triodos Bank: NL 34 Trio 021 21 12 430
t.n.v. Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap

Henk Bastiaans Molenbeek 79, telefoon; 055 - 5051716
henkbastiaans@hетенet.nl



Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; secr Henk Gerritsen tel: 0313-651636;

lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-erbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Kerstwandeling 20 december

Samen vinden we de weg, is het thema van de kerstwandeling die we op zondag 20 december willen maken tussen 17.00 en 19.00 uur. Het is een wandeling van de protestantse kerk naar de RK kerk, waarin je verschillende kersttaferelen kunt tegenkomen, een wandeling voor jong en oud, langs een uitgestippelde route. Eigenlijk was het de avond van de kerstsamenzang geweest, maar dat zagen we met alle maatregelen niet zitten. Dus wat nieuws bedacht. In het volgende kontaktblad komt er de mogelijkheid om je op te geven via een link op een website of via de telefoon. In verband met de corona moeten we alles wat beter regelen, dus werken we met tijdvakken van vertrek om niet te veel mensen tegelijk aan het lopen te hebben. Een wandeling tussen beide kerken, maar je hoeft natuurlijk niet lid of betrokken te zijn bij één van de kerken om mee te mogen doen. Iedereen is welkom. Toch een beetje kerst, als er verder zo weinig door kan gaan. Samen vinden we de weg! We kunnen over de route al wel verklappen dat we in elk geval langs de engelenweg komen. Te mooi om die straat te laten liggen met kerst.

We kunnen voor de kersttaferelen nog wel wat medewerkers gebruiken en daarnaast ook wel mensen als begeleider van de route. Denk je dat is wat voor mij, om als wijze of herder, als engel of als routebegeleider mee te werken, geef je dan vooral op! Dat kan bij Bert Meurs, liefst op de mail bertmeurs@kpnmail.nl



Het coronavirus geeft veel beperkingen waardoor Allerzielen vieren, zoals we gewend waren, met een volle kerk en met begeleiding van het koor nu niet mogelijk is. We hebben het anders in moeten vullen.

Zondagavond 1 november is er 's avonds om 19.00 uur een Allerzielenviering. In deze viering herdenken wij in het bijzonder de overledenen (van onze geloofsgemeenschap) die het afgelopen jaar zijn overleden. Bij het noemen van de namen wordt een kaars aangestoken.

Bij het verlaten van de kerk staat er een graflichtje klaar om mee te nemen naar het kerkhof, waar de viering wordt afgesloten bij het grote kruis. Hierbij uiteraard de 1,5 mtr in acht nemen.

Er wordt geen koffiedronken na de viering.

Het is noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor deze viering. Dit kan via de site <https://meevieren.nl/>, kies H. Antonius Abt Loenen. Lukt het niet dan mag u Ans Brom bellen 0313-653767 .

Het afgelopen jaar zijn overleden.

17-08-2019 Johanna Theodora Antonia Onstein- Wensink 77 jaar
16-10-2019 Antonia Maria Kloosterman-van der Mazen 87 jaar
11-12-2019 Theodora Johanna Uiterweerd-Linthorst 89 jaar
14-12 2019 Jozefus Baakman 87 jaar.
28-12-2019 Hendrik Epskamp 95 jaar
10-03-2020 Grada Maria Schiphorst-Schut 84 jaar
07-06-2020 Gradus Martinus Biezeman 87 jaar
17-06-2020 Johanna Antonia van der Gouw-Hurenkamp 89 jaar
27-07-2020 Alberta Petronella Reints- Aarnink 95 jaar.



Gerardus kalenders 2021

Ook dit jaar zijn ze er weer!

De Gerardus kalenders 2021. De kosten zijn dit jaar €7,95. Er zit weer een mooie achtergrond bij.

Zoals gebruikelijk zijn er ook nu weer twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen welke afbeelding u aan de voorzijde plaatst.

En u weet: de opbrengsten van deze kalender worden door het klooster in Wittem voor goede doelen gebruikt, zoals het werk voor specifiek jongeren en armen.

De kalenders zijn te verkrijgen bij T. Savelberg-Daamen.

W. Eindhovenstraat 4, 6961 CK Eerbeek. Telefoon 0313 650798.

De Gerarduskalender: elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: elke dag een beetje spirit!

Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt ieder jaar met plezier samengesteld door een uitgebreide redactie en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt te goede aan alle activiteiten die vanuit het Klooster Wittem worden georganiseerd. (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).



Met vriendelijke groet, T. Savelberg-Daamen

Liturgische vieringen

- Zo. 01 november '20 Allerzielenviering 19.00u;
Woord en communie viering 19.00 uur- Voorganger P. Vroom
Jaargetijde Antony Johannes Klomp, Overl ouders Tijhuis-Brugman,
Henk Derickx, Fam Tiemessen-Hebben, Overl fam Klomp-Wigman,
overleden ouders Nijhof-Klomp, overleden fam.Klomp-Koers
- Za. 7 november '20 Geen viering
- Zo. 15 november '20 Geen viering
- Za. 21 november '20 Geen viering
- Zo. 29 november '20 Woord en communieviering- Voorganger P. Vroom
Intenties: overleden echtpaar Meurs-vd Linde, Overl ouders Nijhof-Klomp



*Corona
Hoe iets dat isoleert,
Ons tegelijkertijd verbindt
De één nog rustig achterover
De ander door paniek verblind
Eén heel gemene deler
Het land volledig op z'n kop
Contactloos maar toch samen
Er zit weinig anders op*

Kijk een beetje naar elkaar om

Protestantse gemeente

Zondag 1 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Kerkvoogdij: NBG (Ned. Bijbel Genootschap)
Zondag 8 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Dankdag voor gewas en arbeid Coll: najaarszending "Kerk met vrouwen in de hoofdrol" (Diaconie- Papua)
Zondag 15 november	10.00 uur	Ds. C. Bochanen - Deventer Coll: Diaconie Algemeen
Zondag 22 november	9.30 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: Onderhoud Begraafplaats
<u>N.B. Voor beide diensten aanmelden!</u>	11.30 uur	Ds. M. Oostenbrink Laatste zondag kerkelijk jaar
Zondag 29 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll: voor "Oekraïne school van onze dromen biedt kinderen veiligheid". (Diaconie)

See you again



8 november	See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.
15 november	See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.
22 november	See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.
29 november	See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zo. 01 nov. '20	19.00u	Eucharistieviering - Allerzielen Voorganger P. Hermens
Za. 07 nov. '20	19.00u	Geen viering
Zo. 15 nov. '20	10.00u	Geen viering
Za. 21 nov. '20	19.00u	Geen viering
Zo. 29 nov. '20	10.00U	Woord en communieviering Voorganger P. Vroom