

HET KONTAKTBLAD



"Geloven is niet altijd uit de
problemen zijn,
maar wel je problemen met God delen"

September 2020
Jaargang 49 - nummer 12

Een nieuw seizoen gaan we als kerkelijke gemeente binnen en we proberen maar zoveel mogelijk alles door te laten gaan, ondanks beperkingen. 6 september vieren we het Heilig Avondmaal. Het plan is om de wijn in kleine bekertjes te doen, dus even niet drinken uit dezelfde beker. En we gaan ook niet in een kring staan, maar blijven op onze plaats zitten. En dan zullen we merken of we toch met elkaar verbondenheid kunnen ervaren en met de Heer. Ik preek nog een keer uit Ezechiël, nu Ezechiël 47 over de rivier die uit de tempel stroomt.



13 september hebben we onze startzondag. We hebben een bescheiden programma. We zijn op twee plaatsen, in het jeugdhuis en in de kerk. In het jeugdhuis begint om 10.00 uur de workshop Boomwhackers. Daar nodigen we vooral de kinderen, jongeren en hun ouders voor uit. Kleurrijk, samen muziek maken, ook al kun je geen noot lezen en heb je nooit een muziekinstrument aangeraakt. We beginnen om 10.00 met een opening door de predikant om daarna samen muziek te maken. Opgeven kan via Ilja Waszink, we geven eerst de jongeren de kans, er is een maximum van 30 deelnemers. Tegelijkertijd hebben we in de kerk ook om 10.00 uur een kerkdienst met medewerking van een combo uit de eigen gemeente. Daar gaat de predikant ook voor. Alleen hoe moet dat nu, als de dominee ook al in het jeugdhuis moet zijn? Misschien vinden we nog wel iemand die een deel van de dienst kan overnemen. Thema is: DV, als God het wil, leven in afhankelijkheid. Uit de bijbel lezen we Jacobus 4:13-17



Na de kerkdienst gaan we bij goed weer koffiedrinken. We hebben natuurlijk kans dat het te druk wordt, zoals we deze zomer ook een keer mensen naar huis moesten sturen wegens de te grote toeloop (of te weinig plek). Kom dan rustig terug voor de koffie of ga even kijken bij het jeugdhuis waar met de deuren open vast mooie geluiden van de workshop te horen zijn.

Via de website zal in de loop van de zondag de dienst ook op de film te zien zijn.

20 september gaat ds Bert Faassen voor. 27 september ga ik verder met de Jacobusbrief, en lees Jacobus 1:1-18

We ontvingen €10, €30 en €50 voor de kerk, en daarnaast €50 voor het kerkhof. De gevers hartelijk dank.

Kerkenraad: We zijn blij dat Ilja Waszink en Erna de Croon jeugdouderling willen worden. In de kerk hebben we dit al afgekondigd, nu ook de aankondiging in het kerkblad. In de maand oktober zullen we tot hun bevestiging overgaan.

Gesprekskring

In de maand september beginnen we weer met onze gesprekskringen. De eerste keer is het thema in alle drie de kringen hetzelfde. We bespreken het thema van de startdienst: leven in afhankelijkheid, met Jacobus 4:13-17

Maandag 21 september is de maandagavondkring bij Paul Sanders thuis, om 19.30 uur.

Dinsdag 15 september is de dinsdagavondkring bij Bernadette Paping aan huis ook om 19.30 uur.

Woensdag 30 september de woensdagavondkring in het jeugdhuis om 20.00 uur.

See You Again kerstmusical

"See You Again" gaat weer op zoek naar kinderen die mee willen doen op 24 december om 19.00 uur met de Kerstmusical in de Protestantse kerk te Loenen. We weten nu nog niet of er maatregelen zijn in december, maar dan vinden we vast een andere manier om aan iedereen onze musical te laten zien. Lijkt het je leuk om mee te doen met onze eigentijdse musical geef je dan op. We oefenen op zondagmorgen om 10.00 uur, 5 zondagen voorafgaand aan de 24ste. In overleg nog één of twee tijdstippen eind van de middag begin avond. Het is de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk bij elke repetitie aanwezig is. Vind jij toneel spelen en/of zingen leuk geef je op **voor 1 oktober**.



Voor meer informatie kun je terecht bij:

Ilja Waszink 055-8430110 mail2waszink@gmail.com of Erna de Croon tel 055-5053667 famcroon@xs4all.nl

Diaconie

Heilig Avondmaal op 6 september collecte Diaconie: Dorcas met Syrische vluchtelingen als doelgroep.

De ramp in Beiroet treft niet alleen Beiroet en het land Libanon, maar ook nog eens en in het bijzonder de grote groep (meer dan 1 miljoen!) Syrische vluchtelingen in Libanon.

Libanon had al te maken met een economisch moeilijke tijd, kreeg daar overheen het Corona-virus en moet nu met hulp uit de hele wereld de ramp in Beiroet zien te overwinnen. Wanneer je in dat land als vluchteling terecht bent gekomen omdat in je eigen land al jaren niet meer veilig bent en je verder geen kant op kan, dan ben je niet te benijden.

Dorcas helpt niet alleen met noodhulp in Beiroet, maar ook specifiek deze mensen, de allerarmsten in de samenleving in Libanon.

Kerkrentmeesters

COLLECTE JEUGDWERK (JOP)

13 september: Nederland - Kliederkerk geeft hoop

'Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop.' Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa's en oma's maken dankzij Kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

27 september

Op 27 september is de collecte bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk.





Ieder jaar, in het tweede weekend van september wordt aan alle Nederlanders gevraagd om eens extra aandacht te geven aan zieken in hun leefomgeving. De Nationale Ziekendag zorgt ervoor dat wij niet vergeten dat wij, **ziek en gezond, samen door het leven gaan**. Vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Loenen zullen dat weekend (12/13 september 2020) bij zieken op bezoek gaan en hen met een bloemetje verrassen. Namens ons allen, hartelijke Zonnebloem-groeten en wat fijn dat we alweer kleine activiteiten mogen en kunnen ondernemen. Tot ziens, Stefie Eijmans.

Kopij volgend nummer (zie ook elders in dit nummer)

Voor het oktober nummer 2020 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk **donderdag 3 september** 2020 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk **vrijdag 4 september** 2020.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!
Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuelwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20,
6961XL Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; secr Henk Gerritsen tel: 0313-651636;

lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenuelwe.nl of www.franciscusenclara.com.

In Memoriam

Op 27 juli overleed na een periode van ziekte Lydia Vrijaldenhoven-Evers, 45 jaar is ze geworden. Ze woonde aan de Hendrik Berntsweg 53. Op maandag 3 augustus vond in kleine kring de crematieplechtigheid plaats. We wensen haar man, Jan-Willem, de zoons Thobias en Xavier en natuurlijk alle nabestaanden de troost en kracht toe in dit zo zware verlies.



Maandag 27 juli 2020 is overleden Alberta Petronella Reints-Aarnink op de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde in woonzorgcentrum St. Martinushof te Twello. Haar uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 31 juli in de H. Antonius-Abt kerk te Loenen. Waarna zij is begraven op ons parochie kerkhof

Namens onze geloofsgemeenschap wensen wij haar familie kracht en sterkte voor nu en de komende tijd.

Verjaardagen

Op 8 september hoopt de heer T.B.O.C. Roelofs 90 jaar te worden. Derickxkamp 27, Kamer 108, 6961 DZ Eerbeek

Op 30 september hoopt mevr. C.M. Veenendaal- van Gijtenbeek 80 jaar te worden. Droefakkers 5, 7371 CP Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Huwelijksjubilea

Op 4 september hopen de heer en mevr. J. de Jong-Remmelzwaal hun 50 jarig huwelijksfeest te vieren. De Steek 2, 7371 CZ Loenen Gld.

Op 18 september hopen de heer en mevr. H. Klomp-Drent hun 40 jarig huwelijksfeest te vieren. Imbosweg 15, 7371 DA Loenen Gld.

Op 27 september hopen Marcel en Erna de Croon-Limpers hun 25 jarig huwelijksfeest te vieren. Horstweg 66A, 7371 BS Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



GEWIJZIGDE INZENDTERMIJN COPY VOOR OKTOBER

I.v.m. het uit te brengen jubileumnummer in de maand oktober (ons kontaktblad zal dan 50 jaar bestaan) zal de uiterste inzendtermijn met een week vervroegd worden.

Dat betekent dat copy in de postbus uiterlijk donderdag **3 september** bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad) ingeleverd kan worden of uiterlijk **vrijdag 4 september** via de mail binnen moet zijn.

De redactie.

Elke maand verschijnt het Kontaktblad ook digitaal op de websites van de Protestantse Gemeente en de Franciscus en Clara parochie. Op de website van de Protestantse Kerk (www.pknloenenuwe.nl) staat nu de link naar een formulier, waarmee u kunt opgeven dat u een mailtje wilt ontvangen als er een nieuw Kontaktblad online staat. Niet alleen bedoeld voor protestanten, maar ook voor katholieken en alle andere dorpsgenoten. Even aanmelden en u bent ook als er soms niet bezorgd is, toch op de hoogte.



Ook staat er een link om je mailadres op te geven als je (en dit vooral voor de leden van de protestantse gemeente Loenen) als je een mail gestuurd wilt krijgen bij mededelingen van de protestantse Kerk in Loenen. Met name in de coronatijd hadden we regelmatig mededelingen over kerk open of dicht, die we op korte termijn wilden laten weten. Ook mededelingen die anders in de kerkdienst werden gedaan, wilden we wel graag wat rechtstreeks aan de leden meegeven. Vandaar onze oproep: meld je met je mailadres aan via de link op de website. Voor beide opgaves geldt, je kunt ze ook weer makkelijk ongedaan maken. Als je er geen belang meer bij hebt.

Overdenking

IVM de RIVM

Er is een foto van die van de coronatijd een fotoboek gemaakt heeft van alle aanplakbiljetten en posters op winkels, deuren, bedrijven en kerken waarop de bekende afmelding of waarschuwing stond: In verband met de corona-maatregelen vragen wij u vriendelijk om afstand te houden in onze winkel, met niet meer dan 6 personen aanwezig te zijn, om en ga zo maar door, wat men al kan bedenken en vragen. IVM de RIVM afgekort, in verband met de RIVM.

In de kerk en in christelijk Nederland hadden we vroeger en op sommige plaatsen nog steeds wel een andere afkorting: DV, Deo Volente, als God het wil. Je kon niet zomaar zeggen: volgende week vier ik mijn verjaardag, nee DV, als God het wil. Bij moslims kennen we die uitdrukking ook, dan heet het Inshallah, als Allah het wil en dat bedoelt ongeveer hetzelfde. De uitdrukking DV komt uit de bijbel, in Jacobus 4:13-16 vinden we dat.

Ik wil niet terug naar DV, ik wil ook niet bij iedere aankondiging in het blad vermelden: behoudens de

coronamaatregelen, je wilt toch een beetje leven en plannen zonder voorbehoud, en iedereen snapt toch wel dat er soms redenen zijn waarom iets niet door kan gaan. Zo kun je en wil je toch niet leven, alsof alles zomaar weer kan veranderen.

Ondertussen sluimert die gedachte wel op de achtergrond, zullen we wel in september dit of dat kunnen vieren, gaat de vereniging echt wel door straks, of de bingo of het uitje of die verjaardag, kan ik naar mijn werk, heb ik wel werk, gaat school of stage weer door? Het is als je daarmee in je achterhoofd rekening houdt, wat ik noem: leven in afhankelijkheid. Daarbij kijkt de christen ook naar boven, niet naar de

overheid die bepaalt, maar naar een God die zegent. Leven in afhankelijkheid is leven onder een open hemel. Dat kan natuurlijk nog steeds betekenen dat dingen niet door kunnen gaan, maar zou de Heer ons dan niet de kracht geven om het andere te doen, of om met die omstandigheden ook weer om te gaan of juist iets nieuws te bedenken. Leven in afhankelijkheid.

Voor sommigen is dat nieuw. Wie met een handicap of ziekte leeft, wist dat al veel langer, je kunt niet



altijd alles wat je wilt. Voor wie leeft van de natuur en het weer, schippers en boeren, weten dat ook, je hebt niet alles zelf in de hand. En wie van een uitkering leeft of overheidssubsidies nodig heeft misschien ook wel, weet jij veel hoe de regeling volgende maand is? Leven in afhankelijkheid kan ons leren bidden, dat je God om zegen vraagt. Maar beter is misschien nog om God te danken voor de momenten en de kansen die je wel gegeven zijn, wanneer je ervaart dat het samen goed is of dat je tevreden met je werk kan zijn. Want wat wij in geloof en liefde samen beleven, mogen we koesteren, dat wordt ons nooit ontnomen. We komen zo van afhankelijkheid terecht bij een rots in ons leven. Rots in de branding. Rots om op te bouwen. De vaste hand van God.

Een oud lied zegt het zo: Wat vliedt of bezwijkt,
getrouw is mijn God.
En met een gedichtje kunnen we hetzelfde zeggen:

Toekomst

*Vraag me niet hoe het gaan zal,
welke weg er voor me ligt.
Ik kan het je niet zeggen,
Het is nog buiten mijn gezicht.*

*Vraag me maar of ik alleen zal zijn,
want daar weet ik het antwoord op.
In mij leeft vertrouwen
dat de ontferming van God altijd bij me blijft.*

Ds Marcel Oostenbrink

Reserveren H. Antonius Abt kerk

Om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM is het noodzakelijk om te reserveren voor het bijwonen van een viering in de kerk. Wij mogen maximaal 50 personen toelaten. Ga naar meevieren.nl

Verschijnt: Kies een kerk om te reserveren, met daaronder **kies een kerk**.

Klik het pijltje aan en u ziet daar Apeldoorn en Twello Emmaus en Franciscus en Clara Parochie, als die aanklikt kunt u de H. Antonius Abt kerk reserveren. Het

reserveringssysteem houdt automatisch bij hoeveel reserveringen er zijn en bij 50 personen is reserveren niet mogelijk. De gegevens die worden gevraagd zijn nodig om in geval van besmetting de aanwezigen te kunnen waarschuwen. Deze gegevens worden na twee weken weer vernietigd.

Lukt het niet via internet, mag u Ans Brom bellen 0313 65 37 67 om een reservering te doen.

Tot op heden is de ervaring dat er nog steeds plaats over is zodat u op goede geluk naar de kerk kunt komen. Is er nog plaats dan wordt u na registratie toegelaten, is er geen plaats meer dan wordt u niet toegelaten.

Henk Gerritsen, Secr Locatieraad.



Afscheid Ivan Kantoci

Zoals u in de Clara heeft kunnen lezen zal Ivan Kantoci in september met pensioen gaan. Hij heeft 18 jaar in ons parochie verband gewerkt en met veel mensen contact gehad en bijgedragen aan de beleving van ons geloof.

Op 13 september zal er tijdens de eucharistieviering in Twello afscheid genomen worden.

Als locatie Loenen/Eerbeek willen ook wij dit afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan en zullen in de viering van 6 september stil staan bij het vertrek van Ivan.

bedankt

Wij nodigen U van harte uit deze viering bij te wonen. Door de Corona maatregelen zijn we helaas beperkt tot een maximum van 50 parochianen en adviseren u om tijdig te reserveren via de website meevieren.nl

Henk Gerritsen.

Nieuw lid Locatieraad Loenen/Eerbeek



Op voordracht van de locatieraad heeft het Parochiebestuur Ans Brom benoemd als lid van de Locatieraad Loenen/Eerbeek.

De benoeming is per 1 juli 2020 voor de termijn van vier jaar met een mogelijke verlenging met nog eens vier jaar.

De locatieraad is blij met deze benoeming. Ans heeft al een grote staat van dienst in onze parochie. Eerst in Eerbeek als koster en opleider voor de misdienaars en acolieten en assistentie bij rouw en trouwdiensten. Toen de kerk in Eerbeek gesloten werd heeft ze zich ook in Loenen ingezet voor de Parochie en heeft ze een periode het secretariaat onder haar hoede gehad.

Ze was en is vraagbaak voor velen en haar kennis van hoe de lijntjes lopen is van groot belang voor een goede organisatie.

Niet te vergeten dat ze samen met Ton al vele jaren lid is van ons koor Con Spirito.

We wensen Ans heel veel succes.

Henk Gerritsen, secr. Locatieraad Loenen/Eerbeek.

Bezorging Kontaktblad

Het Beraad van Kerken is blij dat Samir Antar uit Loenen bereid is vanaf heden het Kontaktblad in Loenen huis aan huis te verspreiden. Op onze oproep voor een bezorger hebben we meerdere reacties ontvangen. Deze personen boden aan het Kontaktblad in een gedeelte van Loenens postcodegebied 7371 te willen verspreiden. Omdat de verspreiding door één persoon onze voorkeur had, hebben we gekozen voor Samir. De eerste keer zal het voor hem wel eens zoeken zijn naar de brievenbussen. We wensen hem veel plezier bij het rondbrengen in ons dorp én in de mooie omgeving van Loenen.



In het Colofon is Chris Brinkman vermeld als contactpersoon voor het Kontaktblad. Dit blijft onveranderd, dus voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Chris Brinkman: E-mail: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.



Straatpoëzie

THUIS

Vind een stoel en trek je haast uit
hang haar traag over de leuning
naast je deadlines en gedoe

Leeg je hoofd en leg de wereld
aan je voeten, laat maar liggen
kom je later wel aan toe

Maak jezelf een poosje kwijt

Neem een kop koffie
En DE tijd

© 2017 Judith Nieken

Liturgische vieringen

- | | | |
|-----|--------------|---|
| Zo. | 6 sept. '20 | Woord- en Communieviering - voorganger P. Vroom |
| | Intenties: | Antonia Maria Kloosterman - vd Mazen, Johannes Antonius Brom, Henk Derickx |
| | | |
| Zo. | 13 sept. '20 | VIERING IN TWELLO |
| | | |
| Zo. | 20 sept '20 | Woord- en Communieviering - voorganger P. Hofstede |
| | Intenties: | Theodora Johanna Uiterweerd - Linthorst, Hendrik Epskamp,
overleden echtpaar Reulink - Harmsen, Gradus Martinus Biezeman. |
| | | |
| Za. | 26 sept '20 | Woord- en Communieviering - voorganger P. Hermens |
| | Intenties: | overleden ouders Nijhof - Klomp, overl. echtpaar Meurs - vd Linde,
overl. ouders Uiterweerd - ten Broek, Gerda Schiphorst - Schut,
Gradus Martinus Biezeman, Johanna Antonia van der Gouw - Hurenkamp |



Protestantse gemeente

Zondag 6 september	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Heilig Avondmaal Coll.: Dorcas met Syrische vluchtelingen als doelgroep.
Zondag 13 september	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Startzondag Koffie (indien mogelijk) Coll.: Kliederkerk
Zondag 20 september	10.00 uur	Ds. H.W.J. Faassen - Apeldoorn Coll.: Diaconie Loenen algemeen
Zondag 27 september	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll.: voor de kerk

See You Again: 13 september Startzondag jeugd om 10.00 uur bij het Jeugdhuis.
27 september See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zondag 6 sept. '20	10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorganger P. Kantoci
Zondag 13 sept. '20	10.00 uur	VIERING in TWELLO
Zondag 20 sept. '20	10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorganger P. Hofstede
Zaterdag 26 sept. '20	19.00 uur	Woord- en Communieviering Voorganger P. Hermens