

HET KONTAKTBLAD



'Het hart herhaalt wat het
brein niet kan loslaten'

Juni 2020
Jaargang 49 - nummer 9

Wat is het inmiddels al lang geleden dat we de laatste kerkdienst gehouden hebben. 15 maart hadden we nog een kerkdienst en nu is het al Pinksteren en hebben we in de tussentijd op de zondag filmpjes uitgezonden op de website te vinden, www.pknloenenuwe.nl. Met die filmpjes gaan we ook in de maand juni nog door. Maar, de maatregelen volgend, gaat de kerk in juli en augustus weer open. In de kerkdiensten zullen we nog wel afstand van elkaar houden en daarom hebben we de plaatsen aangegeven waar je kunt gaan zitten (en waar niet). Op die manier moet het lukken om weer samen te kunnen komen. Het devies blijft natuurlijk wel: bij klachten blijf je thuis. En verder moet ieder met een kwetsbare gezondheid ook de eigen afweging maken over wat verstandig is. Op dit moment wordt samenzang nog ontraden, we zullen met de stand van zaken op dat moment ons daarop aanpassen, mogelijk solozang, luisteren naar samenzang via de beamer, solozang of mee neurien. Maar als het even kan, liever gewoon samen zingen.



lukken om weer samen te kunnen komen. Het devies blijft natuurlijk wel: bij klachten blijf je thuis. En verder moet ieder met een kwetsbare gezondheid ook de eigen afweging maken over wat verstandig is. Op dit moment wordt samenzang nog ontraden, we zullen met de stand van zaken op dat moment ons daarop aanpassen, mogelijk solozang, luisteren naar samenzang via de beamer, solozang of mee neurien. Maar als het even kan, liever gewoon samen zingen.

We zijn met de kerkdiensten bezig, vanzelfsprekend ben je daar als kerk op gefocust. Toch is dat niet het belangrijkste. Gezond blijven, de zwakken beschermen, dat gaat voorop, het is geen tijd voor 'kom allemaal zoveel mogelijk naar de kerk'. Maar we geloven wel dat we ook als kerkelijke gemeenschap iets te bieden hebben om samen moed te houden, te geloven in het goede, in God, in zijn Zoon, dat het ook juist nu goed is om te blijven bidden en God te eren, en dat je natuurlijk merkt dat dat in je eentje thuis niet zo meevalt. We hebben elkaar nodig.

In de maand juni gaan we daarom een aantal activiteiten houden om ook daarmee gebruik te maken van de ruimte die ons geboden wordt. Het zijn telkens activiteiten, waarvoor we u vragen om zich op te geven. Daarmee kunnen we regelen dat we niet met meer dan 30 personen bij elkaar zijn (liefst nog iets minder). Iedereen is welkom, dus echt niet alleen vaste bezoekers van de kerk, ook in deze tijd met opgeven en al, willen we graag kerk voor iedereen zijn.

Maandag 1 juni 2^e pinksterdag: **wandeling** we beginnen in de kerk, mogelijk een lied, een tekst en een gebed. Om daarna in kleine groepjes naar de kleine waterval te wandelen. 10 uur in de kerk, maar vergeet u zich vooral niet op te geven bij mij op de app: 06-11100130 of op de mail bij de scriba fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
Zondag 7 juni, korte samenkomst in de kerk om 10.30. We gebruiken deze bijeenkomst ook voor opname van een volgend filmpje, dus je kunt in beeld komen! Opgave: bij mij op de app: 06-11100130 of op de mail bij de scriba fam.nieuwenhuis@hetnet.nl

Maandag 8 juni om 15.00 koffiedrinken in de kerk met muziek, een tekst en een gebed. Opgave: bij mij op de app: 06-11100130 of op de mail bij de scriba fam.nieuwenhuis@hetnet.nl

Zondag 14 juni: een activiteit van See You Again in de kerk, ouders en kinderen worden via de leiding van See You Again uitgenodigd.

Zondag 21 juni korte samenkomst in de kerk om 14.00. We gebruiken deze bijeenkomst ook voor opname van een volgend filmpje, dus je kunt in beeld komen! Opgave: bij mij op de app: 06-11100130 of op de mail bij de scriba fam.nieuwenhuis@hetnet.nl



Op Zondag 28 juni is er geen activiteit in de kerk, maar kunt u wel, zoals de hele maand juni, het filmpje op de website zien www.pknloenenuwe.nl

Maandag 15 juni komt de kerkenraad weer bijeen. In de voorbije maanden hebben we via de mail gewerkt of kwam een kleine afvaardiging toch bij elkaar. In de afgelopen tijd hebben we de plaatselijke regeling aangepast aan de nieuwe kerkorderegels. De plaatselijke regeling is een reglement, waarin de plaatselijke keuzes op papier staan van wat niet landelijk geregeld is, het gaat bijvoorbeeld om wie er aan het avondmaal mag, wie er mag trouwen, hoe de kerkenraad gekozen wordt. Inhoudelijk is er niet veel aan veranderd, soms de

tekst wat aangepast, het ademt nog steeds de ruimte die we in Loenen ook gewend waren. Bij de scriba is een en ander ter inzage.

We zijn heel blij dat in de vacature voor ouderling-kerkrentmeester Marius Aleman, Horstweg 31, zich bereid verklaard heeft om dit werk te gaan doen. Via dit blad delen we u zijn benoeming mee, maar op één van de filmpjes kunt u het ook horen. En we zullen tot zijn bevestiging overgaan samen met de twee diakenen die nog bevestigd gaan worden in de maand juli. Voor die bevestigingsdienst en alle andere aankondiging geldt wel iedere keer: als het kan!

Diaconie

Verantwoording

Hierbij geven wij u een samenvatting van de jaarrekening van de diaconie van de Protestantse Gemeente Loenen over het jaar 2019:

Baten		Lasten	
Collecten en giften	€ 2.309,-	Lasten onroerende zaken	€ 1.058,-
Collecten ter doorzending	€ 2.784,-	Verplichte bijdragen en contributies	€ 889,-
Pachten en rente	€ 8.068,-	Diaconaal werk, plaatselijk	€ 4.919,-
Betaald uit eigen vermogen	€ 0,-	Diaconaal werk, landelijk	€ 869,-
Incidentele baten	€ 8.334,-	Diaconaal werk, wereldwijd	€ 2.224,-
		Toegevoegd aan bestemmingsfonds	€ 8.334,-
		Toegevoegd aan algemene reserve	€ 3.202,-
Totaal	€ 21.495,-	Totaal	€ 21.495,-

De volledige jaarrekening ligt twee maanden na het verschijnen van dit blad ter inzage. Wij stellen het op prijs als gemeenteleden geïnteresseerd zijn in de (financiële) handel en wandel van de diaconie. De diaconie doet haar werk namens de gemeenteleden. Schroom daarom niet om contact op te nemen met Tonny van Hensbergen, Cornelis-Hendrixstraat 88, telefoon 06-53563619 om u nader te laten informeren.

Opbrengsten afgelopen tijd via website:

- vv Loenermark € 100
- Nigeria € 130
- Dalitkinderen ruim € 200.

Komende collectes:

PINKSTEREN t/m 12 juni: COLLECTE KERK IN ACTIE (PINKSTERZENDING)

31 mei: Marokko - Steun in de rug voor jonge open kerk



In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Steunt u juist met Pinksteren deze kleine maar groeiende kerk in Marokko?
kerkinactie.nl/kerkmarokko

28 juni t/m 5 juli - collecte voor Diaconie Loenen algemeen

Financiële info apr 2020

<u>Kerkelijke bijdragen</u>	<u>Maand:</u>	<u>T/m maand:</u>	<u>Toegezegd:</u>
April	4.271,53	29.725,76	53.663,50
Collectes diensten:			
April	257,17	727,91	

Kerkrentmeesters

COLLECTE PROTESTANTSE KERK (DORPSKERKEN)

21 juni: Nederland - Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag 'Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?', maar: 'Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?' Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, open vieringen, of samenwerking tussen de dorpskerken uit verschillende plaatsen in de regio. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijskomsten rond kerk-en- leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Met deze collecte ondersteunt u de dorpskerken in Nederland in het zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.



Bezorging Kontaktblad

Zoals u wellicht in de regionale bladen heeft gelezen, is verspreidorganisatie Armada failliet. In de afgelopen jaren zorgden zij er voor dat het Kontaktblad huis-aan-huis werd verspreid. Inmiddels heeft All-In Verspreidingen B.V. dit overgenomen. Zij zullen elke maand het blad huis-aan-huis bezorgen samen met een regionaal weekblad, bij iedereen die geen sticker heeft of een JA/NEE sticker.

Mocht u geen Kontaktblad ontvangen, dan kunt u dit doorgeven aan Chris Brinkman: janneke.chris@gmail.com. Zoals gebruikelijk kunt u een exemplaar van het Kontaktblad meenemen bij Spar Bonder en vindt u ze achterin beide kerken van Loenen. Ook kunt u het blad vinden op de websites van beide kerken: www.franciscusenclara.com, of www.pknloenenveluwe.nl.



Oud IJzer Inzamelpunt

Nu de maatregelen rondom Corona zijn versoepeld - en dit hopelijk ook zo zal blijven - is het ook weer mogelijk om oud ijzer in te brengen. Vanaf 30 mei kunt u elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud ijzer afleveren op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg. De oud-ijzervreters zullen u ter plekke uitleg geven over de benodigde maatregelen rondom Corona. Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, electromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999
Jan Brugman	055-5051458

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen.



Mazzelschuur

Op dit moment is het nog niet verantwoord om de mazzelschuur open te stellen voor inbreng en verkoop van spullen. We hopen dat dit op een later moment dit jaar wel kan.



See You Again

Na een filmpje gemaakt te hebben die de kinderen konden kijken, was het tijd om elkaar weer online te zien. Op vrijdagavond 15 mei zagen we via Google Zoom de oudste jeugd van See You Again en deden een Kahoot. Over sommige vragen werd samen flink gediscussieerd. Later werd een enkele keer het foute antwoord voorgezegd, wat achteraf flink wat hilariteit opleverde. Merla had de meeste vragen goed dus de eerste plek was voor haar!

Op zondag 17 mei zagen we de jongste groep online voor een bingo. Van te voren waren de bingo kaarten rondgebracht en kon iedereen om 10.00 uur starten. Er werden vragen gesteld over Bijbelverhalen en het antwoord daarop kon je op de plaatjes opzoeken en deze dan afkruisen. Bij de bingo ging de eerste plaats naar Twan en een gedeelde tweede plaats was voor Lars en Elinore. Goed gedaan allemaal! Samen hebben we gezongen voor Salome, omdat zij 6 jaar geworden is. Het was fijn om elkaar weer te zien.



Op 14 juni hopen we in de kerk samen te komen met de kinderen en ouders van See You Again. Het thema is "Vrij zijn". Tijdens deze dienst wordt er gecollecteerd voor "Het Vergeten Kind" het doel waar See You Again dit jaar voor collecteert. Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen. In Nederland wonen ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Bij 55.000 kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Zij hebben onze hulp dus dringend nodig en dit houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.

Kopij volgend nummer

Voor het Juli nummer 2020 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk **donderdag 11 juni 2020** bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk **vrijdag 12 juni 2020**.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; secr Henk Gerritsen tel: 0313-651636;

lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Let op: Het Kontaktblad wordt vanaf nu bezorgd samen met een regionaal weekblad, niet meer bij de reclamefolders.

In Memoriam



Op 4 mei is overleden in de Vier Dorpen Jannie Oudbier-Roesink 89 jaar oud. Eerder woonde ze aan de Boterweg. Een half jaar eerder overleed haar enige zus Riek. Daar was ze nog erg mee bezig, ook toen ik haar nog voor de telefoon sprak, toen ze geen bezoek mocht ontvangen. Ze was positief ingesteld, blijmoedig en hield veel van muziek. In kleine kring heeft de uitvaart vanuit de kerk plaats gevonden.

Huwelijksjubilea

Op 14 juni hopen de heer en mevr. P.C. Kelder-van de Waal hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: Loenerdrift 111, 7371 CN Loenen Gld.

Op 26 juni hopen de heer en mevrouw G.J. Hietbrink-Karkdijk hun 50 jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: Derk Mulderweg 19, 7371 AX Loenen Gld.

Op 30 juni hopen de heer en mevr. A. Berends-Metselaar hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: Loenenseweg 17, 7371 GB Beekbergen. Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe.

Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Verjaardagen

Op 1 juni hoopt de heer H. Limpers 80 jaar te worden. Hij woont Koedijk 9, 7371 ED Loenen Gld.

Op 21 juni hoopt de heer T.F. van de Kuit 80 jaar te worden. Hij woont Molenbeek 76, 7371 SZ Loenen Gld.

Op 29 juni hoopt de heer W. Tuinhout 90 jaar te worden. Hij woont Engelenweg 8, 7371 AM Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Huwelijk

Op zaterdag 4 juli vragen Peter Verhagen en Marcel Oostenbrink, Hoofdweg 9, de zegen over hun huwelijk. Dat gebeurt in een kerkdienst om 13.30 uur waar Jolanda Aantjes, de pastor van Hall, voorgaat. Het is een kerkdienst waar op uitnodiging mensen naar toe kunnen, een beperkt gezelschap, ook weer door de voorzichtigheid waarmee we moeten leven. Ook het feestje na tijd wordt kleiner dan eerder gepland.



Juni alweer in deze moeilijke tijd. De zomer staat voor de deur. De junimaand begint met een zeer groot kerkelijk feest, Pinksteren. Wat wil dit zeggen: de Heilige Geest is over ons gekomen, nadat Christus ten hemel opgevaren is en ons als wezen achtergelaten heeft. Dominee Marcel Oostenbrink heeft over Hemelvaart een prachtige act op de site van de PKN-kerk in Loenen gezet. U moet de dienst van 17 mei maar eens aanklikken bij "agenda". Hij is samen met een accordeonist aanwezig op het vogelschietterrein in het bos. De dag na Hemvaart is sinds een aantal jaren het vogelschieten, het echte begin van de kermis. Met Pinksteren vieren we het feest dat de Heilige Geest over ons komt. Dit ter compensatie van het feit dat Jezus ons als wezen achter gelaten heeft met Hemelvaart. De geest zal ons verlichten, zodat we weer toekomst zien, zelfs in deze moeilijke "coronatijd". En dat zal niet gemakkelijk zijn. Wie weet wat er allemaal nog op ons afkomt.



Wat gebeurde er met Pinksteren meer dan 2000 jaar geleden:
Om 9 uur 's-Morgens zijn ongeveer 120 volgelingen van Jezus bij elkaar in Jerusalem om te bidden. Dat was ze opgedragen door Jezus nadat hij ze met Hemelvaart verlaten had, maar niet zonder de belofte dat de Geest zou komen. Plotseling was het alsof een enorme windvlaag door het huis waaide. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Het vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. Daardoor begonnen ze over de grote daden van God te vertellen in vreemde talen - te

verstaan voor de vele bezoekers uit de hele wereld die voor het Wekenfeest naar Jerusalem waren gekomen. Deze gebeurtenis wordt wel gezien als het startpunt van de kerk. Petrus, een van de twaalf discipelen van Jezus, houdt na de uitstorting van de Heilige Geest een lange toespraak, waarin de opstanding van Jezus centraal staat. Hij roept iedereen die luistert op om zich tot Jezus te keren om vergeving van hun zonden te verkrijgen. Maar liefst 3000 personen laten zich diezelfde dag nog

dopen. Daaruit ontstond de eerste christelijke gemeente. Daarom wordt Pinksteren ook wel gezien als de start van de christelijke kerk.

Dan een heel ander onderwerp. Op 5 juni viert de katholieke kerk de feestdag van de Heilige Bonifatius. Op die dag werd hij met 52 medebroeders bij Dokkum vermoord. Hoe kwam dat? In 754 reisde

de ongeveer 80-jarige Bonifatius met 52 andere missionarissen naar Friesland af in een poging de Friezen te kerstenen. Onderweg liet hij onder meer heilige bomen omkappen en doopte hij Friezen die zich bekeerden tot het christelijke geloof. Dat niet alle Friezen veel respect voor de bisschop hadden bleek op 5 juni 754. Onderweg naar een doopfeest werd de aartsbisschop die dag bij Dokkum overvallen en vermoord. Of het de overvallers om de buit ging of dat ze religieus geïnspireerd waren is niet duidelijk.

Trouwens bomen omkappen is vandaag de dag nog steeds een heikel punt in onze samenleving. Paleis Het Loo wil ook bomen omkappen en daar zijn veel Apeldoorners niet blij mee. Of de directeur van paleis Het Loo ook acuut gevaar loopt? De AIVD zal het wel in de gaten houden.

Willem Klomp

Deze maand ontvangt u weer het jaarlijkse informatieblad van beide kerken in Loenen met belangrijke gegevens. U kunt dit A-4tje op uw prikbord hangen.
Beraad van Kerken

Kerk TV

Tijdens De Goede week en Paasperiode heeft de kerk TV duidelijk haar belang bewezen. Door het Corona virus hebben we de vieringen in de kerken zonder aanwezigheid van Parochianen moeten vieren. Voor de Pastores was dit ook wel even wennen om via de kerk TV in contact te staan met de parochianen.

We kunnen in ieder geval vast stellen dat de mogelijkheid van de kerk TV zeer gewaardeerd wordt en we krijgen heel veel positieve reacties.

Kijken we naar de kijkcijfers dan zien we dat er op Palmzondag 257 mensen hebben gekeken en 228 mensen de viering hebben opgenomen, in totaal dus 485 kijkers.

Voor Witte donderdag ligt het totaal op 303, Goede vrijdag 450, Paaswake op 309 en eerste Paasdag 295.

Bij deze getallen is uitgegaan van de geregistreerde gegevens terwijl er waarschijnlijk op één aansluiting meer personen samen hebben gekeken.

Voor de Pastores zijn deze cijfers een blijk van waardering.

Henk Gerritsen. secr. Locatieraad Loenen/Eerbeek.

Post bezorger/-ster gezocht

Postbezorger/-ster voor het parochieblad Clara gezocht voor de Eerbeekseweg.

Door een verhuizing van de huidige postbezorgster ben ik om zoek naar een vervanger.

Wie wil er meehelpen om 6 maal per jaar de Clara's te bezorgen bij 18 adressen aan de Eerbeekseweg? Meldt u aan via mijn e-mailadres: antoon.streppel@kpnmail.nl of bel 06-14511842. Bij voorbaat hartelijk dank.

**vrijwilligers
gevraagd!**

Uitbreiding Locatieraad

De locatieraad doet een dringend beroep op de parochianen uit Loenen en Eerbeek om eens na te denken over toetreding tot de locatieraad. U bent gewend dat alles op rolletjes loopt maar dat gaat niet vanzelf. Daar zijn mensen voor nodig die zich in willen zetten voor het goed reilen en zeilen van onze locatie.

Wij zoeken dames en heren die de Locatieraad willen versterken. Het kost echt niet veel tijd en vele handen maken licht werk.

Neem vrijblijvend contact op met een van de huidige leden, de telefoonnummers vindt u in het Kontaktblad.

Henk Gerritsen - Secretaris.

Liturgische vieringen

Zo.	7 juni '20	Viering - Online te volgen via kerkdienstgemst.nl (10.00u)
	Intenties:	xxx
Zo.	14 juni '20	Viering - Online te volgen via kerkdienstgemst.nl (10.00u)
	Intenties:	xxx
Zo.	21 juni '20	Viering - Online te volgen via kerkdienstgemst.nl (10.00u)
	Intenties:	Herman Siers (ere kerkhof Loenen), Josephina Arts van der Zanden-Siers, alle overledenen van de familie Siers
Zo.	28 juni '20	Viering - Online te volgen via kerkdienstgemst.nl (10.00u)
	Intenties:	xxx

Protestantse gemeente:

Zondag 7 juni 10.00 uur
Zondag 14 juni 10.00 uur
Zondag 21 juni 10.00 uur
Zondag 28 juni 10.00 uur

Kerkdiensten te zien op
www.pknloenenveluwe.nl

Rooms Katholieke parochie:

Zondag 7 juni 10.00 uur
Zondag 14 juni 10.00 uur
Zondag 21 juni 10.00 uur
Zondag 28 juni 10.00 uur

Alle vieringen in de maand juni
zijn uitsluitend online te volgen
via kerkdienstgemist.nl