

Paasbericht Loenense Kerken

We gaan de stille week in, de week voor Pasen, maar wie had kunnen voorzien dat de tijd voor Pasen op zo'n manier stil zou zijn. De kerken van Loenen geven dit Paasbericht uit in plaats van het Kontaktblad. Alles is daarin gericht op hoe we samen de tijd van het coronavirus doorkomen, moed houden. Geen roosters voor kerkdiensten, omdat we niet weten hoe dat iedere zondag zal gaan. Wel mogelijkheden om Online toch bemoedigd te blijven door het Woord van God en de gemeenschap van de kerk, we worden in alle moeilijkheden gedragen door de liefde van God.

Vieringen

Iedere zondag worden vanuit de AntoniusAbtkerk vieringen uitgezonden, steeds om 10.00 uur. En ze kunnen ook later gekeken worden. U vindt het via kerkdienstgemist.nl. Ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn er uitzendingen, om 19.00, de Paaswake om 21.00 uur. Wanneer er uitvaartplechtigheden plaatsvinden in de kerk, waarbij niet meer dan 30 personen worden toegelaten en dan gaat het om directe familie, zullen we dat proberen uit te zenden, zodat toch aan het afscheid kan worden deelgenomen. Hierbij zullen we ons moeten houden aan de voorgeschreven maatregelen, hoe pijnlijk dat voor familieleden en betrokkenen ook is. De viering is te volgen via een link op de website en de facebookpagina, zowel live als naderhand.

De Protestantse Kerk heeft Online, op de website, op elke zondag en ook op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, filmpjes van 10 minuten met overdenking, muziek en gebed vanuit de eigen kerk. pknloenenveluwe.nl is de website waarop u dat vinden kunt. Op deze website wordt u ook op de hoogte gehouden als de kerkdiensten wel weer door kunnen gaan. Ook bij protestantse uitvaarten zoeken we telkens naar mogelijkheden om ook op afstand de dienst te kunnen volgen.

De R.K. parochie HH.Franciscus en Clara waartoe de AntoniusAbtkerk behoort, zet alle belangrijke informatie op de website franciscusenclara.com en de facebookpagina HH.Franciscus en Clara parochie. Ter bezinning en bemoediging wordt elke dag door een lid van het pastoraal team een stukje geschreven dat op de website en de facebookpagina wordt geplaatst.

De kerk gesloten en toch samen kerk!

Contact

Waar mogelijk proberen wij contact te houden met onze gemeenteleden en parochianen (en andere inwoners van Loenen). Heeft u behoefte aan contact of weet u dat iemand ziek is: geef het ons door! Ook een rustig telefoongesprek, als u even van u af wil praten, kan altijd.

Ds. Marcel Oostenbrink, tel. 06-11100130 scriba Dinie Nieuwenhuis 055-5052072
Past. Ivan Kantoci tel. 06-21828954 en de bereikbaarheidstelefoon 06-532154358

Witte Donderdag 9 april

Er was een maaltijd voordat Christus zijn lijden inging. Samen eten, het brood wordt gebroken, de wijn gaat rond, even zijn ze nog samen, een kring van liefde en verbondenheid. We eten vandaag in onze eigen huizen, we zijn met elkaar verbonden, ook als je voor de zoveelste dag alleen bent. Dit is mijn lichaam, sprak de Heer, Hij brak het brood, sprak de zegen en gaf het hen. Delen is de basis. Kunnen we solidair blijven met elkaar?

Goede Vrijdag 10 april

Het sterven van Christus, zijn lijden aan het kruis. In de donkerheid riep Hij: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We staan vandaag ook stil bij allen die in deze tijd overlijden. Sterven soms zonder de nabijheid van geliefden. Wat wordt er nog steeds geleden. Komt er een einde aan de nacht? Heer help ons, om vol te houden, God kom gauw.

Pasen Zondag 12 april

De Heer is waarlijk opgestaan. De dood is overwonnen. Pasen zegt ons om moed te houden. Om bij alles wat we doormaken te weten dat Jezus de levende is, die ons op allerlei manieren moed en hoop kan geven. Misschien is het nog te vroeg voor: U zij de glorie. Of kun je het toch al vast zingen, omdat je weet en vertrouwt dat God ons niet verlaat.

Hulp

Wie had een paar maanden geleden kunnen voorzien dat het coronavirus zo'n grote impact op de mensen en de samenleving zou hebben. Veel mensen worden ziek en sommigen overlijden zelfs en veel mensen worden in economisch opzicht door de ziekte getroffen. Tegenover alle ellende lijkt de gemeenschapszin die soms wat op de achtergrond was verschoven, in de maatschappij weer wat toegenomen te zijn.

We kunnen op dit moment het verloop van de crisis alleen maar afwachten. Het heeft een begin gehad en zal ook een einde krijgen. Maar in de tussentijd kunnen veel dingen gebeuren. We hopen dat degenen die door het coronavirus besmet worden, voorspoedig herstellen. Voor degenen die in economisch opzicht door het virus getroffen worden, hoopt de PKN Loenen/de parochie met hun beperkte mogelijkheden ook enige hulp te kunnen bieden, we horen dat dan graag. En verder natuurlijk: elkaar helpen. Maar kunt u de hulp niet krijgen, die u nodig hebt, ook in praktische dingen, neem vooral contact op! Niemand moet er alleen voorstaan in deze tijd.

RK contactpersoon Bert Meurs 06-22809096 en Wim Roelofs 06-20675552

Protestantse Diaconie contactpersoon Freek Vos 06-28124736 / Nella vd Hoop 06-52331047

Elke woensdag klinken om 19.00 de klokken van de beide kerken. Het zijn klokken van hoop en troost. Samen de moed erin houden.