

# HET KONTAKTBLAD



Obstakels zijn die angstaanjagende  
dingen die je ziet als je je ogen van je  
doel afwendt

*Februari 2020*  
Jaargang 49 - nummer 5

## Diensten

2 februari hebben we weer een Dienst voor iedereen. Met een mooi koor maken we er samen een laagdrempelige dienst van. Goede gelegenheid om zo eens in de kerk te komen kijken. Wat zit er allemaal in jouw rugzak?

9 februari vieren we het Heilig Avondmaal. Aan het avondmaal is iedereen welkom, we willen daar ervaren wat het is dat God ons welkom heet, dat je zonden vergeven worden, maar ook dat we met elkaar verbonden zijn. Marcus 2:13-17 over de roeping van Levi lezen we en dat aan Jezus verweten wordt dat hij met zondaars eet.

16 februari gaat ds Bert Faassen uit Apeldoorn voor.

23 februari lezen we over Marcus 2:18-22 een gedeelte waar het over vasten gaat. Wat zou vasten ons opleveren of moeten we er niet aan beginnen? Een beetje minderen met van alles zou voor gezondheid misschien wel goed zijn, maar levert het geestelijk ook wat op?



## Dienst voor iedereen - "hoe zwaar is jouw rugzak"?

Op zondag 2 februari (02-02-2020) om 10.00 uur hebben we in onze kerk weer een dienst voor iedereen. Het thema kan letterlijk en figuurlijk opgevat worden. Wat tors jij allemaal mee? Rugzak vol naar school of rugzak met problemen. Bedenk eens hoe jij je rugzak lichter kunt laten worden. Wat kan je achter je laten of wat kan je eruit halen zodat je tocht of leven makkelijker wordt.

Tijdens deze dienst treedt het koor "the New Relations" uit Apeldoorn op en is ds. Marcel Oostenbrink onze voorganger. Je bent van harte welkom!



## See you again

Wat waren we trots op alle kinderen die weer mee hebben gedaan met de kerstmusical! Het waren echte sterren, wat verwees naar de titel van de musical "sterren van de hemel". Afgelopen jaar werd er hard gespaard bij See You Again voor "Stichting Raja." Dit heeft het mooie bedrag van € 1445,- opgebracht. Iedereen die heeft geholpen en bijgedragen heel hartelijk bedankt. De opbrengst van de collecte tijdens de dienst was voor Pippeloentje en heeft het mooie bedrag van €329,45 opgebracht. De rest van het jaar collecteren we bij See You Again en de diensten voor iedereen voor "Het vergeten kind". Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen. In Nederland wonen ruim 100.000 kinderen die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Bij 55.000 kinderen gaat het zo mis dat ze niet meer thuis kunnen wonen. Zij hebben onze hulp dus dringend nodig en dit houdt niet op met een eenmalige glimlach of tijdelijke steun. Het Vergeten Kind strijdt daarom voor een Nederland waarin elk kind zich écht kind voelt, zich goed ontwikkelt en volwaardig meedoet in de maatschappij.



## Diaconie

9 febr. Avondmaal Collecte voor de stichting Sahelp

De stichting Sahelp is een stichting die al 40 jaar lang samen met een 6-tal vaste partnerorganisaties projecten uitvoert in Burkina Faso.

Een van de partner organisatie is de naaischool Bianca Couture in Ouagadougou,



waarvoor de begunstigers dit jaar actie hebben gevoerd voor een nieuw schoolgebouw. Dat gebouw is gereed gekomen in januari 2020.

Door de hoge kosten van de nieuwbouw dreigt er geld te kort te komen, ongeveer 6500 euro, voor de exploitatie van het reguliere schooljaar. Er zijn inmiddels enkele donateurs, die al voor de nieuwbouw bijgedragen hebben, bereid gevonden om ook voor de exploitatie extra bij te dragen. Bianca Couture kan echter nog steeds extra bijdragen goed gebruiken.

Het gaat om 3 schoolklassen met elk 50 ongeschoolde, kansarme meisjes, die in 3 jaar opgeleid wordt tot naaisters, waarbij tijdens de opleiding ook aandacht is voor alfabetisering, koken, hygiëne en gezondheidszorg (o.a. preventie tegen Aids en ongewenste zwangerschappen). Een oud docent van Larenstein Velp heeft 6 jaar in dit land gewoond, kent het land goed en heeft nog steeds nauw contact met deze organisatie.

Meer informatie is te vinden op de website [www.sahelp.nl](http://www.sahelp.nl) in de rubriek nieuwsbrieven of nieuws.

## Kerkrentmeesters

### Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was € 218,-.



### Oud IJzer Inzamelpunt

Het inzamelpunt is weer van locatie verandert. Vanaf nu kunt u terecht op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg.

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999
Jan Brugman	055-5051458



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

### Giften

Afgelopen periode mochten we een gift van € 500,- ontvangen van NN voor het orgel. Daarnaast kregen we een gift van € 50,- van Camping Reeëndal. Onze hartelijk dank!

## Sparen plastic doppen

Veel gemeenteleden hebben afgelopen jaar ook weer meegeholpen met het sparen van de plastic doppen voor de KNFG blinde geleidehonden. Dit jaar hebben we 85 kg opgehaald. Dat is het dubbele van vorig jaar. In Nederland is er dit jaar voor ruim € 60.000 opgehaald. Dit betekent dat we meer dan 300.000 kilo aan doppen ingezameld hebben. Weet u de voorwaarden nog? Alleen **schone** hard plastic doppen, **geen** stickers op de doppen, het plasticje uit de blauwe melkdop.

Iedereen bedankt voor het meesparen!

## Narcissen aktie

Op 7 maart starten we weer met de narcissenverkoop in Loenen. Een activiteit die Bert de Vries vele jaren georganiseerd heeft, maar nu overgedaan heeft aan ons. Bert: zeer veel dank voor je inzet en we gaan deze activiteit met veel plezier voortzetten.



Het is een jaarlijks terugkerende activiteit om met onze vrijwilligers de potjes narcissen te verkopen. We rekenen erop dat alle vrijwilligers weer mee doen en dat we ook nieuwe vrijwilligers krijgen om de gaten in onze wijken op te vullen. Het gaat om slecht 2 uurtjes op een zaterdagmorgen. We benaderen jullie in februari om weer mee te doen. De verkoop start weer in het Jeugdhuis en we verzoeken jullie om ongeveer 9.45 uur aanwezig te zijn.

Als doel hebben we gekozen voor "Meer muziek in de protestantse kerk te Loenen" en voor herstel/onderhoud van de begraafplaats. Over de muziek krijgt Loenen nog te horen hoe we dat gaan doen. Tipje van de sluier: het is voor jong en oud. We rekenen op jullie medewerking.

Dus, inwoners van Loenen, we komen bij jullie langs op 7 maart tussen 10 en 13 uur. En bent u niet thuis, dan kunt u de potjes ook bij het Jeugdhuis kopen. Op naar een mooi bloeiend voorjaar.

## Vrijwillige bijdrage Kontaktblad

Dit Kontaktblad is een uitgave van de beide kerken in Loenen en wordt huis-aan-huis bezorgd. De kosten worden betaald door de leden van beide kerken. Wij horen vaak dat het Kontaktblad het meest gelezen blad is in Loenen en dat ook diegenen, die niet kerkelijk betrokken zijn een bijdrage willen geven voor dit blad.



Dus, als u het gratis ontvangen van het Kontaktblad op prijs stelt en u wilt een bijdrage geven, dan kan dit door een bedrag over te maken op rekening NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken te Loenen. Dit rekeningnummer is van de gezamenlijke kerken. Het bedrag is uiteraard vrij, maar om u een indicatie te geven: de kosten bedragen ongeveer € 15,- per adres. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

## Save de date - Kliederkerk



Noteren jullie alvast deze activiteit in jullie agenda?

Datum: 22 maart 2020

Locatie: basisschool de Poort.

## In memoriam

Op 14 december 2019 is overleden de heer Jozefus ( Jos) Baakman. Hij is 87 jaar geworden en woonde de laatste tijd in de Beekwal te Eerbeek.



Op vrijdag 20 december vond de afscheidsplechtigheid en de crematie plaats in "de Omarming" in Zutphen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods troostende zegen toe.

Op 28 december 2019 is overleden de heer Hendrik Epskamp. Hij was 95 jaar en woonde aan Klein Paradijs in Beekbergen.

Zaterdag 4 januari 2020 vond de afscheidsviering plaats in de H. Antonius Abt kerk te Loenen en werd hij begraven op het parochiële kerkhof.

Wij wensen zijn familie Gods zegen en sterkte toe.

## Verjaardagen

Op 19 februari hoopt mevr. D. Berends-Brouwer 85 jaar te worden. Zij woont : Molenbeek 77 , 7371 SW Loenen Gld.

Op 28 februari hoopt mevr. E. Bos-Bosch 80 jaar te worden. Zij woont : Hoofdweg 94, 7371 AK Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen wij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



## Kopij volgend nummer

Voor het maartnummer 2020 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 13 februari 2020 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 februari 2020.

[kontaktbladloenen@gmail.com](mailto:kontaktbladloenen@gmail.com) in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

## Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl).

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-  
Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; secr Henk Gerritsen tel: 0313-651636;

lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  
10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: [loenen-erbeek@franciscusenclara.com](mailto:loenen-erbeek@franciscusenclara.com)

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 06-51343951

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: [janneke.chris@gmail.com](mailto:janneke.chris@gmail.com) of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl) of [www.franciscusenclara.com](http://www.franciscusenclara.com).

**Let op:** Het Kontaktblad wordt niet meer bezorgd in het "Eerbeeks/Brummens weekblad" maar ontvangt u nu bij de reclamefolders.

## Ouderenmiddag 2019

Terwijl het nieuwe jaar inmiddels zijn intrede heeft gedaan, kijken we nog even terug op de oecumenische ouderenmiddag van vrijdag 20 december in de Brink. Wat was het weer gezellig en fijn om samen te komen. Gezamenlijk zongen we verschillende kerstliederen, waarbij we muzikaal begeleid werden door Maarten Willers. Zowel pastor Kantoci als Dominee Oostenbrink gingen voor tijdens deze kerstmiddag, waarbij we stil stonden bij de kerstgedachte en luisterden naar een mooi gedicht/lied van Dominee Oostenbrink. Tijdens de pauze werd er gecollecteerd voor de kliederkerk. Deze kliederkerk organiseert zo'n tweemaal per jaar een gezellige creatieve samenkomst voor kinderen, en iedereen is van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Er waren enkele moeders met hun kinderen die hier wat over kwamen vertellen en de kinderen lieten vol trots zien welke mooie knutsels er worden gemaakt. De opbrengst van de collecte bedroeg maar liefst €170. Een geweldig bedrag! Het programma na de pauze werd verzorgd door de "Loener Jazz Harmonie". Wat een vrolijke en meeslepende muziek. Muziek die uitnodigde om in beweging te komen. Terugblikkend op deze middag kunnen we zeggen dat het een fijne en mooie middag was. We willen iedereen die hier aan heeft bijgedragen dan ook hartelijk danken voor hun medewerking en bijdrage, op welke manier dan ook. Namens de Diaconie Prot. Gemeente en R.k Parochie, wensen we u allen een liefdevol, gezond en voorspoedig nieuwjaar toe.



Net voor de kerst kwam een gemeentelid naar me toe met een doosje met engelen. Er moesten spullen worden opgeruimd en deze engeltjes waren aan een nieuwe bestemming toe. Of ik daar wat mee kon. Ineens was er het idee, als we ze eens bij de kerstdiensten weggeven, wie wil neemt een engel mee naar huis. En bij de diensten kreeg ik de ingeving om ze namen te geven, een mooie naam uit de Bergrede.



Zachtmoedigheid of Troost bijvoorbeeld en Nederigheid als naam voor een engel, maar die mocht je alleen zelf houden, niet weggeven. De eerste 15 waren na de kerstnacht verdwenen en de volgende 15 was ik kwijt na de kerstmorgendienst. Er is kennelijk nog wel vraag naar engelen met een zachte boodschap. Bij de uitgang van de kerstmorgendienst was ook een vrouw die een behoorlijk grote engel had uitgezocht, een mooie, devote engel. Ze vroeg: hoe heet deze? Maar ik had ze natuurlijk niet allemaal een eigen naam gegeven. Dus ik vroeg: Wilt u dat ik de engel een naam geef? Graag, zei ze. Ik keek haar even aan en ging even bij mezelf te rade en toen kwam dit eruit: Innerlijke Ontferming. En zodra ik dat zei, schoot ze vol, kennelijk een goed gekozen naam, die hoorde bij wat zij op dat moment nodig had. Engelen zijn er de hele bijbel door, ze flankeren de wonderen, maken ons opmerkzaam op wat wij over het hoofd zouden zien, ze brengen soms de hemel dichtbij en weten in elk geval meer van God en zijn

goedheid dan wij gewoonlijk. Ik zou u als lezer van dit blad ook wel een engeltje in huis gunnen. Voor de momenten dat het even te moeilijk is of dat de ergernis het wint, dat zo maar het engeltje Troost langs je heen fladdert of engel Zachtmoedigheid, en de sfeer net weet te wenden, te redden.

Als ik nu weer engelen krijg aangeboden zet ik ze neer in de Mazzelschuur. Ze zijn dan niet meer gratis. Maar dat heb je er dan vast wel voor over. Ik besluit met een engelenlied uit het liedboek (lied 259)

*Zend ons een engel in de nacht  
als alles ons een raadsel is,  
als ons de zekerheid en kracht  
ontvallen in de duisternis.*

*Zend ons een engel ieder uur  
dat ons ontvoert van U vandaan,  
wanneer wij voor de blinde muur  
van uw geheime plannen staan.*

*Zend ons een engel met Uw licht  
in onze slaap, de metgezel  
die troost brengt in het vergezicht  
van God met ons, Immanuel.*

*Zend ons in Hem de zekerheid  
dat U ons zelf bezoeken zult  
en bij ons wonen in Uw tijd  
en leer ons wachten met geduld.*

Ds Marcel Oostenbrink

### Bidden met de benen

De oecumenische wandelgroep Bidden met de Benen organiseert een aantal keren per jaar een meditatieve wandeling in of in de omgeving van Apeldoorn. Op zaterdag 8 februari 2020 begint de volgende wandeling om 9.30 uur in de Bronkerk, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen. Het jaarthema is "Onderweg zijn". Na een inleiding in de kerk gaan we onderweg. U kunt de wandeling individueel of in groepjes lopen. Er is een wandeling van 10 km.



en een van 15 km. Een gedeelte van de wandeling wordt in stilte gewandeld om te mediteren en meer van de omgeving te genieten, en er is een pauze-plek om bij te praten en de inwendige mens te versterken. Opgeven is niet nodig, een vrijwillige bijdrage mag. Voor meer informatie over de wandelingen kun je contact opnemen met:

Coen van 't Riet, tel. 055-5413183, coenvanriet@upcmail.nl en

Henri ten Brinke, tel. 055-3015015, henritenbrinke@upcmail.nl.

De nieuwsbrief kunt u aanvragen op [biddenmetdebenen@gmail.com](mailto:biddenmetdebenen@gmail.com)

U bent van harte uitgenodigd om mee te wandelen!

## Korenconcert Vaassen

De koren Timeless uit Vaassen, Rubato uit Apeldoorn en Con Spirito uit Loenen/Eerbeek hebben zondag, 8 december een optreden in de H. Martinuskerk in Vaassen gegeven en kijken daar met voldoening op terug.

In deze sfeervolle kerk met een geweldige akoestiek haalde dirigent Corné de Haan het beste uit alle zangers naar boven. Je kon zien en horen dat niet alleen zij, maar ook de toehoorders genoten van het gloedvolle optreden. Het optreden werd instrumentaal begonnen met Irene de Haan op piano en Anna Lesterhuis op cello. Zij speelden *The Rose* van Ola Gjeilo, waarmee de prettige toon meteen gezet werd voor de rest van de middag. Verder hebben zij de koren prachtig begeleid en



nog twee solopartijen gespeeld, waarbij vooral *Imagine* van John Lennon prettig en bekend in het gehoor lag. De koorzang werd afgewisseld met een adventsvertelling "Instrument van vrede". Hans van Driel uit Loenen was deze rol op het lijf geschreven. Met zijn prettige stem, timing en intonatie wist hij vele toehoorders te boeien. Het verhaal leende zich er uitstekend voor om duidelijk te maken, dat wij, mensen, uiteindelijk zelf een instrument van vrede kunnen en mogen zijn.

Het repertoire van het koor was zeer divers, wat het luisteren extra aantrekkelijk maakte. Een greep uit de liederen: *Ave Maria* van Gulio Caccini, het *Benedictus* van Karl Jenkins, waarbij de stemmen van de sopranen letterlijk tot grote hoogte stegen. Ook het lastig te zingen *Dirait-On* van Morten Lauridsen kwam uitstekend tot zijn recht. Tot slot werd *Dona Nobis Pacem* van Mozart uitgevoerd, een waardige afsluiting.

Ik wil niet onvermeld laten, dat dit alles niet mogelijk was geweest zonder de bezielende leiding van Corné de Haan, die niet alleen het concept voor deze uitvoering bedacht, maar zich opnieuw als uitstekende dirigent manifesteerde.

## Kinderzegen

Een hand op het hoofd leggen van je kind, we doen het allemaal wel eens. Het is een teken van zorg en verbondenheid voor je kind. Het is ook een teken van zegening en bescherming: 'ik wil al het goede voor jou, dat je behoed wordt voor alle kwaad'. Dat de goede God deze mens, dit kind, beschermt en zegent in het leven: dat kan ook een uiting zijn van geloof.

**Voor een kinderzegen zijn alle kinderen en hun ouders welkom**

**Zondag 2 februari 2020 om 12.00 uur**

**in de H. Martinuskerk in Twello (Kerklaan 18)**

We doen dit op de zondag van 'Maria Lichtmis', het feest dat Maria en Jozef hun kind Jezus aan God opdragen in de Tempel. Hiermee sluiten we, 40 dagen na de geboorte van Jezus, het kerstfeest af. We houden een



korte en ontspannen gebedsdienst, waarin we luisteren naar een verhaal, allemaal een kaars aansteken bij Maria, kinderen zullen zegenen en aan de dopelingen van 2019 hun doopduifje teruggeven.

Na afloop is er koffie, thee, chocomel en limonade.

Iedereen is van harte welkom!

Pastoor Hans Hermens en Mariska Litjes

## Pippeloentje

Dankjewel

Zoals velen onder u waarschijnlijk al via de media hebben vernomen, heeft Peuterspeelzaal Pippeloentje enkele weken geleden bekend gemaakt financieel in zwaar weer te verkeren. Door met name de steeds strengere eisen die door de overheid worden gesteld, raakten de reserves op en hebben we een beroep gedaan op een ieder Pippeloentje een warm hart toedraagt. Wij zijn inmiddels een crowdfunding actie op facebook gestart en mochten op kerstavond in de beide kerken van Loenen een collecte houden. Deze collectes hebben het fantastische bedrag van € 1000 opgeleverd. Echt geweldig! En dan alle die lieve en bemoedigende reacties! Wat voelen we ons gesteund om met een positieve blik stappen te blijven zetten om de peuterspeelzaal weer bloeiend te krijgen en een sprankelende start te geven. We willen u allen hiervoor heel hartelijk danken. We kunnen inmiddels melden dat er al mooie ontwikkelingen gaande zijn wat betreft een bloeiend voortbestaan voor onze Peuterspeelzaal. Daar zijn we echt enorm blij mee. Wij willen u dan ook nogmaals danken voor uw gift en alle steun, en vertrouwen erop dat de peuterspeelzaal in Loenen nog lang voor veel speelplezier mag zorgen.



die

Bestuur en juffen Peuterspeelzaal Pippeloentje

## Jubilarissen Con Spirito

### **R.K. KOOR CON SPIRITO UIT LOENEN/EERBEEK HULDIGT BIJZONDERE JUBILARISSEN**

Jubileum

Zondag 24 november was een bijzondere dag voor het R.K. Koor Con Spirito uit Loenen en Eerbeek. Het 23 leden tellende koor vierde het feest van St. Caecilia. Maar het was ook een feestelijke dag, omdat het koor in hun midden twee jubilarissen had, te weten Ine Blom-Siemelink, die 50 jaar lid van het koor was en nog een jubilaris in de "buitencategorie", namelijk Wim Klomp die zelfs 60 jaar lid van Con Spirito is.

Tijdens een woord- en communieviering in de H. Antonius Abtkerk te Loenen, geleid door pastor Wim Vroom, werden de jubilarissen, te midden van de parochianen, in het zonnetje gezet door de voorzitter van het koor, Harry Hoekstra.

Aan het begin van zijn toespraak werd door de voorzitter aandacht geschonken aan hun dirigent, Corné de Haan, die, ondanks de forse gemiddelde leeftijd van de koorleden, mede verantwoordelijk is voor de trouwe komst van diezelfde leden. Hij weet op een speelse manier nieuwe liederen in te studeren en is, behalve een goede dirigent, een getalenteerd musicus.

Harry Hoekstra vroeg ook nog even een "open doekje" voor Ben en Gradje Nijhof die in het voorjaar op 90-jarige leeftijd in besloten kring afscheid hebben genomen van het koor.

Vervolgens werd aandacht geschonken aan jubilaris Ine Blom. Niet dat zij om die aandacht zat te springen, aldus de voorzitter, maar 50 jaar lid zijn van een koor, dan mag je toch wel even in het zonnetje gezet worden. En dat deed hij dan ook.



Dat gold zeker ook voor de tweede jubilaris, Wim Klomp, die nota bene 60 jaar lid van het koor is! Door op zijn 14<sup>e</sup> lid te worden van een knapenkoor kon hij die 60 jaar vol maken. Wim is enkele jaren voorzitter geweest, ook in de lastige periode na een fusie. Inmiddels is hij ook al weer 10 jaar vicevoorzitter.

Beide jubilarissen kregen een oorkonde en een gouden speld van de Gregoriusvereniging en werden uiteraard in de bloemetjes gezet.

Bert Meurs, voorzitter van de locatieraad Loenen/Eerbeek richtte vervolgens nog enkele stichtelijke woorden tot de jubilarissen en liet daarbij niet onvermeld veel waardering te hebben voor het koor in zijn geheel, dat toch bijna elke viering opluistert met kwalitatief goede koorzang. Zij kregen uit zijn handen een cadeaubon.



Na het zingen van het toepasselijke Caecilialied werd koers gezet naar de Bruisbeek, waar koffie met gebak geserveerd werd en later getoost werd op de jubilarissen. Vele kerkgangers maakten van de gelegenheid gebruik om hen daar te feliciteren.

Een week later, op zondagmiddag 1 december, werd het informele deel van het Caeciliafeest voortgezet. Er werd veel gelachen om de typetjes die Inge Kamp tot twee keer toe speelde en werd er meegezongen met liedjes van vroeger die iedereen kende.

Ook de inwendige mens werd niet vergeten. In de loop van de middag werd een buffet geserveerd wat iedereen zich goed liet smaken. Al met al kan worden terug gekeken op een geslaagd feest.

Vervolgens werd het woord gevoerd door Bert Meurs, voorzitter van de locatieraad Loenen / Eerbeek. Behalve dat hij voor de jubilaris een persoonlijk woordje had, prees hij ook het koor in zijn algemeenheid voor hun inzet. Zij stoppen nogal wat van hun vrije tijd in het koor, wat zeker tot uitdrukking komt bij de fraaie uitvoering van de liederen. Ook Bert onderstreepte zijn waardering met het aanbieden van bloemen.

In zijn dankwoord blikte Corné de Haan terug op de afgelopen 25 jaar, met diepte- en hoogtepunten. Als dieptepunt wilde hij de onverkwikkelijke sluiting van de Victorkerk in Apeldoorn niet onvermeld laten. Des te blijer toonde Corné zich met de koren Timeless, Rubato en Con Spirito, die hij al jaren met plezier dirigeert. "Muziek is emotie" en dat werd in de prachtig gezongen toegift "If you love me" van de componist Thomas Tallis nog eens onderstreept.

### St. Caeciliafeest

Na afloop van de viering maakten bijna alle aanwezigen van de gelegenheid gebruik om de jubilaris te feliciteren en was er nog een gezellige nazit met koffie en gebak in het aangrenzende parochiehuus.

Aansluitend werd binnen de eigen gelederen het feest voortgezet in het Pater Dekkerhuus in Eerbeek. Daar werd iedereen toch wel aangenaam verrast met een optreden van Ben Wissink, wellicht beter bekend als "Sax on tour." In de loop van de middag werd de inwendige mens verwend met een koud en warm buffet.

Heeft u ook zin om uw stem letterlijk te laten horen en om te genieten van de gezellige sfeer binnen het koor, kom dan eens vrijblijvend naar een repetitie op woensdagavond of neem contact op met de voorzitter, Harry Hoekstra (06) 20 75 92 00 of met de dirigent, Corné de Haan (06) 12 39 86 92.

## KVV bijeenkomst

Dinsdag 18 februari 2020 vieren wij het 70 jarig bestaan van de K.V.V. en tevens beëindigen we dan ook het bestaan van onze vereniging. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Zondag 2 februari wordt er een misintentie gelezen voor de leden en overleden leden van de K.V.V.

Na de viering is er voor iedereen koffie drinken in het parochiehuis.



## Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

In februari weer een klussenmorgen ijs en weder dienende en wel op vrijdagmorgen 7 februari 2020 om 8.00 uur.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



## Liturgische vieringen

- Zo. 02 febr. '20  
Intenties: Woord en communie viering - Voorganger P. Vroom  
overleden echtpaar Meurs-v.d. Linde, overleden ouders Klomp-  
Koers, Johanna Theodora Antonia Onstein-Wensink, overleden  
ouders Diks-Reulink.  
"en voor de leden en overleden leden van de K.V.V."
- Za. 8 febr. '20  
Intenties: Eucharistieviering - Voorganger P. Sebastian  
overleden echtpaar Reulink-Harmsen, overleden ouders  
Uiterweerd-ten Broek, Johanna Theodora Antonia Onstein-  
Wensink
- Zo. 16 febr. '20  
Intenties: Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens  
Cornelis Johannes Maria de Boer, Antonia Maria Kloosterman-van  
der Mazen, Jos Koekkoek, Johanna Theodora Antonia Onstein-  
Wensink
- Za. 22 febr. '20  
Intenties: Woord en communie viering - Voorganger P. Vroom  
Rie Havekes-de Kort, overleden ouders Mies en Ben Blom,  
Johannes Antonius Brom, Johanna Theodora Antonia Onstein-  
Wensink
- Wo. 26 febr. '20  
Intenties: **Aswoensdag** - Voorganger P. Sebastian  
overleden echtpaar Kamphorst-van Schaik

**Protestantse gemeente:**

Zondag 2 februari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Dienst voor iedereen Collecte "het vergeten kind" Koffie na de dienst
Zondag 9 februari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Heilig Avondmaal Avondmaal Collecte Stichting Sahelp
Zondag 16 februari	10.00 uur	Ds. H.W.J. Faassen - Apeldoorn
Zondag 23 februari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink

**See You Again:**

2 februari Dienst voor iedereen 10:00 uur in de kerk  
16 februari See You Again 9:50 uur gezamenlijk ontbijt in de Bruisbeek

**Rooms Katholieke parochie**

Zondag 2 februari	10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorganger P. Vroom - mmv Con Spirito
Zaterdag 8 februari	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger P. Sebastian - mmv Con Spirito
Zondag 16 februari	10.00 uur	Eucharistieviering Voorganger P. Hermens - mmv Rubato
Zaterdag 22 februari	19.00 uur	Woord- en communieviering Voorganger P. Vroom - mmv Con Spirito
Woensdag 26 februari	09.00 uur	<b>Aswoensdag</b> - Voorganger P. Sebastian