

HET KONTAKTBLAD



God geeft niet alles waar we om vragen
maar wel alles wat we nodig hebben.

Januari 2020
Jaargang 49 - nummer 4

Diensten

Zondag 5 januari zullen we na de kerkdienst elkaar een goed nieuwjaar kunnen wensen bij het koffiedrinken en de oliebollen. In de dienst lezen we Marcus 1:15, over goed nieuws. Samen een mooi begin maken aan het nieuwe jaar.

12 januari hebben we een dienst waarin we afscheid nemen van Betsie Modderkolk als diaken en waarin Henk Bastiaans en Nella van der Hoop bevestigd zullen worden in het ambt van diaken. Dankbaar zijn we dat Betsie zolang haar werk heeft willen doen. En vol goede moed bevestigen we twee nieuwe mensen. Het werk gaat gelukkig door. We lezen over de roeping van de discipelen, Marcus 1:16-20 en 29-34. En wat hebben we zelf te doen in dit leven?



26 januari is de oecumenische dienst in de protestantse Kerk. Met Con Spiriti erbij en pastor Ivan Kantoci. Het is het einde van de oecumenische week van gebed. En we hebben rond die week altijd een oecumenische dienst. Het geeft weer even aan hoe we in ons geloof staan. Natuurlijk hebben we onze eigen tradities, eigen gewoonten waar we soms ook van houden, maar dat wil niet zeggen dat we anderen uitsluiten, we delen uiteindelijk datzelfde evangelie en kunnen zo ook samen kerk zijn. Ook na deze dienst koffie. Druk werk voor onze koffiedames deze maand, fijn dat ze dat iedere keer weer voor elkaar krijgen. Ook deze dienst begint gewoon om 10.00 uur.

Vrij/Studiedagen

Van 1 tot 4 januari ben ik vrij, ik kom 5 januari wel de kerkdienst doen, maar 6 en 7 januari heb ik twee studiedagen. Als het nodig is, is er vervanging, daarvoor contact opnemen met de scriba Diny Nieuwenhuis.

Marcel Oostenbrink



Bijbelkring



Kringen: de maandagavondkring op 13 januari om 19.30, de dinsdagavondkring 21 januari om 19.30 en de woensdagavondkring op 22 januari. De tekst uit Marcus 1:16-20, die we in de dienst van 12 januari lezen, daar beginnen we mee en het gesprek gaat ook over wat is mijn roeping, welke taak heb ik in mijn leven. En heeft God daar wat mee te maken?

Diaconie

19 jan. Collecte Kerk in Actie Landbouw Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen



houden. Dat is goed voor mens en natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda.

Kerkrentmeesters

Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was € 332,80.



Oud IJzer Inzamelpunt

Het inzamelpunt is weer van locatie verandert. Vanaf nu kunt u terecht op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg.

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhelmen, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999
Jan Brugman	055-5051458

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

Kerkbalans 2020 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: 'Geef voor je kerk'. Tussen 18 januari en 1 februari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.



Begroting 2020

De begroting voor 2020 is in de kerkenraadsvergadering van 25 november 2019 goedgekeurd en vastgesteld. Wilt u de begroting inzien? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met M. de Croon via famcroon@xs4all.nl De begroting is tevens in meer detail te zien op onze website: www.pknloenenuweluwe.nl/financieel/anbi/college-van-kerkrentmeesters

Begroting kerk:

Inkomsten	
Onroerende zaken, rentebaten, Jeugdhuis, Bruisbeek, collectes, giften en subsidies, Solidariteitskas	€ 53.198
Kerkbalans	€ 54.000
Totaal	€ 107.198
Uitgaven	
Lasten kerk. gebouwen, Pastoraat, Beheer/ en adm., beh. Jeugdhuis, koster en organisten, Lasten kerkdiensten, verplichte bijdrage Solidariteitskas, Quotum en contributies	€ 140.975
Nadelig resultaat	- € 33.777

Begroting begraafplaats:

Inkomsten	€ 32.385
Uitgaven	- € 11.368
Positief resultaat	€ 21.017

Giften door middel van een overeenkomst periodieke gift

Graag willen wij u op de mogelijkheid wijzen uw giften via een overeenkomst periodieke gift te regelen. Uw bijdragen voor de Kerkbalans kunnen dan in z'n totaal worden afgetrokken van het belastbare bedrag voor de Inkomstenbelasting. Anders geldt eerst een drempel van uw inkomen. Bij deze overeenkomst verplicht men zich om gedurende vijf jaren een vast bedrag te schenken (deze verplichting vervalt bij overlijden). Dat kan nu via een gewone overeenkomst. (U hoeft dus niet naar de notaris). U kunt tevens de andere giften (zoals collectebonnen, solidariteitskas etc.) via deze regeling laten lopen. Meer informatie hierover vindt u in de Kerkbalans envelop, die in januari 2020 bij u wordt bezorgd.



Collectebonnen

Collectebonnen kunt u gebruiken voor de collectes in de kerk voor zowel de Diaconie als ook voor het plaatselijk kerkenwerk. Ook voor de extra collectes kunt u deze bonnen gebruiken, wij rekenen dat onderling af en maken het over naar het doel waarvoor gecollecteerd wordt. U kunt bonnen bestellen van € 0,50, van € 1,00 en van € 2,00. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL 85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe, onder vermelding van uw adres en het aantal bonnen van € 0.50 en € 1,00 en € 2,00. Zodra het bedrag binnen ontvangt u de bonnen.

Giften

Wij ontvingen de volgende giften: € 40,- (NN) en € 50,- (NN). Hartelijk dank!

Financiële info oktober/november 2019

Kerkelijke bijdragen	Maand:	T/m maand:	Toegezegd:
Okt / nov	6.530,39	49.526,68	51.821,75
Collectes diensten:			
Okt / nov	559,87	3.949,00	

Opbrengst Kerstverkoop 2019



Op zaterdag 14 december hebben we weer de jaarlijkse kerstverkoop gehad. Dankbaar kijken we terug op een geslaagde week.

Wat was het gezellig om met zoveel vrijwilligers de kerststukken te maken en te verkopen en ondertussen te genieten van een kop koffie met appelgebak en tussen de middag een heerlijke lunch. Dat alles resulteerde in prachtige kerststukken. De dames en de heer die nog nooit geholpen hadden waren meteen enthousiast. We hopen ook volgend jaar weer een beroep op iedereen

te mogen doen, want vele handen maken licht werk.

Ook de mensen waar we groen mochten plukken willen we hartelijk bedanken, want zonder groen kunnen we geen kerststukken maken. En natuurlijk ook een woord van dank aan de mensen die iets lekkers gebakken hebben.

Dit alles heeft het mooie bedrag van € 2.157,80. opgebracht !

We wensen allen een gezond en mooi 2020.

De groep kerstverkoop vrijwilligers.

Bezoek predikant

Bezoek predikant: Bij de kerkbalans zit een briefje om aan te geven dat je een bezoek op prijs stelt, maak daar rustig gebruik van. Voor mij is het prettig om te weten waar meelevens en gesprek gewenst is. Maar dat geldt even goed door het jaar heen. Zoals u weet krijg ik niet meer door wie er in het ziekenhuis ligt. En zeker niet van mensen buiten de kring van de kerkelijke gemeente. Mocht je in zo'n situatie een gesprek, even wat meelevens op prijs stellen, ook als je niet van de kerk bent, mail, app even, ook namens een ander, maar dan vooral als u ook weet dat het op prijs gesteld wordt. Kortom; ik ben graag in contact.



Kerkvoogdij collecte

SIRKELSLAG: COLLECTE JEUGDWERK (JOP)

12 januari - Sirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen

Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score.



De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Het vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Er is een kant-en-klaar programma voor twee leeftijdsgroepen: Sirkelslag KIDS (8-12 jaar) en Sirkelslag YOUNG (12-16 jaar). Uw gift is zeer welkom, zodat JOP nieuwe werkvormen kan blijven ontwikkelen voor jeugd binnen én buiten de kerk.

Kopij volgend nummer

Voor het februari nummer 2020 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 januari 2020 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 januari 2020.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Locatieraad Loenen/Eerbeek: vz Bert Meurs tel: 0622809096; secr Henk Gerritsen tel: 0313-651636;

lid Wim Roelofs tel: 0313 - 655886

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Joep van Aggelen tel: 0313 - 437249

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Let op: Het Kontaktblad wordt niet meer bezorgd in het "Eerbeeks/Brummens weekblad" maar ontvangt u nu bij de reclamefolders.

In memoriam



Op woensdag 11 december 2019 is overleden mevrouw Theodora Johanna Uiterweerd-Linthorst. Zij was 89 jaar oud en woonde aan de Molenbeek te Loenen.

Op donderdag 19 december 2019 was de plechtige uitvaartviering in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna we haar hebben begeleid naar haar laatste rustplaats op het parochiële kerkhof.

We wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods zegen en nabijheid toe.

Verjaardagen

Op 7 januari hoopt mevr. H.C. Velderman-Limpers 80 jaar te worden. Zij woont Eerbeekseweg 133, 7371 CE Loenen Gld.

Op 16 januari hoopt mevr. G.H. van Oorspronk-van Delden 91 jaar te worden. Zij woont Loenerdrift 120, 7371 CN Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Overdenking

Op zondag 26 januari is er weer de jaarlijkse oecumenische dienst in de Nederlands Hervormde kerk als landelijk sluitstuk van een week van gebed voor de eenheid der Christenen. Anno 2020 zijn er vele kerkelijke richtingen die allemaal als doel hebben volgelingen van Christus te zijn. Vooral in Nederland hebben we veel richtingen. De tijd zal leren hoe dit zich allemaal zal ontwikkelen. Het thema is dit jaar het "buitengewone". Dit thema is gekozen door de Christenen op Malta. Dit eiland komt voor in de Handelingen der Apostelen waarbij een schip met de apostel Paulus aan boord, schipbreuk lijdt in de buurt van Malta. Hij was met medegevangenen op weg naar Rome om berecht te worden. Een Romeinse Centurion met een groep soldaten moest erop toezien dat allen in Rome aankwamen. Alle opvarenden worden gered en door de eilandbewoners gastvrij onthaald: Er wordt een



vuur aangelegd waaraan ze zich kunnen verwarmen en drogen. Ze krijgen voedsel om hun honger te stillen. Ondanks het feit dat de eilandbewoners Christus niet kenden, werd Zijn liefde toch zichtbaar in hun handelen. De mensen op Malta zijn trots op dit verhaal. Zo kwamen de Maltezers in aanraking met het Christendom.

Op 25 januari viert de R.K. kerk het feest der bekering van de apostel Paulus. Hoe dit allemaal gegaan is, je kunt je haast niet voorstellen hoe zoiets kan. Paulus wordt als Saulus geboren in de plaats Tarsus in Klein Azië, tegenwoordig aan de westkust van Turkije, ongeveer in het jaar 3 na Chr. Hij was een orthodoxe jood die

niets moest hebben van de joodse Christenen. Hij ging naar de hogepriester en vroeg hem brieven voor Damascus mee te geven om waarin stond dat hij gerechtigd was deze nieuwlichters gevankelijk mee te voeren naar Jerusalem. Toen hij vlakbij Damascus was, tegenwoordig de hoofdstad van

Syrie waar Assad de scepter zwaait, kwam er plotseling een lichtflits uit de hemel die Saulus ter aarde deed storten. Een stem uit de hemel riep: "Saulus Saulus, waarom vervolgt gij mij? Hij antwoordde: "Wie zijt gij heer"? En de ander: "Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Saulus vraagt: "Heer wat wilt gij dat ik moet doen"? En de heer gaf hem ten antwoord: "Sta op en ga de stad binnen, daar zal u gezegd worden wat je moet doen. Saulus was door het felle licht helemaal blind geworden. De

clou van het verhaal is dat een zekere Ananias hem bezoekt en Saulus de hand oplegt en meteen ziet hij weer. Hij bekeert zich tot het Christendom en reist van toen af onder de naam Paulus de hele Romeins Griekse wereld rond om het geloof te verkondigen. Dat gaat niet altijd even gladjes, getuige de schipbreuk voor de kust van Malta. Vermoedelijk is Paulus in ongeveer 62 na Chr. In Rome onthoofd.

Willem Klomp

Dorpsparel

Jaarlijks vindt in Loenen de uitreiking plaats van de Dorpsparel aan iemand die zich verdienstelijk maakt voor de Loenense gemeenschap. Loenen is nog steeds "Parel van de Veluwe".

Dit jaar viel de eer te beurt aan Willem Klomp, inwoner van Loenen en medeparochiaan van onze geloofsgemeenschap.

De uitreiking vond plaats op 6 november j.l. 's-avonds in het clubhuis van vv Loenermark. Willem speelde daar een partijtje biljart en was zich van niets bewust.

Toen familieleden, vrienden en leden van de Dorpscommissie en andere verenigingen het clubhuis betraden en Martien Kobussen de microfoon ter hand nam en Willem en de andere aanwezigen om aandacht vroeg, reageerde hij zeer verrast.

Tijdens de toespraak werd gememoreerd aan welke activiteiten Willem deelneemt, o.a. is hij actief bij Loenermark, de Oudheidkundige vereniging, het archief van Gemeente Apeldoorn en in onze geloofsgemeenschap.

Op vele gebieden maakt hij zich verdienstelijk ook omdat hij over veel kennis van het dorp en de geschiedenis beschikt en een uitstekend geheugen heeft zodat nog al eens een beroep op hem wordt gedaan.

Met lovende woorden, felicitaties en applaus werd hem de parel uitgereikt.

Namens onze gemeenschap werd Willem gefeliciteerd en daarbij werd nog eens benadrukt dat hij altijd bereid is zich in te zetten wanneer zijn hulp wordt gevraagd.

Ook werd onze waardering uitgesproken over zijn wekelijkse bijdrage in het plaatselijk kerkenblad.

Daarbij is bescheidenheid tekenend voor zijn persoonlijkheid hetgeen nog eens herhaald werd door andere sprekers.

Willem, namens ons allen, Hartelijk Gefeliciteerd!

Bert Meurs



KVV bijeenkomst



Op 21 januari 2020 willen we bij elkaar komen om de beste wensen uit te wisselen en natuurlijk hebben we dan onze jaarlijkse ledenvergadering. De laatste voor de KVV. Aanvang 19.30 uur in het parochiehuis.

De K.V.V. stopt.

In het voorjaar 2019 is er een enquête gehouden onder de leden van de Katholieke Vrouwen Vereniging en hieruit is naar voren gekomen dat het gros van deze leden ervan overtuigd is dat de K.V.V. weinig tot geen bestaansrecht meer heeft.

Dit heeft als oorzaak dat het ledenaantal de laatste jaren drastisch is afgenomen, daardoor de contributiegelden verminderen en daarom het rond krijgen van een zinvol jaarprogramma steeds moeilijker wordt.

Daar komt nog bij dat de huidige bestuursleden al langere tijd zitting hebben en het moeilijk is nieuwe mensen te vinden, die dan ook tegen dezelfde problemen zullen aanlopen.

We gaan dus de vereniging K.V.V. opheffen per 01-03-2020.

Jammer, maar er zit niets anders op.

Op 18 februari 2020 komen wij als K.V.V. voor het laatst bij elkaar om op gepaste wijze af te sluiten.



Bestuur K.V.V.

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

Een nieuw jaar alweer, het jaar 2020. De werkzaamheden op het kerkhof gaan gewoon door. Op vrijdagmorgen 3 januari is er weer de maandelijkse klussen dag voor vrijwilligers indien de winter niet te hard toegeslagen heeft. Misschien een mooi moment om in te stappen voor diegenen die dat al lang van plan zijn, maar nog niet de daad bij het woord hebben gevoegd. Aanvang: 8.00 uur. Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

Zo. 05 jan. '20	Woord en communie viering
Intenties:	Overl. Ouders Klomp-Koers, Henk Derickx, overl. Ouders Freriks-Uiterweerd, Johanna Theodora Antonia Onstein-Wensink, Antonia Maria Kloosterman-van der Mazen
Za. 11 jan. '20	Eucharistieviering - Voorganger P. Sebastian
Intenties:	Overl. Ouders Mies en Ben Blom, Rie Havekes-de Kort, overl. echtpaar Meurs -vd Linde, overl. echtpaar Reulink- Harmsen, overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek
Za. 19 jan. '20	Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens
Intenties:	Cornelis Johannes Maria de Boer, overl. ouders Tjhuis-Brugman, Jos Koekkoek, Johannes Antonius Brom
Zo. 26 jan. '20	Oecumenische viering in de Protestante Kerk
	Voorgangers P. Kantoci en ds. Oostenbrink, koor Con Spirito

Kerkdiensten Januari 2020

Protestantse gemeente

Zondag 5 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Nieuwjaarsdienst Koffie na de dienst met oliebollen
Zondag 12 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Bevestiging en afscheid ambtsdragers Koffie na de dienst Coll: Jeugdwerk
Zondag 19 januari	10.00 uur	Ds. K.A. Bakker - Doetinchem Coll Oeganda
Zondag 26 januari	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink/ pastor I. Kantoci Oecumenische gebedsdienst voor de Eenheid m.m.v. "Con Spirito" Koffie na de dienst Coll: Beraad van Kerken

See You Again: See You Again 12 en 26 januari 10.00 uur Bruisbeek

Rooms Katholieke parochie

Zo. 05 januari '20	10.00u	Woord en communieviering (aansluitend Nieuwjaarsreceptie) Voorganger P. Kantoci, m.m.v. Con Spirito
Za. 11 januari '20	19.00u	Eucharistieviering Voorganger P. Sebastian
Zo. 19 januari '20	10.00u	Eucharistieviering Voorganger P. Hermens, m.m.v. Con Spirito
Zo. 26 januari '20	10.00u	Oecumenische viering in de Protestante kerk Voorgangers P. Kantoci en ds. Oostenbrink