

HET KONTAKTBLAD



*Van alle pakjes onder de kerstboom
is vrede het mooiste geschenk.*

Heb lief zolang als je leeft



December 2019
Jaargang 49 - nummer 3

We gaan met 1 december de adventstijd in. Vier adventskaarsen, elke zondag één erbij aangestoken, verwachtingsvol op weg naar kerst. In de diensten waarin ik voorga, lees ik adventsteksten uit de profeten. 1 december is dat Micha 7, waarin naast allerlei oordeel ook gezegd wordt: je zonden werp ik in het diepst van de zee. Er is vergeving. In deze dienst zullen we ook kunnen genieten van een enkel adventslied bij de harp, bijzonder muzikaal moment.

8 december kijken we met Jesaja 2 uit naar de tijd van vrede.

15 december is dhr Dijkman uit Vorden onze voorganger.

En 22 december gaat het over Joël 2:17 tot Joël 3:5, over de dromen van jonge en oude mensen. 's Avonds de oecumenische zangdienst over: Heb je tijd voor God?

Bij de kerstnachtdienst, na de kerstmusical van de kinderen, zingen we dit keer met een gelegenheidskoor. We oefenen twee keer, donderdag 12 en 19 december in de kerk van 19.30 tot 20.30. Onder leiding van Maarten Willers oefenen we een aantal Christmas Carols, met Nederlandse tekst. U/je bent van harte welkom om voor deze gelegenheid mee te doen. Mooi om samen iets neer te zetten. Koor en kerkervaring niet vereist, waag het eens een keer! De dienst gaat over 'het grote geluk' en we lezen onder andere de zaligsprekingen uit Matteus 5 en het verhaal van de wijzen.

Op kerstmorgen verheugen we ons op de medewerking van enkele trompetblazers van OLTO, in deze morgendienst zingen we iets meer traditionele kerstliederen. Het thema is dan; klein en krachtig. Over Jezus die de Zoon van David genoemd wordt, geboren in de stad van David. Waarin lijkt Hij op David en wat voor boodschap zit daarin voor ons?

Na de kerst is het ongetwijfeld wat rustiger in de kerk, maar wat kan er ook niet uitgaan van rust in die toch best drukke tijd. 29 december gaat ds van Ek uit Brummen voor. En met oude jaar hoop ik wat terug te blikken op wat was en vooruit te zien naar wat komt. Claudia de Brei heeft die avond op de tv haar oudejaarsconferentie. Maar in de kerkdienst laten we het liedje horen en zien dat ze daarin zingt: Blijf je nog een jaar bij mij. En als je dan daarna 'Blijf bij mij Heer' kunt zingen als gemeente, dan wordt zo'n oudejaarsdienst ook iets om te beleven. Met God en met elkaar het jaar besluiten en het nieuwe jaar ingaan.

10 december is er de dinsdagavondkring. De andere kringen gaan in januari verder.

Op huisbezoek ontving ik €20.

Marcel Oostenbrink



See You Again



Op kerstavond wordt de kerstmusical "Sterren van de hemel" opgevoerd door kinderen uit het dorp en de kinderen van See You Again. We zijn al druk aan het oefenen en dat ze zullen schitteren is wel zeker. Wie bedoeld worden met de sterren van de hemel, dat houden we nog even geheim tot de 24^{ste}. Dus kom kijken op:

Dinsdag 24 december om 19:00 uur in de kerk.
Wij hopen jullie allemaal te ontmoeten zodat we er samen een mooi kerstfeest van kunnen maken!



24 en 25 dec. Collecte Kerk in Actie: GEEF LICHT AAN KINDEREN IN DE KNEL IN MOLDAVIË

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen.



Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat ze naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund.

Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie

Collecte opbrengsten

Maand	Diaconie	Zending	Uitgangscollecte
Aug. 2019	161 euro	108 euro	62 euro Zuid-Afrika
Sept. 2019	291 euro		256 euro de Zonnebloem 125 euro Jinc
Okt. 2019	238 euro		71 euro Colombia

Kerkrentmeesters

Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was € 347,85.



Oud IJzer Inzamelpunt

Het inzamelpunt is weer van locatie verandert. Vanaf nu kunt u terecht op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg.

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999
Jan Brugman	055-5051458



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

8 december: COLLECTE PASTORAAT

Eenzaamheid speelt overal in Nederland en dus ook in de plaatselijke gemeenten. In veel, zo niet in alle gemeenten, zijn wel activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt dergelijke initiatieven van harte, bij voorbeeld door aan te sluiten bij de jaarlijkse Week tegen Eenzaamheid. Ook bieden de PKN informatie, materialen en tips aan. Daarnaast ondersteunen we initiatieven om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van groot belang om de aandacht te vergroten in kerk en samenleving, omdat eenzaamheid een groeiende groep mensen treft, ouderen én jongeren. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die de waardigheid van de betrokkene gemakkelijk kan aantasten. Door met elkaar nadruk te leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht aangeboden worden.



31 december:

De eindcollecte tijdens de dienst op oudejaarsavond is zoals gebruikelijk bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk.

Oudejaarscollecte

In het verleden was het de gewoonte in december een acceptgiro te zenden voor de oudejaarscollecte. Al een aantal jaren hebben wij u verzocht om het bedrag dat uw wilt geven zelf over te maken op onze rekening NL85 RABO 0336 7619 61 t.n.v. Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe. Dit is goed bevallen. Zo worden administratieve kosten bespaard en komt het gehele bedrag ten goede aan het plaatselijke kerkenwerk



Nieuwe kerkenraadsleden



De kerkenraad is verheugd om nieuwe kerkenraadsleden aan de gemeente te kunnen voorstellen. Voor de diaconie vormen we, in verband met de aflopende termijnen van de huidige diakenen, een geheel nieuw team.

We stellen aan u voor het ambt van diaken Henk Bastiaans, Molenbeek 79 en Nella van der Hoop, Hameinde 18. Hen hopen we 12 januari te bevestigen.

Dan zullen we ook afscheid nemen van Betsie Modderkolk als diaken. In April willen we graag Dicky Verheul-Limpers, Klarenbeekseweg 2 en Ad Baas, Kanaal-Zuid 482 in het ambt van diaken te bevestigen. Dan nemen we ook afscheid van Tonny van Hensbergen en Freek Vos als diaken. Als ouderling stellen we u voor Jopie Reinders-Berends, Horstweg 27a. Ook haar bevestiging zal op 12 januari plaatsvinden. In de dienst van 1 december worden deze benoemingen in de kerk bekendgemaakt.

Hertelijk
Welkom!

Classicale vergadering Veluwe

De vergadering van de CV Veluwe op 8 oktober kende een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Voor de pauze moesten dertien agendapunten worden behandeld, daarna was er volop ruimte voor het thema 'Kind en jongerenwerk in de gemeente'. Met name voor het laatste punt waren meer dan dertig belangstellenden vanuit verschillende gemeenten aanwezig. Een aantal onderwerpen van voor de pauze:

- Opening: preses Martin Morsink sloot met de lezing uit Efeze 2:1-16 aan op de Israëlzondag.
 - Benoemingen: Ds. Marrit Bassa werd herkozen als afgevaardigde namens de ring Apeldoorn. Diaken Ant van Donselaar (Ede pg Taborkerk) werd verkozen als afgevaardigde namens de ring Ede; zij volgt diaken Joke de Jong-Jansen (Wageningen) op. De termijn van afgevaardigde oud. Johan Jobse (ring Hattem) wordt met een half jaar verlengd; hopelijk kan er daarna een nieuwe afgevaardigde worden benoemd. Ouderling Thomas Kool wordt de nieuwe afgevaardigde naar de generale synode namens de ring Nijkerk, als opvolger van ds. Peter Breure. Er werden ook nieuwe secundus-afgevaardigden naar de synode benoemd: ds. Leendert Plug, ouderling Henk van Bergeijk en ouderling Hielke Wolters.
 - Begroting 2020 Classis Veluwe: Voorzitter Coert Wolswinkel van de classicale commissie financiën Veluwe (CCFV) gaf aan dat het door het nog ontbreken van volledige jaarcijfers niet zo eenvoudig was om een goede begroting op te stellen. De begroting 2020 komt grotendeels overeen met die van 2019. Aan de (wijk)gemeenten zal ook in 2020 een bijdrage van € 45 worden gevraagd.
 - Jaarverslag classispredikant: Ds. Wilbert van Iperen gaf hierbij in de inleiding aan dat het werken aan het jaarverslag goed geholpen heeft om te reflecteren op zijn eerste jaar als classispredikant en op de verdere invulling. De CV-leden karakteriseerden het verslag als: open, informatief, zorgvuldig en goed leesbaar. Aandachtspunten uit het verslag die in komende vergaderingen aan de orde zullen komen: invulling van geestelijk leiderschap, communicatieplan, functioneren van de ringen (samen met ds. Erik Schuitemaker, voorzitter classicale college voor de visitatie Veluwe), invulling van representatieve taak richting o.a. overheid.
 - Beleidsplan 2020-2023: De CV ging akkoord met de inhoud van het beleidsplan. In maart 2020 zal de uitwerking van het beleidsplan worden besproken.
 - Consideraties: Aan de kerkenraden is gevraagd om te reageren op de voorgestelde ordinantiewijzigingen over hulpdiensten en aanstellingen in tijdelijke dienst door predikanten. Door de late toezending van de betreffende stukken hebben kerkenraden en de CV weinig tijd voor een goede beoordeling. De CV ging schoorvoetend en met een stem tegen akkoord met het voorstel dat het breed moderamen namens de CV de reacties van de gemeenten zal bespreken en daarover een besluit zal nemen.
- Het tweede deel van de avond stond geheel in het teken van Kind en Jongerenwerk in de gemeente. Na de inleiding van ds. Wilbert van Iperen over het rapport 'Jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk' van JOP konden de aanwezigen deelnemen aan twee van de drie workshops over jeugdwerk. Daarin werd informatie gegeven en van gedachten gewisseld over:
- 'Helping Hands' Barneveld (workshopleiders Freddie Broekema en Kasper de Graaf): Een groep jongeren die mensen wil helpen die het minder hebben dan zij. Om voor deze mensen concreet de handen uit de mouwen te steken organiseren ze projecten en acties.

-'Basiscatechese voor 10-12 jarigen' (workshopleider Jan Vos): De methode is ontstaan vanuit de behoefte om aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van deze leeftijdsgroep. Tieners zijn heel leergierig, ook als het gaat om geloven en de kerk.

-'Pionieren' (workshopleider ds. Gertrudeke van der Maas): In de pioniersplek in Apeldoorn, gericht op jongere generaties, wordt veel nadruk gelegd op 'luisteren'. Doel van de pioniersplek is om te zoeken naar nieuwe vormen van ontmoeting en verdieping rondom geloof en zingeving.

Henny Dolstra-Muggen, 2^e scriba CV Veluwe

Kopij volgend nummer

Voor het januari nummer 2020 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 december 2019 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 december 2019.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.



Net als voorgaande jaren wordt er ook dit jaar weer een kerstmiddag georganiseerd voor senioren vanaf 65 jaar.

Deze middag zal plaatsvinden in De Brink op vrijdagmiddag 20 december, aanvang 14.30 uur.

Tijdens dit samenzijn staan we stil bij de kerstgedachte van vrede en saamhorigheid. Voor na de pauze staat er een muzikaal optreden op het programma.

Mocht u het leuk vinden om bij dit samenzijn aanwezig te zijn, dan kunt u zich opgeven middels het opgave formulier dat in dit kontaktblad is bijgesloten. Wij hopen op een fijne en gezellige middag en hopen u van harte te ontmoeten.

Hartelijke groet,
Diaconie Prot. Gemeente en R.K. Parochie



Welkom bij ons...

Kerstviering, iedereen welkom!

Woensdag 18 december, Kruiskerk, 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur.

Namens de gezamenlijke kerken en de PCOB in Eerbeek word je van harte uitgenodigd voor deze gezellige kerstmiddag met aansluitend een feestelijke broodmaaltijd.

Gasten deze middag zijn verhalenverteller Kees Posthumus en muzikant Henk van Glabbeek. Zij presenteren de voorstelling 'De vierde wijze'. Een actuele en muzikale versie van een oud oosters verhaal over de Perzische edelman Artaban. Hij beleeft bijzondere avonturen naast de drie wijzen uit het kerstverhaal. In deze voorstelling is een belangrijke rol weggelegd voor de muziek.

Wanneer je deze voorstelling wilt bijwonen dan is het van belang dat je je opgeeft voor deze middag, of je vervoer nodig hebt en of je aan een dieet gebonden bent.

Telefonisch opgeven kan bij ;
Ellen Teunissen tel.0313653850
Rens van Beem <tel:0313651389>
Lida Gerritsen <tel:0313651636>



Opgave kan tot en met Dinsdag 10 December

In memoriam



Op 16 september is overleden Femie Peters- Oude Middendorp in de leeftijd van 55 jaar Zaterdag 21 september vond haar crematie plaats in het Crematorium te Dieren. Wij wensen haar man, kinderen, kleinkinderen en familie troost en kracht om haar verlies te dragen.



14 oktober overleed op 70-jarige leeftijd Harrie Kaatman (Hermanus). Hij woonde op de Vrijenbergweg 24a. In de stal van de Grootte Modderkolk was op zaterdag 19 oktober het afscheid, een plek waar hij met hart en ziel aan verbonden was. Boven de kaart staat een citaat van hem: Doe het samen, met elkaar, zo goed als jullie kunnen. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle troost en kracht die nodig is.



Op woensdag 16 oktober is overleden Antonia Maria Kloosterman-van der Mazen op 87 jarige leeftijd. Zij woonde aan de Veldkantweg te Eerbeek Op dinsdag 22 oktober vond haar afscheidsdienst plaats in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna de begrafenis plaats vond op het parochiële kerkhof te Loenen. We wensen haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en verdere familie de troost en kracht om verder te gaan.

Huwelijksjubileum



Op 7 december hopen de heer en mevr. W.B. Alberts-Bos hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: Loenerdrift 114, 7371 CN Loenen Gld. Namens onze gemeente willen wij hen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe. **Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.**

Geboortenieuws



Leendert en Carolien Verheul, Eerbeekseweg 83, zijn vader en moeder geworden van Willem Hendrik, geboren op 8 november. Mooi nieuws ook voor de zussen, Saar en Emma. Boven het kaartje staat: Dit stil geluk, dit prille leven, zullen wij al onze liefde geven. Van harte gefeliciteerd en heel veel liefde voor en van Willem toegewenst. Daarin mag je ook de liefde en zegen van God ervaren.



Kleurplaat:



Kerstsamenzang



Op zondag 22 december bent u om 19.00 uur van harte welkom in de RK kerk in Loenen voor de jaarlijkse Kerstsamenzang. Een moment om mee te zingen met bekende kerstliederen en te bezinnen op de komende feestdagen. Medewerking wordt verleend door het Beraad van Kerken, zangtrio Friends by music, dominee M. Oostenbrink en pastor I. Kantoci. Het thema is: "Heb je tijd voor God?" Na afloop wordt gecollecteerd voor de stichting Vrienden van Verdandi.

De Grootte Modderkolk is een zorgboerderij waar tien jonge mensen met een verstandelijke beperking wonen. Verdandi biedt zorg, begeleiding en ondersteuning bij het samen wonen, samen werken en samen leven. Voor Verdandi zijn de mogelijkheden van de bewoner leidend, niet zijn of haar beperking. Het doel van de stichting Vrienden van Verdandi is om onder andere de Grootte Modderkolk in Loenen te ondersteunen met materialen en activiteiten, die niet via een verzekering of AWBZ worden betaald. De jongeren op de Grootte Modderkolk willen graag een basket neerzetten. Daar wordt al voor gespaard, maar het zou geweldig zijn als er door de opbrengst van de collecte dit



voorjaar al een stevig exemplaar kan worden aangeschaft. Tijdens de Kerstsamenzang zal een vrijwilliger van de stichting meer vertellen over Verdandi.

De kersttijd is ook een tijd voor bezinning en elkaar ontmoeten. Na de dienst nodigen we u daarom uit om na te praten en elkaar fijne Kerstdagen toe te wensen onder het genot van Glühwein of warme chocolademelk. Van harte nodigen we u uit om deel te nemen aan de dienst en elkaar te ontmoeten na afloop. (Beraad van Kerken)

Overdenking: Kerstschaamte

Wat vliedschaamte is, weet u misschien wel. Het gaat vaak om milieubewuste mensen die het vliegtuig nemen op weg naar Bali voor een vakantie, naar Barcelona voor een leuke citytrip of naar Tokio voor een belangrijke conferentie. Ze willen er naar toe, nemen het vliegtuig, maar ze schamen zich er ook voor. Ze proberen dat af te kopen met een bedrag zodat het CO2 neutraal is, maar ze weten zelf best dat ze beter niet hadden kunnen vliegen. Ze vliegen, maar schamen zich er ook voor.

Maar kerstschaamte, hebt u daar wel eens van gehoord? Ik heb ooit in Zwolle het verhaal gehoord van een dominee die in de tijden van de Vietnam oorlog, laten we zeggen 1968, moest voorgaan in de kerstmorgendienst. Maar hij was zo van slag door de beelden van Vietnam, dat hij op de kerstmorgen tegen de gemeente zei; als dit allemaal gebeurt, kan ik niet hier met u vrolijk 'vrede op aarde' zingen. En preken lukt me zo ook niet. We zullen het Onze Vader bidden en maar weer naar huis gaan. De dominee kon geen kerst vieren, kerstschaamte. Misschien kun je de dominee begrijpen, maar je denkt ook al gauw: wanneer kun je dan wel kerst vieren, er is altijd wel wat aan de hand in de wereld. En wat is de boodschap van kerst ook al weer: Dat is toch ook dat God in een donkere wereld zijn Licht geeft, zijn Zoon. En dat 'God met ons' nu juist houvast geeft, als we dat zelf niet meer in huis hebben. Had de gemeente en ook hij zelf, niet toen kerst nodig, meer als ooit eerder tevoren. En dat de komst van Jezus in deze wereld



een groot Nee is tegen oorlog en geweld. Nee laten we ons vooral niet voor Kerst schamen. Een andere vorm van kerstschaamte kom ik ook tegen. Mensen die zeggen; ik kom het hele jaar niet in de kerk, dan kan ik met kerst toch ook niet daar vroom gaan zitten zingen. Je schaamt je om alleen met kerst te gaan. Er is een probaat middel tegen deze kerstschaamte, je komt gewoon in de adventstijd een keer naar de kerk, dan zit je er met kerst net wat makkelijker. Maar van mijn kant ook nog een keer de verzekering, kom vooral met kerst, ook als het de enige keer per jaar is, kerstschaamte is niet op zijn plaats. Weet je welkom in

de kerk, we schikken wat in zodat er voor iedereen plaats is. Kerst mag een feest zijn dat ons samenbrengt, dat een baken is van hoop en liefde. Bij de Zoon van God, bij Jezus vervliegt onze angst en schaamte, worden we vrij. Om ons te steunen zingen de engelen, zij hebben gelukkig geen vliedschaamte en al helemaal geen kerstschaamte, ze zingen schaamteloos hun 'Ere zij God' en wijzen ons de weg naar het kind dat geboren is. Samen beleven we de liefde van God, zoeken we woorden van troost, zetten we ons hart op de ambities van Zijn Koninkrijk.

Ik wens u als lezer van dit blad een mooie adventstijd toe en een schaamteloos kerstfeest, het licht overwint, in de kerk als u wilt, maar zeker ook bij u thuis.

Ds Marcel Oostenbrink

Kerstwens van de redactie

Een wens voor iedereen:
Een mooie kerst met lieve mensen om je heen,
mensen die van je houden om wie je bent
In wie je misschien een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen geeft,
Dat je samen met hen iets moois beleeft.
Geniet van de warmte die dit alles brengen kan
En maak er een gezellig en fijn kerstfeest van.

Kerst bijeenkomst KVV



Dinsdag 17 december houden wij onze "kerstavond".
Het bestuur zorgt voor een sfeervolle aankleding van de
zaal en ook de innerlijke mens zal niet worden vergeten.
Heeft u zich nog niet opgegeven, dit kan nog: voor 8 dec.
a.s. bij Thea Derksen, tel: 5051798.
Aanvang 19.00 uur in het parochiehuus.

Welkom!

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom



De laatste vrijwilligersmorgen van het jaar alweer op en rond het R.K.- kerkhof. Dat is op
vrijdagmorgen 6 december om 8.00 uur.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp

Ignatiaans bidden - Adventsretraite 2019 - "Zie wat je hoort"

Je voorbereiden op het Kerstfeest door meer aandacht voor het gebed.
Met behulp van het internet. Het klinkt misschien wat vreemd, maar je zou het eens moeten proberen. Velen,
katholiek en protestant, gingen je voor...



Elke retraite is een innerlijke reis. Zo ook deze retraite. Waarheen deze reis je zal leiden is nog niet bekend. Het is heel goed mogelijk dat je wordt verrast of aangemoedigd, uitgedaagd of geprikkeld door wat er gebeurt. Je kunt verbaasd of angstig worden: misschien laat God doorschemeren dat je een nieuwe richting moet inslaan in je leven - denk aan Maria bij de aankondiging van Jezus' geboorte.
Door je gebed vol te houden met een open geest en een groot hart, kom je tot innerlijke rust. God is een God van vertroosting en wacht op het moment waarop Hij je genadig kan zijn (2 Kor 1, 3; Jes 30, 18).

Dagelijks krijg je om 18 uur een tekst voor de volgende dag in je mailbox.

Je kunt de retraite in je eentje doen, maar het kan je helpen en stimuleren om iets van wat je meemaakt tijdens de retraite, met anderen te delen.

Na onze goede ervaringen van vorig jaar organiseren we ook deze keer weer een uitwisselingsgroep samen met de deelnemers uit Zutphen.

Je bent van harte welkom op de woensdagavonden 4, 11 en 18 december in de Wijngaard, Wilhelminalaan 3 in Zutphen.

Deze retraite is geïnspireerd door de [ignatiaanse spiritualiteit](#). De teksten van "Zie wat je hoort" werden geschreven door de jezuïet Dries van den Akker.

Inschrijven kan door je mailadres op te geven op de website:

<https://www.ignatiaansbidden.org/> Hier vind je ook meer informatie.

Als je al eerder meegedaan hebt, hoef je je niet op te geven. Je krijgt de teksten dan automatisch toegestuurd.

Voor deelname aan de uitwisseling graag een mail naar:

avdwerffverbraak@gmail.com

Mede namens het pastorale team, Anneke van der Werff-Verbraak



VEELBELOVEND OPTREDEN KOREN IN VAASSEN VERWACHT

De koren Timeless uit Vaassen, Rubato uit Apeldoorn en Con Spirito uit Loenen/Eerbeek kijken met voldoening terug op hun gezamenlijk optreden dit voorjaar van de Passion in Eerbeek. Dit smaakt naar meer moeten de drie koren gedacht hebben, want er is besloten in december weer gezamenlijk op te treden, deze keer in Vaassen.

De datum is vastgesteld op zondag 8 december. Aangezien dit nogal vroeg in december valt, is het thema "Vrede" en wordt gaandeweg de uitvoering toegewerkt naar "Kerst".



Corné de Haan, die dirigent van alle drie de koren is, neemt deze middag uiteraard de algehele leiding weer voor zijn rekening. De versie die deze koren gaan uitvoeren noemen ze "Vocaal op weg naar Kerst", met als werktitel "Instrument van vrede". Ook deze keer is er, net als bij de Passion, een verhaal en de verteller neemt ons bij de hand en leidt ons uiteindelijk naar Kerstmis en stelt ons gaandeweg de vraag hoe ook wij een instrument van de vrede kunnen zijn.

De koren worden op piano begeleid door Irene de Haan en op cello door Anna Lesterhuis en zij zullen ook enkele instrumentale stukken ten gehore brengen.

Dan is er nog de dankbare rol van verteller. Dat wordt gedaan door Hans van Driel.

De uitvoering vindt plaats op zondag 8 december, in de H. Martinus Kerk in Vaassen. Aanvang: 14.30 uur. Er wordt geen entreegeld gevraagd.

Na afloop krijgt u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage te geven. Bezoekers worden vanaf 13.30 uur welkom geheten met een kopje koffie of thee. Wilt u een klankvolle start van de adventstijd, bezoek dan deze uitvoering!

Wanneer: dinsdag 17 december

Locatie: RK kerk Loenen, Hoofdweg 51

Tijdstip: 19.30 - 20.30u (inloop vanaf 19.00u)



We zingen nieuwe kerst nummer in deze prachtige kerk met mooie akoestiek. We laten vrolijke, swingende kerstliedjes horen, de we afwisselen met sfeervolle kerstnummers. Dit kerstconcert wordt begeleid door onze eigen band met toetsenist en drummer. Iedereen is welkom!

Wij vragen u een vrijwillige bijdrage bij het verlaten van de kerk, waarmee u ons koor steunt.

Vrolijke groeten van 'popkoor Young Voices' uit Eerbeek.

Liturgische vieringen

- Zo. 08 dec. '19** **Woord- en communieviering - Voorganger P. Vroom**
intenties overleden echtpaar Reulink-Harmsen, Willem Joseph Visseren
- Za. 14 dec. '19** **Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens - mmv Con Spirito**
intenties xxx
- Zo. 22 dec. '19** **Woord- en communieviering - Voorganger P. Vroom - mmv Con Spirito**
intenties overleden echtpaar Meurs - v.d. Linde, Willem Joseph Visseren
- Zo. 22 dec. '19** **Kerstsamenzang**
- Di. 24 dec. '19** **Kinderkerstviering - Voorganger P. Kantoci**
intenties overleden familie Meurs-de Ruijter, overleden familie Aartsen-de Boer
- Di. 24 dec. '19** **Woord- en communieviering - Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito**
intenties overleden ouders Uiterweerd-ten Broeke, Andrea Dorothea Amelia Noordam-Becker, overleden ouders Tjihuis-Brugman, Annie Streppel-Dollenkamp, overleden familie Streppel-Stoer, overleden ouders Tiedink-Streppel, Nellie van Amersfoort-Tiedink, overleden familie Boschman, Antonie Johannes Klomp, Hendrik Blom, overleden ouders Blom-van Oene, Hans Mulder, Harry Paalman, Jan Derksen, overleden ouders Derksen-Streppel, overleden ouders Hafkamp-Klomp
- Wo. 25 dec. '19** **Eucharistieviering - Voorganger P. Hofstede - mmv Con Spirito**
intenties overleden ouders Mies en Ben Blom, overleden ouders Theo Hamer en Marietje Hamer-Harmsen, overleden ouders Kamphorst-van Schaik, Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers, Willem Joseph Visseren, Rie Havekes-de Kort, Cornelis Johannes Maria de Boer, overleden ouders Klomp-Streppel, Henk Derickx, Bertus Havekes, overleden ouders Klomp-Koers
- Za. 28 dec. '19** **Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens**
intenties Grada Johanna Blom-Linthorst, Johannes Antonius Brom
- Di. 31 dec. '19** **Woord- en communieviering - Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito**
intenties Jos Koekkoek, overleden ouders Klomp-Koers

Kerkdiensten december 2019

Protestantse gemeente

Zondag 1 december	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Koffie na de dienst
Zondag 8 december	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Collecte pastoraat
Zondag 15 december	10.00 uur	Dhr. H.G. Dijkman - Vorden
Zondag 22 december	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink
Zondag 22 december	19.00 uur	Pastor I. Kantoci/ Ds. M. Oostenbrink Oec. Kerstsamenzang RK-kerk
Dinsdag 24 december	19.00 uur	Kerstviering "See You Again" Coll.: Kinderen in de knel
Dinsdag 24 december	22.30 uur	Ds. M. Oostenbrink Kerstmiddagdienst m.m.v. "Gelegenheidskoor" Coll.: Kinderen in de knel
Woensdag 25 december	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Kerstmorgendienst m.m.v. "Olto"
Zondag 29 december	10.00 uur	Ds. J. Ek - Brummen
Dinsdag 31 december	19.30 uur	Ds. M. Oostenbrink Oudejaarsavonddienst Collecte plaatselijk kerkenwerk

See You Again: 1, 8 en 15 december om 10.00 uur in de Bruisbeek
Kerstviering See You Again: 24 december om 19:00 uur in de kerk

Rooms Katholieke parochie

Zondag 8 december '19	10.00 uur	Woord- en communieviering Voorganger P. Vroom
Zaterdag 14 december '19	19.00uur	Eucharistieviering Voorganger - P. Hermens - mmv Con Spirito
Zondag 22 december '19	10.00 uur	Woord- en communieviering Voorganger - P. Vroom - mmv Con Spirito
Zondag 22 december '19	19.00 uur	Kerstsamenzang
Dinsdag 24 december '19	17.30 uur	Kinderkerstviering Voorganger - P. Kantoci
Dinsdag 24 december '19	19.30 uur	Woord- en communieviering Voorganger - P. Kantoci - mmv Con Spirito
Woensdag 25 december '19	10.00 uur	Eucharistieviering Voorganger - P. Hofstede - mmv Con Spirito
Zaterdag 28 december '19	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger - P. Hermens
Dinsdag 31 december '19	19.00 uur	Woord- en communieviering Voorganger - P. Kantoci - mmv Con Spirito