

HET KONTAKTBLAD



Het meervoud van lef is leven.

november 2019
Jaargang 49 - nummer 2

3 november staan we een keer stil bij een gedeelte uit de bergrede Matteus 5:38-48, over vijanden liefhebben en dat God de zon voor goede en slechte mensen laat opgaan. En wat ben je dan eigenlijk als christen: een goed mens of een slecht mens of ergens er tussen in? Of moet je zo niet denken over jezelf en de ander? Ineens komt Luther ook om de hoek kijken, met de rechtvaardiging van de goddeloze.

10 november staat in het teken van dankbaarheid, dankdag voor gewas en arbeid. Dankbaar voor de schepping waarin we mogen leven en die aan onze hoede is toevertrouwd. Dankbaarheid ook als een middel om gelukkiger te leven. En 'trots op boeren' wordt in de kerk zomaar dankbaar dat er nog boeren zijn. Het is een **dienst voor iedereen**. Dat betekent dat deze zondag we ook op kinderen rekenen in de kerk. Naomi Seine zal in deze dienst met en voor ons zingen, we hebben haar al in onze kerk kunnen horen tijdens de trouwdienst onlangs, een stem die je hart raakt. Dat enthousiasme willen we ook graag in deze dienst met elkaar beleven.



Op zaterdag 9 november is er de gelegenheid om fruit te brengen tussen 10 en 11 in de kerk. Zoals ieder jaar worden na de dienst tasjes fruit naar 85-jarige gemeenteleden en naar zieken gebracht. Geven van onze oogst, van je overvloed, en wat is er mooier om daar zelf ook een bijdrage aan te leveren. Als u nog namen van zieken hebt, kunt u dat ook deze zaterdagmorgen nog doorgeven.

17 november wordt het Avondmaal gevierd, ds van Leek-Vosmeer uit Vaassen gaat dan voor. En 24 november op de laatste zondag van het jaar, staan we in de overdenking stil bij Johannes 14:1-14 waar we zinnen vinden als: In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. En: Ik ben de weg de waarheid en het leven.

Op deze zondag 24 november worden de namen genoemd van degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar, dat in de advent begint, zijn overleden. De familie krijgt op het correspondentieadres een uitnodiging en hebben daarmee ook de gelegenheid zelf een kaars aan te steken in de dienst. De fanfare van OLTO zal ons muzikaal ondersteunen, met diverse koralen, waar je troost in kunt vinden. Boven de uitnodiging staat en ik schrijf het hier ook: Gedenken van wat zo goed was, hoop en troost vinden bij alle verdriet, samen zijn bij het licht van God.

De volgende namen worden gelezen, mist u nog een naam, die voor u belangrijk is, laat het ons weten.

Mw C.E. van Dijk Berends	26 november 2018, 84 jaar
Dhr T. Willems	30 november 2018, 91 jaar
Dhr A.W. Zeijseink	3 januari 2019, 73 jaar
Mw G. Westhof-van Laar,	15 januari 2019, 92 jaar
Mevr. A.J.A. van Oorspronk - van Deelen	10 februari 2019, 81 jaar
Dhr B. Reuvekamp	23 april 2019, 89 jaar
Mw C.M. van Oorspronk-Eekhoff	29 april 2019, 95 jaar
Dhr H. Kruk	9 mei 2019, 77 jaar
Mw G. de Boer	17 juni 2019, 73 jaar
Mw H. Hissink-Foks	15 augustus 2019, 82 jaar
Mw J.J.A. Kelder	23 augustus 2019, 79 jaar
Mw B.H. Roessink	7 september 2019, 84 jaar



3 nov. Collecte Kerk in Actie. Betrokken predikanten opleiden in Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.

Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.

Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl/kerkzambia.

**17 nov. Heilig Avondmaal, collecte voor Voedselbank Apeldoorn.**

De voedselbank Apeldoorn bestaat sinds 2006 en heeft dus in 2016 haar 10-jarig jubileum, op gepaste wijze, aandacht gegeven. Dit was ook het moment om de beleidsnotitie te updaten. Het beleidsplan 2017-2021 heeft de naam: "Samen naar nog beter". Het uitgangspunt is dat er de komende jaren veel zal veranderen, maar niet onze missie en visie die sporen met de opvattingen van het collectief van voedselbanken in Nederland. Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen.

In 2018 hebben we 537 aanmeldingen gekregen, waarvan 138 eenoudergezinnen, 86 gezinnen, 278 alleenstaanden en 35 stellen. Totaal hebben 1139 personen gebruik gemaakt van een wekelijks voedselpakket, waaronder 317 kinderen < 18 jaar.

De aanvraag voor een voedselpakket wordt gedaan via een maatschappelijke of zorg-verlenende instantie. De aanvraag van deze doorverwijzers wordt door een onafhankelijke instantie beoordeeld. Na goedkeuring komt men voor maximaal drie maanden in aanmerking voor een voedselpakket.

Voor meer informatie zie www.voedselbank-apeldoorn.nl



Kerkrentmeesters

Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was € 323,82.

**Oud IJzer Inzamelpunt**

Het inzamelpunt is weer van locatie verandert. Vanaf nu kunt u terecht op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg.

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren.



Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhelken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999
Jan Brugman	055-5051458



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

Nieuwe leden controlecommissie

Na jarenlange trouwe dienst hebben Gerrit Modderkolk en Bart Jurriens, beiden leden van de controlecommissie, aangegeven te gaan stoppen met hun werkzaamheden na de afronding van de jaarrekening 2019 begin volgend jaar. Hierbij willen we Gerrit en Bart hartelijk danken voor hun jarenlange inzet en prettige samenwerking!

Dit betekent echter wel dat wij op zoek zijn naar twee nieuwe leden ter vervanging.

De taak van de controlecommissie is het controleren van de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Dit aan de hand van een model opgesteld door de PKN. Hoe deze controle praktisch in te vullen schrijft de PKN niet voor. Dit kunt u op uw eigen manier inrichten.

Twee redenen waarom dit (n)iets voor u is:

U heeft gevoel voor cijfers en kunt een financiële administratie doorzien. U bent nauwkeurig.

Het zou fijn zijn om nog dit jaar vervanging te vinden, zodat de nieuwe leden kunnen "stage lopen" en de fijne kneepjes van deze mooie taak kunnen leren van Gerrit en Bart.



Lijkt dit u leuk en zegt u direct "ja!" of wilt u eerst meer informatie over de werkzaamheden of kent u iemand die in het profiel past, dan kunt u contact opnemen met Marcel de Croon, 055-5053667 of famcroon@xs4all.nl.

N.B.: indien we geen nieuwe leden vinden voor de controlecommissie, dan schrijft de kerkorde van de PKN voor dat we deze controle moeten uitbesteden aan een registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Uiteraard moet dit dan betaald worden wat zonde van het geld is. We besteden dit geld liever op een andere manier. Wij rekenen dan ook op uw hulp in onze zoektocht!

Collecte 24 november: onderhoud kerkhof

Voor velen van u is het kerkhof een plek om stil te staan bij herinneringen aan uw dierbare(n). Dankzij de vrijwilligers ligt het kerkhof er netjes bij. Er worden echter wel kosten gemaakt. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de uitgangscollecte daarom bestemd voor het onderhoud van ons kerkhof.



Financiële info t/m september 2019

Kerkelijke bijdragen	Maand:	T/m maand:	Toegezegd:
T/m september	670,50	42.996,19	51.821,75
Collectes diensten:			
T/m september	266,21	3.389,13	

Mini kerk Loenen

Voorjaar 2018 kreeg koster Bert Nieuwenhuis een telefoontje van Mike Ruivenkamp uit Zoetermeer met de vraag of er een tekening van onze kerk beschikbaar was mét de afmetingen. Toen Mike kampeerde op camping Reeëenberg had hij onze kerk gezien en wilde deze graag nabouwen op schaal 1:87, want hij vond het een mooi kerkje om bij zijn modelspoorbaan te hebben staan. Nu, ruim een jaar later is het kerkje klaar en kregen wij foto's opgestuurd van het resultaat. Het ziet er prachtig uit en u kunt de foto's bekijken op onze website: <http://www.pknloenenuwe.nl/fotos/gallery/15-kerkmodel-2019>

Kerstverkoop 2019

Kerstverkoop 2019



De kerstverkoop is dit jaar op zaterdag **14 december** van 9.30 tot 12.00 uur in het Jeugdhuis Beekbergerweg 16. Er zijn dan weer kerst- en grafstukken te verkrijgen en ook de lekkernijentafel is aanwezig. Natuurlijk is er weer de mogelijkheid om gezellig samen koffie te drinken en daar iets lekkers bij te nemen.

Wilt u verzekerd zijn van het aantal graftakken die u wilt hebben bestel die dan a.u.b. van te voren tijdig bij Christien Jurriens (tel: 055-5051782) of mail naar christienjurriens@gmail.com. Een graftak kost € 15,-.

Deze kerststukjes worden op woensdag 11 december gemaakt. De vrijwilligers die vorig jaar hebben meegewerkt worden weer benaderd.

Als u denkt : het lijkt mij leuk om ook te helpen - hetzij met het maken van de kerststukjes of met het bakken van iets lekkers - meldt u zich dan aan via bovenstaand telefoonnummer of mailadres.

Ook hebben we natuurlijk mooi kerstgroen nodig. Staat er in uw tuin iets dat we goed kunnen en mogen gebruiken (of weet u dat dit elders het geval is) laat u ons dat dan s.v.p. ook even weten door te mailen of te bellen.

Wij hopen er samen met u een geslaagde morgen van te maken met een mooie opbrengst voor onze kerk !
De groep kerstverkoop vrijwilligers

P.S. : Dit jaar is er geen mini-rommelmarkt.

Contactavond

De jaarlijkse contactavond is op donderdag 21 november in de Protestantse Kerk. Om 19.30 is de inloop met koffie, een mooi moment om elkaar te spreken. Om 20.00 beginnen we met een korte opening, waarna we het woord geven aan stichting historie Loenen met Jan Janssen en Aad van der Ruijt. Herinneringen aan de oorlogsjaren in Loenen, zal het over gaan. Het mooie boek heeft al veel bij mensen opgeroepen. Mooi om deze avond dit met elkaar te delen. De uitnodiging komt bij alle leden in de bus, maar we willen benadrukken, dat ook andere belangstellenden van harte welkom zijn.



De zonnebloem



De warme zomer 2019 is voorbij, de herfst heeft zijn intrede gedaan.

De Zonnebloem Loenen is er klaar voor, we hebben voor de komende periode weer allerlei mooie activiteiten op ons programma staan. Hopelijk kunnen velen van u daar aan deelnemen. De vrijwilligers zullen u hiervan tijdens hun bezoeken op de hoogte houden en u daar waar mogelijk voor uitnodigen.

Maar eerst wil ik u mededelen dat we onlangs afscheid van **Dicky Verheul** hebben genomen als onze voorzitter. Helaas, maar haar tijd zat er op, zoals dat in de statuten is geregeld. We hebben haar tijdens die vergadering heel hartelijk bedankt voor haar geweldige inzet al die jaren, voor alles wat ze deed voor alle gasten en ook voor ons, de vrijwilligers! Ze bleef gelukkig de honneurs waarnemen, totdat er een opvolger zou zijn. En langs deze weg kan ik u voorstellen aan onze nieuwe voorzitter, **Janet Wilbrink**. De vergadering was blij verrast en met een spontaan applaus werd Janet door allen hartelijk verwelkomd. Dicky gaf daarna, na het voorlezen van een prachtig gedicht, de hamer aan haar over. Dicky blijft vrijwilliger, waar we natuurlijk heel blij mee zijn en Janet wensen we veel succes en een hele fijne tijd bij onze Zonnebloem Loenen. En via onze penningmeester Gerard Nijhof mag ik u mededelen, dat de uitslag van de loterij bekend is en er dit jaar in Loenen **3 prijzen** zijn gevallen en wel.....

op de eindcijfers 153 en op de eindcijfers 5306.

Door het kopen van loten voelen wij dat u ons werk niet alleen waardeert maar dat u ons in dit geval financieel ook steunt. Nogmaals, **heel hartelijk dank** voor uw bijdrage aan deze loterij. Hartelijke Zonnebloemgroeten namens alle vrijwilligers, Stefie Eijmans.

Vanuit de pastorie - 200 jaar geleden-

Ds. Albert Scholten en zijn vrouw Jantje Scholten Evers zijn op 6 oktober 1819 verblijd met de geboorte van hun zoontje Willem Albert. Moeder en kind verblijven tijdelijk bij de grootouders op het Grote Modderkolk, de hoeve waar ook de kleine het eerste levenslicht zag.

Ds. Scholten stierf al anderhalf jaar later op 22 januari 1821 en is begraven in de Hervormde kerk van Loenen. De toekomst van de kleine Willem Albert zag er toen niet erg zonnig meer uit en niemand kon verwachten dat hij op 1 mei 1892 zou overlijden als een van de allerrijkste Nederlanders. Behalve de Koning was er maar 1 Nederlander die rijker was dan Willem Albert Scholten, tot zijn bezit behoorden o.a. 24 fabrieken, 33 boerderijen en 3300 h.a. grond, alles in hoofdzaak verdiend met de productie van aardappelzetmeel en strokarton.

Verjaardag

Op 11 november hoopt de heer A.J. van Oorspronk 80 jaar te worden.
Hij woont: Hoofdweg 26, 7371 AH Loenen Gld.

Happy
Birthday

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben.
Moge hij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

Kopij volgend nummer

Voor het december nummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 14 november 2019 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 november 2019.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.



Overdenking: Willem Klomp

Bemide gelovigen, zullen we maar zeggen, en mensen die over de diepere zin van het leven nadenken. Wij met zijn allen vertegenwoordigen verschillende religieuze en maatschappelijke stromingen en komen met elkaar in contact. Zo ook zondag 22 september, toen we met het Beraad van Kerken (PKN en R.K.) een excursie naar Enschede hebben gemaakt. Op het programma stond een Gereformeerde kerkdienst, een bezoek aan de rampwijk Roombeek en een museum. We hebben eerst de gereformeerde kerkdienst bezocht die bijna twee uur duurde. Een lid van dat kerkgenootschap zei dat ze vroeger twee keer naar de kerk gingen, 's-morgens en 's-Middags, en dat

ze dat nu samengevoegd hadden tot een keer, maar dan iets langer. Deze kerk had zich toegelegd op jongerenpastoraat en je zag weinig vrouwen met de gebruikelijke hoedjes. Een jongerenbandje luisterde de dienst op. In de katholieke kerken zie je zulke bandjes niet meer. Mogelijk bij onze protestantse broeders en zusters nog wel. 's-Middags zijn we door een gids voorgelicht over de vuurwerkramp in de wijk Roombeek. Je kunt het haast niet bevatten dat een hele wijk is weggevaagd: 23 doden en 950 gewonden waarbij velen blijvend letsel hebben overgehouden. Het was een arbeiderswijk met veel leegstaande fabrieksgebouwen, allemaal textielindustrie.

Roombeek ontstond eind 19^e eeuw als stadsdeel vol met textielindustrie. Op zijn hoogtepunt was Enschede na Manchester de tweede textielstad van de wereld, je kunt het haast niet geloven. Eind jaren 1960 verdween de textielindustrie uit Enschede, vooral naar de lagelonenlanden. De wijk is weer opgebouwd en de mensen die er wilden blijven wonen kregen een woning die ze zelf konden bedenken. Zodoende staan er verschillende typen huizen door elkaar. Het was een leuke reis, waarbij je weer eens mensen uit het andere kamp (wat dat ook wezen moge) kon ontmoeten. Vlak voor de maand november komt dit blad uit. De katholieken vieren dan de feestdagen "Allerheiligen" en "Allerzielen". We hadden vroeger een pastoor die zei: Beide feestdagen zijn ongeveer hetzelfde: Op Allerheiligen denken wij aan de beroemde heiligen die de status van officiële zijde gekregen



hebben zoals onze parochiepatroon Sint Anthonius Abt. En met Allerzielen(2 november) gedenken wij onze naaste dierbaren, die ook wel in de hemel zullen zijn. Van oorsprong is Allerzielen voor de katholieken een dag van gebed voor alle mensen die heengingen maar nog niet in de hemel zijn beland, ze zitten nog in het vagevuur, een soort wachtkamer waar de ziel eerst louteringen moet ondergaan voor het wegwassen van de zonden. Of het vagevuur echt bestaat, wie zal het zeggen. De protestantse kerk kent geen vagevuur en dus ook geen Allerzielen. De katholieken gedenken dan in een speciale dienst de overleden personen van het afgelopen jaar. Onze PKN broeders en zusters in Loenen doen dat op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 24 november. Het is nu wachten op de Advent, de voorbereiding op Kerstmis. Wat gaat de tijd toch snel.

Oecumenisch uitje op zondag 22 september

Op de warme zondag de 22^e september gingen we met een groep van 18 enthousiaste mensen uit Loenen en Eerbeek met de bus naar Enschede. Na een rit van een uur arriveerden we bij de Stadskerk De Verbinding. We werden ontvangen met koffie en thee en zagen al snel dat we de dienst gingen bijwonen in een grote kerk die ook vrijwel helemaal volliet. De band stond al klaar om de liederen te gaan begeleiden. We konden alles fijn meezingen, nieuwe leden werden welkom geheten en een kindje werd gedoopt. De dominee stond niet op een preekstoel, maar had een losse manier van praten aan de hand van hooguit een briefje met wat steekwoorden en enkele teksten uit de Bijbel. De dienst duurde ruim anderhalf en daarna waren we wel toe aan de lunch. Nou, dat was een geweldige lunch met allerhande soorten brood, een ruime keuze aan beleg, salade, fruit en drinken. Dat werd allemaal verzorgd door vrijwilligers van de kerk. We genoten nog even van de zon, voordat we de bus instapten voor een ritje naar ons startpunt voor de rondleiding door de wijk Roombeek. De gids stond ons al op ons te wachten. We liepen een eindje door de Museumfabriek naar de ruimte waar ze een toelichting gaf op de vuurwerkcramp van 13 mei 2000. Dat was net zo'n mooie warme zonnige dag dan nu op 22 september. De meesten van ons weten nog waar ze waren en wat ze deden toen ze het nieuws over de vuurwerkcramp hoorden. Er waren dodelijke slachtoffers te betreuren en veel mensen die het wel overleefden hebben er gezondheidsklachten aan overgehouden. De wijk heeft een complete metamorfose ondergaan. De oorspronkelijke bewoners hadden veel inspraak bij de wederopbouw. Sommige buurten zijn herbouwd zoals het was en in andere buurten konden mensen hun



droomhuis realiseren. De vele bedrijven die er waren zijn niet teruggekeerd, sommige gebouwen kregen een nieuwe functie en er verrees een nieuw modern winkelcentrum. We kregen een rondleiding door de wijk en stonden stil bij het monument voor de slachtoffers. De gids vroeg of we de architecten van de nieuwe huizen herkenden. Ik hield me maar wijselijk stil, want ik weet vrijwel niets van architectuur.

Na de rondleiding hadden we de gelegenheid om De Museumfabriek te bezoeken. Een deel van onze groep heeft daar gebruik van gemaakt en kon de gevarieerde collectie van het museum bewonderen. Anderen vonden het te mooi weer voor het museum en zijn heerlijk op het terras van de Gastro Bar blijven zitten.

Om 17.00 uur stond de bus klaar voor de terugrit naar Eerbeek. Het uitje sloten we af met een dinerbuffet bij De Korenmolen.

De deelnemers die ik er over sprak vonden het een geslaagde dag. Of we volgend jaar weer zoiets gaan doen is onzeker. Met 18 deelnemers kunnen we het niet kostendekkend organiseren. Mogelijk gaan we een gezellige dag organiseren in een andere opzet.

Tonny van Hensbergen en Jozien Evers

Allerzielen

Zaterdag 2 november a.s. op "Allerzielen" worden de overledenen herdacht.

Ook binnen onze geloofsgemeenschap willen wij, met name de overledenen van het afgelopen jaar herdenken. Tijdens de viering, die om 19.00 uur begint in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, wordt een kaars voor hen aangestoken en het gedachteniskruisje aan de familie uitgereikt.

Thema van de viering is: "Leven in God".

Na afloop gaan we gezamenlijk naar het kerkhof, hier wordt de dienst afgesloten en er wordt U een graflichtje aangeboden om op het graf van Uw dierbare te plaatsen.

Na de viering is er gelegenheid om samen in het parochiehuis een kopje koffie/thee te gebruiken.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Wij gedenken in liefde en met dankbaarheid onze overleden;

11-09-2018	Berendina Wilhelmina Johanna Reulink-Harmsen	89 jaar
30-09-2018	Albertus Johannes Havekes	74 jaar
12-10-2018	Grada Johanna Blom-Linthorst	79 jaar
02-11-2018	Antonie Johannes Klomp	81 jaar
21-12-2018	Josephus Theodorus Maria Koekkoek	61 jaar
11-01-2019	Maria Wilhelmina Blom-Koekkoek	91 jaar
16-01-2019	Maria Gerardina Havekes -de Kort	94 jaar
18-03-2019	Cornelis Johannes Maria de Boer	71 jaar
28-03-2019	Hendrika Antonia Tijhuis-Brugman	85 jaar
05-04-2019	Antonia Maria Blom -Beuwer	94 jaar
19-04-2019	Aleida Maria Albertina Meurs -Jansen	94 jaar
08-06-2019	Johannes Antonius Brom	91 jaar
01-07-2019	Johanna Aleida Nijhof -Klomp	94 jaar
17-08-2019	Johanna Theodora Antonia Onstein-Wensink	77 jaar



Dinsdag 19 november a.s. "All over the world".

Wij laten ons verrassen door Hannie Jans uit ons mooie Loenen die heel veel bijzondere en mooie plekken op de wereld heeft bezocht en gefotografeerd. Aanvang 19.30 in het parochiehuis.



Kerstconcert Young Voices

WANNEER: DINSDAG 18 DECEMBER 2018

TIJD : 19.30 uur tot 20.30 uur

Waar: RK kerk hoofdweg 51 Loenen op de Veluwe.

We zingen nieuwe kerst nummers in deze prachtige kerk met mooie akoestiek.

We laten vrolijke, swingende Kerstliedjes horen, die we afwisselen met sfeervolle kerstnummers.

Dit Kerstconcert wordt begeleid door onze eigen band met toetsenist en drummer. IEDEREEN IS WELKOM.

Wij vragen u een vrijwillige bijdrage bij het verlaten van de kerk, waarmee u ons koor steunt.

Vrolijke groeten van "Popkoor Young Voices" uit Eerbeek.



Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

Op vrijdagmorgen 1 november is er weer de klussenmorgen op het R.K. kerkhof enzovoorts. Ook nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom. Het kerkhof verdient speciale aandacht omdat het zaterdag Allerzielendag is. 's- Avonds een dienst waarin de overledenen van het afgelopen jaar herdacht worden. Na de dienst een bezoek aan het kerkhof waarbij lichtjes ontstoken worden op de graven van onze dierbaren. We willen het kerkhof zo proper mogelijk maken. Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

- Za. 2 november '19 Allerzielen - Woord- en Communieviering** - Voorganger P. Kantoci
 Intenties: Grada Johanna Blom-Linthorst, overleden ouders Mies en Ben Blom, overleden ouders Theo Hamer en Marietje Hamer-Harmsen, Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers, Henk Derickx, overleden familie Tiemessen-Hebben, overleden familie Klomp-Wigman
- Za. 10 november '19 Woord- en Communieviering** - Voorganger P. Kantoci
 Overleden echtpaar Reulink-Harmsen, Andrea Dorothea Amelia Noordam- Becker, Willem Joseph Visseren
- Za. 16 november '19 Eurcharistieviering** - Voorgangers P. Hermens en P. Dashorst
 Overleden echtpaar Meurs-v.d. Linde, Cornelis Johannes Maria de Boer
- Za. 24 november '19 Woord- en Communieviering** - Voorganger P. Kantoci
 Overleden ouders Kamphorst-van Schaik, Jos Koekkoek, Willem Joseph Visseren, Rie Havekes-de Kort, overleden ouders Tjhuis-Brugman

Kerkdiensten november 2019

Protestantse gemeente

Zondag 3 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Koffie na de dienst Coll.: Collecte Zambia
Zondag 10 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Dankdag/Dienst voor iedereen
Zondag 17 november	10.00 uur	Mevr. ds. C.M. v.d. Leek-Vosmeer - Vaassen Heilig Avondmaal Coll.: Voedselbank
Zondag 24 november	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Laatste zondag kerkelijk jaar m.m.v. "Olto" Koffie na de dienst Collecte tbv het Kerkhof

See You Again:

10 november "Dankstond, Dienst voor iedereen", 10.00 uur in de kerk.

17 november jongste groep See You Again 10.00 uur Bruisbeek.

24 november jongste groep See You Again 10.00 uur Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 2 november	19.00 uur	Allerzielen Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito
Zondag 10 november	10.00 uur	Woord en communieviering Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito
Zaterdag 16 november	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger P. Hermens en P. Dashorst
Zondag 24 november	10.00 uur	Woord en Communieviering Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito