

HET KONTAKTBLAD



Geloof ziet het onzichtbare,
gelooft het ongelooflijke en
ontvang het onmogelijke.

Oktober 2019
Jaargang 49 - nummer 1

In de maand oktober hebben we op 6 oktober en op 20 oktober een gastvoorganger. En voor mij zijn het allebei echte voorgangers. Ds Bert Faassen was in het dorp Baambrugge waar ik voor het eerst predikant werd, de dominee voor mij. Hij gaat 6 oktober voor. En 20 oktober gaat ds Hans van Driel voor, onze oud-predikant, die nu een bekend gemeentelid en dorpsgenoot is en gelukkig van zich laat horen. Mooie gelegenheid om hem weer te kunnen horen en als gemeente bij elkaar te komen.



Op 13 oktober ga ik verder met preken rond de joodse feesten. Dit keer staat het Loofhuttenfeest centraal. We lezen daarover uit het Nieuwe Testament Johannes 7:37-39, waar Jezus zich op dit feest laat zien. Ook aan ons?

Om 12 uur is op diezelfde zondag 13 oktober de Kliederkerk in basisschool de Tweede Stee, met een lunch erbij, gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd met hun ouders of andere verzorgers, maar iedereen mag komen kijken.

27 oktober gaat het in de kerkdienst om het feest 'Vreugde der wet', waarin Joden vieren dat de Torah een geschenk is. In deze dienst zullen we onder leiding van Maarten Willer met ons oefenkoor weer een onbekender lied ons eigen maken.

Je kunt het niet alleen...diaken of ouderling

Dat is een tekst uit een liedje van Nick en Simon, maar het is ook zeker van toepassing op het kerkenraadswerk. Een predikant en een gemeente kunnen niet zonder kerkenraad. We moeten het samendoen. Door het verlopen van termijnen zal er begin volgend jaar een helemaal nieuw team van diakenen moeten worden gevormd. We hebben er inmiddels twee gevonden, maar er zijn er echt nog twee andere nodig. Diaconie is de kerkelijke instelling die gericht is op de taak van de barmhartigheid, het helpen van de ander, dichtbij en ver weg. Ze heeft geld in beheer, dat goed besteed moet worden, maar er is ook oog nodig voor wie er in ons dorp hulp nodig zou kunnen hebben, waar zou de kerk of gemeenteleden iets kunnen betekenen? Hoe kunnen we als kerk ook meer voor ons dorp betekenen? Natuurlijk vragen we zelf ook rond, maar wie weet hebt u zelf interesse of weet u iemand. Daarnaast is het ook wel nodig om een ouderling erbij te krijgen, voor het bezoeken van gemeenteleden waar contact met de kerk gewenst is. Vaak zijn dat ouderen of personen of gezinnen waar ziekte of verdriet is. Als je in de kerkenraad zit, denk je mee over het reilen en zeilen van de kerk in de kerkenraadsvergadering, zo eens per maand. En op zondag doe je op rooster dienst bij de kerkdiensten. De motivatie kan heel verschillend zijn, graag wat goeds willen doen, iets bijdragen aan de kerk maar soms kun je ook voelen dat God je het vraagt, dat het zagezegd op je weg komt. Denk er eens over.

Diaconie

20 okt. Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.



Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl

Kring over geloofsbeleving



mooi stukje kerk.

In oktober zijn er kringen op dinsdag 15 oktober (19.30 Hameinde 18), maandag 28 oktober (19.30 adres volgt nog) en woensdag 30 oktober (20.00 Middenpad 19). Bij belangstelling om ook deel te nemen, graag even een berichtje naar de predikant. Op een kring delen we geloof, staan we open voor elkaar en God, komt de bijbel naar voren en leven we met elkaar mee. Een

Kerkrentmeesters

6 Oktober ISRAËLZONDAG: COLLECTE KERK EN ISRAËL

Leren door ontmoeting en dialoog

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit. De Protestantse Kerk onderstreept de verbondenheid met het volk Israël en ondersteunt daarom het gesprek met en over onze Joodse wortels in plaatselijke gemeenten met inspiratiematerialen, ontmoetings- en netwerkdagen en het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg. In 2019 ondersteunen we samen met het Centraal Joods Overleg het werk in Nes Ammim, een internationale christelijke gemeenschap in Israël gericht op ontmoeting en dialoog. Ook is er nieuw gespreksmateriaal gemaakt voor gemeenten, De Uitdaging, waarin christenen worden uitgedaagd om lessen te leren uit de dialoog met joden. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid.



Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

Mazzelschuur:

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was € 285,-.



Inzamelpunt Oud ijzer:

Het inzamelpunt is weer van locatie verandert. Vanaf nu kunt u terecht op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg.

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Ap Kobussen 055-5051136
Jan Nijhof 055-5051028
Henk Kok 055-5051102
Tonnie Wansink 055-5051873
Chris van Oorspronk 06-21271999
Jan Brugman 055-5051458



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen. Eind augustus hebben de oud-ijzervreters twee oude machines uit de papierfabriek de Middelste Molen gehaald. De opbrengst van de afgevoerde machines, een bedrag van € 313,50, is geschonken door de Middelste Molen aan beide kerken. Onze hartelijke dank hiervoor!

Kliederkerk

Op 13 oktober 2019 vindt alweer de derde Kliederkerk in Loenen plaats. De vorige twee bijeenkomsten waren heel geslaagd, veel kinderen en ouders, leuke activiteiten, mooie viering, kortom een fijn samen zijn.



Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn, waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken.

Gezinnen met kinderen (in basisschoolleeftijd) kunnen op zo'n middag samen met veel plezier ontdekken, vieren en eten. De Kliederkerk wordt op 13 oktober gehouden in de basisschool De Tweede Stee aan de Reuweg 18 in Loenen.

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, allemaal activiteiten die te maken hebben met het thema 'Storm op het meer'. Bootjes maken, stormachtig parcours afleggen en storm van verf.

Lijkt het je ook zo leuk en ben je heel nieuwsgierig naar de andere activiteiten, kom dan gezellig vrijblijvend een kijkje nemen. Neem ook gerust familie, burens en of vriend of vriendinnetje mee. Deze keer starten wij eerder, om 12 uur en stoppen wij om 14 uur. Toegang is vrij, vrije gift is mogelijk. Hopelijk tot dan!
Ilja, Erna en Charlotte

Kopij volgend nummer

Voor het oktober nummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 10 oktober 2019 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 oktober 2019.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!
Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

In Memoriam

We kregen bericht van het overlijden van mw Harmke Hissink-Foks, Leeuwenbergweg 17 B. Na een leven van liefde en zorg staat op de kaart en een mooi gedicht over waar het in het leven om gaat: het grote gebod om de naaste lief te hebben. 82 jaar werd ze, weduwe van Antoon Hissink. 15 augustus overleed ze in het ziekenhuis.



Op 17 augustus is overleden Johanna Theodora Antonia Onstein-Wensink. Zij woonde aan de Haarweg in Tonden. Op vrijdag 23 augustus om 11.30 uur vond de afscheidsdienst plaats in de H. Antonius-Abt kerk te Loenen. Waarna de crematie plaats vond in Dieren. Wij wensen de familie heel veel kracht en sterkte om dit verlies te dragen.

kracht om verder te kunnen.

23 augustus overleed Jennie Kelder-Hissink, Derk Mulderweg 27. Op het sterfbed heb ik de trouwtekst nog voor haar gelezen uit Filippenzen 4, de Heer is nabij en daar ging het ook over bij de kerkdienst. 79 jaar is ze geworden. Haar man Wessel, die zo tot het einde voor haar heeft gezorgd, wensen we de

Op 84-jarige leeftijd overleed Riek Roessink op 7 september in het ziekenhuis. Ze woonde met haar hond Dribbel aan de Molenbeek 53. De ouderen zullen haar nog kennen als één van de dochters uit het postkantoor aan de Horstweg. In een kleine kring is ze begraven vanuit haar huiskamer. We lazen uit de bijbel van psalm 139 over God, die je echt kent.

Verdriet en dankbaar gedenken, we wensen allen die afscheid moesten nemen alle troost toe die je nodig hebt, van mensen om je heen, door alles wat op je toe komt en ook van Godswege.



Verjaardagen

Op 8 oktober hoopt mevr. B. Plant-Diezeraad 80 jaar te worden. Zij woont: Watermolen 11, 7371 SP Loenen Gld.

Op 25 oktober hoopt mevr. H. van de Sprengel-van den Berg 91 jaar te worden. Zij woont Derickxkamp 27, Kamer 28, 6961 DZ Eerbeek.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenuwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.franciscusenclara.nl.

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Overdenking: Loofhuttenfeest

Feesten hebben we te over in ons mooie Loenen.

Met ons huis vlakbij de Brink maken we alles een beetje mee. Loense maandag, wandelweekend, de kermis, volleybal achter het huis, feestjes voor jongeren.

Gezellig ook wel en we slapen er gelukkig goed om. Eén feestje was speciaal voor de kinderen, het hutten bouwen van pallets. Mooi dat ze daar druk mee zijn, de kinderen en de ook nog jonge begeleiders. En spannend natuurlijk ook als je 's nachts mag

blijven slapen in je eigen gemaakte hut.

Die hutten doen eigenlijk wel denken aan het joodse loofhutten feest. We kennen dat in ons straatbeeld helemaal niet, maar voor de oorlog was het in een stad als Amsterdam nog overal te zien.

Joodse gezinnen die een hut op hun balkon of in hun tuin hadden gemaakt waar ze zo ergens in de maand oktober in sliepen ook. Een dak van bladeren, maar er moest altijd ook nog een gat in zitten, een gat om de hemel te kunnen zien. Het is een herinnering aan de woestijnreis van de



Israëlieten. Nu woon je misschien in een mooi huis, maar je moet niet vergeten hoe je voorouders door de woestijn gezworven hebben in tenten, helemaal afhankelijk van God. En het gat in het dak moet je eraan helpen herinneren dat je altijd onder het zicht van de hemel bent. God is nooit ver weg.

Dat je afhankelijk bent van God, dat is iets wat wij ons ook wel eens wat vaker kunnen bedenken. Ook al hebben we geen loofhut, maar hooguit in de zomer een sleurhut of voor de ferme wandelaar een berghut.

Afhankelijk, maar waarom dan? Je werkt toch gewoon voor je geld, je bent toch tegen alles verzekerd? Ja dat misschien wel, maar of er zegen in je leven is, grond onder je bestaan, en een weten van toekomst, daarbij komt onze afhankelijkheid in zicht. Afhankelijk van God. Ook afhankelijk van elkaar. Daarom moeten we ook af en toe feestjes vieren, dan weet je weer even dat je niet alleen door het leven hoeft.

Ds Marcel Oostenbrink



Afscheid van Jan Oude Voshaar

Aan het eind van de kerkdienst van 18 augustus j.l. in Loenen deelde Jan Oude Voshaar mede dat hij zijn functie als voorganger in onze kerk per direct beëindigt.

Meer dan 35 jaar is hij bij vieringen in de kerken in Loenen en Eerbeek voorgegaan, maar wegens familieomstandigheden en andere redenen heeft hij pastoor Hermens van de H.H. Franciscus en Claraparochie voor deze functie ontslag gevraagd en gekregen.

In zijn afscheidsrede maakte Jan melding van de omstandigheden die het blijven voortzetten van dit werk moeilijk maken; ook de ontwikkelingen binnen de parochie en het bisdom maakten het voor hem niet gemakkelijker. Naar zijn mening ligt de aandacht nu meer op o.a. economie en gebouwen terwijl de zorg voor de medemens ondergesneeuwd dreigt te raken. Als kerk moet je er zijn voor de mensen maar de ontwikkelingen dreigen een andere richting in te slaan.

Jan is meer dan 35 jaar in beide kerken voorgegaan, de laatste tijd, na de verkoop van de kerk in Eerbeek, alleen in Loenen.

Met zijn overwegingen tijdens de dienst wist hij de kerkgangers te boeien waarbij hij, vanuit de

schriftlezingen, de brug naar de actualiteit wist te slaan. Dat is alleen mogelijk wanneer daaraan een verdieping in de schrifttekst is voorafgegaan.

Wij zullen dat vanaf nu zeer missen maar wij kunnen Jan's beslissing begrijpen en respecteren. Wij hopen dat, nu het aantal voorgangers in onze parochie kleiner is geworden, in Loenen nog steeds vieringen zullen plaatsvinden.

thank
you

Woorden om onze dank voor Jan's inzet te benadrukken schieten te kort. Tijdens het koffie drinken na de viering van 13 oktober, willen we in het Parochiehuis Jan op gepaste wijze onze dank laten blijken. U bent daarbij van harte welkom.

Jan, het ga je goed, we bidden dat God's Zegen op jou en jouw gezin mag blijven rusten.

Locatieraad Loenen/Eerbeek - Bert Meurs, voorzitter

KVV



Dinsdag 15 oktober 2019 komt de heer Ad Rooms verhalen vertellen over "Het Rijke Roomse leven".

Het zijn verhalen met een lach en een traan, en veel nostalgische herinneringen.

Aanvang 19.30 uur in het parochiehuis.

Zaterdag

Je staat er altijd toch weer even van te kijken
Hoever je reizen kunt met niet zo erg veel geld
Zodat je dromen en legenden mag bereiken
Waarover soms in boeken werd verteld
Een chartervliegtuig brengt je naar de meest uitheemse punten
Met vergezichten, palmen, oude kunst en romantiek
Inheemse dansen, markten, lekkernijen, kleren, munten
En alles even schilderachtig, leerzaam en uniek
Jawel, de hele wereld ligt nu voor je open
Het goed geprogrammeerde kleurendrukgebied
Toch kun je al die reisgeneugten ook ontlopen
Want zo onmisbaar zijn ze niet
De lome zomeruren dromen voorbij
Je ligt volkomen stil op de hei
De warme vlakte geurt en gonst om je heen
Je bent verrukkelijk alleen
Een blauwe diepte waar je haast in verdwijnt
De adem van de zon die heel nabij schijnt
Een ruimte waar je zonder drukte geniet
Gewoon maar een hogedrukgebied

Drs.P.

Vrijwilligers gezocht voor Twello

In Twello worden de mensen bij aankomst in de kerk welkom geheten door iemand van de begroetingsgroep, zij geven ook de benodigde boekjes voor de viering.

Deze groep vraagt of er van de andere locaties mensen zijn die de groep willen versterken. Zij kunnen uitbreiding goed gebruiken. U kunt zich melden bij het parochiesecretariaat. Tel 0571-274445 op dinsdag en donderdag van 9.00-17.00 uur.

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

De klussenmorgen voor vrijwilligers in oktober zal zijn vrijdagmorgen 4 oktober. Het blad zal wel beginnen te vallen, dus blad ruimen en onkruid wieden, dat zal het wel worden.

Aanvang 8.00 uur.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

Za. 06 okt. '19 Eucharistieviering in Twello

Intenties: xx

Zo. 13 okt. '19 Woord- en Communieviering - Voorganger P. Vroom

Intenties: Jaargetijde Albertus Gerardus Klomp, overleden echtpaar Meurs-van de Linde, overleden echtpaar Reulink-Harmsen, Riek Schotman, Willem Joseph Visseren

Za. 20 okt. '19 Eucharistieviering - Voorganger P. Hofstede

Intenties: overleden ouders Freriks-Uiterweerd, overleden ouders Kamphorst-van Schaik, Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers, Grada Johanna Blom-Linthorst, Jos Koekkoek, Willem Joseph Visseren, Antonie Johannes Klomp, overleden ouders Tiedink-Streppel

Zo. 27 okt. '19 Eucharistieviering - Voorganger P. Sebastian

Intenties: overleden ouders Mies en Ben Blom, overleden ouders Uiterweerd-ten Broek, Willem Joseph Visseren, Cornelis Johannes Maria de Boer, overleden ouders Tjhuis-Brugman



Kerkdiensten Oktober 2019

Protestantse gemeente

| | | |
|-------------------|-----------|--|
| Zondag 6 oktober | 10.00 uur | Ds. H.W.J. Faassen - Apeldoorn Koffie na de dienst Collecte t.b.v. Israël zondag |
| Zondag 13 oktober | 10.00 uur | Ds. M. Oostenbrink |
| Zondag 20 oktober | 10.00 uur | Ds. J.W.C. van Driel - Loenen Collecte Kerk in Actie, Colombia |
| Zondag 27 oktober | 10.00 uur | Ds. M. Oostenbrink |

See You Again:

Kliederkerk 13 oktober 12.00 tot 14.00 in Basisschool de Tweede Stee Reuweg 18.

Rooms Katholieke parochie

| | | |
|--------------------|--------|--|
| Zo. 06 oktober '19 | 10.00u | Eucharistieviering in Twello |
| Zo. 13 oktober '19 | 10.00u | Woord- en Communieviering Voorganger P. Vroom mmv Con Spirito |
| Zo. 20 oktober '19 | 10.00u | Eucharistieviering Voorganger P. Hofstede |
| Zo. 27 oktober '19 | 10.00u | Eucharistieviering Voorganger P. Sebastian mmv Con Spirito |