

# HET KONTAKTBLAD



- Dwalen is menselijk,  
vergeven goddelijk

*september 2019*  
Jaargang 48 - nummer 12

## Diensten

In de kerkdienst van zondag 1 september gaan we voor de laatste keer over Gideon horen. We beginnen weer om 10.00 uur. Hoe heldhaftig Gideon ook begon, de afloop is wat triestig. Zien we wel vaker bij leiders. Beginnen is één ding, maar volhouden? We lezen Richteren 8:22-35.



8 september hebben we de startzondag. Het thema: Heel Loenen bakt. We houden een taartbak wedstrijd. Iedereen uit ons dorp (of verbonden met ons dorp) mag een taart brengen tussen 9.30 en 10.00. Vanaf 10.00 uur gaan we taart eten en koffiedrinken (of thee of limonade) Elk puntje taart wordt becijferd door degene die het opeet. Meer taartpunten eten kan ook. Je snapt wel dat de wedstrijd daarmee wel met een knipoog gezien moet worden. Wie wil kan na het taart brengen en eten en de uitslag, in de kerk blijven. Maar naar huis gaan mag ook. In elk geval hebben we om **11.30 uur** de kerkdienst onder het motto: Wat bakken we er eigenlijk van? In deze dienst wordt gecollecteerd voor de Zonnebloem. En mocht u denken, daar wil ik nou eens bij zijn, maar dat lukt niet vanwege vervoer, trek even aan de bel. In samenwerking met de Zonnebloem zorgen we dan dat u gehaald en gebracht wordt. Daarvoor kunt u contact opnemen met Tonny van Hensbergen [tvhensbergen@hetnet.nl](mailto:tvhensbergen@hetnet.nl) Een late kerkdienst, dat kan mooi zijn voor uitslappende jonge mensen. Maar ook wel eens prettig als je afhankelijk bent van thuiszorg: op deze zondag moet het lukken om op tijd in de kerk te zijn. Welkom in elk geval, voor de taart, of voor de kerk of voor allebei. Voor wie een taart wil bakken en komen brengen natuurlijk, graag een mail naar Dinie Nieuwenhuis [fam.nieuwenhuis@hetnet.nl](mailto:fam.nieuwenhuis@hetnet.nl) dan kunnen we ons een beetje voorbereiden hoe groot of hoe klein onze taartproeverij wordt.

15 en 29 september hebben we een gastvoorganger. En op 22 september goed opletten. De kerken zijn dan gesloten omdat we samen ons oecumenisch reisje maken richting Enschede.

Marcel Oostenbrink

## Diaconie



8 sept. tweede zondag in september: Nationale Ziekendag, collecte voor de Zonnebloem afd. Loenen. De Zonnebloem stelt zich tot doel om mensen die door hun lichamelijke beperking in een sociaal isolement dreigen te komen, bij de samenleving te blijven betrekken. Door de maatschappelijke veranderingen wordt dit steeds belangrijker.

De afdeling Loenen van De Zonnebloem bestaat al ruim 50 jaar en draagt, waar het past binnen de "landelijke doelstellingen" van de Zonnebloem, hier graag een steentje aan bij.

Naast het bezoekwerk onderneemt de Loenense afdeling nog vele andere activiteiten. Zo worden onder andere wandel-, fiets- en boottochtjes georganiseerd en picknick-middagen en vakanties. Verder vinden er uitjes met betrokkenen plaats als een bezoek aan een theatermiddag en de Intratuin, en wordt met betrokkenen deelgenomen aan de Avondvierdaagse in Eerbeek.

De Zonnebloem heeft voor haar activiteiten uiteraard geld nodig. De collecte op 8 september is daarom voor De Zonnebloem bestemd. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij U aan en zal de collecte-opbrengst verdubbelen, met een maximum van 500 euro.

29 sept. Heilig Avondmaal, collecte bestemd voor Jinc  
Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt. Een Nederland waarin ieder kind kansen krijgt.

**Wij vechten voor een  
Nederland waar de postcode  
geen voorspeller meer is van  
succes op de arbeidsmarkt.**

Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer dan 43.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de kans om te groeien - in de regio's Amsterdam, Brabant, Den Haag, Flevoland, Kennemerland, Leeuwarden, Rotterdam en Utrecht. JINC organiseert haar programma samen met het onderwijs en ruim 350 partners uit het bedrijfsleven. Voor meer informatie zie [www.jinc.nl](http://www.jinc.nl)

#### Collecte opbrengsten

Maand	Diaconie	Zending	Uitgangscollecte
April 2019	188 euro		89 euro Rwanda 206 euro zending Pakistan
Mei 2019	153 euro		64 euro Nigeria
Juni 2019	75 euro		74 euro Het Vakantieburo
Juli 2019	170 euro		72 euro Kerk in Actie

#### Verantwoording

Hierbij geven wij u een samenvatting van de jaarrekening van de diaconie van de Protestantse Gemeente Loenen over het jaar 2018:

Baten		Lasten	
Collecten en giften	€ 2.320,-	Lasten onroerende zaken	€ 1.066,-
Collecten ter doorzending	€ 2.881,-	Verplichte bijdragen en contributies	€ 917,-
Pachten en rente	€ 7.958,-	Diaconaal werk, plaatselijk	€ 2.738,-
Betaald uit eigen vermogen	€ 0,-	Diaconaal werk, landelijk	€ 1.152,-
		Diaconaal werk, wereldwijd	€ 2.329,-
		Toegevoegd aan eigen vermogen	€ 4.957,-
Totaal	€ 13.159,-	Totaal	€ 13.159,-

De volledige jaarrekening ligt twee maanden na het verschijnen van dit blad ter inzage. Wij stellen het op prijs als gemeenteleden geïnteresseerd zijn in de (financiële) handel en wandel van de diaconie. De diaconie doet haar werk namens de gemeenteleden. Schroom daarom niet om contact op te nemen met Tonny van Hensbergen, Cornelis-Hendrixstraat 88, telefoon 06-53563619 om u nader te laten informeren.

### Kring over geloofsbeleving



Inmiddels hebben we er een kring bij. Voor de duidelijkheid, de oude kringen blijven gewoon doorgaan en daar hopen we natuurlijk ook met elkaar te spreken over geloofsbeleving, aandacht aan elkaar te geven en open te staan voor wat God in ons leven kan betekenen. |

De kring die op de **maandagavonden** plaatsvond heeft de eerste keer bij de familie de Jong op 30 sept. en daarna op 28 okt. en 18 nov.. De eerste keer dit seizoen spreken we over een dagboek van een Oost-Duitse predikant ten tijde van de val van de muur. *Geloof laat muren vallen. Hoe juist in deze tijd kerk en geloof zo belangrijk bleken te zijn.*

De kring die ook bekend stond als de jongerenkring en meestal op **woensdag** is, is 10 sept. de eerste keer bij Simon Verheul. We gaan het hebben over geloof ontdekken en wat de heilige Geest daarmee te maken heeft. De **dinsdagavondkring** bij fam Korteweg -van de Hoop, Hameinde 18 om 19.30 is op 17 sept. en daarna op 15 okt. en 12 nov.. Op deze kring proberen we ook verdieping aan ons geloof te geven, met nadruk op onze beleving. We halen de thema's voor deze eerste keer van het seizoen uit de startdienst van 8 sept.

Inmiddels kreeg ik nog meer aanmeldingen om aan een kring deel te nemen. Dat is mooi, het laat verlangen zien om geloof te delen en te vinden. Meld u/je zich gerust bij mij, dan proberen we een vierde kring erbij te maken. Marcel Oostenbrink

### Kerkrentmeesters

Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was € 359,10.



**VERHUISBERICHT**

#### Oud IJzer Inzamelpunt - VERHUISBERICHT

Het inzamelpunt gaat weer van locatie veranderen. Vanaf september kunt u terecht op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg - Vrijenbergweg.

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhelken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman 055-5051458  
 Ap Kobussen 055-5051136  
 Jan Nijhof 055-5051028  
 Henk Kok 055-5051102  
 Tonnie Wansink 055-5051873  
 Chris van Oorspronk 06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.  
 Opbrengst in juni en juli bedraagt € 760,65.

### Jaarrekening

Op advies van het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken is er een jaarrekening opgesteld voor de kerk en een jaarrekening voor de begraafplaats. De jaarrekening begraafplaats komt geconsolideerd terug in de jaarrekening van de kerk. Het positief resultaat van beide jaarrekeningen van € 21.388 is het resultaat van de begraafplaats. Het resultaat van de kerk, een tekort van € 38.426 is geboekt ten laste van het fonds exploitatietekorten.

### Jaarrekening Kerk

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
<b>baten</b>			
Opbrengsten uit bezittingen	€ 56,177	€ 64,047	€ 58,933
Bijdragen gemeenteleden	€ 67,478	€ 75,352	€ 63,759
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen	€ 41,792	€ 4,005	€ 25,641
<b>Totaal baten</b>	<b>€ 165,447</b>	<b>€ 143,404</b>	<b>€ 148,333</b>
<b>lasten</b>			
Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijke werkers)	€ 95,250	€ 91,992	€ 82,710
Bestedingen kerkdienst, catechese en gemeentewerk	€ 3,273	€ 1,739	€ 2,151
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk	€ 5,225	€ 6,126	€ 5,881
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)	€ 43,533	€ 7,853-	€ 20,628
Salarissen (koster, organist e.d.)	€ 4,500	€ 4,140	€ 4,141
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente	€ 5,295	€ 14,874	€ 11,648
Lasten overige eigendommen en inventarissen	€ 15,605	€ 10,998	€ 21,174
<b>Totaal lasten</b>	<b>€ 172,681</b>	<b>€ 122,016</b>	<b>€ 148,333</b>
<b>Resultaat (baten - lasten)</b>	<b>€ 7,234-</b>	<b>€ 21,388</b>	<b>€ -</b>



## Jaarrekening Begraafplaats

	begroting 2018	rekening 2018	rekening 2017
<b>baten</b>			
Graf- en onderhoudsrecht	€ 13,333	€ 17,533	€ 14,353
Overige opbrengsten	€ 12,256	€ 14,793	€ 8,110
<b>Totaal baten</b>	€ 25,589	€ 32,326	€ 22,463
<b>lasten</b>			
Onderhoud begraafplaats	€ 2,256	€ 2,995	€ 6,622
Afschrijvingen	€ 2,118	€ 2,562	€ 2,999
Verzekeringen en belastingen	€ 1,950	€ 1,722	€ 1,670
Personeelskosten	€ 3,000	€ 3,000	€ 3,000
Overige lasten		€ 659	€ 128
<b>Totaal lasten</b>	€ 9,324	€ 10,938	€ 14,419
<b>Resultaat (baten - lasten)</b>	€ 16,265	€ 21,388	€ 8,044

De jaarrekening 2018 is gecontroleerd en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 1 juli 2019. De jaarrekening ligt ter inzage bij M. de Croon. Indien u daar belangstelling voor heeft neemt u dan even vooraf contact op. E-mail: [famcroon@xs4all.nl](mailto:famcroon@xs4all.nl)



### Giften

Wij ontvingen een gift van € 50,- (NN). Onze hartelijke dank hiervoor!



### Collecte jeugdwerk (JOP) 1 september

"Ik neem mijn kleinkinderen graag mee naar Kliederkerk. Ze komen eigenlijk nooit meer in de kerk, maar hier ontdek ik samen met hen op een creatieve manier een bijbelverhaal." Zomaar een opa die vertelt wat Kliederkerk voor hem en zijn kleinkinderen betekent. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland wordt regelmatig samen ontdekt, gevierd en gegeten in een Kliederkerk. Tijdens deze missionairevorm van kerk zijn gaan mensen van alle leeftijden samen op verrassende manieren aan de slag met een bijbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere handleidingen, netwerkbijeenkomsten en programmamateriaal. Deze collecte wordt van harte aanbevolen, zodat meer kinderen, tieners, ouders en opa's en oma's op een leuke en creatieve wijze het geloof kunnen ontdekken.

Ook in Loenen organiseren we twee keer per jaar een Kliederkerk. De eerstvolgende is op zondagmiddag 13 oktober.



### Giften

Op huisbezoek ontving ik €50,-, de gever hartelijk dank.



We kregen van het AMC kamerkoor uit Monnickendam het verzoek of ze in onze kerk op monumentendag een optreden mochten verzorgen. Het kamerkoor brengt zeer verzorgde klassieke muziek, van o.a. Brahms en Mozart.



Op 14 september is dit gratis optreden om 12.00 uur in de protestantse kerk in Loenen. Het zal ongeveer een uur duren. U bent er van harte voor uitgenodigd.

Verder is de kerk op Monumentendag niet opengesteld.

Classicale vergadering Veluwe



ONOPGEEFBAAR VERBONDEN

KERK & ISRAËL VELUWE

Uitnodiging Ontmoetings-en Toerustingsdag Kerk & Israël Veluwe te Ermelo

Zaterdag 12 oktober 2019 organiseert de classicale commissie Kerk&Israël Veluwe een ontmoetings- en toerustingsdag voor een ieder die meer wil weten

wat de relatie is van de kerk met Israël, het jodendom en de christelijke gemeente.

Ds. B. Gijsbertsen uit Kampen, emeritus predikant PKN komt spreken over:

"Geloven met een Hebreeuws ijkpunt"

Programma:

10.30 inloop en koffie/thee

11.00 welkom, uitleg K&I classis Veluwe ds. B.L. Jongkind, voorzitter K&I Veluwe

11.15 ds. B. Gijsbertsen "Geloven met een Hebreeuws ijkpunt"

11.45 gelegenheid voor vragen stellen, indienen schriftelijke vragen

Collecte voor de bestrijding van de onkosten

12.00 lunch en ontmoeting (lunch zelf meenemen, koffie, thee, soep gratis)

13.00 vervolg ochtendprogramma

14.00 korte viering voortlopend uit de lezing (Jom Kippoer)

We ontmoeten elkaar in: 't Venster, Hervormde gem. Nieuwe Kerk Noord Horsterweg 40, 3851 PJ te Ermelo,

10 min. lopen van station Ermelo

Boekentafel aanwezig

Meer informatie:

Leny Zintel- van der Pot, secretaris class. cie. K&I Veluwe

Tel: 0341750383 of 0636499599

Email: kerkenisraelveluwe@gmail.com

Website: <https://www.kerkenisraelveluwe.nl>



'Bijzonder dat ik een bijdrage kan leveren aan het leven van anderen.' (Vrijwilliger)  
'De steun van de vrijwilliger geeft mij het gevoel dat ik er niet alleen voor sta.' (Hulpvrager)

Heb jij:

Een open en respectvolle houding

Goede contactuele vaardigheden

Mensenkennis

Empathisch vermogen

Coachende vaardigheden

Organisatorische kwaliteiten

Computer vaardigheden

En vind je het leuk om iets voor een ander te betekenen?



Word dan vrijwillige wijkcoördinator!

Als vrijwillige wijkcoördinator ben je de spil in de vrijwillige hulpverlening. Jij brengt de hulpvrager en de vrijwilliger met elkaar in contact en begeleidt de vrijwillige inzet.

Jij gaat op huisbezoek bij de hulpvrager om diens vraag zo duidelijk mogelijk te krijgen

Jij brengt de hulpvrager en de vrijwilliger met elkaar in contact

Jij onderhoudt de contacten tussen de hulpvrager en de vrijwilliger

Jij onderkent problematische of ongewenste situaties en overlegt zo nodig of actie is vereist

Ben jij een aantal uren per week (6 - 10 uren) beschikbaar en lijkt het je leuk om op deze manier iets voor je medemens te betekenen? Neem contact op met Tonni Duiker 06-201 77 664 (Graag Gedaan Loenen) of Nathalie Postma 055-5295520 (de Kap Apeldoorn). Kijk ook op: [www.dekap.nl](http://www.dekap.nl)

### Kopij volgend nummer

Voor het oktober nummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 september 2019 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 september 2019.

[kontaktbladloenen@gmail.com](mailto:kontaktbladloenen@gmail.com) in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie





## Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl).

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: [janneke.chris@gmail.com](mailto:janneke.chris@gmail.com) of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie [www.pknloenenuwe.nl](http://www.pknloenenuwe.nl) of [www.franciscusenclara.nl](http://www.franciscusenclara.nl).

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: [loenen-eerbeek@franciscusenclara.com](mailto:loenen-eerbeek@franciscusenclara.com)

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

## Verjaardagen

Op 18 september hoopt de heer T.J. Sangers 80 jaar te worden.

Hij woont: Wolff Gabrielsweg 42, 7371 BJ Loenen Gld.

**Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.**

**Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben.**

**Moge hij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.**

**Nagekomen bericht:**

Op 19 augustus 2019 heeft mevr. E.C. van Osch-van Doorn haar 94<sup>e</sup> verjaardag mogen vieren. Zij woont : Hameinde 19, 7371 CS Loenen Gld.

**Wij willen graag onze hartelijke gelukwensen uitspreken met het bereiken van deze 94<sup>e</sup> verjaardag. Wij hopen dat zij ook in de toekomst Gods nabijheid zal mogen ervaren.**



## Huwelijksinzegening



Zaterdag 28 september is het de grote dag voor Simon Verheul en Petra Baaij. Ze gaan trouwen in onze eigen kerk. Om 13.00 uur begint de plechtigheid. Het is één bijeenkomst waarin de trouwambtenaar ook aanwezig is, maar ook de kerkelijke zegen aan het bruidspaar wordt gegeven. Na de dienst is in de kerk ook gelegenheid het bruidspaar te feliciteren. En dat doen we natuurlijk ook vanaf deze plaats. Wat is het mooi als in je leven je zoveel goeds te vieren hebt met familie en kinderen. Dat is al een zegen op zich.

Op zondag 22 september 2019 organiseert het Beraad van Kerken in Loenen het jaarlijkse oecumenische uitje. De organiserende commissie bestaat uit Jozien Evers en Tonny van Hensbergen. Dit jaar gaan we naar Enschede. De bus vertrekt om 8.00 uur bij het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg 16 in Loenen. Vervolgens gaat de bus naar De Korenmolen, Kanaalweg 3 in Eerbeek. De bus vertrekt om 8.30 uur vanaf De Korenmolen. Als u deelneemt aan het diner kunt u uw auto 's ochtends vast parkeren bij De Korenmolen.



Omstreeks 9.30 uur arriveren we bij Stadskerk De Verbinding aan de Haaksbergerstraat 118 in Enschede. Daar kunnen we een kopje koffie of thee drinken. De kerkdienst begint om 10.00 uur. Na de dienst is er weer koffie of thee. Om 12.00 uur begint de lunch in een zaal van de kerk.

Om 13.10 uur vertrekt de bus van Stadskerk De Verbinding, Haaksbergerstraat 118, naar Gastrobar Bij Rozendaal, Rozendaal 10 in Enschede. Om 13.20 uur aankomst bij de Gastrobar. Dat is het beginpunt van de rondleiding door de wijk Roombeek.

Roombeek is de wijk waar op 13 mei 2000 de grote vuurwerkramp was. De Gids ontvangt ons om 13.30 uur bij Gastrobar Bij Rozendaal. De inleiding is in het 'theater' van De Museumfabriek. Van 14.00 tot 15.30 volgt de rondleiding. De gids zal ons het nodige vertellen over de ramp en de wederopbouw van de wijk. (Eventuele drankjes bij de Gastro Bar zijn voor eigen rekening.)

Na de rondleiding staat tussen 15.30 uur en 16.45 uur een bezoek aan De Museumfabriek aan Het Rozendaal 11, op het programma. Wie niet deelneemt aan de rondleiding kan het bezoek aan de Museumfabriek eerder starten. U vindt er Twents textiel, boeken en geschriften, biologica, geologica, een taalkamer en een echte sterrenwacht.

Om 17.00 vertrekt de bus weer bij De Museumfabriek. Zorg dat u al 5 minuten voor die tijd aanwezig bent op de plek waar de bus zal vertrekken. De bus arriveert omstreeks 18.00 uur bij De Korenmolen voor het dinerbuffet. Wie niet deelneemt aan het diner kan zo nodig bij het Jeugdhuis in Loenen worden afgezet. Na het diner kunt u op eigen gelegenheid weer naar huis gaan.

- Neem uw rollator mee als u daar normaalgesproken voor een wandeling gebruik van maakt. De rollator kan onder in de bus. Zo nodig helpen we u even met het in en uit de bus stappen.
- Neem ook uw mobiele telefoon mee en als u die heeft uw Museumjaarkaart of uw BankGiroLoterij VIP-kaart. Met zo'n kaart kunt u gratis het museum bezoeken.
- Geef eventuele bijzondere dieetwensen (b.v. glutenvrij) door aan de organisatie. Dan kunnen we daar in overleg met de Stadskerk en de Korenmolen zoveel mogelijk rekening mee houden.

Als u meegaat, dan kunt u zich melden bij Jozien Evers (tel. 055-5051991 of 0630560411) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook mailen naar [jggevers@planet.nl](mailto:jggevers@planet.nl) of [tvhensbergen@hetnet.nl](mailto:tvhensbergen@hetnet.nl). De kosten bedragen €65,- per persoon voor het totale programma en € 35,- exclusief diner. We hopen op grote belangstelling en deelname!

Jozien en Tonny

Dinsdag 17 september 2019 staat in het teken van een ingelaste algemene ledenvergadering.

U ontvangt hier t.z.t. een persoonlijke uitnodiging voor. Na de vergadering gaan we er een gezellige avond van maken. Hoe? VERRASSING!!!

We gaan er van uit dat zo veel mogelijk leden komen, aanvang 19.30 uur.



### Overdenking:

We leven in een tijd waarin godsdienst, theologie, filosofie en spiritualiteit zeker niet het gesprek van de dag is. Het lijkt of deze onderwerpen naar achterafkamertjes verbannen zijn. Dat lijkt maar zo. Onlangs stond er in de krant onder de kop "het eeuwige leven" dat Paul Kluwer overleden was. Hij was familie van het grote Kluwer concern dat veel boeken uitgeeft op juridisch gebied. Zelf had hij ook een uitgeverij die esoterische boeken uitgaf als cadeautjes voor de ziel. Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden toegankelijk is. Paul Kluwer heeft dingen gepresteerd die haast onmogelijk zijn. Hij woonde aan de overkant van de IJssel in Epse. Hoewel hij de Chinese taal niet kende ontrafelde hij de Chinese tekens. Hij kon wel de bedoelingen van de karakters die vaak hele zinnen inhouden, zo zuiver mogelijk interpreteren. Hij schreef ook het boek 'Gods Mijmeringen' waarin hij mensen bekeek vanuit de blik van God. Vlak voor zijn dood zei hij: "Meer dan ooit weet ik nu dat het in het leven niet gaat om hebben, maar om zijn, om echt zijn. Om jezelf te zijn, om niet toneel te spelen, om het leven in het hier en nu en vooral ook om de liefde. We kunnen God - of hoe we hem ook willen noemen - alleen maar met onze eigen gedachten en beelden invullen. God als Schepper, als Beschermmer, als



Trooster, als Rechter of als Liefde. De menselijke maat is niet toepasbaar op hem. We kunnen ons alleen verwonderen". Paul Kluwer verdiepte zich ook in de eeuwenoude geschriften van de Chinese wijsgeer Laozi, ook wel bekend onder de naam Lao Tsu of Lao Tse. Hij was de grondlegger van het Taoïsme, een spirituele praktijk die nog steeds populair is. Hij zou in de zesde eeuw voor Christus rapporteur zijn geweest aan het hof van de Centraal-Chinese Zhou-dynastie en een oudere tijdgenoot van Confucius. De Chinese wijsbegeerte is nog steeds populair in China. De Chinees is zeer gelovig, de meeste mensen hangen een volksreligie aan gebaseerd op Taoïsme en Confucianisme. Dan zijn er nog Boedhisten. Zes procent van de bevolking is Christen. Zeker de Christenen hebben het heel moeilijk in China. De communistische partij heeft bepaald dat het Atheïsme de staatsgodsdienst is. In 2018 is met dynamiet en graafmachines een kerk gesloopt in de noordelijke stad Linfen. Volgens Chinese christenen en buitenlandse groepen is de sloop onderdeel van de overheids campagne tegen het geloof. We zullen een kaarsje voor ze opsteken voor betere tijden. Zal nog wel even duren.

Willem Klomp



## Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag **20 oktober 2019** zal in Overdinkel voor de 107<sup>de</sup> keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Je bent niet alleen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor.

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om **11.00 uur** Plechtige Eucharistieviering in het park, waarin hulpbisschop Mgr. Th. C. M. Hoogenboom de Hoofdcelebrant zal zijn, waarna de processie volgt. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.



Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims. Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.

Op donderdag 17 oktober, vrijdag 18 oktober en zaterdag 19 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er in de Gerardus Majella kerk, een viering in het teken van Gerardus. Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.

Indien U verdere informatie wenst kunt u contact opnemen met het parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur ( woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven. Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.n.v. W.H. Olde Meierink, o.v.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel. Graag tot ziens, u bent van harte welkom! Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: [gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl](mailto:gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl)

## Communicanten



Zondag 16 juni hebben Dean en Zoë Pruischer en Luuk van den Brink uit Loenen de 1<sup>e</sup> H. Communie gedaan in Twello, samen met nog 14 andere kinderen uit de Franciscus en Clara parochie.

Na deze feestelijke viering hebben zij zich op zondag 29 juni ook in Loenen in de H. Antonius Abt kerk voorgesteld aan alle Parochianen en gasten van de parochie.

Samen met Pastoor Hermens hebben zij terug gekeken naar de 1<sup>e</sup> H. Communie in Twello en mochten zij op allerlei manieren helpen en actief deelnemen aan de eucharistieviering. Tot slot werden zij door alle Parochianen toegezongen en werden zij door iedereen persoonlijk gefeliciteerd.

## Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom



De septembermaand is bijna angebroken, de zomer is bijna voorbij. De klussenmorgen voor vrijwilligers zal zijn vrijdagmorgen 6 september a.s. om 8.00 uur. Schroom niet en kom op dat tijdstip langs, eigenlijk aan.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp

Aan de parochianen, vrijwilligers, familieleden, vrienden en gasten van de H. Antonius Abt kerk te Loenen

Een H. Mis, voor alle parochianen en speciaal voor alle vrijwilligers van onze kerk de H. Antonius Abt. op 29 september om 10.00 uur. Om stil te staan bij 170 jaar samen kerk te zijn, mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Voorgegaan door pater Hofstede.

Jarenlang of kort zet u zich al in voor het goed functioneren van onze parochie en lokale kerkgemeenschap. Niet alleen tijdens de H. Missen en Communievieringen maar ook in de parochie. Vrijwilliger zijn is goed, maar u verdient het ook om gesteund te worden in tijden dat de goede werken van de Heer en u niet altijd meer herkend worden. Wat vanzelfsprekendheid lijkt, daarvoor moet hard gewerkt worden zoals u weet. Als 'werkers' van onze Heer bent u het waard om daarvoor gezien en genoemd te worden!

*A.s. 29 september nodigen wij u en uw echtgenoot/partner, samen met uw kinderen, vrienden van harte uit voor deze H. Mis om samen met vele anderen te vieren en te danken. Tijdens deze feestelijke H. Mis staat onze mooie kerk, met al zijn vrijwilligers centraal. De H. Mis wordt voorgegaan door pater H. Hofstede. Hij is inmiddels wijs en ervaren, weet wat de kerken de afgelopen jaren meegemaakt hebben en hoe belangrijk daarbij de vrijwilligers zijn. U komt toch ook?*

Na afloop is iedereen tot 12.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie/thee in het parochiehuis. Met daarbij een verrassende gast.... Mogen wij op uw aller komst rekenen?

Namens de pastoraatsgroep locatie Loenen/Eerbeek  
Vriendelijke groet, Jolanda van den Brink, Bruno van der Werff, Joep van Aggelen



Liturgische vieringen

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Zo. 1 sept. '19</b>  | <b>Eucharistieviering - Voorganger P. Sebastian</b>   |
| Intenties:              | Blom-Linthorst, Willem Joseph Visseren, Rie Havekes-de Kort, Bertus Havekes.  |
| <b>Za. 7 sept. '19</b>  | <b>Eucharistieviering - Voorganger P. Sebastian</b>   |
| Intenties:              | Overleden echtpaar Meurs-van de Linde, overleden echtpaar Reulink-Harmsen.  |
| <b>Zo. 15 sept. '19</b> | <b>Woord- en Communieviering - Voorganger P. Vroom</b>  |
| Intenties:              | Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers, Willem Joseph Visseren, Cornelis Johannes Maria de Boer.                                   |
| <b>Za. 21 sept. '19</b> | <b>Woord- en Communieviering - Voorganger P. Kantoci</b>  |
| Intenties:              | Jos Koekkoek, overleden ouders Kamphorst-van Schaik, overleden ouders Uiterweerdten Broek, Rikie Tjihuis-Brugman, Antonie Johannes Klomp. |
| <b>Zo. 29 sept. '19</b> | <b>Woord- en Communieviering - Voorganger P. Hofstede</b>   |
| Intenties:              | Willem Joseph Visseren.   |

## Kerkdiensten september 2019

### Protestantse gemeente

Zondag 1 september	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Collecte tbv de Kliederkerk Koffie na de dienst
Zondag 8 september	11.30 uur	Ds. M. Oostenbrink Startzondag Coll.: "Verdubbel collecte" De Zonnebloem afd. Loenen Koffie <b>vóór</b> de dienst
Zondag 15 september	10.00 uur	Ds. K. Bochanen - Deventer
Zondag 22 september	<b>GEEN DIENST</b>	Oecumenisch reisje naar Enschede
Zondag 29 september	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Collecte Heilig Avondmaal tbv Jinc

See You Again:

### Rooms Katholieke parochie

Zo. 1 sept. '19	10.00u	Eucharistieviering Voorganger P. Sebastian - mmv Con Spirito
Za. 7 sept. '19	19.00u	Eucharistieviering Voorganger P. Sebastian - mmv Con Spirito
Zo. 15 sept. '19	10.00u	Woord- en Communieviering Voorganger P. Vroom
Za. 21 sept. '19	19.00u	Woord- en Communieviering Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito
Zo. 29 sept. '19	10.00u	Woord- en Communieviering Voorganger P. Hofstede - mmv Con Spirito