

HET KONTAKTBLAD



God heeft geen kalme reis beloofd
maar wel een behouden aankomst!!

juli 2019
Jaargang 48 - nummer 10

In de maanden juli en augustus begint de kerk om **9.30u**, even goed opletten dus. Na de kerkdienst is er iedere keer koffiedrinken, een mooi moment om elkaar te ontmoeten en ook gasten te ontmoeten die hier de vakantie doorbrengen. En wat let je als Loenenaar om zomaar een keer deze zomer de kerk binnen te stappen, als toerist in je eigen dorp.

Zondag 7 juli is de dienst die helemaal in het teken staat van kinderen en jongeren, de afsluitdienst van SeeYouAgain waar iedereen welkom is. 'FF Chillen' is het thema. Hoe kom je tot rust, hoe krijg je weer nieuwe energie. De bijbeltekst die daar bij hoort is: Komt allen tot Mij, vooral als je moe en belast bent. Ik geef je rust.



Zondag 14 juli hebben we een scoutinggroep uit Zwolle op bezoek. Hopelijk voelen zij zich ook welkom in ons mooie kerkje. In deze zomer wil ik een aantal keren preken over de geschiedenis van Gideon uit Richteren 6 tot en met 8. Zal God de Heer in het nieuwe land zijn volk nog leiden? Kun je rekenen op God? Het zijn oude verhalen, maar ze blijven ons iets vertellen over hoe wij met God om kunnen gaan en wie Hij voor ons is. Het is een doorgaande geschiedenis van God met de mensen. Deze zondag lezen we Richteren 6. En we kijken nog even of we midden in de zomer ook een lied van tevoren kunnen oefenen, de deelnemers krijgen bericht, maar als je graag mee wilt doen, welkom. Op de zondagmorgen oefenen we voor de kerkdienst. Eén keertje meedoen mag ook, doe rustig een mailtje, dan krijg je het lied opgestuurd.

Zondag 21 juli lezen we over de Gideonsbende uit Richteren 7. Toch wel toepasselijk voor onze kerkgemeenschappen in Loenen. Zo groot zijn we niet, maar moeten we daarom ons christenzijn opgeven? Of kunnen we ook aangemoedigd raken door de Geest van God?

Zondag 28 juli hebben we een gastvoorganger, mw ds M. Boelhouwer-Overeem. Van 22 juli tot 30 juli heb ik vrij, als u dan een predikant nodig heeft, wordt u verzocht contact op te nemen met de scriba mw Dinie Nieuwenhuis. Later, in augustus ben ik nog een periode afwezig.

Diaconie

7 juli Kerk in Actie, vakantiepret voor kinderen in armoede.

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dit betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter met zomerkleding rondlopen, of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak pesten en stress vanwege ruzies thuis, over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Opgroeien in armoede betekent niet mee kunnen doen: niet mee op schoolreisje, je verjaardag niet vieren. Maar ook heeft het effect op de lange termijn: kinderen in armoede komen vaak minder goed mee op school door de problemen thuis. Zij kunnen hun talenten niet ten volle ontwikkelen. Dit zou niet zo moeten zijn, kinderen moeten kind kunnen zijn en volledig mee kunnen doen. Meer informatie zie: www.ncj.nl



Dinsdag 2 juli is er een geloofskring. Enkele gemeenteleden hebben me gevraagd om een kring te beginnen waar geloofsbeleving centraal staat. Spiritualiteit, geloofsbeleving, gebed; hoe kun je toepassen in je eigen leven wat je op zondag hoort? Een paar mensen hebben zich aangemeld, maar er kunnen anderen bij, graag bij mij opgeven. Soms kan het prettig zijn om niet in een bestaande groep in te stromen maar even opnieuw te kunnen beginnen. Van harte welkom. Mochten er lezers van dit blad zijn die graag wat dieper ingeleid zouden willen worden in het christelijk geloof, maar het gevoel hebben zelf niet al te veel in huis te hebben aan kennis of kerkelijk verleden, dan wil ik je ook nadrukkelijk uitnodigen om van deze gelegenheid gebruik te maken. Het is bij iemand thuis, bij opgave krijg je alle gegevens. Marcel Oostenbrink



Uit de Classicale vergadering Veluwe

Op de agenda van de vergadering d.d. 11 juni stonden twee grote onderwerpen: 1) Consideraties, 2) Rol van classis bij beroepingswerk en informatie over Mobiliteitspool.

Bij de Consideraties ging het om de kerkordewijzigingen die de generale synode in november 2018 in eerste lezing had vastgesteld. Vervolgens hebben de kerkenraden gelegenheid gekregen om te reageren op de voorgestelde wijzigingen. Binnen onze classis hebben 76 kerkenraden hun mening gegeven. Een gigantische klus voor scriba Gerrit Bok om deze reacties in een overzichtelijk document te verwerken, maar dat is hem wel toevertrouwd. Tijdens de vergadering zijn de voorgestelde kerkordewijzigingen en de reacties daarop van de gemeenten besproken. Met de meeste wijzigingen kon zonder veel discussie vaak (bijna) unaniem worden ingestemd. Daarbij ging het bijvoorbeeld over het horen van de gemeente bij een visitatie of de taak van het bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Meer tijd vroegen de voorstellen m.b.t. het wijzigen van het 'kennen en horen' van de gemeente bij bepaalde zaken in: 'in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken'. Op enkele van deze onderdelen was de CV van mening dat de oorspronkelijke tekst moest worden gehandhaafd. Het hele pakket aan reacties vanuit de gemeenten en de besluitvorming in de CV zal worden toegestuurd aan de synode, waarna de synode in november definitieve besluiten (tweede lezing) neemt over de kerkordewijzigingen.

Bij het tweede onderwerp waren ds. Klaas Dijkstra, predikant voor het beroepingswerk bij het Mobiliteitsbureau, en Nelleke Drop, consultant bij de Mobiliteitspool aanwezig om de CV te informeren over het beroepingswerk van gemeenten, de rol van de classis daarbij en de verschillende mogelijkheden van de Mobiliteitspool. Wat betreft het beroepingswerk: een vacante gemeente mag met dit werk beginnen als er toestemming is van het breed moderamen (BM) van de classis. Het BM kan deze toestemming verlenen als het CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken) een zogenaamde solvabiliteitsverklaring heeft afgegeven. Het BM kan daarbij ook in gesprek gaan met de vacante gemeente om te zien of er via samenwerking met een andere gemeente een grotere omvang van de predikantsplaats (bijv. 70% i.p.v. 40%) kan worden verkregen. Er werd wel benadrukt dat gemeenten niet tot samenwerking kunnen worden gedwongen. Er werd informatie gegeven over de rol van een interim-predikant, over proponenten (beginnende predikanten) en over een figuur die per 1 juli aantreedt: de ambulante predikant. Deze ambulante predikant kan tijdelijk in

een gemeente de gewone predikantswerkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschap van de predikant, maar ook in vacaturetijd.

Ds. Wilbert van Iperen, onze classispredikant, gaf tijdens de vergadering aan dat hij volop bezig is met het bezoeken van de gemeenten en hun predikanten in de classis. Het valt hem bij deze bezoeken op dat waar in de media nogal eens het beeld wordt geschetst van een tobberige kerk dit niet overeenkomt met de situatie in de gemeenten. Er zijn wel zorgen, maar er is ook veel vreugde om het werk in de gemeente te doen. De CV constateerde dat we moeten proberen om iets te doen aan de beeldvorming in de media.

Henny Dolstra-Muggen, 2^e scriba CV Veluwe

Kerkrentmeesters

Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was € 245,-.



Oud IJzer Inzamelpunt - VERHUISBERICHT

Vanaf zaterdag 29 juni wordt er een ander inzameladres in gebruik genomen. Vanaf dan kunt u terecht op het terrein bij het Jeugdhuis, Beekbergerweg 16. Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren.

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman	055-5051458
Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen. De opbrengst oud ijzer in mei bedraagt € 1.193,20!

Giften

Wij ontvingen een gift van € 20,- (NN) en € 65,- (NN). Onze hartelijke dank hiervoor!

1 juli COLLECTE VREDESWERK. Als vrede ver te zoeken is. Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesprojecten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen.



In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Deze collecte staat eigenlijk gepland in de Vredesweek, op zondag 22 september. Op die datum is er geen dienst in onze kerk vanwege het Oecumenische uitje. Daarom houden we deze collecte op 21 juli. Van harte aanbevolen!

Giften

Op huisbezoek ontving de predikant in de maand juni €20. De gever hartelijk dank.

Loenense maandag

Op de Loenense maandag 5 augustus zal de kerk geopend zijn van 9.30 tot 13.30.

Op het hele uur zal het orgel te horen zijn en aansluitend een rondleiding. Met borden wordt aangegeven dat de kerk open is. We hebben dit jaar geen kraampje op de markt maar hopen dat belangstellenden zo de weg naar de kerk weten te vinden.

Mooi voor toeristen, maar als je in Loenen geboren en getogen bent, is het ook wel eens interessant om te zien en te horen over de geschiedenis en het heden van de NHkerk. Marcel Oostenbrink

de Loense Moandag



Kopij volgend nummer

Voor het augustus nummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 11 juli 2019 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 12 juli 2019.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

In Memoriam



Op zaterdag 8 juni is overleden Johannes Antonius Brom. Hij is op 91 jarige leeftijd gestorven. Hij woonde aan de Hackfortweg te Loenen. Op vrijdag 14 juni vond zijn afscheidsdienst plaats in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna de begrafenis plaats vond op het parochiële kerkhof te Loenen.

We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie de troost en kracht om verder te gaan.

Huwelijksjubileum



Op 8 juli hopen de heer en mevr. H.E.D. Plant-de Krosse hun 25 jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: De Hoenderrikken 12, 7371 KB Loenen Gld. Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe. Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Oecumenisch uitje

Op zondag 22 september 2019 organiseert het Beraad van Kerken in Loenen het jaarlijkse oecumenische uitje. De organiserende commissie bestaat uit Jozien Evers en Tonny van Hensbergen.

Dit jaar gaan we naar Enschede. De bus vertrekt om 8.00 uur bij het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg 16 in Loenen. Vervolgens gaat de bus naar De Korenmolen, Kanaalweg 3 in Eerbeek.

8.30u De bus vertrekt vanaf De Korenmolen. Als u deelneemt aan het diner kunt u uw auto 's ochtends vast parkeren bij De Korenmolen.

9.30u ± arriveren bij Stadskerk De Verbinding aan de Haaksbergerstraat 118 in Enschede. Daar kunnen we een kopje koffie of thee drinken.

10.00u Begint de kerkdienst. Na de dienst is er weer koffie of thee.

12.00u Lunch in een zaal van de kerk

13.00u naar het beginpunt van de rondleiding door de wijk Roombeek (half uur lopen). Roombeek is de wijk waar op 13 mei 2000 de grote vuurwerkramp was.

13.30u De gids ontvangt ons bij Gastro Bar Bij Rozendaal aan Het Rozendaal 10. De inleiding is in het 'theater' van De Museumfabriek.

14.00 tot 15.30u: rondleiding. De gids zal ons het nodige vertellen over de ramp en de wederopbouw van de wijk. (Eventuele drankjes bij de Gastro Bar zijn voor eigen rekening.)

15.30 - 16.45u: een bezoek aan De Museumfabriek aan Het Rozendaal 11. Wie niet deelneemt aan de rondleiding kan het bezoek aan de Museumfabriek eerder starten. U vindt er Twents textiel, boeken en geschriften, biologica, geologica, een taalkamer en een echte sterrenwacht.

17.00u vertrekt de bus weer bij De Museumfabriek. Zorg dat u al 5 minuten voor die tijd aanwezig bent op de plek waar de bus zal vertrekken.

18.00u arriveert de bus bij De Korenmolen voor het dinerbuffet. Wie niet deelneemt aan het diner kan zo nodig bij het Jeugdhuis in Loenen worden afgezet. Na het diner kunt u op eigen gelegenheid weer naar huis gaan.



- Neem uw rollator mee als u daar normaalgesproken voor een wandeling gebruik van maakt. De rollator kan onder in de bus. Zo nodig helpen we u even met het in en uit de bus stappen.
- Als de loopafstand van de kerk naar de wijk Roombeek voor u te ver is, zoeken we daarvoor een oplossing. (b.v. vervoer per taxi).
- Neem ook uw mobiele telefoon mee en als u die heeft, uw Museumjaarkaart of uw BankGiroLoterij VIP-kaart. Met zo'n kaart kunt u gratis het museum bezoeken.
- Geef eventuele bijzondere dieetwensen (b.v. glutenvrij) liefst vóór 24 augustus door aan de organisatie. Dan kunnen we daar in overleg met de Stadskerk en de Korenmolen zoveel mogelijk rekening mee houden.

Als u meegaat, dan kunt u zich vóór 24 augustus melden bij Jozien Evers (tel. 055-5051991 of 0630560411) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619).

U kunt ook mailen naar jggevers@planet.nl of tvhensbergen@hetnet.nl.

De kosten bedragen €65,- per persoon voor het totale programma en € 35,- exclusief diner. Graag dit bedrag vóór 1 september 2019 overmaken op rekeningnummer NL64RABO 0373734956, Beraad van Kerken in Loenen.

Jozien en Tonny



Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom



Hier de oproep voor de maandelijkse klussenmorgen op de eerste vrijdag van de maand. Vrijdagmorgen 5 juli is het weer zover. Werkbespreking met koffie om 8.00 uur. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Een nieuwe dag

Ik ruik de frisheid van de ochtend in de lucht,
adem met me mee, heel diep en dan weer uit.
Samen ontwaken in deze wereld, een plotse verandering...
De herinneringen van gisteren zijn nu ver weg,
want ze zijn allemaal verloren gegaan tijdens de nacht.
Nieuwe uren die met de dageraad vermeederen, een nieuwe dag

Kijk, de hemel is nu levend en levendig,
Onze kleurentapijt van goud, rood, roze en paars verbleken
De zon steigert in haar prachtige glorie,
Terwijl de wereld haar zal koesteren, samen met haar warmte,
Maar ook haar energie, haar liefde, EEN NIEUWE DAG.



Namens de redactie van het kontaktblad een fijne zomertijd gewenst!

Overdenking:

Het kerkelijk jaar vordert snel. Na de hemelvaart van de Heer bleven we als wezen achter, zegt de bijbel. Met Pinksteren is daar verandering in gekomen doordat de Heilige Geest over ons is neergedaald. We zien het weer helemaal zitten want de Heilige Geest wijst ons de weg. Maar is dat ook zo? Hoe verhoudt zich het geestelijk leven tot ons materiële leven? Verschillende godsdiensten en geloven geven daar antwoord op. Niet alleen de meest voorkomende geloven. In de volkskrant van 23 april van dit jaar staat een interview met oud-minister van Financiën Johan Witteveen. Hij was een soefi. Een soefi zou je denken, wat is dat dan voor iets? Witteveen was een adept van de westerse soefigedachte en de geestelijk vader was Inayat Khan uit India. Deze mysticus droeg het universeel soefisme uit. Dat is gericht op het verbinden van oosterse en westerse religies, die, zo constateerde Khan, een geloof in de goddelijke geest, liefde, schoonheid, harmonie en geestelijke vrijheid delen. Het soefisme wil verbinden, maar doet niet aan bekeringsdrift. Andere religieuze opvattingen dienen altijd te worden gerespecteerd. Het soefisme gelooft ook in een leven na de dood:



Als je sterft begint er een nieuwe fase. Het lichaam laat je achter, de ziel leeft voort met zijn geheugen en al zijn ervaringen. Hij gaat dan verder met de opdracht het goddelijke uit te drukken en uiteindelijk kom je tot eenheid met de goddelijke geest. Dan komt de vraag aan Witteveen hoe hij de toekomst voor religies ziet: "Ik denk dat de godsdiensten zich meer op de mystiek moeten richten. Mensen

hebben geen behoefte aan dogma's. Wat hen wel raakt is beleving. Daar ligt de eenheid van religieuze idealen, in de beleving van het goddelijke. Met ons denken willen we dat helder krijgen, maar dat werkt niet, dan raak je de goddelijke geest juist kwijt. Denken is oppervlakkig. Voelen gaat veel dieper, dat dringt door tot in je ziel. En dat is het ware leven. Wel dat is het soefisme van oud minister Johan Witteveen. Ik geloof dat de Christelijke kerken hier wel anders in staan. De katholieke kerk heeft heel veel dogma's. De Protestantse kerken hebben er minder. Ik denk dat in de praktijk de gemiddelde gelovige niet wakker ligt van dogma's. Willem Klomp

Liturgische vieringen

- | | |
|-----------------|--|
| Zo. 07 juli '19 | Woord en communieviering - Voorganger P. Vroom |
| Intenties: | Overl ouders Theo Hamer en Marietje Hamer- Harmsen, Grada Johanna Blom-Linthorst, Willem Joseph Visseren |
| Zo. 14 juli '19 | Woord en communieviering - Voorganger dhr. Oude Voshaar |
| Intenties: | Jos Koekkoek, Henk Derickx, overl. Ouders Kamphorst-van Schaik, overl. echtpaar Reulink- Harmsen, Frits Seemann- Voogd, Willem Joseph Visseren |
| Zo. 21 juli '19 | Woord en communieviering - Voorganger P. Kantoci |
| Intenties: | Overl ouders Diks-Reulink, Overl echtpaar Meurs- vd Linde, Geertruida Johanna Rieniera Revenberg- Cuppers, Willem Joseph Visseren, Rie Havekes-de Kort |
| Za. 27 juli '19 | Woord en communieviering - Voorganger P. Kantoci |
| Intenties: | overl. ouders Freriks- Uiterweerd, overl. ouders Kamphorst- van Schaik, overl. ouders Uiterweerd - ten Broek, Andrea Dorothea Amelia Noordam- Becker |

Kerkdiensten juli 2019

Protestantse gemeente

Zondag 7 juli	9.30 uur	Ds. M. Oostenbrink Afsluiting v.h. seizoen van <i>See You Again</i> Coll.: Kerk in Actie, Vakantiepret voor kinderen in armoede Koffie na de dienst
Zondag 14 juli	9.30 uur	Ds. M. Oostenbrink Koffie na de dienst
Zondag 21 juli	9.30 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll.: PKN Vredesweek Koffie na de dienst
Zondag 28 juli	9.30 uur	Mw. ds. M. Boelhouwer - Overeem, Wageningen Koffie na de dienst

See You Again: 7 juli afsluitingsdienst See You Again, iedereen om 9.30 uur in de kerk

Rooms Katholieke parochie

Zondag 7 juli	10.00 uur	Woord en communieviering Voorganger P. Vroom, mmv Con Spirito
Zondag 14 juli	10.00 uur	Woord en Communieviering Voorganger dhr. Oude Voshaar, mmv Con Spirito
Zondag 21 juli	10.00 uur	Woord en Communieviering Voorganger P. Kantoci
Zaterdag 27 juli	19.00 uur	Woord en Communieviering Voorganger P. Kantoci