

HET KONTAKTBLAD



Je kunt niet iedereen helpen, maar
iedereen kan **iemand** helpen

Mei 2019
Jaargang 48 - nummer 8

Diensten

Bij de kerkdiensten

Kerk zijn we op allerlei manieren. In de mazzelschuur en bij het onderhoud van de begraafplaats, bij bezoeken aan mensen die dat nodig hebben, bij See you again of op een gesprekskring. Of gewoon dat je weet dat je erbij hoort, de kerk, ook al kom je er nou niet echt zo vaak. En toch is het er ook op zondag, in de kerkdienst. Je kunt je ook niet goed voorstellen hoe we kerk zouden zijn, als dat wegviel, als er op zondag geen groep mensen was die samenkomt bij de geopende bijbel, waar gezongen en gebeden wordt en waar de zegen wordt gegeven. Is de kerkdienst de kern waar het om gaat, of ligt dat nog iets dieper, en is de liefde van God in Jezus Christus datgene wat ons tot kerk maakt. Ons kerkgebouw (net als de Antonius Abt) is in elk geval ook een belangrijke reminder aan die liefde in ons dorp.

In de meimaand beginnen we op de zaterdag 4 mei met de oecumenische dienst op het Ereveld. Op uitnodiging van de Oorlogsgravenstichting begint daar om 11.30 met een gedachtenisdienst, waar pastor Wim Vroom en ds. Marcel Oostenbrink voorgaan. Con Spirito onder leiding van Corné de Haan begeleidt de dienst muzikaal.

Zondag 5 mei lees ik uit Galaten 5. Het is Bevrijdingsdag en ik sta stil bij het thema vrijheid. Wat bedreigt onze vrijheid in deze tijd. Hoe vind je innerlijke vrijheid. En zijn we misschien ook wel gebaat met af en toe gebonden te zijn, met name aan anderen.

Houden verplichtingen en afspraken ons af en toe ook niet prettig in het gareel en is er ook wel meer dan alleen vrijheid die ons gelukkig maakt? Voor de dienst oefent een aantal mensen al even om een nieuw lied in te studeren. Wie daar aan mee wil doen, met een mailtje aan de scriba Dinie Nieuwenhuis, krijg je het afgesproken lied op de mail gestuurd. Welkom, ook aan nieuwe zangers en zangeressen.

Zondag 12 mei heb ik als thema gekozen 'de brief'. In 2 Korinthe 3 vinden we van alles over brieven.

Communicatie vindt vandaag vaak op heel andere manieren plaats. WhatsApp of mail, een nieuwsbrief of een website, uitgesteld Tv-kijken. Als kerk doen we ook ons best, kijk maar eens op onze website of like onze facebookpagina! Maar wanneer krijg je nog een echte brief onder ogen? Paulus schreef brieven en vindt dat je als christen ook een soort brief bent. We gaan proberen om dat ook voor onszelf weer begrijpelijk en beleefbaar te maken.

Zondag 19 mei is mw ds vd Leek-Vosmeer uit Vaassen onze gastvoorganger. Zondag 26 mei ga ikzelf weer voor. Het thema is dan: Onvoorwaardelijke liefde. Dat is best een groot woord, hebben we zo iets voor elkaar, voor je kinderen of je ouders, of blijkt in de praktijk er ook wel eens een grens aan liefhebben te zijn, dat je voor je gevoel toch voorwaarden moet stellen. Of doe je dat dan ook uit liefde? We lezen Romeinen 8:31-39, waar Paulus schrijft over de liefde van God in Christus, bron van onvoorwaardelijke liefde.

Hemelvaart is in Loenen niet echt een kerkelijk feest. Dauwtrappen en vogelschieten domineren het straatbeeld. Maar de zondag daarop, zondag 2 juni, proberen we toch als kerken weer even in de picture te komen met onze oecumenische dienst bij de schaapskooi. Daarover verderop in dit blad meer.

Ds Marcel Oostenbrink



Diaconie

26 mei Collecte wereld vluchtelingen dag Nigeria, bouwen aan vrede in Nigeria

De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De organisatie Justice Peace and Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk een

waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien dankzij JPRM leren lezen en schrijven of lid worden van een spaargroep. Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen. Helpt u mee om christenen en moslims samen te laten optrekken om hun situatie te verbeteren en in actie te komen tegen terreur? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/jprm.

Collecte opbrengsten

Maand	Diaconie	Zending	Uitgangscollecte
Dec. 2018	120 euro		106 euro Exodus 420 euro Kinderen in de Knel
Jan. 2019	290 euro		
Febr. 2019	130 euro		110 euro Dorcas
Maart 2019	150 euro	97 euro	62 euro India 73 euro Malavi

Kerkrentmeesters

Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was: € 335,-.



Oud IJzer Inzamelpunt

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren aan Hameinde 1 (voormalig terrein van Maalderink-Reusken).

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bed spiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhelken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman 055-5051458
 Ap Kobussen 055-5051136
 Jan Nijhof 055-5051028
 Henk Kok 055-5051102
 Tonnie Wansink 055-5051873
 Chris van Oorspronk 06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

Solidariteitskas

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. 'Gemeenten helpen elkaar' is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

Twee mooie voorbeelden

De gereformeerde kerk van Nijeveen wilde graag een toegankelijke plek in het dorp zijn, net als een herberg, waar mensen zomaar naar binnen komen om hun verhaal te doen. Met hulp van de Solidariteitskas is dat gelukt. Het idee heeft de gemeente een gezicht naar buiten én nieuw elan gegeven.

En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk lieten vocht door en de fundering bleek aangetast. Er was een flinke restauratie nodig. Maar de gemeente is te klein om dit zelf te bekostigen.

Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan de slag met acties. Ook werden er fondsen aangeschreven én er werd een beroep gedaan op de Solidariteitskas. De renovatie is inmiddels in volle gang.

Uw bijdrage

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Kerkvoogdij

12 MEI: Collecte Jeugdwerk (JOP)

Op school het geloof ontdekken

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bij voorbeeld via school-en-kerk-vieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van de school. JOP, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steun dit mooie werk met een collecte, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof ontdekken.



Collecte Amnesty International

De collecte voor Amnesty International heeft in Loenen 1.068,61 € opgebracht. 7 mensen zijn hiervoor in letterlijk weer en wind de straat opgegaan, daarvoor dank. Natuurlijk ook dank voor alle gevers.

Vriendelijke groeten Margriet Straver

Vrijwilligersavond

In het Kontaktblad van april heeft u uitgebreid kunnen lezen over de vrijwilligersavond. Mocht u het gemist hebben. Deze avond staat gepland op vrijdag 10 mei in het Jeugdhuis. We ontvangen u graag om 19.30 uur en hopen op een gezellige avond, die rond 22.00 uur is afgelopen. Denkt u eraan om u aan te melden **voor 5 mei**. Met vriendelijke groet, de Kerkenraad



Giften

Er is een gift van € 20,00 binnengekomen (NN), waarvoor dank.

Opbrengst ZOA collecte

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Loenen heeft dit jaar een bedrag van € 1.474,26 opgebracht. (Ruim € 160,-- meer dan vorig jaar!!) Daarmee zijn de 14 collectanten er in geslaagd de collecte opnieuw tot een succes te maken. ZOA wil zowel de collectanten als de gevers hartelijk bedanken.



In 2020 is de collecte t.b.v. ZOA in de week van 22 tot en met 28 maart. Als ook u dan uw steentje wilt bijdragen door één of meer uurtjes voor deze collecte te lopen dan hoor ik dat graag.

U helpt hiermee slachtoffers van b.v. een ramp zoals zich thans in Mozambique voordoet.

Christien Jurriens, Horstweg 19a ; Loenen. Tel. 055- 505 17 82

Zonnebloem

De lente is begonnen. Buiten het bezoekwerk om, in april een bezoekje met een leuke Paasattentie, zijn ook de activiteiten van de Zonnebloem weer in volle gang. En wie weet kan er binnenkort wel weer worden gewandeld met onze gasten met een rolstoel.



Zo ook is de **Zonnebloemloterij** weer in volle gang. In Loenen is de huis-aan-huis verkoop inmiddels van start gegaan. U kunt onze vrijwilligers in deze aankomende periode weer tegenkomen. En hopelijk laat u ons zien, door een lot of loten te kopen, dat u het werk van de Zonnebloem Loenen waardeert en ondersteunt. Heeft u onze vrijwilligers gemist? Geen nood! Even als vorig jaar mogen wij op vrijdag 28 juni v.a. 9.00 u. bij

De Spar de laatste loten verkopen. Of wilt u ze misschien rechtstreeks bij de Zonnebloem bestellen, dan kan dat via internet: zonnebloem.nl/loterij

Heeft u vragen, meldt u zich bij onze vrijwilligers.

De Zonnebloem bestaat dit jaar **70 jaar** en is het de **50^e editie** van de Loterij.

Er zijn dit jaar dan ook **extra feestelijk prijzenpakketten** te winnen. Mogen we ook deze keer weer op uw steun rekenen? Bij voorbaat, namens allen, onze hartelijke dank.

Zonnige Zonnebloemgroeten, Stefie Eijmans.

Voor het juni nummer 2019 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 9 mei 2019 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 10 mei 2019.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. M. Oostenbrink Tel. 06-11100130

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.



In Memoriam



Maandag 18 maart 2019 is overleden de heer Cornelis Johannes Maria de Boer. Hij woonde met zijn vrouw aan de Bernstein in Eerbeek en is 71 jaar oud geworden. De plechtige uitvaartviering vond plaats op zaterdag 23 maart 2019 in de H. Antonius Abt kerk, waarna hij is begraven op het parochiële kerkhof te Loenen. Wij wensen zijn vrouw en de familie Gods troostende zegen en kracht toe.,

Op donderdag 28 maart 2019 is overleden Hendrika Antonia Tjhuis-Brugman. Ze was 85 jaar oud en woonde aan de Eerbeekseweg in Loenen. De plechtige uitvaartviering vond plaats op 3 april 2019 in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna de begrafenis volgde op het parochiële kerkhof.

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods troostende nabijheid en zegen toe.

Vrijdag 5 april 2019 is overleden mevrouw Antonia Maria Blom- Beuwer, zij was 94 jaar oud en woonde de laatste jaren in verzorgingshuis Randerode te Apeldoorn. Woensdag 10 april vond de afscheidsviering plaats in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna de begrafenis plaats vond op het parochiële kerkhof. Wij wensen haar kinderen en verdere familie Gods troostende zegen en nabijheid toe.

Verjaardagen

Op 1 mei hoopt de heer H. Bos 80 jaar te worden. Hij woont: Hoofdweg 94, 7371 AK Loenen Gld. Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben. Moge hij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



BUITENgewone KERKdienst 2 juni

Na een geslaagde dienst tussen de koeien, zijn we enthousiast aan de slag gegaan voor een dienst tussen de schapen. Graag nodigen wij jou/u uit om 2 juni om 10 uur naar de schaapskooi aan de Droefakkers te komen. De schaapsherder met de schapen staat u/je dan al op te wachten.

Het thema is, heel toepasselijk in deze omgeving, "Herders gezocht!". Maar we zijn niet alleen op zoek naar echte (hulp)herders, ook naar 'herders' die omzien naar elkaar. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt of wat je gelooft. Iedereen is welkom! De collecte is daarom voor Raja. Deze stichting ziet om naar de Straatkinderen in India. Meer info is te vinden op: <https://www.stichtingraja.nl/>

Ds. Marcel Oostenbrink en Pastor Ivan Kantoci gaan gezamenlijk voor en voor de jongste kinderen is er deels een eigen programma.

We hopen op mooi weer, zodat wij na afloop onder het genot van een glaasje limonade of een kopje koffie/thee kunt bijpraten en kunnen genieten van de omgeving. Mocht het nu regenen, dan verplaatsen we de dienst naar de Protestantse kerk aan de Beekbergerweg.

Tot de 2e juni, Gezamenlijke kerken te Loenen.





BUITENgewone KERKdienst

Zondag 2 juni a.s.

om **10.00** uur

bij de Schaapskooi
aan de Droefakkers
te Loenen



Het thema is: “Herders gezocht!”

De schapen zullen ons ‘s morgens verwelkomen en na de dienst kunt u/jij onder het genot van een kopje koffie/thee of limonade op de wei na praten. Voor de jongste kinderen is er tijdens de dienst een alternatief programma. Bij regen wordt de dienst in de Protestantse kerk te Loenen gehouden.

Tot de 2^e juni,
Gezamenlijke kerken te Loenen

De dienst wordt mede
mogelijk gemaakt door



Evenals voorgaande jaren organiseren we als Loenense kerken in 2019 weer een oecumenisch uitje voor mensen uit Loenen en omgeving. Aangezien we in de maanden mei of juni geen geschikte datum konden vinden, hebben we besloten het uitje te organiseren op zondag 22 september.

De organiserende commissie bestaat dit jaar uit Jozien Evers en Tonny van Hensbergen.

Het programma houden we nog even geheim, maar reserveer de datum vast in uw agenda. We beloven dat we dit jaar niet zo vroeg als vorig jaar zullen vertrekken. We stellen een programma samen dat interessant kan zijn voor mensen van alle (volwassen) leeftijden.

In de volgende nummers van dit blad zult u meer informatie aantreffen.

Jozien en Tonny



Kleurplaat: Ongelovige Thomas



Beminde gelovigen, zullen we maar zeggen. Het kerkelijk jaar vordert met rasse schreden. Christus is reeds uit de doden opgestaan met Pasen en Hij is weer onder ons. Christos anesti, zeiden de Grieken al in de grijze oudheid: Christus is waarlijk opgestaan alleluja. We zullen hem in de komende dagen niet lijfelijk tegen komen vermoedelijk, maar mogelijk wel door middel van onze medemens. Iemand die op ziekenbezoek gaat, iemand die zijn medemens helpt en vul zelf maar in. In de katholieke wereld is de meimaand Mariamaand en in vroeger tijden werd dan regelmatig in de gezinnen de rozenkrans gebeden. De rozenkrans is een kralensnoer waarlangs "Onze Vaders" en "Wees Gegroeten" gebeden worden. Dit alles ter ere van Maria de Moeder Gods. Bij het gebed lag het hele gezin op de knieën, meestal met een been opgetrokken, want het kneep heel wat door op de kokosmatten, die toen meestal als vloerbedekking diende in de keukens. Dan heb je er ook het meest verdienste van, zei mij vader altijd. Laatst was ik op een verjaardag in het zuiden des lands en toen vroeg iemand zich af ik wel wist wat er allemaal gebeden werd. Nou dat was een goede vraag, want ik geloof niet dat de rozenkrans ooit nog in een dienst gebeden wordt, en zeker niet meer in de huisgezinnen. Nou ja, ongeveer wel. Aan het begin van de kralensnoer zit het Kruis en hierbij werden de twaalf artikelen van het geloof gebeden: "Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van



hemel en aarde,..... Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden" Met Pasen dus. Dan volgde de strofe: "Eer aan de Vader de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen amen". Dan volgden er drie "Wees Gegroeten": Wees Gegroet Maria, vol van genade etc. Dan weer een "Onze Vader" en vervolgens 5 blokken van tien "Wees Gegroetjes. Voorafgaand aan ieder blok werd een geheim genoemd, dat wil zeggen een beeld uit de bijbel. Wanneer het blijde geheimen waren dan waren ze als volgt: De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth, Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem, Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen, Jezus wordt in de tempel teruggevonden. De geheimen moeten gezien worden als mysteries. Zo ging dat dus. Om de pijn aan de knieën wat te verzachten legden sommigen, en zeker de kinderen, een krant onder hun knieën, zeker wanneer ze een korte broek aan hadden. Is de Rozenkrans vergane glorie, of moeten we hem opnieuw invoeren. Daar zal niet veel animo voor zijn, denk ik, want het nam nogal wat tijd in beslag. Tegenwoordig kun je het Rozenkransgebed ook digitaal beluisteren. De dame in het "kassie" bidt rustig en aandachtig de Rozenkrans. Onze ouders en grootouders hielden meestal een iets strakker tempo aan.

Bijeenkomst KVV 21 mei

Dinsdag 21 mei 2019 komt transgender Petra van Dijk een boeiende presentatie geven.

Zij vertelt haar eigen verhaal met veel humor.

Aanvang 19.30 uur in het parochiehuus.



De meimaand is reeds aangebroken. De klussenmorgen, de eerste vrijdagmorgen van de maand, is op 3 mei aanstaande. Verzamelen om 8.00 uur in het keukentje van het parochiehuis. Mochten er mensen voor de eerste keer willen komen, graag.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

- Za. 04 mei '19 Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens en diaken Dashorst**
Intenties: Jgt Antoon Diks, Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers, Overl. echtpaar Meurs-vd Linde
- Zo. 12 mei '19 Woord en communieviering - Voorganger J. Oude Voshaar**
Intenties: Grada Johanna Blom-Linthorst, Overl echtpaar Reulink-Harmsen, Overl. echtpaar Kamphorst-van Schaik, Antonia Grada Klomp, Henk Derickx, Overl. Ouders Mies en Ben Blom, Rie Havekes-de Kort, Johanna Geertruida Streppel-Dollenkamp, Overl. Ouders Tiedink-Streppel
- Za. 18 mei '19 Eucharistieviering - Voorganger P. Hermens**
Intenties: Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek, Bertus Havekes, Andrea Dorothea Amelia Noordam-Becker, Jgt Johanna Maria Klomp-Streppel, Antonie Johannes Klomp, Petronella Johanna Bannenberg-Schuiling
- Zo. 26 mei '19 Woord en communieviering - Voorganger P. Kantoci**
Intenties: Anna Maria Geertruida Werensteyn-van Gameren, Jan Schiphorst



Protestantse gemeente

Zaterdag 4 mei	11.30 uur	Ds. M.Oostenbrink/pastor W.Vroom Oecumenische gedachtenisdienst - Ereveld m.m.v. Beraad van Kerken/ "Con Spirito"
Zondag 5 mei	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Koffie na de dienst
Zondag 12 mei	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll.: Jeugdwerk
Zondag 19 mei	10.00 uur	Mw. ds. C.M. v.d. Leek - Vosmeer - Vaassen
Zondag 26 mei	10.00 uur	Ds. M. Oostenbrink Coll.: Nigeria

See You Again: 5 mei Iedereen See You Again gezamenlijk ontbijt 9:50 uur in de Bruisbeek
19 mei jongste groep See You Again 10.00 uur Bruisbeek

Rooms Katholieke parochie

Zaterdag 4 mei	18.30 uur	Eucharistieviering Voorganger pastoor Hermens en diaken Dashorst
Zondag 12 mei	10.00 uur	Woord en communieviering Voorganger J. Oude Voshaar mmv Con Spirito
Zaterdag 18 mei	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger H. Hermens mmv Con Spirito
Zondag 26 mei	10.00 uur	Woord en communieviering Voorganger P. Kantoci mmv Con Spirito