

HET KONTAKTBLAD



Beter onvolmaakt en echt, dan gemaakt
volmaakt.

September 2018
Jaargang 49 - nummer 12

Diensten

Op 2 september zal de dienst worden geleid door de heer H.G. Dijkman uit Vorden. Denkt u eraan dat we dan weer om 10.00 uur beginnen? Een week later, 9 september, hebben wij onze jaarlijkse startzondag. Het is dan ook Nationale Ziekendag. Zoals gebruikelijk zal er dan gecollecteerd worden voor De Zonnebloem. Het thema voor deze startdienst is:



"EEN GOED GESPREK"

Meer informatie over deze startzondag treft u elders in dit nummer aan. We hopen op 9 september jong en oud te kunnen begroeten. Iedereen is van harte welkom! Op 16 september is ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn onze gastpredikant. Een week later, de 23^e, hoop ik weer in uw midden te zijn. Op de laatste zondag van deze maand, 30 september, hopen wij met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Door brood en wijn met elkaar te delen vieren en bevestigen wij de gemeenschap met onze Heer en met elkaar.

Diaconie

23 sept. Vredesweek Generaties voor vrede

De Vredesweek loopt van 15 t/m 23 sept en de collecte is bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en PAX, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner 'Spirit and letter' die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC's met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In Sebrenica biedt het programma 'Dealing with the past' van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Meer informatie zie www.kerkinactie.nl



30 sept. Heilig Avondmaal de Kleine Wereld Wageningen

Het aanbod van betaalbare woningen is niet zo groot. Architect Pieter Roza kwam daarom op het idee om samen met statushouders en de Wageningse Diaconie een leegstaand gebouw op te knappen en onder te verdelen in 6 appartementen.

De statushouders gaan hier zelf aan de slag onder professionele begeleiding. Zo krijgen zij kansen om een nieuw leven op te bouwen door werkervaring op te doen en wordt hen een plek geboden om te wonen, de taal sneller te leren en actief in de wijk betrokken te zijn. Daarnaast bouwen zij, en het project in het algemeen, een relatie op met verschillende instanties en betrokken partijen in Wageningen.

Na de bouw stopt dit echter niet. De samenwerking die in de realisatiefase ontstaat zal een bodem leggen voor een duurzame binding aan het project. In het pand komt een gemeenschappelijke ruimte die gebruikt zal worden voor onderlinge ontmoeting en wederzijdse inspiratie, maar ook voor kleinschalige gezamenlijke activiteiten, workshops, bijeenkomsten en lessen. De ruime gemeenschappelijke tuin zal door bewoners en andere betrokkenen worden ingericht, onderhouden en gebruikt. De wens voor het aanleggen van een moestuin ligt daarbij voor de hand.

Meer informatie zie www.pdkn.nl/projecten/

Earth Overshoot Day

De Earth Overshoot Day was dit jaar 1 augustus. Het is geen vaste dag in het jaar en kan niet van te voren worden vastgesteld, maar is de dag waarop we evenveel grondstoffen en voedingswaren hebben verbruikt als de aarde in één jaar kan produceren.

De eerste Earth Overshoot Day was op 29 dec 1970 en sinds vindt de dag steeds vroeger in het jaar plaats. Voor meer informatie zie o.a. www.overshootday.



Startzondag

Het thema is dit jaar "Een goed gesprek". Tijdens de dienst op **9 september** gaan we al in gesprek, maar wij hopen dat u ook blijft voor een goed gesprek tijdens en na de koffie. Wij hebben geprobeerd om een gevarieerd programma voor jong en oud te maken.

Dit jaar verkoopt See You Again tegen een kleine vergoeding iets lekkers voor bij de koffie, de opbrengst is voor Join4Energy. Het zou heel fijn zijn wanneer u wat voor de lunch wilt maken/ meenemen, dit graag doorgeven bij opgave. Een goede gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en een start te maken in een nieuw kerkelijk jaar dat voor ons ligt.

Dus geef u snel op via bij Ilja Waszink 055-8430110 of startzondag@pknloenenveluwe.nl



Kerkrentmeesters

2 september: COLLECTE MISSIONAIR WERK

De Protestantse Kerk steunt in heel Nederland pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Eén van die pioniersplekken is het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum. Bijna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd. Veel mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zijn op zoek naar spirituele verdieping. Het Christelijk Spiritueel Centrum in Hilversum richt zich vanuit het christelijk geloof op mensen die zoeken naar ontspanning en rust. Het pioniersteam in Hilversum sluit met een divers aanbod aan bij de behoeften van nieuwe spirituelen. Activiteiten zijn: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen op deze manier God ontmoeten met lichaam, ziel en geest. Het Christelijk Spiritueel Centrum voelt zich thuis bij stilte en het ritme van de eeuwenoude kloostergewoonten, zoals de getijdegebeden, waar mensen de kans krijgen om even uit de drukte te stappen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven. Van harte aanbevelen!

Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was: € 373,-.



Oud IJzer Inzamelpunt

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren aan Hameinde 1 (voormalig terrein van Maalderink-Reusken).

Wij willen graag uw oude metalen, koperen- en aluminium voorwerpen waar u vanaf wilt. Dit kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bed spiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman 055-5051458
Ap Kobussen 055-5051136
Jan Nijhof 055-5051028
Henk Kok 055-5051102
Tonnie Wansink 055-5051873
Chris van Oorspronk 06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

Financiële info apr/mei/juni/juli 2018

| Kerkelijke bijdragen | Maanden: | T/m maand: | Toegezegd: |
|--|-----------|------------|------------|
| Apr/mei/juni/juli '18 | 13.836,80 | 37.950,70 | 51.528,50 |
| Collectes diensten: Apr/mei/juni/juli '18 | 636,29 | 1.283,89 | |

Kerkenraad

Informatie-uurtje

Het is al jaren gebruikelijk dat de kerkenraad tijdens de contactavond vertelt over belangrijke ontwikkelingen binnen onze gemeente. Toch zijn er in de loop van elk jaar ook onderwerpen die we met u willen delen.

Gemeenteleden hebben daarom voorgesteld om vaker een (korte) bijeenkomst te houden. Dat willen we voor het eerst doen tijdens het koffie drinken aansluitend aan de kerkdienst van 23 september. Ons idee is om de bijeenkomst maximaal 30-45 minuten te laten duren. Op 23 september zullen de kerkrentmeesters vertellen over de ontwikkelingen met betrekking tot het Jeugdhuis en de pastorie. Daarnaast willen we tijdens deze eerste bijeenkomst vooral uw vragen horen. Zo mogelijk geven we daar gelijk een antwoord op. Als het onderwerp meer tijd vraagt of wanneer we zelf meer informatie nodig hebben komt het onderwerp tijdens een volgende bijeenkomst aan de orde.

Wij hopen u te spreken op 23 september!

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe.

In Memoriam: Gerrit van de Steeg

Jarenlang was hij een vertrouwd gezicht binnen onze kerk: koster v.d. Steeg.

Trouw was hij er elke zondag - op een enkele vrije dag na -. Voorafgaand aan de zondagse eredienst zag je hem achter de kerk in zijn nette pak, rokend aan zijn pijp. Hij had aandacht voor iedereen en maakte graag een praatje. De ondersteuning tijdens de diensten was



altijd tot in de puntjes verzorgd, inclusief het glaasje water voor de predikant. Natuurlijk ging er onverwacht wel eens iets mis tijdens een dienst, maar Gerrit wist dit meestal geruisloos te herstellen. De kerkgangers hadden vaak niet eens gemerkt dat er iets mis was gegaan! Naderhand kregen we als kerkenraadsleden vaak op een vrolijke manier de anekdotes daarover te horen.

Ook door de week zorgde Gerrit voor het kerkgebouw; de schoonmaak samen met zijn vrouw Marietje, de voorbereidingen voor de diensten op zondag en de zorg rondom de rouw- en trouwdiensten. Daarbij keek hij ook of het kerkhof 'toonbaar' was en ruimde hij zo nodig onkruid of bladafval op. Hij was zuinig op 'zijn' kerkgebouw en zorgde er daarom zorgvuldig voor dat eenieder er netjes mee om ging. Groot was zijn schrik toen hij op een zondagmorgen de kerk in kwam en bleek dat de Statenbijbel in die nacht was gestolen, verontwaardigd toen deze bijbel later in een sloot werd teruggevonden.

Gerrit was handig in houtbewerken. Hij heeft onder andere de kaarsenstandaard en bloementafeltjes in de kerk gemaakt; iets van blijvende waarde.

Ook na zijn pensionering bleef Gerrit als koster verbonden aan onze gemeente en zette hij zijn werkzaamheden op dezelfde zorgvuldige wijze voort. Geleidelijk kreeg hij meer problemen met zijn gezondheid. In 2014 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als koster en is hij tevens gestopt met zijn werkzaamheden. Ook daarna bleef hij betrokken bij onze gemeente en bezocht vaak de zondagse erediensten. We blijven hem dankbaar voor wat hij voor onze gemeente heeft betekend. We wensen zijn vrouw Marietje, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte om het gemis te verwerken.
Kerkenraad Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe.

Zonnebloem: Nationale ziekendag



Ook dit jaar zal de Zonnebloem Loenen haar aandacht schenken aan de Nationale Ziekendag. Onze vrijwilligers zullen met een bloemetje een extra bezoekje brengen aan diverse mensen. Elk jaar wordt er speciaal voor deze dag door de Zonnebloem in Breda een gedicht gemaakt, dit keer wil ik het gedicht graag met u allen delen, het zegt voldoende....

Voor elkaar

We zijn er voor elkaar,
denken in mogelijkheden,
doen wat *er kan*.
Een praatje, een blokje om,
een uitje en nog *zoveel meer*.
Samen genieten we van het leven,
samen kan er zoveel meer dan je denkt!

We mogen zondag 9 september wederom in beide kerken collecteren. Dit doen we na afloop van de dienst van 10.00 uur. Het spreekt voor zich dat wij, Zonnebloem Loenen, deze collecte van harte bij u aanbevelen, met de hartelijke Zonnebloemgroeten namens alle vrijwilligers, Stefie Eijmans.

Gift



Wij ontvingen een gift van € 100.- voor het onderhoud van de kerk en/of van het kerkhof (mevr. D., uit dankbaarheid). Onze hartelijke dank hiervoor!

Afwezig

Wij gaan er nog even tussenuit van woensdag 12 september tot en met zaterdag 22 september. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. D. Nieuwenhuis, tel. 5052072.

Vanaf de Kempe

wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds.

Kopij volgend nummer

Voor het oktober nummer 2018 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 13 september 2018 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 14 september 2018.

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. J.W.C. van Driel Tel. 5051350

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176

Website: www.pknloenenueluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Gerda Havekes liturgie tel: 055 - 5051753

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenueluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

In Memoriam

Op 31 juli overleed in de leeftijd van 81 jaar Gerrit Jan van de Steeg, Derk Mulderweg 9. Gerrit heeft een bewogen leven gehad met hoogtepunten maar zeker ook met dieptepunten. Ziekte en verdriet zijn hem niet bespaard gebleven. Vijf en twintig jaar lang is hij de koster van onze kerk geweest. Met grote trouw en veel inzet heeft hij al die jaren zijn taak vervuld. Bij bijzondere diensten dacht hij mee hoe de zaken in praktisch opzicht het best konden worden aangepakt. Gerrit was ook een koster met stijl. Altijd keurig in het zwarte pak. Als je de kerk binnenkwam, was het meteen duidelijk wie de koster was. Onze gemeente is hem grote en blijvende dank verschuldigd voor het vele dat hij gedaan heeft.



De afscheidsdienst vond op 7 augustus plaats in de aula van crematorium Heidehof in Ugchelen.

Daar klonken ondermeer de woorden van psalm 27. Van harte leven wij mee met Marietje, de kinderen en de kleinkinderen. Wij wensen hen voor de komende tijd veel sterkte maar bovenal Gods troostende nabijheid toe.

Verjaardagen



Happy Birthday!

Op 7 september hoopt mevr. T.K. Evers-Klomp 85 jaar te worden. Zij woont: Imbosweg 21, 7371 DA Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zal hebben.

Moge zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.

Jubileum

Op 19 september hopen de heer en mevr. G. Hijwegen-Witteveen hun 55-jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: Eerbeekseweg 53, 7371 CC Loenen Gld.

Op 24 september hopen de heer en mevrouw T. Hennink-Berends hun 60^e jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: Watermolen 12, 7371 SR Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij deze echtparen van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe. Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Overdenking - Willem Klomp

September alweer, de herfst staat voor de deur en misschien loopt de zomer nog wel een tijdje door. Wat is de actualiteit op dit moment? Wel dat het kurk- en kurkdroog is. Als het eropaan komt kan dat een ramp zijn, zeker voor de boeren. Nu zijn er in Loenen en omgeving niet zoveel boeren meer, maar een heleboel jaren geleden nog wel. Zelfs vele

arbeiders hadden nog wel een stukje grond om wat graan en groente te verbouwen. Houdt de droogte lang aan, dan kon er hongersnood dreigen. Wanneer dit blad uitkomt verzuipen we misschien alweer, maar de verwachtingen gaan daar niet van uit. Vroeger, in de tijden van pastoor Peters en Boerland werd er in de kerk in zulke gevallen

gebeden om regen. Wanneer er niks geoogst wordt, dan is er ook weinig te eten. Of er in Loenen en omstreken ook gebeden is of nog gaat gebeuren, is mij niet bekend. In Overijssel gebeurt dat wel. RTV-Oost meldt: "We hebben te maken met de grootste droogte van deze eeuw. Het wordt dit jaar zelfs droger dan in het recordjaar 1976. In veel kerken in Overijssel wordt daarom gebeden voor regen. Hoe meer naar het Oosten je komt, hoe meer er gebeden wordt voor regen". En ook de Raad voor Marokkaanse Moskeeën Nederland roept op tot gebed voor regen. Je zou denken dan zal het zeker wel goedkomen. Een ander punt van actualiteit op levensbeschouwelijk- en geloofsgebied is het beleid van de minister en de NPO (Nederlands Publieke Omroep). De omroepen moeten weer drastisch bezuinigen omdat de minister minder subsidie gaat geven. Daarom wil de directie van de NPO dat de omroepen minder documentaires en levensbeschouwelijke programma's gaan uitzenden. De kijkcijfers zijn bepalend en dat is heel jammer. Er zijn soms heel aardige programma's op dit gebied te zien. Je zou zeggen dat de publieke



omroep juist hiervoor bestaat. EO-directeur Arjan Lock zegt het volgende: "En dus teken ik namens al degenen voor wie geloof van levensbelang is, protest aan. Ik wil dat in de Nederlandse publieke media levensbeschouwing van grachtengordel tot Groningen een plek heeft. Niemand leeft voor

zichzelf alleen. Geloof is van iedereen, voor iedereen". En zo is het maar net. Met zijn allen naar het Malieveld. En als afsluiting een gedicht/gebed om regen, geschreven door Els Hengstman-van Olst op 23 juli 2018.

Wij bidden U gezamenlijk,
 Zend ons toch regen Heer,
 Ons land is aan het verdorren,
 Kom stort veel water neer!

De natuur bezwijkt van droogte
 En de boeren hebben 't zwaar,
 Strek toch uw hand uit naar de wolken,
 Voor U is dat een klein gebaar!

Ze zullen waterstromen geven,
 Op Uw bevel vloeit regen neer,
 Wij bidden U gezamenlijk,
 verhoor ons gebed, oh Heer!

Filmavond Parochiehuus

Op 25 oktober houden we weer een filmavond. Ditmaal kunt u komen kijken naar "The Hundred-foot Journey". Een Indische familie verhuist naar Zuid-Frankrijk om daar een Indisch restaurant te openen. Daar protesteert de kille eigenaresse van het klassieke Franse restaurant hevig tegen. Dat en een ontluikende liefdesrelatie is goed voor een hoop spanning en humor....De zaal van het parochiehuus achter de kerk is open om 19.30 Daar staat de koffie klaar. De film start om 20.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. En natuurlijk is er ook nog een drankje. Komt allen voor een gezellig avondje film! Namens de pastoraatgroep Loenen/Eerbeek



Installatie Pastoor Herman Herms

Zondag 2 september vindt de installatie plaats van Pastoor Herman Herms in de H. Martinuskerk in Twello. Hij is benoemd als nieuwe pastoor van de Franciscus en Clara parochie en gaat wonen in de pastorie in Twello. Namens de Locatieraad

Franciscus en Claradag

Zondag 7 oktober vindt de Franciscus en Claradag plaats in Twello. Thema: Uit de bron van Clara. In de viering krijgt de H. Clara extra aandacht en er is een leuk programma: Happen en stappen om de wereld. Nu al nieuwsgierig? Graag tot 7 oktober! Namens de Voorbereidingsgroep

Bedevaart Kevelaer

Zaterdag 1 september wordt de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer gehouden. Het thema van de bedevaart van dit jaar is: Zoek Vrede. We wensen de deelnemers een mooie dag. Namens de Bedevaart Zutphen-Apeldoorn e.o.

KVV-bijeenkomst dinsdag 18 september



Na een geweldige zomer gaan we weer starten met onze bijeenkomsten. Dinsdag 18 september komt de heer H. Griffioen een lezing geven met als onderwerp: Dakloos: keuze of noodlot? De verhalen zijn vaak ontroerend. Wij hopen op een goede opkomst voor dit boeiende onderwerp. Aanvang 19.30 uur.

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

September alweer na een hete zomer. Vrijdagmorgen 7 september is er weer de klussenmorgen voor vrijwilligers op het kerkhof en verdere terreinen. Dat zal wel bladharken geblazen worden, want de bomen verliezen dit jaar al vroeg hun blad. Werkbespreking om 8.00 uur met koffie, soms met koek. Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

Za. 1 sept. 18 Eucharistieviering.

Intenties: Everdina Adriana Bijvank, Geertruida Johanna Reiniera Revenberg-Cuppers, Wim Schiphorst

Zo. 9 sept.18 Eucharistieviering.

Intenties: Frits Seemann Voogd, Overl. Echtpaar Meurs- v.d. Linde, Hendrikus Antonius Reulink, Henk Derickx.

Za. 15 sept. 18 Woord-en Communieviering.

Intenties: Filipo Nicolo di Vita, Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Petronella Johanna Bannenberg-Schuiling, Anna Maria Geertruida Weerensteyn-van Gameren.

Zo. 23 sept. 18 Eucharistieviering

Intenties: Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen, Berendina Maria Everharda Blom/ v.d. Beld, Overl. Echtpaar Kamphorst- van Schaik, Overl. Ouders Harmsen- Hafkamp.

Za. 29 sept. 18

Intenties Antonia Grada Klomp, Overl. Ouders Uiterweerd-ten Broek, Frits Seemann Voogd.

Kerkdiensten september 2018

Protestantse gemeente

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| Zondag 2 september | 10.00 uur | Dhr. H.G. Dijkman - Vorden Koffie na de dienst Coll.: Help nieuwe kerk in Hilversum |
| Zondag 9 september | 10.00 uur | Ds. J.W.C. van Driel Startzondag Koffie na de dienst Coll.: "Verdubbel collecte" De Zonnebloem |
| Zondag 16 september | 10.00 uur | Ds. H.W.J. Faassen - Apeldoorn |
| Zondag 23 september | 10.00 uur | Ds. J.W.C. van Driel Koffie na de dienst en info-uurtje Coll.: Vredesweek |
| Zondag 30 september | 10.00 uur | Ds. J.W.C., van Driel Heilig Avondmaal Coll.: H. Avondmaal |

See You Again: 2 september jongste groep 10:00 uur Bruisbeek
9 september Startzondag 10:00 uur in de kerk
23 september jongste groep ontbijt 9:50 uur Bruisbeek

Rooms Katholieke parochie

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| Zaterdag 1 september: | 19.00 uur | Eucharistieviering. Celebrant: Pastor Sebastian |
| Zondag 09 september: | 10.00 uur | Eucharistieviering Celebrant: pastor Hofstede pr- m.m.v. Con Spirito |
| Zaterdag 15 september: | 19.00 uur | Woord- en communieviering. Voorganger: pastor W. Vroom |
| Zondag 23 september: | 10.00 uur | Eucharistieviering Celebrant: pastor Hofstede m.m.v. Con Spirito |
| Zaterdag 29 september: | 19.00 uur | Woord- en communieviering. Voorganger: pastor P. Kantoci. |

