

HET KONTAKTBLAD



Begin de dag nooit met de
scherven van gisteren.

Mei 2018
Jaargang 49 - nummer 8

Diensten

De eerste dienst die ik hier wil noemen, is de jaarlijkse oecumenische gedachtenisdienst op 4 mei. Deze wordt gehouden op het Ereveld aan de Groenendaalseweg om 11.30 uur. Medewerking wordt verleend door het Beraad van Kerken, het koor "Con Spirito" o.l.v. Corné de Haan, pastor W. Vroom en ondergetekende.

Op 6 mei is er in verband met het oecumenische reisje geen dienst in onze kerk.

Een week later, 13 mei, is ds. C. de Gooijer uit Deventer onze gastpredikant.

Het feest van Pinksteren hopen wij te vieren in een oecumenische dienst in de RK kerk op 20 mei, aanvang 10.00 uur. Medewerking wordt verleend door het Beraad van Kerken, het koor "Con Spirito" o.l.v. Corné de Haan, pastor I. Kantoci en ondergetekende. Na afloop is er koffie en thee in het parochiehuis.

Op de laatste zondag van deze maand, 27 mei, is er weer een dienst voor iedereen m.m.v. "See You Again". Het thema van deze dienst is:



" NIEMAND IS ZOALS JIJ "

Na afloop is er koffie, thee en limonade.



See You Again

Op zondag 27 mei houden we een "Dienst voor iedereen" met medewerking van See You Again. Het thema is:

"Niemand is zoals jij".

De wereld leert: je bent pas belangrijk als je slim, knap of getalenteerd bent. God leert: je bent bijzonder om wie je bent, zonder voorwaarden!

We hopen op een gezellig uur met jong en oud.

Na afloop van de dienst is er koffie, thee en fris voor iedereen.

Tot dan, See You Again



Hallo allemaal,

Elise en ik zijn sinds 5 maart terug uit Gambia waar we geholpen hebben. We willen jullie graag vertellen over onze ervaring en wat we daar gedaan hebben. Wij zijn 27 mei in de kerk om jullie daar meer over te vertellen. Elise Ermers en Iris Waszink

Diaconie

Collecte 13 Mei (Wezenzondag): See You Again

De laatste jaren groeit het aantal kinderen dat deelneemt aan See You Again. Elke twee weken komen zij bij elkaar om verhalen uit de bijbel te horen en (creatieve) activiteiten te ondernemen die passen bij het beleven van hun geloof. Eén keer per jaar organiseren de kinderen een kerkdienst. Aan de jaarlijkse kerstmusical mogen alle kinderen uit Loenen meedoen. Met de opbrengst van de collecte kunt u de activiteiten van See You Again ondersteunen, bijvoorbeeld voor de aanschaf van (les-)materialen.

Probleem wisselwachter

Dit verhaal is gevonden op Internet

In Rotterdam is een vrouw gevonden die tien jaar dood in haar huis had gelegen, een even bizar als verdrietig bericht. In een reflex dacht ik na het lezen: wie is hier verantwoordelijk voor? Gek eigenlijk, want al zou er een verantwoordelijke gevonden worden, is het misschien belangrijker eens na te denken of dit in mijn eigen omgeving zou kunnen gebeuren. Oftewel, ben ik moreel verantwoordelijk voor mijn buurvrouw die ik nog nooit heb gezien?

Het trolleyprobleem stelt mensen voor een fictief moreel dilemma. Stel, je staat van een afstandje te kijken naar een trein die recht op vijf mensen af rijdt. De vijf personen staan op het spoor en kunnen niet weg. Je staat naast een hendel en door die oververandert de trein van spoor. Echter, nieuwe spoor staat een nietsvermoedende voorbijganger. Wat zijn twee opties, niks doen en er komen om of de hendel overhalen waardoor



te halen, op het doe je? Er vijf mensen één persoon

overlijdt. De meeste mensen kiezen voor het hypothetisch overhalen van de hendel.

In eerste instantie gaat dit soort gedachte-experimenten over aantallen, vijf doden is erger dan één. Als je iets langer nadenkt gaat het ook over niks doen tegenover iets doen. Stel, dat er maar één persoon op het spoor staat in plaats van vijf. Dan is de keuze snel gemaakt. Tenzij de nietsvermoedende voorbijganger de antichrist of dath vader is, zullen de meeste mensen als het toch niet uitmaakt liever niets doen. Tot slot biedt het gedachte-experiment een aanknopingspunt om na te denken over de verantwoordelijkheid die hoort bij een waarneming. Als er niemand naar de trein staat te kijken, valt er ook door niemand iets te doen. Als geen enkele buurtbewoner ooit aan de oude buurvrouw denkt of eens aanbelt, heeft ook niemand de verantwoordelijkheid voor haar eenzaamheid, of wel?

Als je niks doet ben je dan ook schuldig?

Collecte opbrengsten

Maand	Diaconie	Zending	Uitgangscollecte
Jan. 2018	130 euro		53 euro Werelddiaconaat
Febr. 2018	128 euro		48 euro Schuldhulpmaatje
Maart 2018	260 euro		27 euro Sociale supermarkt 81 euro het Kansfonds

Vriendelijk bedankt voor uw giften

Financiële info t/m maart 2018

Kerkelijke bijdragen	Mnd:	T/m maand:	Toegezegd:
Mrt '18	11.579,45	24.133,90	51.528,50
Collectes diensten:			
Mrt '18	253,82	647,60	

Kerkrentmeesters

Mazzelschuur

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was: € 329,10.



Oud IJzer Inzamelpunt

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren aan Hameinde 1 (voormalig terrein van Maalderink-Reusken).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman	055-5051458
Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

Vorige maand is er voor € 1.190,82 aan oud ijzer opgehaald.

Solidariteitskas

De meeste gemeenten van de PKN in Nederland zijn zelfvoorzienend. Toch is er soms hulp nodig op geestelijk en/of financieel gebied. Als een gemeente, na al het mogelijke zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan de Solidariteitskas een hulpmiddel zijn. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk en bedoeld om elkaar duurzaam op weg te helpen. De Solidariteitskas is dus Christen zijn in zijn puurste vorm, namelijk dat we naar elkaar omzien en elkaar helpen als dit nodig is.



Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10,- per belijdend lid. Hiervan wordt €5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. De andere €5,- is voor onze eigen gemeente. Eind mei ontvangt u hiervoor een acceptgiro.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage? Wilt u meer weten over de solidariteitskas? Kijk dan op de website www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.

Beroepen nieuwe predikant

Inmiddels hebben we naar aanleiding van de oriënterende gesprekken 4 geschikte kandidaten. In eerste instantie gaan we met 2 van deze kandidaten verder in de procedure.

De beroepingscommissie.

Schaapskooi dienst zondag 3 juni

De afgelopen jaren hebben we met prachtig weer een geweldige kerkdienst mogen houden bij de schaapskooi op de Loenermark. Dit jaar hopen wij dat het weer het zondag 3 juni om 10.00 uur weer toelaat.



Ds. Hans van Driel zal de dienst voorgaan en voor de kinderen is er weer een eigentijdse invulling van de preek. Reserveer de datum en komt allen.
In volgend kontaktblad volgt meer informatie.

Verkiezing ouderling-kerkrentmeester

In haar vergadering van 19 maart jl. heeft de kerkenraad de heer Jerrick van Brussel, Horstweg 64 verkozen tot ouderling-kerkrentmeester. Wij zijn erg blij dat hij het college van kerkrentmeesters komt versterken. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente. Deze dienen uiterlijk tot en met 5 mei schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.

ZOA collecte opbrengst 2018

De huis-aan-huis collecte van ZOA in Loenen heeft dit jaar een bedrag van € 1.311,38 opgebracht. (Vrijwel exact hetzelfde bedrag als vorig jaar!!)
Daarmee zijn de
13 collectanten erin geslaagd de collecte opnieuw tot een succes te maken.
ZOA wil zowel de collectanten als de gevers hartelijk bedanken.



In 2019 is de collecte t.b.v. ZOA in de week van 24 tot en met 30 maart.
Als ook u dan uw steentje wilt bijdragen door één of meer uurtjes voor deze collecte te lopen dan hoor ik dat graag.

Christien Jurriens
Horstweg 19a ; Loenen
Tel. 055- 505 17 82

Vanuit de pastorie (voor de laatste keer)

wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds en goede en Geest-rijke Pinksterdagen!

Met vriendelijke groet, Ds. J.W.C. van Driel



In Memoriam

Op maandag 19 maart is overleden Frits Seemann Voogd in de leeftijd van 97 jaar. Hij woonde aan de Bachstraat te Eerbeek. Zijn afscheidsviering vond plaats op vrijdag 23 maart in de Parochiekerk te Loenen. Aansluitend was de begrafenis op het Parochiële Kerkhof te Loenen. Wij wensen zijn familie kracht en sterkte voor nu en de komende tijd.



Wij ontvingen het overlijdensbericht van Jacomina Bovendorp - Bredewold, Derk Mulderweg 25. Zij overleed op 20 maart in de leeftijd van 88 jaar. De crematieplechtigheid vond plaats op 26 maart op Heidehof te Ugchelen. Van harte wensen wij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen voor de komende tijd veel sterkte toe.

Op 27 maart overleed Nel Jeths - Westhof in Het Zonnehuis te Beekbergen. Zij is 88 jaar geworden.

De afscheidsdienst werd gehouden op 4 april in Rouwcentrum Rouwenhorst te Apeldoorn. Daar klonken ondermeer de woorden van Psalm 103. Aansluitend vond de begrafenis plaats op ons kerkhof. Wij leven van harte mee met Bea en de overige familie. Wij wensen hen veel troost en kracht toe.

Wij ontvingen het bericht dat op 3 april Reinder Modderkolk is overleden in de leeftijd van 77 jaar. De crematieplechtigheid vond plaats op 9 april op Heidehof te Ugchelen. Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Verjaardagen

Op 8 mei hoopt mevr. L.B. Groen - Geerdink 93 jaar te worden. Hackfortweg 5, 7371 BK Loenen Gld.

Op 13 mei hoopt mevr. L.H. Evers-Berends 85 jaar te worden. Molenbeek 88, 7371 SZ Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Kerkdienst tussen de koeien

OECUMENISCHE KERKDIENT TUSSEN DE KOEIEN VAN DE GROOTE MODDERKOLK.



De dagen voor 18 maart waren de meningen verdeeld. Het zou koud worden, zelfs vele graden onder 0 met een gure wind. Moesten we de dienst nu wel of niet doorlaten gaan in de stal?

Het werd een: "t Giet Deur".

De mannen van Natuurmonumenten hadden windvangers langs de open gedeeltes gespannen en dekentjes geregeld, waardoor het, samen met de warmte van de koeien en een beker warme chocomelk, goed te doen was voor de dik ingepakte bezoekers.

Het was een dienst voor en met elkaar. Zo heette Bernadette Paping om 10 uur de ruim 75 die-hards van harte

welkom. Ds. Hans van Driel gaf bij de opening een uitleg over het thema "Ei, wonder van het leven". Pastor Ivan Kantoci had een pakkende en hartverwarmende preek over dit thema. Gerda Havekes droeg een mooi gedicht voor, Sascha Dolleman zong met Gerard Meerbeek het lied "De vleugels van mijn vlucht" en het Verdandi koor bracht het lied "Voel wat ik voel voor jou" ten gehore. Alle gezongen liederen werden begeleid op keyboard door Gert Brilleman, die met een klein kacheltje zijn handen warm hield. Rene Bartelink zorgde dat dit alles voor een ieder goed te verstaan was. De kinderen gingen halverwege de dienst samen met SeeYouAgain op eigen wijze met het thema aan de slag.



De vaart zat er goed in, zonder dat dit iets afdeed aan de kwaliteit van de dienst. 3 Kwartier later stond iedereen dan ook gezellig onder het genot van een warme drank na te praten over deze geslaagde dienst. Ook dit was hartverwarmend.

TV Gelderland was ook nog aanwezig, maakte mooie opnames en interviewde een aantal kerkgangers. Dit was 's middags al op de radio te horen bij omroep Gelderland en te zien <https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2309822/Kerkdienst-midden-tussen-de-koeien>. Zelfs het Jeugdjournaal <https://jeugdjournaal.nl/artikel/2223176-kerkdienst-tussen-de-koeien-in-een-stal.html> besteedde aandacht aan deze geslaagde dienst.

Het was weer een mooi en fijn gebeuren van 'samen kerk zijn' in ons dorp Loenen. Meer foto's van deze dienst zijn te zien op de website van de Protestantse Gemeente Loenen: <https://www.pknloenenveluwe.nl/index.php/fotos>

Oecumenisch uitje

Op zondag 6 mei 2018 zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we het stadje Ootmarsum in Overijssel.



De bus vertrekt om 6.30 uur vertrek vanaf het Jeugdhuis in Loenen en om 7.00 uur bij de Korenmolen in Eerbeek. We mogen onze auto's parkeren op de parkeerplaats van De Korenmolen. Neem uw rollator mee als u daar normaalgesproken voor een wandelingetje gebruik van maakt. De rollator kan onder in de bus.

Neem iets lekkers mee voor onderweg. We verwachten omstreeks 8.30 uur aan te komen in Ootmarsum. De mis in de Sint Simon en Judaskerk begint om 9.00 uur. Na de mis gaan we naar Brasserie De Pastorie voor koffie/thee en krentewegge. Om 11.30 uur begint de rondleiding in de kerk. Na de rondleiding gaan we terug naar De Pastorie voor de lunch. U kunt kiezen uit een broodje gezond of een broodje kroket. We zullen tijdens de busreis inventariseren waar u voor kiest. Geef eventuele bijzondere dieetwensen (b.v. glutenvrij) liefst vóór 20 april mei door aan de organisatie. Dan kunnen we daar in overleg met De Pastorie en De Korenmolen zoveel mogelijk rekening mee houden. Na de lunch brengen we een bezoek aan het Schoolmuseum Educatorium. We kunnen daar ook groepslessen bijwonen. Daarvoor splitsen we ons gezelschap op in tweeën. De eerste groep begint het bezoek met de

groepsles. De tweede groep eindigt het bezoek met de groepsles. Als u wilt kunt u op eigen gelegenheid nog wat rondkijken in Ootmarsum.

De bus vertrekt weer om 16.30 uit Ootmarsum. Zorg dat u al enige minuten voor die tijd aanwezig bent op de plek waar de bus zal vertrekken.

De bus arriveert omstreeks 18.00 uur bij De Korenmolen voor het dinerbuffet.

Wie niet deelneemt aan het diner kan zo nodig bij het Jeugdhuis in Loenen worden afgezet.

U kunt zich vóór 20 april opgeven bij Elly van der Gouw (tel. 0648034363) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook mailen naar ellyvandergouwbloemink@gmail.com of tvhensbergen@hetnet.nl.

De kosten bedragen €65,- per persoon voor het totale programma en € 35,- exclusief diner. U mag dit bedrag vóór 20 april 2018 overmaken op rekeningnummer NL68FVLB0635809931 van het Beraad van Kerken in Loenen.

Pinksteren



Voor het juni nummer 2018 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 10 mei 2018 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 11 mei 2018.
3. kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

LET OP: NIEUW EMAILADRES

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Overdenking - Willem Klomp

De meimaand is aangebroken en is een zeer gedenkwaardige maand. Op donderdag 10 mei vieren we Hemelvaartsdag. Dat is op de veertigste dag na Pasen. De Heer steeg op ten hemel en de omstanders staarden hem na. Ze wisten dat ze het van nu af zelf moesten doen, de Christelijke leer verbreiden onder alle volkeren.

Jezus had wel gezegd dat hij hen zou helpen en dat gebeurde met Pinksteren (20 mei), de vijftigste dag na Pasen. Hoe dit gebeurde staat prachtig beschreven in de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2: "Toen de Pinksterdagen aanbraken, waren al de leerlingen op dezelfde plaats bijeen. En plotseling kwam er van de hemel een gedruis, als bij het opsteken van een hevige wind en het vervulde heel het huis, waar zij gezeten waren. En er verschenen hen tongen als van vuur, die uit elkander gingen en zich op ieder van hen nederzetten. En allen werden zij vervuld van de Heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naar gelang de Heilige Geest hen te spreken gaf. Nu waren er in Jerusalem Joden woonachtig, godvruchtige mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dat geluid ontstond, liep de menigte samen en men stond versteld dat ieder hen in zijn eigen taal



hoorde spreken. Allen waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Ziet zijn, die daar spreken geen Galileërs? Hoe horen wij dan ieder de taal van ons geboorteland?" En dan komt de opsomming van alle streken waar de mensen vandaan kwamen. Tegenwoordig hebben we hier vertaalmachines

voor. Misschien is dit via een omweg wel de weg van de Heilige Geest. Verder wil ik nog vermelden dat het een leuke traditie geworden is van het Beraad van Kerken om ieder jaar een excursie te houden naar een godsdienstig object om de oecumene te bevorderen. Op zondag 6 mei gaan we naar Ootmarsum (Ootmuske zeggen ze daar) in

Twente. We gaan daar een dienst (mis) bijwonen in de Simon en Judaskerk. De kerk is niet gewijd aan Simon Petrus en Judas Iskariot, maar aan Simon de IJveraar en Judas Taddeus, beiden apostelen en zij worden sinds onheuglijke tijden samen gevierd. Simon heeft de bijnaam de IJveraar, omdat hij vroeger tot de fanatieke partij van de Zeloten behoorde, die met geweld de verwezenlijking van de verwachting van de Messias wilde doorvoeren. De veel meer bekende en zeer populaire Judas Taddeüs (de moedige) is de broer van de apostel Jacobus de jongere, een neef van Jezus. Judas

heeft ons een brief nagelaten die tot de Heilige Schrift behoort. Het Christelijke volk vereert de Apostel als helper bij alle "hopeloze zaken". Of het helpt? Misschien kun je net zo goed de Heilige Geest aanroepen, voor een heldere inval om het

probleem op te lossen. We gaan niet alleen naar de kerk, we nemen daar ook de lunch en vervolgens naar het schoolmuseum. Of het ook met de bijbel is zullen we af moeten wachten.

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. J.W.C. van Driel Tel. 5051350

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176

Website: www.pknloenenveluwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Gerda Havekes liturgie tel: 055 - 5051753

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167. Email: janneke.chris@gmail.com

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Parochiereis Kroatië van 9 - 14 Mei 2018

Na een periode van voorbereiding en informatie is het bijna zover: van 9 tot en met 14 mei gaan 50 parochianen van de parochie Franciscus en Clara op reis naar Kroatië. Het wordt een reis met een cultureel en religieus karakter. In de afgelopen maanden heeft een werkgroep onder leiding van pastor Ivan Kantoci (van wie het initiatief komt) de reis en het programma georganiseerd. We zullen dan ook zijn geboorteplaats en -streek bezoeken, maar ook Zagreb en een aantal andere bezienswaardigheden in de regio Hrvatsko Zagorje.



We vertrekken op woensdag 9 mei a.s. in alle vroegte vanaf de Kerklaan naar Schiphol om rond het middaguur in Zagreb te zijn. De werkgroep heeft een uitgebreid programma gemaakt dat we in de dagen die we in Kroatië

zijn zullen beleven. Uit de groep reizigers is ook een koor gevormd ("het Kroatië-koor") waar we in het afgelopen jaar regelmatig mee gerepeteerd hebben en zullen dan ook zingen in enkele kerkdiensten vanzelfsprekend in de kerk te Pregrada (de geboorteplaats van Ivan Kantoci), en ook in de kathedraal in Zagreb. En zeker ook willen we genieten van de mooie natuur en architectuur en een bezoek brengen aan de thermale baden. Na een periode van voorbereiding zien we nu echt uit naar de reis.

Op maandag 14 mei in de namiddag komen we terug. Vervolgens zal op zaterdag 19 mei het "Kroatie-koor" in de kerk in Twello te beluisteren zijn tijdens de dienst van 19.00 uur. Op die manier willen we onze belevenis in Kroatië met u delen. We zullen dan ook enkele Kroatische liederen zingen. We verheugen ons op uw aanwezigheid.

Columbarium of urnenmuur

Het is misschien nog niet erg bekend, maar op ons kerkhof hebben we sinds een jaar een Columbarium ofwel Urnenmuur. Hierin zitten nissen waarin twee urnen bijgezet kunnen worden. Dit is een andere manier dan een urnenkelder of as verstrooiing. Ook deze laatste vormen zijn op ons kerkhof mogelijk.

Op zondag 25 maart heeft de eerste bijzetting in de urnenmuur plaats gehad.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van ons kerkhof kunt u contact opnemen met de begraafplaats commissie via het secretariaat of met de heer Paul van Berkum.

Henk Gerritsen.

Enquête Eerbeek 80+

De afgelopen maanden hebben we in Eerbeek een enquête gehouden onder alle parochianen boven de 80 jaar. We willen graag weten wat wij als kerk voor deze groep kunnen doen. We vroegen o.a. of er belangstelling is voor activiteiten in het Pater Dekkerhuis, gezamenlijke maaltijd, samenwerking met de PKN en speciale wensen als vervoer naar de kerk, communie aan huis en viering met ziekenzalving. We vroegen verder naar de bekendheid met de internet-TV, en of de informatie via website, Clara en contactblad Eerbeek voldoende is.



De bezoekgroep 80-jarigen heeft op alle adressen de enquête bezorgd en later ook weer opgehaald. Een extra klus, waarvoor onze hartelijke dank! Maar natuurlijk willen we ook iedereen bedanken die aan de enquête heeft meegedaan!

Van de 50 enquêtes kregen we er uiteindelijk 47 retour. 23 daarvan geven aan dat er op dit moment geen belangstelling is voor speciale activiteiten. De meest opgegeven reden is dat men zich nog te jong vindt en het al druk genoeg heeft met eigen activiteiten. Op zichzelf een goed teken!

Helaas is er in een aantal gevallen geen belangstelling voor activiteiten vanuit de kerk, of maakt ziekte, mantelzorg of lichamelijke beperking het onmogelijk om mee te doen.

Uit de wel ingevulde enquêtes blijkt vooral belangstelling voor activiteiten in het Pater Dekkerhuis, met name voor een koffie-middag zonder verder programma. We zijn zo gelukkig een aantal vrijwilligers te hebben gevonden die dat willen organiseren. We zijn Betsie Klomp, Jan Kobussen, An Hoogervorst en Ceciel Bult erg erkentelijk en wensen hun veel succes toe!

De eerstkomende data zijn meteen geboekt bij het Pater Dekkerhuis: 31 mei, 28 juni, 26 juli en 30 augustus. Dus steeds de laatste donderdag van de maand zoals we eerder ook al gewend waren. De middag begint om

14.30 uur en duurt tot 16.30 uur. We zullen ook de leden van de PKN uitnodigen. De meeste mensen hebben positief gereageerd op samenwerking met de PKN.

Daarnaast komen er uit de enquête nog enkele speciale wensen naar voren. We zullen daarvoor met de betreffende mensen persoonlijk contact opnemen.

Tot slot is het verheugend dat de grote meerderheid tevreden is over de informatiekanalen van website, Clara en Contactblad Eerbeek. Vooral de bladen worden goed gelezen!

We hopen op deze manier de parochianen in Eerbeek dichter bij elkaar te brengen.

De pastoraatgroep- Bruno van der Werff, tel 06-40372602

KVV bijeenkomst

Dinsdag 15 mei gaan we als K.V.V. een ouderwetse spelletjesavond houden.

We hebben geprobeerd een gevarieerd spelprogramma samen te stellen en volgens ons wordt het een leuke, gezellige, vrijblijvende avond.

Aanvang 20.30 uur in het parochiehuis.



Collecte Amnesty International

In de week van 12 t/m 17 maart 2018 is er in Loenen gecollecteerd voor Amnesty International, de opbrengst is € 774,30 . Tijdens de "sober"maaltijd op 14 maart is voor dit goede doel € 205,- opgehaald. Alle donateurs hartelijk dank.

Met vriendelijke groet Margriet Straver, coördinator

Versterking secretariaat

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat Jose Schippers-Tiemessen, heeft aangegeven het secretariaat te willen komen versterken.

Zij en Patricia Koopman-Lippmann zullen afwisselend aanwezig zijn tijdens de openingsuren van het secretariaat. (donderdag 10.00-12.00 uur)

Oproep

vrijwilligers gevraagd!

Als u ons mooie en goed onderhouden kerkhof bezoekt, vraagt u zich dan wel eens af hoe het komt dat het kerkhof en de omgeving er altijd zo netjes en goed onderhouden bij ligt.

Wel nu dit is te danken aan de vrijwilligers die zich elke 1e vrijdag van de maand inzetten om het kerkhof en de omgeving van de kerk er zo verzorgd uit te laten zien. Buiten deze ploeg vrijwilligers is er vaste ploeg vrijwilligers die iedere woensdag op het kerkhof aan het werk is.

Helaas zijn er een paar vrijwilligers die moeten afhaken of op een lager pitje hun bijdrage leveren. Daarom is er behoefte aan uitbreiding van vrijwilligers man of vrouw die hun steentje willen bijdragen.

De vrijwilligers komen iedere eerste vrijdag van de maand bij elkaar en werken dan van 8.30 uur tot 12.00 uur. Natuurlijk is er ook tijd voor een bakje koffie.

Materiaal en gereedschap is aanwezig.

Voor informatie of opgave kunt u contact opnemen met Paul van Berkum van de beheer commissie 0313 651283 Loenenseweg 63, 6961 CN Eerbeek of met de locatieraad leden.

Henk Gerritsen. Secr.Locatieraad.

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

Op vrijdagmorgen 4 mei weer de klussenmorgen op het R.K. kerkhof en terreinen rondom kerk en pastorie. "Een nieuwe lente een nieuw geluid" zei een bekend vaderlands dichter. Bij ons zou moeten gelden: Een nieuwe lente, nieuwe vrijwilligers. We wachten het af. Om 8.00 uur beginnen we met koffie, als het een beetje meezit met koek.

Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

- Zo. 06 mei '18** **Woord en communieviering - Voorganger pastor Kantoci**
Intenties: Willem Joseph Visseren, Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Filipo Nicolo di Vita, Overl ouders Harmsen-Hafkamp, Everdina Adriana Bijvank, Henk Dericks, jaargetijde Antoon Diks, overleden ouders Tiedink-Streppel, Johanna Geertruida Streppel-Dollenkamp, Berendina Maria Everharda Blom-van den Beld
- Za. 12 mei '18** **Woord en communieviering - Voorganger pastor Vroom**
Intenties: Overl. Echtpaar Kamphorst-van Schaik, Antonia Grada Klomp, Willem Joseph Visseren, Hendrikus Antonius Reulink, Overl. ouders Uiterweerd-ten Broek, Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen, Wim Schiphorst, overleden ouders Theo Hamer en Marietje Hamer-Harmsen, overleden familie Diks-Reulink, jaargetijde Jan Derksen
- Zo. 20 mei '18** **Oecumenische Viering - Voorganger P. Kantoci en ds van Driel**
m.m.v. Con Spirito
- Za. 26 mei '18** **Woord en communieviering - Voorganger pastor Kantoci**
Intenties: Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Overl. Ouders Boerkamp-Schiphorst, Overl. Ouders Elders Koers, Willem Joseph Visseren, Overl. Fam Bijvank



Kerkdiensten Mei 2018

Protestantse gemeente

Vrijdag 4 mei	11.30 uur	Ds. J.W.C. van Driel/ pastor W. Vroom Oecumenische gedachtenisdienst - Ereveld m.m.v. Beraad van Kerken/ "Con Spirito"
Zondag 6 mei	GEEN DIENST	Oecumenisch reisje naar Ootmarsum
Zondag 13 mei	10.00 uur	Ds. C. de Gooijer - Deventer Coll: bestemd voor eigen gemeente.
Zondag 20 mei	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel/pastor I. Kantoci Oecumenische Pinksterdienst RK KERK Koffie na de dienst
Zondag 27 mei	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Seizoensafsluiting "See You Again" Koffie na de dienst

See You Again: 20 mei Iedereen gezamenlijk ontbijt 9:50 uur in de Bruisbeek.
27 mei "Dienst voor iedereen" m.m.v. See You Again om 10:00 uur in de kerk.

Rooms Katholieke parochie

Zondag 6 mei	10.00 uur	Woord en communieviering Voorganger P. Kantoci - mmv Con Spirito
Zondag 6 mei	10.00 uur	Woord en communieviering Voorganger P. Kantoci mmv Con Spirito
Zaterdag 12 mei	19.00 uur	Woord en communieviering Voorganger P. Vroom mmv Con Spirito
Zondag 20 mei	10.00 uur	Oecumenische viering Voorganger P. Kantoci en ds. Van Driel mmv Con Spirito
Zaterdag 26 mei	19.00 uur	Woord en communieviering Voorganger P. Kantoci
Zondag 3 juni	10.00 uur	1e H. Communieviering Voorganger P. Daggenvoorde