

HET KONTAKTBLAD



Als vooruit kijken je bang maakt,
en achterom kijken je pijn doet,
kijk dan omhoog, God zal je helpen.

april 2018
Jaargang 49 - nummer 7

Diensten

Op 1 april hopen wij het feest van Pasen, het feest van de opstanding van onze Heer te vieren in een dienst voor jong en oud. Zoals gebruikelijk zal OLTO aan deze dienst meewerken. De dienst begint om 10.00 uur, maar u bent vanaf 9.30 uur van harte welkom om met elkaar een kop koffie of thee te drinken. Komt u ook?

Een week later, 8 april, is er een dienst waarin wij afscheid nemen van ouderling Janneke Brinkman. Wij willen haar heel hartelijk danken voor alles wat zij voor onze gemeente heeft gedaan. In diezelfde dienst zullen ouderling Ans Gooiker, ouderling-kerkrentmeester Marcel de Croon en diaken Betsie Modderkolk herbevestigd worden. Wij zijn blij en dankbaar dat zij hun werk voor onze gemeente zullen voortzetten. Na afloop van deze dienst is er koffie en thee. Over de dienst van 15 april zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden.

Op 22 april is er weer een dienst voor iedereen. Drs. K. Bulens is dan de voorganger. Na afloop is er koffie en thee. Meer informatie over deze dienst vindt u elders in dit nummer.

De laatste dienst van deze maand zal zijn op 29 april. Ook over deze dienst zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden.



Jeugddienst (Ook voor de jeugdigen van geest tot 95 jaar)

Thema van de dienst is HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT!



Waarom moet je denken bij dit thema? Haal alles uit het leven, leef elke dag optimaal? Is dat wel nodig? Of: Als je gaat eten; haal alles uit de pan? Misschien heb jezelf ook wel een idee waar je aan moet denken als je dit thema leest. En als je dat niet 1,2,3 hebt, dan gaan Kees Bulens en wij je dat uitleggen. Enne... er komen levende dieren. Ben je net als ik ook nieuwsgierig geworden, nou dan zie ik je vast op 22 april. Doe en See you Again

Gesprekskring



Het seizoen zit er inmiddels weer op. Graag wil ik alle deelne(e)m(st)ers hartelijk danken voor hun deelname en betrokkenheid! Zoals gebruikelijk sluiten we af met een etentje. Dat zal deze keer plaatsvinden in hotel-restaurant "De Loenermark" op maandag 9 april om 18.00 uur. We zien uit naar een gezellige avond!

Diaconie

1 april Jeugdwerk: Help de Kliederkerk groeien.

Vandaag is het Pasen en Pasen gaat over nieuw leven! Kliederkerk ook! Op een zondagmiddag lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Ze zijn nog nooit in dit gebouw geweest. Ze worden hartelijk welkom geheten en al snel verliezen ze zich in de creatieve activiteiten waarmee ze spelenderwijs samen een nieuw bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling, een gezamenlijke maaltijd en een pakkende viering. Op meer dan 130 plaatsen in Nederland worden er Kliederkerken georganiseerd! En dit aantal groeit nog steeds elk jaar fors! Kliederkerk is een missionaire activiteit, waarin jongeren en ouderen op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Veel gezinnen die de weg naar de kerk vaak niet meer weten te vinden, worden door deze vorm van kerkzijn



aangesproken. JOP, Jong Protestant, ondersteunt gemeenten bij het opzetten van Kliederkerk. Meer informatie: www.kliederkerk.nl.

8 april Eredienst en Kerkmuziek: Ruimte om te vieren.

Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de eredienst vorm te geven. Op verschillende plaatsen in ons land zijn daarnaast pioniersplekken ontstaan waar mensen wekelijks mee kunnen doen met een morgengebed en een avondgebed. Tijdens deze korte vieringen met veel ruimte voor stilte, ontmoeting met God en met elkaar, zingen mensen Gods lof, bidden ze en lezen ze in de Bijbel. Deze eeuwenoude manier van vieren biedt rust in de hectiek van het dagelijks bestaan. De Protestantse Kerk bundelt de ervaringen en deelt materiaal om nieuwe vormen van vieren een stimulans te geven (zie www.protestantsekerk.nl/thematisch). In de Kerk van Rwanda (EPR) spelen muziek en dans van oudsher een grote rol. In iedere kerk zijn er koren en muziekgroepen. De kerk biedt ruimte aan jongeren om hun eigen muziek in de dienst en in een kindernevendienst te laten horen. Jongeren krijgen muziekonderwijs en soms ook nieuwe instrumenten. Hun muzikale talenten zetten ze niet alleen in tijdens de dienst. Ze verdienen met hun muziekgroep ook geld door zich te laten inhuren op feesten. De Protestantse Kerk ondersteunt de pioniersplekken in Nederland en de Kerk in Rwanda. Meer



29 april Kerk in Actie collecte Met je kinderen op de vlucht

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Voor meer informatie zie <https://www.kerkinactie.nl/projecten/met-je-kinderen-op-de-vlucht>



Kerk in Actie steunt honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika het Midden-Oosten en Europa (waaronder Nederland). De kaart hieronder geeft aan in welke landen de projecten zich bevinden en waarover je informatie kunt vinden op de website projecten.



<https://www.kerkinactie.nl/projecten>

Mazzelschuur

Op de 1^e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk. De opbrengst vorige maand was: € 234,95.



Oud IJzer Inzamelpunt

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren aan Hameinde 1 (voormalig terrein van Maalderink-Reusken).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman	055-5051458
Ap Kobussen	055-5051136
Jan Nijhof	055-5051028
Henk Kok	055-5051102
Tonnie Wansink	055-5051873
Chris van Oorspronk	06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

Over geheel 2017 is in totaal € 9.200,58 opgehaald. Hierbij willen we de vrijwilligers die zich hiervoor inspannen van harte bedanken!

Tot dusver is er in 2018 al € 1.035,97 opgehaald. Een mooi begin van 2018.

Tarieven Jeugdhuis, kerk, en begraven

Elk jaar worden de tarieven voor huur van het Jeugdhuis en voor een uitvaart geïndexeerd. Dit jaar kan voor het eerst de kerk worden gehuurd. De tarieven van 2018 vindt u op de website van onze gemeente:

www.pknloenenveluwe.nl/financieel/tarieven.

Financiële info t/m februari 2018

Kerkelijke bijdragen	Mnd:	T/m maand:	Toegezegd:
Jan / Feb '18	12.554,45	12.554,45	51.528,50
Collectes diensten:			
Jan / Feb '18	393,78	393,78	

Beroepen nieuwe predikant



Zoals beloofd houden we u op de hoogte van de stand van zaken rondom het beroepen van een nieuwe predikant. Tot eind februari konden belangstellenden reageren. We hebben veel meer brieven gekregen dan we hadden verwacht. De achtergrond en ervaring van de kandidaten is zeer divers. Binnenkort hebben we met enkelen van hen een eerste oriënterend gesprek. We zien uit naar de gesprekken met deze kandidaten.
De beroepingscommissie.

Opbrengst narcissen aktie



Op zaterdag 10 maart is de jaarlijkse narcissenverkoop weer gehouden. Hoewel dit jaar de griepgolf, net zoals in heel Nederland, ook onder de vrijwilligers had toegeslagen, kunnen we toch van een geslaagde actie spreken.

Veel vrijwilligers hebben spontaan een opengevallen wijk voor hun rekening genomen, zodat uiteindelijk alles toch nog op z'n pootjes terecht is gekomen. Alle narcissenpotjes zijn verkocht, met als resultaat een netto opbrengst van € 1915. Chapeau!

Onze dank gaat wederom uit naar de bevolking van Loenen voor hun bijdrage en tevens naar alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om deze actie tot een succes te maken. De kerkrentmeesters

Verhuizing

Zoals u waarschijnlijk wel weet hoop ik eind van dit jaar met emeritaat te gaan. In verband daarmee gaan wij op 23 april verhuizen, na vele jaren met erg veel plezier gewoond te hebben in de pastorie.

We zijn erg blij dat we in Loenen een huis konden kopen, zodat we ook na mijn afscheid deel blijven uitmaken van onze dorpsgemeenschap.

Ons nieuwe adres is:

De Kempe 8b
7371 BV Loenen Gld.



Ons telefoonnummer blijft ongewijzigd: 055-5051350

Afwezig

In verband met onze verhuizing heb ik de week van 23 t/m 28 april vrij. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met onze scriba mevr. D. Nieuwenhuis, tel. 5052072

Vanuit de pastorie

wensen wij iedereen goede en gezegende Paasdagen. Verder wensen wij iedereen, de zieken in het bijzonder, vrede en alle goeds.

Met vriendelijke groet, ds. J.W.C. van Driel



In Memoriam



Op 11 februari 2018 is overleden de heer Johannes Hendrikus Linthorst . Hij is 81 jaar geworden en woonde Derickxkamp 27 te Eerbeek.

De afscheidsviering werd gehouden op 16 februari in de H. Antonius Abt kerk te Loenen, waarna de crematie volgde in Dieren.

We wensen zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods troostende zegen toe.



Op 12 maart kwam er een einde aan het leven van Margaretha Wilhelmina Put-Beumkes. Zij bereikte de hoge leeftijd van 95 jaar. Zij woonde in "De Vier Dorpen". Wij herinneren ons haar als een actieve en krachtige vrouw. De crematieplechtigheid vond plaats op 17 maart in Dieren, waarbij wij onder meer de woorden van Spreuken 31 over de sterke vrouw

overdachten. Van harte wensen wij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte en kracht toe voor de komende tijd.

Verjaardagen

Op 18 april hoopt de heer T. Willems 91 jaar te worden.

Hij woont: Eerbeekseweg 102, 7371 CL Loenen Gld.

Op 19 april hoopt mevr. J. Dieseraad-Pereboom 85 jaar te worden.

Zij woont: Watermolen 1, 7371 SP Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben.

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Huwelijksjubileum

Op 10 april hopen de heer en mevr. J.G. Bolsenbroek-Janssen hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wonen: H. Berntsweg 18, 7371 BC Loenen Gld.

Namens onze gemeente willen wij dit echtpaar van harte feliciteren met deze mijlpaal en wensen hen een fijne dag toe. Moge Gods zegen hen blijven vergezellen op hun verdere levenspad.



Oecumenisch uitje

Op zondag 6 mei 2018 zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we het stadje Ootmarsum in Overijssel.

- De bus vertrekt om 6.30 uur vertrek vanaf het Jeugdhuis in Loenen en om 7.00 uur bij de Korenmolen in Eerbeek. We mogen onze auto's parkeren op de parkeerplaats van De Korenmolen. Neem uw rollator mee als u daar normaalgesproken voor een wandelingetje gebruik van maakt. De rollator kan onder in de bus.

Neem iets lekkers mee voor onderweg. We verwachten omstreeks 8.30 uur aan te komen in Ootmarsum. De mis in de Sint Simon en Judaskerk begint om 9.00 uur.

- Na de mis gaan we naar Brasserie De Pastorie voor koffie/thee en krentewegge.
- Om 11.30 uur begint de rondleiding in de kerk.

- Na de rondleiding gaan we terug naar De Pastorie voor de lunch. U kunt kiezen uit een broodje gezond of een broodje kroket. We zullen tijdens de busreis inventariseren waar u voor kiest. *Geef eventuele bijzondere dieetwensen (b.v. glutenvrij) liefst vóór 20 april mei door aan de organisatie. Dan kunnen we daar in overleg met De Pastorie en De Korenmolen zoveel mogelijk rekening mee houden.*
- Na de lunch brengen we een bezoek aan het Schoolmuseum Educatorium. We kunnen daar ook groepslessen bijwonen. Daarvoor splitsen we ons gezelschap op in tweeën. De eerste groep begint het bezoek met de groepsles. De tweede groep eindigt het bezoek met de groepsles. Als u wilt kunt u op eigen gelegenheid nog wat rondkijken in Ootmarsum.
- De bus vertrekt weer om 16.30 uit Ootmarsum. Zorg dat u al enige minuten voor die tijd aanwezig bent op de plek waar de bus zal vertrekken.
- De bus arriveert omstreeks 18.00 uur bij De Korenmolen voor het dinerbuffet. *Wie niet deelneemt aan het diner kan zo nodig bij het Jeugdhuis in Loenen worden afgezet.*



U kunt zich vóór 20 april opgeven bij Elly van der Gouw (tel. 0648034363) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook mailen naar ellyvandergouwbloemink@gmail.com of tvhensbergen@hetnet.nl.

De kosten bedragen €65,- per persoon voor het totale programma en € 35,- exclusief diner. U mag dit bedrag vóór 20 april 2018 overmaken op rekeningnummer NL68FVLB0635809931 van het Beraad van Kerken in Loenen.

Kopij volgend nummer

Voor het mei nummer 2018 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 12 april 2018 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 13 april 2018.
3. kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

LET OP: NIEUW EMAILADRES

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Een mooie spreuk

Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond



Pasen is het feest van de blijdschap. Grote blijdschap omdat door alle dood, mislukking en wanhoop heen het leven overwint. Pasen is bij uitstek het feest om te beseffen dat de duisternis nooit het laatste woord zal hebben. Dat die duisternis soms nadrukkelijk aanwezig is, zowel in de wereld om ons heen als in ons eigen leven, wordt in de bijbel niet ontkend. De bijbel is een realistisch boek! Niet voor niets begint het Paasverhaal zelf, zoals de evangelist Johannes ons dat vertelt, in het donker. Vóór het aanbreken van de dag gaat Maria van Magdala naar het graf van Jezus. Het is donker; letterlijk en figuurlijk. De duisternis van de dood lijkt allesbeheersend; er is geen hoop meer, geen toekomst....

Dat is een ervaring die alleen maar versterkt wordt wanneer Maria merkt dat het graf van Jezus leeg is. Ze keert om en komt later terug met Petrus en Johannes, die vervolgens, de één na de ander, het lege graf betreden. En dan, in die leegte, in die duisternis, verandert er iets wezenlijks bij



Johannes. Hij ziet de linnen doeken waarin het lichaam van Jezus gewikkeld was liggen. Maar hij ziet meer. Want voor hem veranderen die doeken op datzelfde moment van "bewijsstukken van leegte" in "tekens van leven". Zoals een lege cocon een levensteken kan zijn van een vlinder, zo zijn die linnen doeken voor Johannes een teken dat Jezus leeft. "Hij zag het en geloofde".

En dan verdwijnt de duisternis, dan wordt het licht, stralend licht!

God Zelf heeft Zijn Zoon uit de dood opgewekt, opdat ook wij weer toekomst zouden hebben, ondanks de leegte en de duisternis, die wij soms in ons leven ervaren.

Met Pasen worden ook wij, worden ook u en ik geroepen om op te staan en opnieuw te beginnen, met de ogen gericht op Gods toekomst. Van harte hoop ik dat wij, net als Johannes, voorbij het lege graf zien en geloven. Gezegende en feestelijke Paasdagen! J.W.C. van Driel

Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. J.W.C. van Driel Tel. 5051350

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176

Website: www.pknloenenuwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H. Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Gerda Havekes liturgie tel: 055 - 5051753

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167. Email: janneke.chris@gmail.com

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Maria bij het graf van Jezus



Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan.
En teken met je kleurpotlood de weg die zij moet gaan.

Weet je wat Maria ontdekt als ze bij het graf komt?

De steen is weg, het graf is open,
want de Heer ligt er niet meer.
Maria huilt, ze vraagt de engel:
Waar legden ze mijn meester neer?

Hoor, wie noemt haar naam? Maria!
En wie ziet ze voor haar staan?
Maria roept: U bent het meester!
Jezus, U bent opgestaan!

KVV bijeenkomst

K.V.V. bijeenkomst 17 april. Deze bijeenkomst gaat verzorgd worden door 2 van onze leden.
We hebben geen idee wat er voor ons geregeld is, maar we laten ons verrassen.
Het zal, hoe dan ook, een gezellige avond worden: 19.30 uur in het Parochiehuis

verrassing

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

Het is al weer april en de kou zal nu toch wel uit de lucht zijn. Op vrijdagmorgen 6 april weer de klussenmorgen op en rond het kerkhof en kerk. Om 8.00 uur staat de koffie klaar.
Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Afscheid van Hendrik Reusken en Harrie Gabriël.



In januari hebben we afscheid genomen van de heren Hendrik Reusken, adviseur van de Locatieraad en Harrie Gabriel, Penningmeester van de Locatieraad, van hun plaats in de Locatieraad Loenen/Eerbeek.

Voor hun werk is de Locatieraad hen bijzonder erkentelijk. Dat werk was niet altijd gemakkelijk want tijdens hun bestuursperiode kreeg de fusie van onze parochie gestalte, het kerkhof werd in haar luister hersteld, aan het kerkgebouw moesten verbeteringen worden toegepast en nog veel andere zaken vroegen mede hun aandacht en inzet. Op hun deskundigheid konden wij altijd rekenen. Als blijk van waardering en dank kreeg Hendrik een hand gesmede kandelaar aangeboden. Harrie mocht een cadeaubon in ontvangst nemen. Wij wensen hen voor de komende tijd een goede gezondheid en alle goeds.

Voor hen zit het werk er op en dat heeft mede tot gevolg dat de Locatieraad dringend versterking zoekt naar mensen die zich voor onze geloofsgemeenschap Loenen/Eerbeek willen inzetten. Daarover gaan wij graag met u in gesprek. Henk Gerritsen, secretaris Locatieraad

Vrijwilligers avond

Zaterdag 10 februari is de jaarlijkse vrijwilligers avond geweest in het Parochiehuis in Loenen. Locatieraad voorzitter Bert Meurs verwelkomde alle aanwezigen. Hij benadrukte de belangrijkheid van de vrijwilligers en bedankte hen voor hun inzet. Zonder vrijwilligers zouden veel activiteiten niet gerealiseerd kunnen worden en zou er een beroep gedaan moeten worden op bv commerciële organisaties wat dan een heel ander kostenplaatje geeft. Verder werd aan de hand van een paar dia's het plan gepresenteerd om de kerk en de toren aan te lichten. We hebben een belichtingsplan met offerte ontvangen en zijn nu bezig fondsen aan te schrijven om een bijdrage in de kosten te vragen. De RABO bank heeft al een toezegging gedaan. De bedoeling is dat de kerk en de toren met LED's in strijklicht wordt gezet en deels met LED spots.



Er is een foto presentatie vertoond van de Franciscus en Clara parochiedag. Er kwam goed naar voren dat het een gezellige en goed georganiseerde dag was. Ons koor Con Spirito liet ons genieten van een aantal hele mooie liederen. Duidelijk is dat wij een koor hebben dat met inzet en enthousiasme een heel gevarieerd repertoire ten gehore brengt. Henk Gerritsen.

Pleinmarkt stopt

De Commissie Pleinmarkt heeft helaas moeten besluiten te stoppen met de organisatie van de tweejaarlijkse pleinmarkt en wel om onderstaande redenen.

- We zijn begonnen in 1994, en na 24 jaar is de groep vrijwilligers dermate verouderd en uitgedund door overlijden of ziekte dat we zeker de helft niet meer kunnen benaderen. Het vinden van nieuwe vrijwilligers is erg moeilijk.
- Het risico dat er iets ernstigs zou gebeuren tijdens zo'n lange zware en meestal erg warme dag door te werken met vele vrijwilliger van ver boven de 60-70 werd erg groot.
- De kwaliteit van de aangeleverde spullen is de laatste jaren steeds slechter geworden waardoor het overgrote deel na de pleinmarkt weer kon worden opgeruimd en naar de afvalstort gebracht.
- Voor de veiling was het afgelopen jaar helemaal geen belangstelling meer.



Wij vinden het erg jammer dat we moeten stoppen maar zien geen andere mogelijkheid. Het is altijd een leuk gebeuren geweest en het is belangrijk om wat te organiseren in de parochie, maar een grootschalige activiteit is helaas geen haalbare kaart meer. We willen iedereen ontzettend bedanken die ons al die jaren hebben geholpen met o.a. de lotenverkoop, het geven, ophalen en verkopen van de spullen en de sponsoring. De commissie pleinmarkt.

Vrijwilligers oproep

Aangepast Pater Dekkerhuis zoekt gastvrouwen en gastheren

Het Pater Dekkerhuis is een plaats waar parochianen, verenigingen, clubs en charitatieve instellingen samen komen om te vergaderen, te spelen, te zingen of om gezellig samen te zijn. Deze worden gastvrij ontvangen met een kopje koffie of een drankje door het beheerderechtpaar of door vrijwilligers.

Het afgelopen jaar is hard gewerkt, voor een deel ook weer door vrijwilligers, om het voormalige kerkgedeelte om te toveren tot een multifunctionele ruimte. De voormalige sacristie is, op initiatief van Elfriede Arriëns Individuele Uitvaartzorg en de Verbinding verbouwd tot sfeervolle afscheidskamer.

Door de vele activiteiten en het toenemend aantal condoleances kunnen onze vrijwilligers best wat meer hulp gebruiken, vandaar dat het Bestuur van de Stichting Pater Dekker een beroep op u doet om u op te geven als vrijwilliger. Draagt u de lokale gemeenschap in Eerbeek een warm hart toe en vind u het leuk om met mensen om te gaan, aarzel dan niet en meldt u aan. Vrijwilligers krijgen een bescheiden vergoeding. Onze voorzitter, Harry Hoekstra, staat u graag te woord als u meer informatie wilt over dit werk. Hij is bereikbaar onder nummer (06) 20 75 92 00. Harry Hoekstra

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD



Liturgische vieringen

- Zo. 01 april '18 Eucharistieviering PASEN - Voorganger pastoor Hofstede**
Intenties: Overl ouders Harmsen-Hafkamp, Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen, Filipo Nicolo di Vita, Grada Wilhelmina Bleyswijk-Koekkoek, Willem Joseph Visseren, Everdina Adriana Bijvank, Overl ouders Tiedink-Streppel, Gerrit van Overbeek, Annie Streppel-Dollenkamp, Overl ouders Theo Hamer en Marietje Hamer-Harmsen, Berendina Maria Everharda Blom-van den Beld
- Zo. 08 april '18 Woord en communieviering - Voorganger dhr. Oude Voshaar**
Intenties: Hendrikus Antonius Reulink, Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Overl echtpaar Meurs-vd Linde, Willem Joseph Visseren, Gerardus Schut
- Za. 14 april '18 Eucharistieviering - Voorganger pastoor Daggenvoorde**
Antonia Grada Klomp, Overl ouders Uiterweerd-ten Broek, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Willem Joseph Visseren, Wim Schiphorst, Walphried Bult
- Zo. 22 april '18 Woord en communieviering - Voorganger pastoor Vroom**
Intenties: Overl ouders Freriks-Uiterweerd, Willem Joseph Visseren
- Za. 28 april '18 Eucharistieviering - Voorganger P. Boerkamp**
Intenties: Willem Joseph Visseren, Overl ouders Boerkamp-Schiphorst, Overl ouders Elders-Koers

Kerkdiensten april 2018

Protestantse gemeente

Zondag 1 april	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Paasdienst m.m.v. "Olto" Koffie voor de dienst vanaf 9.30 uur Coll.: Collecte Jeugdwerk
Zondag 8 april	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Afscheid en herbevestiging ambtsdragers Koffie na de dienst Coll.: Eredienst en Kerkmuziek
Zondag 15 april	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel
Zondag 22 april	10.00 uur	Drs. K. Bulens - Apeldoorn Dienst voor iedereen Koffie na de dienst
Zondag 29 april	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Kerk in Actie collecte Met je kinderen op de vlucht

See You Again: 1 april Pasen 10:00 uur in de kerk
8 april jongste groep 10:00 uur Bruisbeek
22 april "Dienst voor iedereen" 10:00 uur in de kerk.

Rooms Katholieke parochie

Zondag 1 april	10.00 uur	Eucharistieviering - PASEN Voorganger P. Hofstede - mmv Con Spirito
Zondag 8 april	10.00 uur	Woord en Communieviering Voorganger dhr. Oude Voshaar - mmv Con Spirito
Zaterdag 14 april	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger pastoor Daggenvoorde - mmv Con Spirito
Zondag 22 april	10.00 uur	Woord en communieviering Voorganger Pastor Vroom -
Zaterdag 28 april	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger P. Boerkamp - mmv Con Spirito

