

HET KONTAKTBLAD



Liefde is zeggen 'ik denk er anders over'
in plaats van zeggen 'je hebt het fout'

Februari 2018
Jaargang 49 - nummer 5

Diensten

Op 4 februari is er weer een dienst voor iedereen. Het thema is: "STERK EN DAPPER!" Elders in dit nummer kunt u hier meer over lezen. Na afloop is er koffie, thee en limonade.

Een week later, de 11e, heb ik een vrije zondag. Gastpredikant is dan ds. J.R. Lammers uit Beekbergen.

Zondag 18 februari is al weer de eerste zondag in de 40 dagen tijd, de periode van het kerkelijk jaar waarin wij ons met elkaar voorbereiden op het feest van Pasen. De weg naar dat feest wordt van oudsher gekenmerkt door bezinning en inkeer, door soberheid en boetedoening. Deze aspecten zullen in deze weken in meer of mindere mate aan de orde komen.

De tweede zondag in de 40 dagen tijd valt op 25 februari. Over deze dienst zijn vooralsnog geen bijzonderheden te melden.

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten!



Gesprekskring



De leden van de gesprekskring ontmoeten elkaar weer op maandag 26 februari. Op deze avond hopen wij Jona 3 met elkaar te bespreken. Wij zijn dan vanaf 20.00 uur te gast bij Henk Bastiaans, Molenbeek 79. Wij hopen op een fijne en leerzame avond!

Diaconie

25 febr. 40dagentijdcollecte Kerk in Actie-Nederland "Uit de schulden"

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: 'Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.' In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo'n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo'n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Voor meer informatie zie www.kerkinactie.nl

Collecte opbrengsten

Maand	Diaconie	Zending	Uitgangscollecte
nov 2017	185 euro		60 euro Zendingcollecte Hong Kong
dec 2017	182 euro		70 euro Inloophuis 556 euro kinderen in de knel

Vriendelijk bedankt voor uw giften

4 februari Collecte Gambia

Ik ben Iris Waszink en ga op 23 februari met een groep van 20 leerlingen en leerkrachten vanuit de Heemgaard naar Gambia.

Al vanaf 2008 helpt de Heemgaard een school in het West-Afrikaanse land Gambia, de Basic Cycle School in Sittanunku. Naast het verder ontwikkelen van het onderwijs, ondersteunen we ook de gehele dorpsgemeenschap.

De afgelopen jaren hebben we voor de school nieuw meubilair laten maken, een lokalenblok vernieuwd en hebben we het High School gedeelte van leermiddelen voorzien. We geven niet alleen financiële steun, maar bezoeken jaarlijks ook de school om zelf de handen uit de mouwen te steken.

Tijdens de Dienst voor Iedereen op 4 februari wil ik graag samen met mijn vriendin Elisa Ermers collecteren voor dit project. Dit jaar sparen we geld voor de salarissen van leraren die op deze school werken.

**11 februari Collecte Missionair werk**

Pioniersplek CrossPoint is de kerk in Getsewoud (Nieuw-Vennep). Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een verschil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan. Crosspoint is één van de eerste pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is Crosspoint gegroeid tot een gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn.

Mensen uit de wijk worden uitgedaagd om volgeling van Jezus te worden, om zich in te zetten voor Gods Koninkrijk. Juist de 'gewone' dagelijkse contacten met buurtbewoners zijn belangrijk. De contacten met statushouders in de wijk is aanleiding om te starten met een nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Nederlanders.

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor Crosspoint en andere pioniersplekken, die de Protestantse Kerk van harte ondersteunt. U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk 11 februari 2018.

**Mazzelschuur**

Op de 1e zaterdag van de maand bij fam. van Ee aan de Voorsterweg 56. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 12.00 uur. Dan staan de vrijwilligers weer paraat om spullen in te nemen en te verkopen. Komt u gerust eens kijken, het is er altijd gezellig druk.

De opbrengst vorige maand was: € 209,65.

Oud IJzer Inzamelpunt

Elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u uw oud ijzer afleveren aan de Hameinde 1 (terrein van Maalderink-Reusken).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het te brengen, dan kunt u contact opnemen met een van de zes onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.

Jan Brugman 055-5051458

Ap Kobussen 055-5051136

Jan Nijhof 055-5051028

Henk Kok 055-5051102

Tonnie Wansink 055-5051873

Chris van Oorspronk 06-21271999



De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van de beide kerken in Loenen.

Collecte kerstzangdienst

De collecte aan het eind van de kerstzangdienst op 17-12-2017 was bestemd voor de Stichting Rescue Baby Gambia en heeft het mooie bedrag van € 210,50 opgebracht.

Nieuw dienstenbord

In de tuin voor de kerk staat al jaar en dag een bord waarop voorbijgangers kunnen lezen wanneer er kerkdiensten worden gehouden in zowel onze Protestantse kerk als ook in de RK kerk aan de Hoofdweg. Het oude bord was in slechte staat en aan vervanging toe.

Er is een nieuw bord gemaakt door Jaap van den Born uit de Loenermark (www.jaapvandenborn.nl). Jaap heeft gezorgd voor een paar stevige planken en hierop de tekst geschilderd en vervolgens heeft hij de planken gelakt.

Net voor de kerst zijn een paar nieuwe palen geplaatst waarop het dienstenbord is bevestigd, zodat we weer jaren vooruit kunnen.



Opbrengst Kerstverkoop



De Kerstverkoop op zaterdag 16 december 2017 in het Jeugdhuis heeft € 2208.05 opgebracht.

Dankbaar kijken wij terug op een geslaagde en hele gezellige morgen, met dit prachtige resultaat.

Allen die hieraan hebben bijgedragen willen wij dan ook hartelijk bedanken.
Namens een groep vrijwilligers, Betsy Efdé

Ik persoonlijk wil graag iedereen waar ik elk jaar weer een beroep op mag doen, hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking, en de dames die dit jaar voor het eerst hebben geholpen hartelijk welkom, ik hoop volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen want vele handen maken het voor iedereen makkelijker. Ook de mensen waar ik groen mocht komen plukken of halen heel hartelijk bedankt, want zonder al dat mooie groen zouden wij niet zoveel kerststukken kunnen maken. Ik wens u allen een mooi en gezond 2018.

Dienst voor iedereen

Op 4 februari is er een dienst voor iedereen, voor jong en oud, met als thema: "STERK EN DAPPER". Sterk en dapper: wie wil dat nou niet zijn? Simson was dat in elk geval wel. Hij kon alles en iedereen aan. Voor niets en niemand was hij bang. Maar wat was zijn geheim? En wat zou het voor ons kunnen betekenen om sterk en dapper te zijn?

"Ons Koor" uit Beekbergen verleent medewerking aan deze dienst. Kom jij ook?



Vrijwilligers Onderhoud Kerkhof

Na de winterstop beginnen wij in maart weer met ons onderhoud elke eerste donderdag van de maand. Aanvang 8.30 uur. Bij slecht weer de 2^e donderdag van de maand.

Kerststukken verwijderen

Wilt u a.u.b. de kerststukjes, die op de graven liggen voor 1 maart 2018 verwijderen. Na die datum zullen ze door de vrijwilligers die voor het onderhoud van het kerkhof zorgen worden verwijderd. Bij voorbaat dank voor uw medewerking, Namens de vrijwilligers, Joop Efdé

Kerkdienst tussen de koeien

Zondag 18 maart om 10 uur staat de potstal van **De Grootte Modderkolk** weer voor jou en u open. In samenwerking tussen Natuurmonumenten en de 2 plaatselijke kerken is er een oecumenische kerkdienst opgezet. Ds. Hans van Driel en Pastor Ivan Kantoci gaan dan samen onder het toezicht van de brandrode koeien voor. Medewerking wordt weer verleent door de bewoners van Verdandi.



Het thema is heel toepasselijk in de 40 dagen tijd en na biddag "Ei, wonder van het leven". Nadere info volgt in volgend Kontaktblad.

Natuurmonumenten, Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe en Franciscus en Clara Parochie

Giften

Wij ontvingen een gift van € 20.- (fam. Z.). Onze hartelijke dank hiervoor!



Vanuit de pastorie



Wensen wij iedereen, jong en oud, vrede en alle goeds, de zieken in het bijzonder.
Met vriendelijke groet,

Ds. J.W.C. van Driel

In Memoriam



Op zaterdag 23 december is overleden Johanna Geertruida (Annie) Streppel-Dollenkamp in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde de laatste periode in woonzorgcentrum De Beekwal te Eerbeek. Haar afscheidsviering vond plaats op zaterdag 30 december in de Parochiekerk te Loenen. Aansluitend vond de crematieplechtigheid plaats te Dieren. Wij wensen haar man, haar kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte voor nu en de komende tijd.

Verjaardagen

Op 7 februari hoopt de heer J. Dieseraad 91 jaar te worden. Watermolen 1, 7371 SP Loenen Gld. Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere dag.

Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben. Moge hij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren.



Beraad van Kerken



Beraad van Kerkenvergadering is op maandag 5 februari 2018 om 19.30 uur in het Jeugdhuis aan de Beekbergerweg te Loenen.

Oecumenisch uitje op zondag 6 mei 2018

Op zondag 6 mei 2018 zal het jaarlijkse oecumenische uitje plaatsvinden. Dit jaar bezoeken we het stadje Ootmarsum in Overijssel.

Het programma staat nog niet helemaal vast, maar we zullen de mis bijwonen en een rondleiding krijgen in de Sint Simon en Judaskerk. Daarna kunt een bezoek brengen aan het Schoolmuseum Educatorium of een van de andere musea. Een bezoek aan de whiskystokerij Sculte is ook een aanrader. We sluiten de dag af met een dinerbuffet in Eerbeek.

In de komende nummers van dit blad zult u meer informatie aantreffen.

U kunt zich vast opgeven bij Elly van der Gouw (tel. 0648034363) of Tonny van Hensbergen (tel. 055-5051014 of 0653563619). U kunt ook mailen naar ellyvanderougwbloemink@gmail.com of tvhensbergen@hetnet.nl.





© Crafting The Word Of God

Kopij volgend nummer

Voor het maart nummer 2018 dient de kopij binnen te zijn:



1. In de postbus uiterlijk donderdag 8 februari 2018 bij het parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad).
2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 9 februari 2018.
3. kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en met duidelijke omschrijving van het onderwerp!

LET OP: NIEUW EMAILADRES

Bij voorbaat hartelijk dank - redactiecommissie

Je zou kunnen zeggen dat de psalmen de levensliederen van de bijbel zijn. Alles wat wij in ons dagelijks leven meemaken aan vreugde en verdriet, hoop en wanhoop, geloof en ongeloof, komt in de psalmen aan de orde. Daarom zijn ze ook voor ons in onze tijd nog heel herkenbaar. Niet voor niets wordt het boek van de psalmen vaak het meest menselijke boek van de bijbel genoemd. Die psalmen zijn ooit met grote aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Volgens ds. Nico ter Linden vormen ze één van de onbetwiste hoogtepunten van wat ooit is geschreven. En zelfs een overtuigd atheïst als de schrijver en dichter Gerrit Komrij noemde het psalmenboek de "Zugspitze van de wereldpoëzie". Dat alles neemt niet weg dat het soms verhelderend en verfrissend kan zijn om de psalmen met het oog op onze tijd vrij te bewerken. Dat gaat dus verder dan een vrije vertaling. Met zo'n vrije bewerking krijg je eigenlijk een praktische toepassing anno 2018. Een aantal van deze vrij bewerkte psalmen zijn te vinden in het boek 'Beeldspraak - de bijbel naverteld voor jonge mensen'. Een mooi en aansprekend voorbeeld is psalm 52:

Ik kan ze niet uitstaan,
die dames en heren die dagelijks

op het journaal
hun wandaden goedpraten:
dreigend met oorlogen,
bombardementen,
een nieuw ultimatum:
als jullie beloven om zus,
dan beloven wij zo!



Schei toch uit met die mooipraterij!
Jullie zaaien verderf
in de naam van de vrede,
in naam van de macht,
van het geld,
van jezelf!

Wie durft nog te spreken in naam van
de waarheid?
Wie durft nog te kiezen voor goed boven kwaad,
voor echt en oprecht boven namaakgevoel en
onwaarheid?

Toe,
kijk om je heen:
Gods aanwezigheid staat als een paal boven water,
Gods rijkdom ligt meer voor het grijpen dan geld,
Gods macht is zo groot,
dat Hij ooit al het kwaad uit de weg zal ruimen.
Dat blijf ik geloven,
wat er ook gebeurt!

Kerstmiddag 15 december 2017

Hoewel het nieuwe jaar alweer in volle gang is, en de dagen geleidelijk aan weer beginnen te lengen, willen we toch nog even terugblikken op de seniorenmiddag die in december plaatsvond. We kunnen terugkijken op een mooie middag, waarin we samen hebben stilgestaan bij wat kerst voor ons betekent. Dominee van Driel ging voor in de kerstoverweging, waarbij we samen kerstliederen hebben gezongen. Een korte kerstgedachte werd uitgesproken door Liesbeth, die de hoop op een vredig en warm kerstfeest uitsprak. Tijdens de pauze werd er een collecte gehouden voor Atelier Match in Loenen. Atelier Match is een dagbesteding voor een aantal enthousiaste bewoners van Plurijn, die hun zelfgemaakte artikelen in hun winkel verkopen. Er waren enkele bewoners en begeleiders van Plurijn aanwezig om hier iets over te vertellen. De collecte leverde maar liefst €200 op.

Na de pauze vertelde verhalenvertelster Peterine Kooijmans enkele boeiende verhalen, waaronder een verhaal van een koning die op zoek was naar het ware kerstverhaal en de ware kerstbeleving. Tussen de verhalen door speelden een aantal leden van OLTO verschillende bekende kerstliedjes op de klarinet.

Al met al kunnen we terugkijken op een gezellig en warm kerstsamenzijn. We hopen dat allen die hierbij aanwezig waren, er net zo van genoten hebben als wij.

Namens de Diaconie R.K. Parochie en Prot. Gemeente, wensen wij u allen een gelukkig en liefdevol 2018 toe.

Volkskerstzang 2017

17 December hadden we als voorbereiding op Kerstmis de traditionele Volkskerstzang.

Een jubileum, want het was de 50^e keer dat deze gehouden werd, en steeds met muziek van de "Eendracht"! Het was dus allemaal extra feestelijk. En dan te bedenken dat het initiatief ooit genomen werd o.a. door de onderwijzer Jan Kooy van de C. van Leeuwenschool!

Ook dit jaar was de voorbereiding door Jan Oude Voshaar en Bruno van der Werff samen met mensen van de PKN. De sfeervolle Kruiskerk was goed gevuld, jammer dat we weinig parochianen konden ontdekken! De liedjes waren -zoals de bedoeling ook is- allemaal goed mee te zingen en dat gaf ons alvast een echt kerstgevoel!

We kijken er dankbaar op terug.

Pastoraatgroep- Bruno van der Werff



Colofon

Protestantse gemeente:

Predikant : Ds. J.W.C. van Driel Tel. 5051350

Scriba : Mevr. D. Nieuwenhuis Tel. 5052072

Bankrekeningnummers:

Diaconie Loenen GLD : NL95FVLB0635815168

Kerkvoogdij : NL85RABO0336761961

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961

Zending Loenen GLD : NL73FVLB0635815176

Website: www.pknloenenuwe.nl.

HH Franciscus en Clara parochie, locatie Loenen-Eerbeek.

H.Antonius Abt Hoofdweg 51, 7371AE Loenen

Pater Dekkerhuis, Lorentzstraat 20, 6961XL

Eerbeek

Bankrekeningnummers RK Kerk:

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283

Locatie secretariaat

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur.

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusenclara.com

Pastoraatsgroep

Gerda Havekes liturgie tel: 055 - 5051753

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 - 5053234

Bruno vd Werff tel: 06 - 40372602

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, tel. 055-5052167. Email: janneke.chris@gmail.com

Lezen en/of downloaden Kontaktblad? Zie www.pknloenenuwe.nl of www.franciscusenclara.com.

Verliefd &... Verloofd

Dinsdag 20 februari a.s. wordt er een lezing gegeven met als onderwerp: "Verliefd-verloofd-getrouwd". De geschiedenis van het huwelijk. U mag trouwfoto's meenemen, eventueel van uw ouders of kleinkinderen. Dat wordt in meerdere opzichten, een interessante avond.
Aanvang 19.30 uur in het parochiehuis.

Maria kapel

De personen die met enige regelmaat de Mariakapel bezoeken zullen gezien hebben dat Maria een lichtende stralenkrans heeft gekregen. Er was al langer de wens om Maria wat meer naar voren te halen en we denken dat dit goed gelukt is. Maria als stralend lichtpunt in ons dagelijks leven. Tegelijkertijd is het bidbankje opgeknapt en aangepast. Er is nu geen risico meer dat het bankje voorovervalt als men wat naar voren leunt.

Bovendien is de tekst "AVE MARIA" weer compleet en komen de letters duidelijker naar voren.

De Mariakapel is zeker een bezoekje waard.
Locatieraad Loenen/Eerbeek.



Koffiemiddagen

De laatste keer hadden we een leuke en muzikale middag met de citerspelers van "Klaverblad". We kregen uitleg over een voor ons onbekend muziekinstrument. En we mochten er ook op proberen!

Na een serie van anderhalf jaar gaan we nu een pauze inlassen. De laatste tijd was het aantal belangstellenden te weinig om nog een programma te kunnen organiseren met een spreker of iets dergelijks.

Intussen hebben we contact gehad met de PKN-kerk in Eerbeek. Zij organiseren ook "contactmiddagen" en onze parochianen zijn hier van harte welkom: Woensdagmiddag **7 februari** is er weer een contactmiddag. Deze middag gaan we samen genieten van een heerlijk stamppottenbuffet. U kunt kiezen uit drie soorten stamppot. Zin om mee te eten? Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom in de ontmoetingsruimte van de Kruiskerk. U moet zich voor dit buffet wel opgeven. Dit kan t/m 1 februari bij: Jeannet Wehrmeijer : 654467 of Greetje de Haan : 653836 Ook voor vervoer kunt u deze dames bellen. Wij gaan intussen nadenken over iets anders. Hebt u zelf ideeën? Bel me op: Bruno van der Werff 06-40372602.



Inleveren copy contactblad:

Nummer	Per post bij parochiesecretariaat	Per mail
Maart	8 februari 2018	9 februari 2018
April	15 maart	16 maart
Mei	12 april	13 april
Juni	10 mei	11 mei
Juli	14 juni	15 juni

Klussenmorgen RK-kerkhof en terreinen rondom

Vrijdagmorgen 2 februari weer een klussenmorgen op en rond het kerkhof. Het feest van Maria Lichtmis. Dat wil zeggen de dagen worden al langer. Om 8.00 uur staat de koffie klaar. Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp



Liturgische vieringen

- Zo. 4 febr. '18 Eucharistieviering - Voorganger pastoor Hofstede**
 Intenties: Willem Joseph Visseren, Annie Hafkamp-Vos, Theodora Hafkamp-Sanders
- Za. 10 febr '18 Eucharistieviering - Voorganger pastoor Daggenvoorde**
 Intenties: Overl echtpaar Meurs-vd Linde, overl ouders Uiterweerd-ten Broek, Hendrikus Antonius Reukink, Everdina Adriana Bijvank, Willem Joseph Visseren, Wim Schiphorst, Overl fam Tiemessen-Hebben, Overl fam Klomp-Wigman
- Woe 14 febr. '18 Eucharistieviering (Aswoensdag) - Voorganger pastoor Sebastian**
 Intenties: Willem Joseph Visseren, Overl ouders Boerkamp-Schiphorst, Overl ouders Harmsen-Hafkamp
- Zo. 18 febr '18 Eucharistieviering - Voorganger pastoor Hofstede**
 Intenties: Willem Joseph Visseren, Overl fam Bijvank, Wilhelmus Gerardus Johannes Hendriksen, Filippo Nicolo Di Vita, Pieter Jan Lok, Antonia Grada Klomp, Jan Schiphorst, Overl ouders Tiedink-Streppel
- Za. 24 febr. '18 Woord en communieviering - Voorganger pastor Kantoci**
 Intenties: Geert Mulder, Willem Joseph Visseren, Anna Maria Suurmeyer-Mulder, Overl echtpaar Kamphorst-van Schaik, Overl ouders Elders-Koers, Hans Mulder, Cornelia Maria Buysman-Blokker.

Kerkdiensten februari 2018

Protestantse gemeente

Zondag 4 februari	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Dienst voor iedereen Koffie na de dienst Coll.: SYA
Zondag 11 februari	10.00 uur	Ds. J.R. Lammers - Beekbergen Coll.: Missionair werk
Zondag 18 februari	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel
Zondag 25 februari	10.00 uur	Ds. J.W.C. van Driel Coll.: 40dgntijd Schuldhulpmaatje

See You Again: 4 februari Dienst voor iedereen 10:00 uur in de kerk.
18 februari jongste groep See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.
25 februari jongste groep See You Again 10.00 uur in de Bruisbeek.

Rooms Katholieke parochie

Zondag 04 februari	10.00 uur	Eucharistieviering Voorganger pastoor Hofstede - mmv Con Spirito
Zaterdag 10 februari	19.00 uur	Eucharistieviering Voorganger Pastoor Daggenvoorde - mmv In Between
Woensdag 14 februari	19.00 uur	Eucharistieviering (As woensdag) Voorganger Pastoor Sebastian - mmv Con Spirito
Zondag 18 februari	10.00 uur	Eucharistieviering Voorganger pastoor Hofstede - mmv Con Spirito
Zaterdag 24 februari	19.00 uur	Woord en Communieviering Voorganger pastor Kantoci - mmv Con Spirito
Zondag 4 maart	10.00 uur	Eucharistieviering Voorganger pastoor Hofstede - mmv Con Spirito