

Zondag 24 mei 2020

Pinksteren, de Geest van God brengt ons samen, bouwt bruggen, overbrugt afstanden. Opdat zij allen één zijn, heeft Jezus gebeden. Normaal zouden we met Pinksteren onze oecumenische dienst hebben, dat hebben we nu niet, maar we zijn wel verbonden.

We zingen Samen in de naam van Jezus.

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer



Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer.

Veni Creator Spiritus, Kom Heilige Geest, dat is het eeuwenoude pinkstergebed. Dat ik geloof, dat ik leef met een brandend hart, dat ik aangesloten ben op de bron van leven, dat is niet vanzelf, ik bid erom, kom Heilige Geest.

Zullen we bidden

Kom Heilige Geest mijn hart vervullen, Bij ons is soms angst of twijfel, vervreemding, soms is het koud en is de liefde ver weg, laat ons vandaag weer drinken uit de bron, levend water, Heilige Geest dat U ons levend maakt voor God, dat we kracht hebben, om tot zegen te kunnen zijn, en dat ook ons eigen hart bij genezing vindt, herstel, kom Heilige Geest, vernieuw ons leven, heel onze wereld, waai door ons heen, raak Gij ons aan. Amen

Als een hert

Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

De heilige Geest brengt mensen in beweging. We zijn blij dat Marius Aleman positief gereageerd heeft op onze vraag om ouderling-kerkrentmeester te worden. Bijzonder dat we ook in een tijd dat alles stil ligt mogen bouwen aan de kerk. 15 juni hebben we kerkenraad om hem ook formeel te benoemen, het staat ook in het kerkblad en hopelijk kunnen we eind juli tot bevestiging overgaan samen met de twee diakenen.

In dat kerkblad staan ook de uitnodigingen voor 7 juni, 10.30 een bijeenkomst/opname in deze kerk, en 8 juni 15.00 koffiedrinken. Meld je aan, via app of mail. Voorzichtig aan gaan we zo weer beginnen.

Voorzichtig aan. Dat slaat natuurlijk op de 1,5 meter. Maar we lezen dat ook bij Noach, als hij de wereld weer gaat ontdekken, na al die tijd in de ark geweest te zijn.

Genesis 8:6-12

⁶Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht open ⁷en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. ⁸Vervolgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. ⁹Maar de duif kon nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam haar weer bij zich in de ark. ¹⁰Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los. ¹¹Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. ¹²Weer wachtte hij zeven dagen en daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug.

Heel voorzichtig aan komt Noach met zijn gezin uit hun lockdown, de aarde wordt verkend. Een raaf en dan de duiven, vindt de duif een plekje op deze wereld, is de wereld weer bewoonbaar?

En zo kan het voor ons ook zijn, hoe ga je om met je nieuwe vrijheid, je kunt weer buiten onder de mensen, maar wat doe je wel en wat doe je niet?

En vandaag vieren we Pinksteren. De Geest is juist de Geest van contact, van dichtbij brengen. Kan de Heilige Geest zo wel werken onder alle regels? Waar de Geest is, is toch vrijheid?

Pinksteren heeft ook iets van naar buiten gaan, er op uittrekken. We zijn innerlijk gezegend, Gods vrede en troost heeft ons hart bereikt, maar nu mag heel de wereld het weten. Wat in de binnenkamer gefluisterd werd, mag nu van de daken worden geroepen.

Hoe zullen wij in een nieuwe wereld ons geloof laten zien, als kerk en ook jij persoonlijk, waar zal de Geest de duif ons leiden. En vindt die duif ook in jouw leven een plekje om te

landen? De vlag wappert voor aan het hek van de kerk: hou moed, heb lief. Zomaar onbekommerd geven we een boodschap af, al weken lang. Doe je mee in die beweging van de Geest?

We luisteren naar: mijn zegen krijg je mee.

Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in.
De aarde is weer droog, er is een nieuw begin.
Woon hier en overal, de wereld is voor jou
en kijk: de regenboog: Ik blijf je altijd trouw

Mijn zegen krijg je mee, trek nu de wereld in.
Blijf altijd dicht bij Mij, Ik geef je leven zin.
Woon hier en overal, de wereld is van jou
en kijk: de regenboog: Ik blijf je altijd trouw.

Rond deze zondag brengen we traditiegetrouw bloemen naar mensen die in het afgelopen jaar hun partner verloren hebben, als teken van de Troost van de Geest. En dit jaar doen we ook een boeketje aan alle bewoners van verpleeghuizen in de omliggende dorpen die bij onze dorpskerk horen. Voor hen duurt het wachten op contact wel heel erg lang.

Ik geef je een zegen van Pinksteren: Jezus zegt, en ik zeg het in Zijn Naam; Vrede voor jou. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik ook U, Ontvang de Heilige Geest, vrede voor jou. Amen

We zingen: Wij leven van de wind, lied 687

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.