

Kerst 2020

Nu zijt welkome door New generation

Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van also hoge, van also veer.
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer,
hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Welkomstwoord Jettie Tolman

De collecte van de kerstavonddienst is bestemd voor stichting Ubuntu. Het is het project waar de kinderen van See You Again het komende jaar geld voor inzamelen. Kinderen in Kaapstad worden geholpen om een beter leven te krijgen. Giften over te maken op NL22 RABO 0373 7382 34 t.n.v. Diaconie Loenen o.v.v. Ubuntu.

Komt allen tezamen door New Generation

Ans Gooiker steekt de kaarsen aan

1. Komt allen tezamen
jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu
naar Bethlehem
Ziet nu de vorst der
eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden die Koning

2. De hemelse eng'len
riepen eens de herders
weg van de kudde
naar 't schamel dak
Spoeden ook wij ons
met eerbied'ge schreden
Komt, laten wij aanbidden die Koning

3. O Kind, ons geboren
liggend in de kribbe
neem onze liefde
in genade aan
U, die ons liefhebt
U behoort ons harte
Komt, laten wij aanbidden die Koning

De paaskaars brandt, de 4 adventskaarsen branden, het is kerst in de kerk, en ik hoop dat het ook kerst wordt bij je thuis. Jezus is geboren, licht in de nacht, de Verlosser, er is hoop voor een wereld in nood, Gods reddende hand is onder ons. Hij draagt ons. En daarom spreken we ook vandaag uit:

Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat, het werk dat Hij eenmaal begonnen is.

Lied 498 door orgel en trompet

We luisteren naar trompet en orgel. Ze spelen het lied 'Bethlehem, o uitverkoren stad in t veld van Efrata'. In het tweede couplet staat: "In het ondoordringbaar duister, in

onzekerheid en pijn, in het land van licht noch luister, zal Hij onze redder zijn. Koning Jezus gloria, Zoon van God Halleluja.”

Het is echt wel anders, kerst thuis. En daar kunnen we nog een tijdje over mopperen. Maar ik zou je willen zeggen, doe dat niet. Het wordt er niet anders van. En eerlijk gezegd denk ik dat je deze kerst altijd gaat onthouden. De kerst dat er niks kon. Alle franje eraf. Sta er even bij stil, bedenk je dat je nu meer dan alle andere keren heel dicht op het echte kerstfeest zit. Dat je nu beseft: ik ben niet alleen. God is met ons. God die de wereld liefheeft.

Lucas 2:1-20, gelezen door Lucas Greep

Stille Nacht door New Generation

Overdenking

Mensen in Loenen en daarbuiten, gemeente van onze Heer

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden, staat er in het bekende lied Komt allen tezamen. En dat staat er vanwege de herders. Zij hebben de boodschap van de engel gehoord, van de verlosser die geboren wordt en dan zeggen ze laten we haastig naar Bethlehem gaan. Rennen naar Bethlehem, snel naar het kind Jezus.

Ik denk dat de vertaler dat rennen maar zozo vond: rennen ok, maar het moet wel eerbiedig. Op weg gaan naar Jezus, met hart en ziel hem willen zien, wordt dan een soort hardlopen voor dominees, hardlopen met de toga aan. Het moet wel eerbiedig zijn. Daar moest ik zo eens even over grinniken toen ik mij aan het voorbereiden was op kerst 2020, Die haast van de herders was me opgevallen, omdat dat zo in tegenstelling staat met alles wat we momenteel beleven. We doen wel van alles, maar snel even, ho maar, op alles staat de rem, we leven zonder zingen, zonder enthousiasme, voorzichtig, voorzichtig. En ik wens ons toe dat we een nieuwe tijd tegemoet gaan, waarin je weer zonder nadenken kunt omhelzen, handengeven, aanmoedigen en zingen, het enthousiasme van de herders ook zelf weer beleven in alle dingen van ons leven.

En vandaag met kerst zeg ik erbij...zouden we straks en misschien nu al ook enthousiast kunnen worden van het kind Jezus. Het kind dat in alle eenvoud geboren wordt. We hebben het weer gehoord, hoe hij met de mensenmassa mee moet in de buik van zijn moeder, iedereen moet geteld, de overheid vraagt het, Jozef en Maria gehoorzamen, maar dan is er geen plek, zo goed is het nou ook weer niet geregeld, en dan strand je in een stal van een herberg. Een beetje afgeschreven begin, voor als je de verlosser van de wereld moet gaan worden. Maar we zullen het van meet af aan weten. Jezus is verlosser door de minste te zijn, door bij de afgeschrevenen van deze wereld zich op te houden. En alles waar je op neer zou kunnen kijken, krijgt nieuwe waarde doordat Jezus hier zijn leven begint.

Dat kiezen voor wat achterligt dat gaat door tot het kruis. Zo is en wordt Hij de verlosser van de wereld. Ik wens ons toe dat wij nu al voor deze arme verlosser enthousiast kunnen worden en dat als we straks ergens in het volgend jaar weer alles kunnen doen wat we willen, hopelijk, dat bij alles waar we dan voor juichen en zingen, klappen en feesten, we ons nog iets herinneren van de eenvoud van Jezus, van zijn levensprogramma, voor dat denken om de ander, dat we enthousiasme overhouden voor Hem. Kom laten we haastig naar Bethlehem gaan.

De haast is het ene. Het andere wat ik je deze kerst wil meegeven, dat is stilstaan. We zitten net, krap aan een week in de Lockdown. Het heeft even geduurd, maar zo langzamerhand wordt het wat stiller op straat, en jij, ben je ook tot rust gekomen? Het is bij alle narigheid ook iets wat je op een positieve manier kunt oppakken. Ik kan niet zoveel meer, wat blijft er nu nog over, wat beleef ik van binnen.

Als Maria de herders heeft zien komen en gaan, als ze de verhalen over engelen en zingen gehoord heeft, als ze weer gehoord heeft over de toekomst van haar kind en als ze misschien ook wel aan het bijkomen is van de bevalling, dan lezen we: Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart. We zien een Maria die tot stilstand komt. Het enthousiasme van de herders is mooi, ze gaan er ook na tijd mee door. Als ze terugkeren, dan juichen ze en zingen ze, als voetbalsupporters vroeger deden als er een wedstrijd gewonnen was. Mooi.

Maar dat stille, meditatieve van Maria, dat is ook van waarde. Ze overweegt wat is gezegd, wat is gebeurd. En ik stel me voor dat ze daarbij het kind op de arm heeft. Als een kind geboren wordt dan staat toch al de wereld stil. Voor de ouders tenminste, even doet het er niet meer toe, berichten van een parlementaire enquête of een nieuwe variant van een ziekte, alleen je kind, dit nieuwe leven telt.

Als een kind geboren wordt staat de wereld even stil. En ik wil je vragen, nu je toch in lockdown bent, alle tijd van de wereld hebt om even na te denken, ik wil je vragen om jouw wereld ook even stil te laten staan bij dit kind, bij Jezus. Zou het kunnen dat de leegte van je hart, dat verdriet waar je niet uitkomt, dat je soms een doel mist, dat je bodem nodig hebt om op te staan in dit leven, en vergeving over waar je jezelf in tegenviel, dat je al zulke dingen in de vrede van dit kind vindt. Vrede van Christus. Vrede in je zelf, die ruimte schept om anderen weer in de ogen te kunnen kijken. Vrede met God, die maakt dat je leven weer open ligt voor verrassing en blijdschap. Laat kerst 2020 de wereld even stilstaan bij de geboorte van Jezus Christus, de uitgestoken hand van God.

2020. We maken geschiedenis mee, het is de kerst dat niemand naar de kerk ging. En dat toch het evangelie klonk.

Amen

Mary did you know door New Generation

Mary, did you know
that your Baby Boy would one day walk on water?
Mary, did you know
that your Baby Boy would save our sons and daughters?
Did you know
that your Baby Boy has come to make you new?
This child that you delivered will soon deliver you.

Mary, did you know
that your Baby Boy will give sight to a blind man?
Mary, did you know
that your Baby Boy will calm the storm with His hand?
Did you know
that your Baby Boy has walked where angels trod?
When you kiss your little Baby you kissed the face of God?

The blind will see
The deaf will hear
The dead will live again
The dumb will speak
The lamb will lead
The praises of The Lamb

Mary, did you know
that your Baby Boy is Lord of all creation?
Mary, did you know
that your Baby Boy is Lord would one day rule the nation
Did you know
that your Baby Boy is heaven's perfect Lamb?
The sleeping child you're holding is the great I am

Gebed

Goede God, Vader in de hemel,

We danken U dat we kerst mogen vieren, dat we samen verbonden zijn. Dat we Jezus Christus mogen omarmen, uw goedheid en liefde in ons hart mogen sluiten en dat we vol goede moed in deze wereld mogen leven.

We bidden u voor wie het te stil is deze kerst, voor wie moet zorgen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. We bidden voor wie iemand moet missen en dat dat juist nu zo'n pijn doet. We bidden voor een onrustige wereld, we bidden om verzoening, dat de liefde overwint. Voor wie op de vlucht is, soms al jaren, voor kinderen in Kaapstad, zegen onze collecte daarvoor.

Voor mensen wereldwijd die verlangen naar vrede bidden we, voor onze goede aarde dat ze heel mag worden. We bidden dat we samen, arm en rijk, de gevolgen van de crisis te boven komen.

Eer aan U, onze God, we bidden om vrede op aarde en dat wij mensen elkaar liefhebben
Amen

Go tell it on the mountain door New Generation

Zegen

Een gezegend kerstfeest wens ik je, de vrede van Christus mag die je hart bewaren, vervullen en leiden. Amen

Ere zij God met orgel en trompet

Het ere zij God, is het laatste wat we zingen, vanuit de kerk, maar ik hoop ook dat je thuis meezingt, ook als je samen bent, even je niet schamen voor elkaar, maar kerst samen beleven. Je mag er ook bij staan. Ere zij God, vrede op aarde in mensen een welbehagen,