

**21 februari 2021**

Teksten bij de film van 21 februari van de Protestantse Gemeenten in Loenen en in Hall en Voorstonden. Pastor Jolanda Aantjes, ds. Marcel Oostenbrink, soliste Rachel Oostenbrink, organist Maarten Willers, camera en montage Peter Verhagen-Oostenbrink.

### **Buitenopname bij de Eikeboom**

Het is nog in de verbouwing, hier achter mij, Den Eikenboom wordt vernieuwd. Vanouds het café in het dorp, Hagen zeiden ze ook. Van alles is hier gevierd en gefeest, ook de plek voor OLTO. In de bijbel heet zo iets een herberg.

In het kerstverhaal komen we de herberg tegen, geen plaats in de herberg, maar wel in de stal. Dat had zo hier kunnen zijn, hier achter zijn vroeger de koeien nog gemolken. We zijn in Loenen blij met deze nieuwe herberg, worden we weer een beetje meer dorp van. In de kerk gaan we nog even verder over die herberg spreken. Hoe enthousiast moeten we eigenlijk zijn over een café? We gaan de kerk in en horen psalm 89, de goedheid van God is een altijd veilig huis.

### **Psalm 89 vers 1**

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied  
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.  
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten  
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.  
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,  
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

### **Bij het aansteken van de kaars**

Warmte van God, licht en liefde van Jezus

Onze hulp is in de Naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is.

Liefde en genade voor jou, van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus  
Amen

Hoe enthousiast kun je zijn over een café? Het kan natuurlijk zijn dat de verloren zoon, die jongen die al zijn geld opmaakte, dat die in een herberg geweest is, om zijn feesten te vieren en om vrienden te maken en te verliezen. Dat klinkt dan niet zo positief.

Maar in die andere gelijkenis komt de herberg juist heel positief naar voren, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Daar ligt een man langs de weg. Beroofd. Wie zal er naar hem omkijken. De priester niet, die loopt er met een boog omheen. Er is een Samaritaan. Die laat zijn hart spreken. Die is barmhartig. Hij zet de man op de ezel en verzorgd zn wonden, geeft en brengt hem...ja wel naar de herberg. Hij zelf reist verder, maar in de herberg wordt voor de man gezorgd. Goed er wordt voor betaald, het is commercieel die herberg, maar er wordt gezorgd, er wordt niet gevraagd naar wie het is, welk volk, welk geloof, je wordt geholpen.

De herberg is hier de plek waar de barmhartigheid gedaan wordt. Plek van Gods ontferming. Ik hoop dat ze in Den Eikenboom ook weer geld gaan verdienen, tuurlijk dat moet ook. Ik weet wel zeker dat er ook wel eens over de schreef gegaan wordt, wie z'n schreef dan ook, het is een café, vanzelf.

Maar ik hoop dat het af en toe ook een plek zal zijn waar barmhartigheid is, waar mensen zichzelf kunnen zijn en dat het bijdraagt aan een beetje meer warmte en verbinding in ons dorp. Maar eerlijk gezegd hoop ik dat dat ook voor ons hier in de kerk geldt, dat we hier af en toe ook op een herberg kunnen lijken. Ik verlang wat dat betreft ook wel weer naar het koffie drinken na de kerk, ik hoop dat Ans met de dames straks weer paraat staan. Maar misschien moet de kerk nog wel meer op een herberg lijken.

Naast me staat Jolanda Aantjes, pastor in Hall, we doen onze films een paar keer samen in februari en maart.

Jolanda in wat voor opzicht vind jij dat de kerk ook een soort herberg is?

### **Vluchtkerk**

Kom, als je honger hebt of dorst.  
Hier kun je eten, deel met ons.  
Kom met je tranen en je pijn.  
Hier is het goed, hier mag je zijn.  
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.  
Hier ben je veilig, hier is rust.  
Kom, met je wanhoop en verdriet.  
Hier mag je weer een toekomst zien.  
Met open armen word je ontvangen.  
Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis.  
Welkom in Gods huis.  
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.  
Hier word je liefdevol omarmd.  
Kom maar, als niemand je verstaat.  
Hier is een plek voor jouw verhaal.  
Met open armen word je ontvangen.

### **Voorbede - stil gebed - onze Vader**

### **Zegen**

### **Lied 971 vers 1 en 3**

Zingt een nieuw lied voor God de Here  
en weest van harte zeer verblijd.

God wil alhier met ons verkeren,  
hier wordt een huis voor Hem bereid.  
Hij heeft de hand  
en het verstand  
gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus' kerk.

De Heil'ge Geest geeft taal en teken.  
Christus deelt al zijn gaven uit.  
De Vader zelf wil tot ons spreken  
en elk verstaat wat het beduidt.  
Wees ons nabij  
en maak ons vrij  
in dit uw heiligdom.  
Kom, Here Jezus, kom!