

17 januari 2021

Psalm 139 vers 1 gelezen: Heer U kent mij en doorgrondt mij.

We zien foto's van gemeenteleden voorbijkomen en Rachel zingt Ken je Mij?

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
Die aardig is, of onmetelijk ver,
Die niet staat en niet valt
En niet voelt als ik,
Niet koud en hooghartig

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik

Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?

Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
Dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben

Dat had eigenlijk een hele lange rij van coronacoups moeten worden, maar zoveel foto's kregen we niet binnen. Zag het er te erg uit of kom je niet zo graag in beeld? Was je stiekem toch naar de kapper gegaan? Of wordt er misschien wel minder gekeken dan we hopen. Dat kan natuurlijk. Het is echt te hopen dat ook daarom we deze tijd van corona weer

voorbijkomen. Voor zoveel dingen, ja ook voor de kerk. Elkaar weer gewoon ontmoeten. Psalm 13 roept uit: Hoe lang nog Heer? En wij roepen dat mee.

Lied 13a.

1 Hoe lang vergeet U mij, o God
verbergt U zich voor mij?
Een teken krijg ik van U niet.
alsof U mijn verdriet niet ziet.
Mijn wanhoop blijft nabij.

2 Hoe lang, o God, houdt U zich stil
terwijl ik op U wacht.
En redt U mij uit deze nood?
Mijn hart voelt zo verdord en dood
het kwaad heerst dag en nacht.

3 Zolang, o God, houd ik nog hoop.
Ik ben U toevertrouwd.
Verlos mij van mijn zware last.
Tot zolang houd ik hieraan vast
dat U nog van mij houdt.

De coronacoupe, steeds langer haar, ik had wel een reden om daar over te beginnen, want lang haar is ook in de bijbel wel een thema. Het komt voor bij Simson. Hij wordt de Nazireeër genoemd. Hij is een man met een opdracht en een belofte. Hij moet Israël lijden, hij zal geen sterke drank of wijn drinken en zijn haar mag niet geknipt worden. Een Nazireeër. *Dry January* maar dan altijd en nooit naar de kapper.

Als onze Heer Jezus aan het kruis hangt, dan is er een bordje onderop het kruis, waarop staat, Jezus de Nazoreeër, koning der Joden. Nazoreeër of Nazireeër. Wat staat daar nou? Jezus uit Nazaret, de Nazarener, of is het Jezus de Nazireeër, man met een opdracht. Het lijkt erop dat in het Nieuwe testament die twee dingen door elkaar heen spelen. Bij Pilatus merk je enige angst voor die Nazireeërs. Zouden ze in navolging van Simson, ook gewapend een opstand ontketenen. Daar moet je mee oppassen, met gedreven mensen, zeker als ze het geweld niet schuwen.

En bij het laatste Avondmaal dan lezen we, dat Jezus zegt: ik zal van de vrucht van de wijnstok niet meer drinken tot ik haar nieuw zal drinken in het Koninkrijk. Is dat ook niet een Nazireeër gelofte. En dat de gang van Jezus naar het kruis, zijn opdracht is die hij vervult. Jezus, De andere Simson, maar Hij, de Heer zonder geweld, die met zijn dood velen zegent. En aan het kruis drinkt Hij tenslotte toch de wijn die hem voorgehouden wordt en zegt het is volbracht. Dan is de opdracht uitgevoerd, Jezus uit Nazareth, de Nazireeër, heeft zijn opdracht in deze wereld vervuld.

Op veel plaatjes wordt Jezus afgebeeld met lang haar, het staat nergens beschreven, maar het zou zo maar kunnen. Dat lange haar van Jezus, dat herinnert ons er dan aan dat Hij zijn leven helemaal ingezet heeft voor zijn opdracht. Dat Hij alles heeft volbracht, ook voor ons.

En jouw lange haar, of valt het mee even niet naar de kapper. Wie weet kun je je in deze tijd ook iets voornemen, een belofte aan jezelf doen. Iets wat je voor God wil doen. De voornemens van Nieuw jaar liggen vast al weer gebroken achter je. Is er iets op terrein van geloof dat je wilt doen. Misschien meer je momenten van gebed nemen om de Heer te zoeken, om je rust terug te vinden. Nog eens te kijken wie in jouw omgeving nu toch wel erger alleen aan het geraken is, en daar wat meer aandacht aan besteden. Of misschien te proberen eerst iets positiefs te zeggen, iemand te bemoedigen en wat langzamer met kritiek te worden. Kun je nog wat geduldiger worden. Of toch je verslaving wat aan banden leggen, als nog *Dry January* oppakken of telefoonloze dagdelen? Kijk maar. Een belofte aan je zelf eventueel voor God, Kijk maar waar je goed aan doet.

We gaan zingen een psalm met belofte erin, Psalm 116: 1, 2 en 6

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

6 Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van 's Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.

Jettie Tolman kondigt de actie kerkbalans aan

Laat ons bidden

Trouwe God, goede Vader, we bidden U voor onze wereld. Wat is er een hoop aan de hand, onrust in Amerika, mensen geknecht door hun overheid in Wit-Rusland, in China, in Myanmar, gevaar in Nigeria, in zoveel landen in het Midden-Oosten en dan nog de corona overall. Geef ons Heer dat vertrouwen dat U de wereld nog in uw Hand hebt.

En wij bidden u voor zieken in onze eigen omgeving. Voor wie rouw draagt, voor de medewerkers in ziekenhuizen en verpleeghuizen, voor rouwondernemers, voor wie een eigen zaak overeind probeert te houden, voor wie eenzaam is, wees met uw zegenende liefde hen nabij, en ook ieder van ons, geef ons kracht.

En we aanbidden uw naam, Vader van alle leven, doel en zin van ons bestaan, we belijden uw Zoon, Jezus als onze verlosser, en we bidden om de Geest van vernieuwing, mildheid, vrede, herstel en liefde. Geprezen is uw grote Naam.

Amen

Jezelf toewijden aan God, als een Nazireeër je zelf aan God geven en je geloof belijden. Dat kan, ook als je zegt: ik geloof kom mijn ongelooft te hulp. We horen een gezongen geloofsbelijdenis.

Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
Uw woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu

Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samenbracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Zo vaak zegent Jezus. De Heer zegent zijn discipelen, Hij zegent de kinderen en Hij zegent ook jou. De opgestane Heer zegt:

Er is vrede voor jou. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zendt Hij ook jullie.
Ontvang de heilige Geest.

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
Vriend in het duister en Gids naar het licht.

God to enfold you, Christ to uphold you,
Spirit to keep you in heaven's sight;
So may God grace you, heal and embrace you,
Lead you through darkness into the light.

Volgende week 24 januari is de oecumenische dienst, rechtstreeks te beluisteren, maar ook later terug te luisteren. Ook op onze eigen website vindt u de link om op te klikken.

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/1031-Heilige-Antonius-Abtkerk-Loenen>

De liturgie voor de dienst ligt bij de Spar om mee te nemen.