

**10 januari 2021**

Een altijd veilig huis, zo wordt de liefde en ontferming van God genoemd in psalm 89. Een psalm vol vertrouwen. Op het orgel speelt Jettie Tolman en enkele gemeenteleden zingen het, vers 1 en 7.

**Lied 89:1, 7**

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied  
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.  
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten  
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.  
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,  
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,  
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.  
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.  
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,  
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen,  
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Geen dienst in de kerk, wel weer een film, zodat we toch met elkaar verbonden kunnen zijn,  
je ziet even weer onze eigen kerk in beeld, de klanken van het orgel, bekende mensen.  
Het evangelie gaan we horen en de **kaars** steken we weer aan.  
Christus, licht van de wereld, de ster die ons voorgaat, baken van vertrouwen.

Als ik iets lastig vind aan het maken van zo'n film, is het wel dat ik de gemeente niet voor me zie. Hoe reageer je als ik iets zeg, word je er blij van, of gaap je nog eens, moet je lachen om een grapje of zie je er geërgerd uit. Zo is het toch, als je wat zegt, dan wil je reactie, je wil een antwoord. Je wil echt contact.

Jezus Christus is deze wereld binnengekomen. Het lied dat je straks hoort, lied 826 noemt hem: Gij woord dat antwoord vraagt. Jezus komst vraagt ook om een reactie van ons. Hoe laat je in je leven zien, dat je begrepen hebt wat Hij wil, hoe geef je met je leven antwoord op zijn liefde en trouw. We horen lied 826.

**Lied 826**

1 O Christus, woord der eeuwigheid,  
dat naar ons uitging in de tijd  
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,  
wij danken U, God die Gij zijt,  
dat Gij ons mens'lijk wilt ontmoeten.

2 Hoe hadden wij U ooit verstaan,  
waart Gij niet tot ons uitgegaan,  
o levenswoord van den beginne?  
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,

o Christus, treed ons leven binnen.

3 Gij werd een mens, maar zonder eer,  
die in de wereld geen verweer,  
niets heerlijks had voor mensenogen.  
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer,  
geef dat wij U herkennen mogen.

In de vorige film heb ik mij even versproken. Ik zocht een tekst '2021', hoofdstuk 20 vers 21. Ik kwam uit bij de zegen van Johannes 20 vers 21 "Vrede zij U gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik ook U", maar ik vertelde dat ik ook het hele oude testament had doorgezocht, maar dat ik daar niks vond alleen buitenissige teksten.

*Buitenissig*, zei ik. Kun je dat zeggen over de bijbel? Ik bedoelde teksten die niet zo bruikbaar zijn voor een zegen, maar ik zei buitenissige teksten. Was het een vergissing, of is het soms ook wel eens zo, dat de bijbel ook moeilijke teksten heeft, waar je niet zo raad mee weet. Of wat even meer uitleg nodig heeft.

In onze films gebruik ik vaak teksten die voor zich spreken, die je zo al begrijpt. Het zijn maar korte films tenslotte. Maar ik dacht laat ik vandaag eens zo'n tekst nemen die even wat moeilijker is, wie weet hebben we daar ook nu juist wel wat aan. We leven tenslotte ook in een tijd die wat moeilijker is. En dat moet je niet altijd wegwuiven. Je moet ook eens ruimte maken om stil te staan bij wat je dwars zit, wat lastig is, bij je chagrijn.

We komen in de kerk tenslotte niet voor sprookjes die altijd goed aflopen. Het gaat om het evangelie dat door de moeilijkheden van ons leven heen kan spreken. Dat ook spreekt als het misloopt.

Vorige week las ik over Eben ha ezer, steen van de hulp. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Vandaag lees ik ook uit 1 Samuel: **1 Samuel 4 vers 19 tot 22** over Ikabod, weg is de heerlijkheid van God. We zingen lied 713, een loflied voor barre tijden.

## **713:1, 2**

1. Wij moeten Gode zingen  
Halleluja,  
om alle goede dingen  
Halleluja,  
al zijn wij vreemdelingen  
in schande en in scha,  
Gij zendt uw zegeningen  
Halleluja.

2. Hij schenkt de levensadem,  
Hij geeft de levensgeest,  
in schande en in schade  
is Hij nabij geweest,  
aan al wie Hem aanbaden,  
aan ieder die Hem vreest,  
komt Hij, de Heer, te stade,  
de minsten allermeest.

## Overdenking

### 713:3, 4 en 5

3 Al leeft uw volk verschoven,  
kyrieleison,  
in 't land van vuur en oven,  
in 't land van Babylon,  
al is de hemel boven  
voor mensen doof en stom,  
nog moeten wij U loven  
met stem en fluit en trom.

4 De lier hing aan de wilgen,  
misericordia,  
God zal ons niet verdelgen,  
aan God zij gloria.  
Zijn woord zal ons genezen,  
halleluja,  
zoals het was voor dezen  
in Galilea.

5 Wij moeten Goden zingen  
halleluja,  
de Heer van alle dingen  
die leeft in gloria,  
met alle stervelingen,  
niets komt zijn eer te na,  
wij moeten Gode zingen  
halleluja,

**Collecte** aankondiging door Ad Baas

NL22 RABO 0373 7382 34 t.n.v. Diaconie Loenen o.v.v. 'Ubuntu' of 'vluchtelingen'

**Gebeden** met onze Vader

### Lied 868:1, 2 en 4

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.  
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.  
Komt allen saam,  
psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.  
Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven.

4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,  
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.  
Denk elke dag  
aan wat zijn almacht vermag,  
die u met liefde bejegend.

**Zegen** vanaf de piano

**Lied 416** wordt gespeeld: Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Oproep** stuur een selfie met je huidige kapsel naar 06-11100130 of [29oostenbrink@home.nl](mailto:29oostenbrink@home.nl)