

7 maart 2021

Pastor Jolanda Aantjes uit Hall, ds. Marcel Oostenbrink Loenen
Zangers Diny Roerdink en Jan Beltman
Organist Maarten Willers
Camera en montage Peter Verhagen-Oostenbrink

Vorig jaar hebben we de vlag aangeschaft, "Houd moed, heb lief". Hij heeft er gehangen vorig jaar in die eerste periode dat we de kerk moesten sluiten. En nu vanaf december weer. Hij slijt al bijna. Maar het blijft een goede boodschap, die we vanuit de kerk zo dagelijks en zichtbaar het dorp in slingeren. Nog even volhouden, elkaar in het oog houden, elkaar moed geven, dit redden we, en we worden geholpen.

Onze Hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat Hij begonnen is.

Genade voor jou en vrede, van god onze Vader en van de Heer Jezus Christus.

Gezang 222 (Liedboek voor de kerken, orgel) Jezus is ons licht en leven.
Aansteken van de Paaskaars door Jan Beltman.

De avondklok is nog in werking, we zijn er al aan gewend geraakt. 's Avonds is het stil op straat. Maar er echt vrede mee hebben, nee dat niet, we verlangen zowaar naar lawaai, leven, muziek. We verlangen zowaar weer naar het lawaai van Spritshz.

Lied 1003:1, 3 Stil is de straat overal

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Komt er, God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen-
nergens een feest in de stad.

Hier zie je het kruis nog een keer. Het is de tijd om het lijden van Jezus te laten zien en te overwegen wat dat voor jou betekent. Het verhaal van vandaag gaat over een vrouw die een flesje met kostbare olie uitgiet over Jezus. Wat voor boodschap heb jij aan het kruis?

Marcus 14:3-9

³Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albaster flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. ⁴Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor?’ ⁵Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. ⁶Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan.’ ⁷Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. ⁸Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenissen. ⁹Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’

Lied 558:1, 2, 3 Jezus om uw lijden groot

1. Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God,
Kyrie eleison.
2. Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst die op een ezel rijdt
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.
3. Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Overdenking

Misschien was het wel een grote schande. Dat zomaar ineens aan de maaltijd deze vrouw tevoorschijn komt. Maar schande of niet, het past helemaal bij het verhaal van de Levende, het verhaal van Jezus, dat vrouwen tevoorschijn komen, op de voorgrond. Zij doet iets bijzonders. Ze zalft Jezus met die hele dure olie op het hoofd. Het mag wat kosten haar liefde voor de Heer. Want dat is het liefde. En ze zalft zijn hoofd en daarmee zegt ze iets waar alle anderen in het evangelie nog niet aan toe zijn, helemaal in het evangelie van Marcus. Het is een soort geheim, raadsel, wie is Jezus. Even horen we Petrus dat zeggen, maar verder? En straks zal de hogepriester het vragen, ben je de Christus, de zoon van de gezegende en dan komt Jezus er rond voor uit. Ik ben het. Maar deze vrouw zegt het nu al. Zij zalft zijn hoofd met de kostbare olie. Een teken van haar liefde, ook een teken van haar geloof, U bent de Christus, de gezalfde van God, mijn Koning, mijn Priester, mijn Profeet.

Daar wordt schande van gesproken, ja in dat huis aan die maaltijd, daar zijn de heren niet over te spreken. Wat moet die vrouw daar en wat doet ze och met de dure Nardusolie. Het vaasje zomaar stukslaan. Dat geld kun je toch ook aan de armen geven. Oh ja... geef eerst je eigen geld weg, voordat je aan het geld van een ander begint. Jezus zegt de armen heb je altijd bij je. We zijn hier in Bethanië, huis van de armen betekent dat. Maar de Simon waar ze op bezoek zijn is zo arm niet. Hij was melaats, nu weer gezond en kennelijk wel in goeden doen. Hij, en alle aanwezigen mogen nu best doen met de armen, tijd zat nog. Maar gebruik de armen niet om deze vrouw te kleineren. Meen je wel wat je zegt.

Ze hebben over het hoofd gezien wat deze vrouw gedaan heeft, haar liefde en haar geloof. Jezus ziet het wel en doet er nog een stap bij. Ze heeft me gezalfd, gebalsemd voor de begrafenis. Jezus zegt; ze kondigt mijn dood aan. Ze verkondigt het kruis. Dat is het evangelie dat iedereen moet weten. Jezus is de Christus, die zal sterven, zijn daad van geloof en liefde.

En nu de vraag wat betekent dat voor jou. Het kruis. In de stille week gaan we in Loenen in de kerk een mozaïekkruis maken van gekleurde tegels, scherven, stukjes. Samen maken we een kruis. En je mag daar je eigen betekenis aan geven. Het kan zijn dat je in de stille week een stukje legt in dat kruis om te zeggen, hier ben ik, ik doe ook mee, samen zijn we kerk. Of dat je een scherf aanlegt, om te zeggen dit is mijn verdriet, dat leg ik hier bij het kruis, misschien omdat ik hoop bij het kruis troost te vinden of misschien ook wel omdat ik weet dat ik in de kerk bij kruis verdrietig mag zijn, zonder dat iemand gelijk zegt: kop op. Maar het mag ook een scherf zijn van geluk of van dankbaarheid. Of dat je een stukje aanlegt, om iets te brengen van wat je veranderen wil in je leven

Je kunt dus allerlei stukjes tegel op het kruis aanbrengen. Een stukje van je talent, iets wat je aan de Heer wil geven. Het kan iets gebrokens zijn uit je leven, waar je verdriet van hebt, maar het mag ook een scherf van geluk zijn.

I don't know how to love him (piano)

Gebed - stil gebed - Onze Vader

Lied 575:1 Jezus leven van ons leven

Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Mededelingen over collecte, film volgende week

Lied 578 O kostbaar kruis (orgel)